



In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens.....2

Van de redactie3

Agenda.....3

Kerkelijk Bureau3

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt3

Overzicht kerkdiensten.....4

Pinksterdienst 19 mei in de tent4

Wij feliciteren de volgende 75-plussers.....5

Huwelijksjubilea5

Pastoraat – gemeenteleden.....6

Wij leven van de wind6

Gemeente zijn (1)8

Nieuws uit de kerkenraad.....10

Van de ouderlingen.....10

Ik wil het water naar de zee zijn.....11

Verantwoording diaconiecollecten12

Van de kerkrentmeesters.....12

Solidariteitskas 2024.....13

Koffieconcert Chr. Brassband De Woldklank zondag 9 juni.....14

Komen en gaan14

Pastoraat - aandachtspunten.....14

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen15

Starten Bijbelstudiegroep voor jong-volwassenen.....16

www.pkn.nl



Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. G. Knol 51 77 56 gerardknol01@gmail.com
Preses: dhr. E. Dedden 06 551 512 01 bertdedden@ziggo.nl
Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72 scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters:

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: dhr. E. Dedden 06 551 512 01 bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 51 01 11 zeefatjd@gmail.com
Secretaris: mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 jongschaapj@gmail.com

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen:

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: dhr. K. Klarenberg 06 161 333 87 jan-jurk@hotmail.com
dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com

Diaconie:

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: mevr. A. van Doorn-van der Zouw 44 75 77 adavandoorn@gmail.com
dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 htewolde@hotmail.com

Ophaaldienst dhr. H. Linthorst 06 106 763 66 fam_linthorst@hotmail.com

Banknr.: (NIEUW) NL71 RABO 0373 7485 07 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: vacature

Organisten: dhr. J. Lopers,
mevr. M. van Dorsten-Lopers,
mevr. M. Withaar, dhr. T. Hoen organisten@pk-steenwijkerwold.nl

Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:

Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Nevendienst/zondagsschool: mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com

Samen aan tafel mevr. P. van Beek-Meijer 06 273 764 69

Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot 06 558 738 26 Burg. Kuiperslaan 134,
8375 BP Oldemarkt

Beheer website dhr. M. Martens webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt voor de zomervakantie. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 3 juli inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

De kerkenraad heeft besloten om Kontakt weer kosteloos bij alle gemeenteleden te bezorgen.



De redactie: W. Heijman en G. Dekker.

Agenda



Gemeenteavond	maandag 3 juni	19.30 uur	Kerk
Ouderenmorgen	donderdag 6 juni	10.30 uur	Hoogthij
Samen aan tafel	donderdag 6 juni	12.15 uur	Hoogthij
Kerkenraad	donderdag 23 mei	19.30 uur	Hoogthij
	maandag 1 juli	19.30 uur	Hoogthij
Koffieconcert Woldklank	zondag 9 juni	11.00 uur	Hoogthij

Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.

Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Alle geplande diensten (zie “Overzicht kerkdiensten”) vanuit onze kerk worden ook online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl of www.pk-steenwijkerwold.nl,

De erediensten zijn ‘live’ te volgen, maar u kunt ook de vorige diensten terugkijken.

Overzicht kerkdiensten



zondag 19 mei	10.00 uur	ds. G. Knol	
Tentdienst in de feesttent aan de Beek			
zondag 26 mei	09.30 uur	ds. R. Gosker (de Wijk)	Missionair Werk
viering Heilig Avondmaal			
zondag 2 juni	09.30 uur	Mevr. N. Wiskerke- Lobenstein (Kampen)	Kerkdienst Gemist
zondag 9 juni	09.30 uur	ds. H. Procee (Vledder)	Kosten Eredienst
zondag 16 juni	09.30 uur	mevr. H. Schotanus (St. Jansklooster)	Digitale apparatuur
zondag 23 juni	09.30 uur	dhr. G. Doorn (Oldemarkt)	Werelddiaconaat
zondag 30 juni	09.30 uur	Ds. A. van Setten-Ruhrwiem (Ruinerwold)	Werelddiaconaat
zondag 7 juli	09.30 uur	ds. O. Mulder (Balk)	Pastoraat
zondag 14 juli	09.30 uur	mevr. L. Brugmans (Elburg)	Streekverband

Op de zondagen 2 juni en 7 juli is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee.

Pinksterdienst 19 mei in de tent

't Is voor mij de eerste keer. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan.

In ieder geval is de sfeer een andere dan in de kerk. Als we tenminste qua weer de kans krijgen!

Chr. Muziekvereniging De Bazuin speelt, dus dat is mooi. We kunnen zeker genieten van de adem die muziek maakt.

Het is Pinkstermorgen, dus de adem van God karakteriseert ook onze samenkomst.

Ik had gedacht om het verhaal van *de doos of het vat van Pandora* als uitgangspunt te nemen.

U weet wel, Pandora die het niet kan laten om te kijken wat er in het gesloten vat zit. Ze neemt het deksel eraf en, ja hoor, alle ellende glipt eruit, de wereld in. Geschrokken doet zij het deksel er gauw weer op en daardoor blijft de hoop in het vat gevangen.

Ik denk dat het verhaal aansluit bij onze tijd. Kunnen we er ook iets tegenover stellen, tegenin brengen vanuit Bijbel en geloof?

We gaan het zien op zondag 19 mei, aanvang 10:00 uur.

ds. Gerard Knol

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

21 mei	J. Zeefat-van Sleen, Oldemarktsweg 153, met haar 77e verjaardag
22 mei	S.F. Bakker - van Dam, Het Schild 12, met haar 82e verjaardag
27 mei	E. Dedden, Gelderingen 56, met zijn 76e verjaardag
28 mei	C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 88 ^e verjaardag
30 mei	J. Oord-Post, Wetering-Oost 36, met haar 75 ^e verjaardag
31 mei	G. Bruggen-van Beek, Bakkersveld 11 D, met haar 80 ^e verjaardag
2 juni	M. Bakker-Bos, Johannes Bogermanstraat 109, met haar 86 ^e verjaardag
5 juni	G. Louis-Groeneweg, Achterveld 11, met haar 78 ^e verjaardag
11 juni	P. de Olde, Bakkersveld 44 met zijn 80 ^e verjaardag
14 juni	H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holthweg 8, met haar 84 ^e verjaardag
20 juni	F. Wardenier-Daan, Zwarteweg 4, met haar 78 ^e verjaardag
24-jun	H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 87 ^e verjaardag
29 juni	K. Dedden, Gelderingen 5, met zijn 78 ^e verjaardag
4 juli	A. Rodenstein-van 't Haar, Pastoor Muite-manstraat 27 met haar 76 ^e verjaardag
4 juli	C.M. Maters-Plaisier, Mienbeken 4 met haar 80 ^e verjaardag
6 juli	S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 84 ^e verjaardag
12 juli	S. Mook-Hoekstra, De Spitzzen 6, met haar 83 ^e verjaardag
13 juli	A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 88 ^e verjaardag



Huwelijksjubilea

Op 22 mei aanstaande is de dag dat dhr. J. Orsel en mevr. D. Orsel-Boer, Oyershoeve 245, 60 jaar met elkaar getrouwd zijn.

Op 30 mei aanstaande is de dag dat dhr. H. Groen en mevr. J. Groen-Baring, Pastoor Muite-manstraat 13, 50 jaar met elkaar getrouwd zijn.

Op 12 juli aanstaande is de dag dat dhr. J.H. Los en mevr. R. Los-Bakker, Nijberslaan 13, 50 jaar met elkaar getrouwd zijn.

We wensen hen vanuit de gemeente een mooie dag toe.



Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

Dhr. L. Kolenbrander woonark 0.9
Mevr. M. Pieffers-Prins kamer 141
Mevr. A. Bezembinder-Veeloo kamer 207
Mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer
Dhr. J. Orsel en mevr. D. Orsel-Boer kamer 245 en kamer 14

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

Mevr. F. Muis-Poepjen 0.19
Mevr. M. Bakker-Bos 1.09
Mevr. T.J. Kuiper-van Drogen 0.20

De Meentehof, Meentehof 6/8, 8332 AZ Steenwijk

Mevr. M. Kuiper-Wicherson

De Herbergier, Mariënwold 20, 8341 PR Steenwijkerwold

Dhr. J. Lok
Mevr. G. Punter-Lenstra

Wij leven van de wind

Dominees kunnen het mooi vertellen. Zo eentje ben ik er ook. En Jaap Zijlstra ook, de dichter van dit lied dat onder nummer 687 in het *Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk* terecht is gekomen.

*Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult waar knieën zijn
gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.*

Wauw! Ja, ik houd van zulke liederen. Alsof je een emmer leeggooit. Maar de laatste jaren steekt mijn hart ook telkens, wanneer we de beker in één grote teug leegdrinken.

Ik las op zondag 28 april een kort verhaal over Huub Schepers, opgetekend uit de mond van zijn dochter Rachel Schepers, te vinden in de bundel *75 jaar vrijheid* (2020). (U kunt het daarin nalezen, als u de bundel hebt.) En ik lees *Geboortelot* van Anita Larkens over haar voorouders. Ik heb dat boek gekregen bij mijn afscheid van PG Bierum-Holwierde-Krewerd. In beide verhalen staan de onmogelijke eisen

van een hard leven centraal. (En tijdens het leggen van de laatste hand aan dit opstel, las ik het levensverhaal van Nina Oosterhuis is Trouw, d.d. 29 april. Ga er maar aan staan!)

Leven van de wind – *noodgedwongen*, omdat je te arm bent om je kont met een nagel te krabben. Ellende als dagelijks brood. Ik heb wel gedacht dat wij onze vrijheid en welvaart zo materialistisch vieren, omdat wij die armoede nog steeds in onze genen hebben zitten en er zo ver als maar enigszins mogelijk is van verwijderd willen blijven. Ik denk aan het vreten van beesten. Zij vreten zich onlangs, omdat ze niet weten wanneer ze weer de kans krijgen.

Wat ik moeilijk vind aan het bestaan zoals het is ingericht, is die gebondenheid aan het vlees. Je komt er niet los van. Het drijft je en het houdt je gevangen. God spreekt ons aan op de golflengte van de Geest. Met als doel het lichaam anders te programmeren.

Ik denk aan de serie *Dopesick* die onlangs op de televisie was (op Netflix kun je een parallelle serie zien die over dezelfde zaak gaat, onder de titel *Painkiller*). Wie eenmaal verslaafd is, zoals in deze series aan een geneesmiddel met opiaten,

komt daar niet of heel moeilijk van los. Ons lichaam blijft zeuren om bepaalde stoffen, als we daar eenmaal aan verslaafd zijn. Zo ook, in mijn ogen, aan de dingen die onze begeerten opwekken en gaande houden. Als deze sectoren eenmaal actief zijn, vervluchtigt een ander perspectief. Wij gaan aan ons begeren ten onder. God is kansloos.

Valt wat wij begeren samen met wat wij verlangen?

Jammer dat Gods Woord zo vaak als een autoritaire opgave aan ons gepresenteerd. We hebben er zo zelden de stem van ons *verlangen* in gehoord. Armoede heeft ons afgestompt, bestel vol onrecht ons ervoor doof en blind gemaakt (sprookjes!), het cynisme van alledag het buiten onze horizon geplaatst. Als ik lees over ons voorgeslacht, hoe zij hebben moeten vechten voor hun bestaan – zij waren in negen van de tien gevallen kansloos! – en als ik dan kijk wat ik zelf allemaal heb, mag, kan en wil! Ik geef toe, als ik denk aan mijn grootvader, die het eigenlijk best goed heeft gehad in vergelijking met anderen, dan schaam ik mij.

Zo gedenken wij terecht ons voorgeslacht en geven hun de eer die zij met terugwerkende kracht verdienen!

Maar waarom verandert er, ondanks onze huidige weelde, zo weinig?!

Ik neurie: wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge, ... die doordringt in het hart!

Door onze begeerten, de materiële gerichtheid van ons lichaam, de fysieke versie van onze verlangens enzovoort, merken wij die goddelijke windvlaag niet op. Die bereikt het hart misschien soms, maar is niet in staat om het lichaam opnieuw te programmeren. Zo klein en kwetsbaar is het, hoe imposant het Pinksterverhaal ook wordt beschreven!

Je kunt het negeren. Je kunt eraan voorbij leven! Het kan het ene oor in en het andere uit. *Als* het je gehoor al bereikt. *Dát* verbijstert mij werkelijk iedere keer weer. Zo *is* het dus. Het wordt niet anders. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen – dan pas!

Weet je – er is één ding dat we telkens overslaan: Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. (1 Johannes 3,18) We vinden het fijn om getroost te worden door God de Vader die ons leven draagt en ons de moed geeft om door te gaan, wanneer het leven ons kwetst (of zijn het de mensen die ons kwetsen?). Maar dit stuk draait het perspectief een halve slag: wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem; dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven. (vers 24) We zijn niet alleen kindje bij God op schoot, maar kind van God vanuit hoe wij leven. Wat wij laten zien. Hoe wij onszelf hierin laten zien.

Vroeger werden wij nogal eens met het alternatief van hel en verdoemenis bedreigd. De ellende was dat men destijds dacht dat, als wij dan niet goedschiks wilden, het ook kwaadschiks kon. Nu weten wij dat mensen erdoor verkillen. Je kunt niet liefdeloos tot liefde worden overgehaald. Andersom: durven wij het aan om het voor de achtergestelde, geschonden en ontkende liefde op te nemen? Zoals voor je kinderen en kleinkinderen, zo ook voor de anderen die kinderen en kleinkinderen van anderen zijn?

Dit is het perspectief van Christus en van de Geest: wij zijn allemaal Gods kinderen en wij zijn allemaal familie van elkaar. Hoe gaan we dat doen? Dat is het ‘oude’ programma dat telkens weer nieuw is. Ik heb niet veel anders dan: Hoor de wind, de wind die fluistert en belooft als je goed luistert dat er vrede komt (de vluchteling, Herman van Veen) en: want de mensen zijn natuurlijk door alles heen gewoon kleine moedhoudertjes, allemaal (Annie Romein-Verschoor).

Of Jules de Corte:

*Het liedje van de wind is schuchter
Romantisch en nuchter
Het zingt in allerhande talen
De mooiste verhalen*

*Over west en over oost
Over droefenis en troost
Over dood en over leven
Over falen en vergeven*

*Het vertelt ons dag en nacht
Van de zwakheid en de kracht
Van het vuur dat nooit wil branden
Van de hoop die nooit zal stranden*

*Het liedje van de wind is moedig
Kwaadaardig en goedig
Het dobbert tussen toen en heden
Van oorlog naar vrede*

*Het is logisch zonder end
En tegelijk inconsequent
Het is onstabiel en rustig
Vredelievend en vechtlustig*

Het is koud en warm en koel

*Spijkerhard en vol gevoel
Te triomfantelijk en te treurig
Te montotoon en te veelkleurig*

*Het liedje van de wind is tierig
Gulhartig en gierig
Het schommelt tussen leed en vreugde
Gebreken en deugden*

*Het is te weinig en te veel
Het is te vrij en te formeel
Wankelmoedig en verbeterd
Vastberaden en gespleten*

*Het is het liedje op de grens
Tussen 't monster en de mens
Het klinkt zo in onze oren
Als wij 't zelf het liefste horen*

*Het liedje van de wind
Het liedje van de wind
Het liedje van de wind*

Wij leven van de wind ...

ds. Gerard Knol

Gemeente zijn (1)

Gemeente zijn in Steenwijkerwold, Tuk, Thij, Witte Paarden, de Basse, de Baars, de Bult en Basserveld (zijn we nog een naam vergeten?). En in de regio: Willemsoord-Peperga/Blesdijke (in de wachtstand?), Kuinre, Oldemarkt/Paasloo, Blankenham. We zullen zien wat er van komt

Gemeente zijn staat onder druk van afnemende gemeenteleden en daarmee van afnemende bronnen en mogelijkheden. Vanuit deze invalshoek bekijken wij de toekomst van de plaatselijke gemeente in deze tijd. Dus ook het perspectief van samenwerking wordt vanuit deze invalshoek belicht.

Laten we even pas op de plaats maken en om ons heen kijken:

In de digitale kaartenbak zitten ongeveer 475 gemeenteleden.
Financieel zijn we niet hulpbehoevend.

We hebben een prachtig kerkgebouw waar het goed toeven is.

Er is een actieve groep vrijwilligers van zo'n honderd mensen.

Er is een kerkenraad die voldoet aan de kerkordelijke normen. Dus met de rechtspersoonlijkheid zit het goed (dat is het juridische minimum voor zelfstandig functioneren van onze gemeente in kerk en samenleving).

Simpel gezegd: we voldoen in alle opzichten aan de normen.

Er is een emerituspredikant voor 30% die 'structurele hulpdienst' verleent.

Er kan nog wat bij, bijvoorbeeld in de gestalte van een kerkelijk werker.

Laten we eerst dit vaststellen: wij zijn er (nog steeds) en er is levendig gemeentelieven.

Toch staat ons voortbestaan onder druk.

Dat zien wij zo, omdat ons vertrekpunt de *klassieke* gemeentevorm is: de kerkelijke

gemeente ter plaatse. De tendens is dat de deelname aan ons gemeentezijn ter plekke sterk afneemt onder de leeftijd van 60 jaar. De ‘jongere’ generaties worden in dit opzicht ook steeds ouder. Van de grote groep zullen er binnen 5-10 jaar al gevoelig veel zijn afgevallen.

Alternatieven worden op dit moment onder begeleiding van de classis en de classispredikant, ds. Klaas van der Kamp, gezocht in *regionaal* verband. (Daar valt meer over te zeggen dan ik hier nu doe, omdat de classis meer opties heeft voorgelegd.) Op alle deelnemende plekken, het rijtje hierboven, worden dezelfde problemen als die wij hebben, ondervonden en dat houdt concreet in dat wij met elkaar niet in staat zijn om de plaatselijke problemen ook daadwerkelijk met elkaar op te lossen. Waarom niet? Het is uitstel van executie, omdat de tendens van ledenafname gewoon door zal gaan en ook op grotere schaal zal doorwerken. Misschien wat later, maar uiteindelijk komen we dus op hetzelfde punt uit.

Hoe onderhouden we dan een levende geloofsgemeenschap?

Dit is een andere vraag dan deze: hoe krijgen we meer mensen in de (plaatselijke) kerk?

Ik neem mij voor om een reeks stukjes te schrijven in het verlengde van de *eerste* vraag, **niet** van de tweede. Ik zal de tweede vraag niet uitschakelen, maar zij laat zich, volgens mij, niet anders beantwoorden dan via de eerste vraag.

Een cirkel heeft één middelpunt of brandpunt. In de klassiek-reformatorische visie was de eredienst of kerkdienst altijd het centrum van de geloofsgemeenschap. Daar omheen vond je dus ook de *gemeenschap*. Het sociale verband vond haar centrum in de eredienst, haar bezieling. Men kende elkaar, deelde een (verondersteld) gezamenlijk geloof en leefde van daaruit met elkaar mee.

Nu hebben wij vooral mensen in onze gemeenschap die graag persoonlijk gekend zijn en dat vindt voor een belangrijk deel thuis plaats, niet zozeer in de kerk. Er is zeker nog een trouwe gemeenschap die elkaar ook graag in de kerk treft. Steeds meer worden we mensen van een persoonlijk leven en een persoonlijke beleving die haar centrum niet vanzelfsprekend (meer) in de kerk treft.

Daarom hebben we een meer elliptische of ovaalvormige kerkgemeenschap gekregen. Een ellips heeft twee brandpunten:



Vroeger werden God en mens ook normatief strakker op elkaar betrokken, waardoor het leek dat er een grotere gezamenlijkheid/uniformiteit/levenspraktijk was. De ruimte is nu veel groter geworden en misschien is het beeld van de ellips of ovaal nog wel te centralistisch gedacht voor de tijd waarin wij leven en zeker voor de tijd die wij tegemoet gaan. Velen zullen denken: het is los zand, geen gezamenlijk centrum of brandpunt.

Voor mensen die nog kerkelijk denken, is de ellips of ovaal, denk ik, wel een juist beeld. We permitteren ons meer vrijheid dan vroeger (ja, dominee, ik ga niet meer elke zondag naar de kerk ...), maar we hebben de band zeker niet opgegeven. We zijn mensen die helemaal deel uitmaken van deze wereld (onze voorouders veroordeelden ‘wereldgelijkvormigheid’) én we koesteren ons geloof (ook al verdiepen we ons er maar mondjesmaat in).

Hoe onderhouden we een levende geloofsgemeenschap?

1. De gedachte dat je ook zonder de kerk kunt geloven is een dun behangetje. Als de kerk verder wegzakt en meer en meer verdwijnt, zullen we ontdekken dat we een specifieke ruimte missen die gewijd is aan God. Met ruimte bedoel ik de gemeenschap die samenkomt (en het is ook wel fijn dat dit plaatsvindt in een daarvoor geschikt en gewijd gebouw).
2. Wat is geloof in God en waarom hebben daarbij God, elkaar, onszelf en een plek nodig? Bij de beantwoording van deze vraag zoek ik ook naar de juiste afstemming van mijn takenpakket als predikant en gemeentelid (want dat ben ik ook!) in ons

midden. Laten we elke vorm van 'automatische piloot' er uitgooien. Gewoon maar doorgaan helpt ons tot dusverre goed genoeg om er te blijven zoals we er zijn. Op termijn zal blijken dat het ook de beste manier is om te verdwijnen.

(wordt vervolgd)

ds. Gerard Knol

Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen wij als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op woensdag 10 april hebben wij vergaderd.

* Voor de meeste eindcollectes (vaak afdrachtcollectes) wordt tijdens de kerkdienst mondeling informatie gegeven over het doel. Er blijken ook via de PKN filmpjes beschikbaar te zijn. Het is de bedoeling om die dan tijdens de dienst te vertonen.

* Bij de terugblik op de diensten rondom Pasen is met name naar voren gekomen dat de Stille Zaterdag eigenlijk niet zo stil was als is bedoeld. Aandachtspunt voor volgend jaar.

* Ook is gesproken over het aantal kerkgangers dat de diensten bezoekt. Ook al zou dit best meer mogen zijn, wij vinden wel belangrijk om de 4 diensten rond Pasen te blijven houden; het is

toch een bepaalde cyclus die op elkaar aansluit en passend is.

Ik merk hierbij op dat bij het vermelden van nieuws uit de kerkenraad niet alles wordt vermeld omdat verschillende punten ook door de ouderlingen, de kerkenrentmeesters of diaconie in hun nieuws worden vermeld.

Gerrit Dekker, scriba



Van de ouderlingen

De lente bloeit. Genieten van alle natuur die groeit en bloeit in Gods schepping. Wij zijn op weg naar Pinksteren. De Heilige geest raakt ons.

Sinds begin januari is dominee G. Knol onze nieuwe predikant. Wij zijn blij dat ds. Knol het pastoraal team is komen versterken. Maar om alle werkzaamheden goed te kunnen verdelen zoeken we nog iemand die werkzaamheden voor zijn of haar rekening wil nemen. Graag vertellen wij wat de mogelijkheden zijn en kunnen we een stukje kerkelijk werk invullen.

Tijdens het Pinksterweekend is er ook dorpsfeest in Steenwijkerwold. Dat betekent dat

op 1e Pinksterdag, 19 mei, de oecumenische tentdienst wordt gehouden. De dienst wordt voorbereid door de Katholieke- en Protestantse kerk in Steenwijkerwold, en wordt gehouden in de feesttent aan de Beek. Muziekvereniging de Bazuin uit Scheerwolde verleent muzikale medewerking.

Aanvang 10.00 uur. De tent is open vanaf 9.30 uur. Er zal een collecte worden gehouden voor de kosten, en de tweede collecte is voor de Zonnebloem, afdeling Steenwijkerwold/Tuk en Willemsoord. Na afloop is er tijd voor ontmoeting en word een kopje koffie of thee aangeboden.

Donderdag 6 juni is er weer een Ouderenmorgen/Samen aan tafel. Iedereen is

welkom. Wilt u komen geeft u zich dan op bij Petra van Beek. Ook voor vervoer kan Petra benaderd worden.

Dit is de laatste ontmoeting voor de vakantie. In september starten we weer.



In het volgen van Jezus
vinden wij ware liefde
Liefde die alles geeft
zoals Hij gegeven heeft
Liefde met een lach en traan
zal immers nooit vergaan.
Zo wandelen wij in geloof
met het vaandel van de liefde
en het kompas van de hoop
achter Jezus aan.

- Leo Heuvelman -

Namens de ouderlingen, Gerard Dolstra

Van de diaconie

Het voorjaar is begonnen, veel gewas groeit en bloeit. Pinksteren is aanstaande, de Heilige geest wordt uitgestort. Dit jaar staan wij stil bij het pinksterfeest tijdens de tentdienst in Steenwijkerwold. Samen met de Katholieke broeders en zusters vieren wij dit bijzondere feest op zondag 19 mei.

Er zijn plannen om de bloemendienst weer te organiseren. Dit zal dan zijn eind oktober of

begin november. Details worden uitgewerkt en te zijner tijd leest u meer hierover.

Denk u er even aan? De diaconie heeft een nieuw rekening nummer. Mocht het zo zijn dat u een bedrag wilt overmaken dan is het belangrijk om even te controleren of het bankrekening nummer juist is. Elders in dit Kontakt vindt u de gegevens.

Ik wil het water naar de zee zijn

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen

waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt

het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg

met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Pinksterlied van Stef Bos

Verantwoording diaconiecollecten

Datum	Opbrengst 1e collecte diaconie	Uitgangscollecte	Opbrengst
17-03-24	€ 25,05	€ 43,75	KIA-zending Rwanda
24-03-24	€ 28,50		
28-03-24	€ 30,90		
31-03-24	€ 57,05	€ 94,25	KIA-werelddiaconaat Colombia
07-04-24	€ 58,40	€ 58,45	Kerkdienst TV
14-04-24	€ 31,81	€ 49,00	KIA-zending Rwanda
21-04-24	€ 28,10		
28-04-24	€ 45,52		

Namens de collectedoelen danken de diakenen u hartelijk voor uw bijdrage.

Na het bezorgen van de Paasgroeten ontving de diaconie via H. ten Wolde € 6,00, bij de uitgangscollecte een envelop met € 15,00, via Mevr. R v.d. Hoofdakker 2x € 10,00, via mevr. H. Groen € 1x € 10,00 en 1x € 20,00 en per bank via Mevr. J. Martens € 40,00 via G. Dolstra 2x € 10 en 1x € 5, via mevr. G. Jongschaap 2x € 10,00 en via dhr. J. Jongschaap 1x € 20,00.

Onlangs heeft Klaas Klarenberg samen met anderen 48 uur vinyl gedraaid in Café de Karre

voor het realiseren van toiletten bij een schooltje in Gambia. De diaconie heeft dit gesponsord met een bedrag van € 250,02, dat we ontvangen hadden uit het geld dat het kerkkoor aan de diaconie geschonken heeft.

LET OP: Het nieuwe bankrekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Steenwijkerwold is: NL71RABO0373748507

Van de kerkrentmeesters

Nieuwe bestrating

Na een tijd van afwachting, wat het weer betrof, en niet onbelangrijk, de prijs van de klus, is het toch gerealiseerd.

Ik heb het natuurlijk over de nieuwe bestrating aan de zijkant van de kerk.

In de, bij de kerk horende bestrating, is het plaatje weer perfect gemaakt.

Er stond nogal wat op het programma: Het lelijke asfalt moest verwijderd worden en de riolering moest worden vervangen.

Dus was het voor de hand liggend om dan alles maar in een keer goed aan te pakken.
Dat is gebeurd en het resultaat mag er zijn.

Dank aan eenieder die ervoor heeft gezorgd dat dit stuk werk weer gezien mag worden.

Koster

Op zondag 28 april hebben we afscheid genomen van Gerard Wink als koster van onze kerk.

Gerard heeft de taak als koster 10 jaar gedaan. Hiervoor zijn we hem zeer erkentelijk natuurlijk.

Solidariteitskas 2024

We zijn er voor elkaar

Onze kerkelijke gemeente is een waardevolle plek en van grote betekenis voor haar gemeenteleden. We komen er samen om God en elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te worden door de Bijbel en voor elkaar te zorgen: een vindplaats van geloof, hoop en liefde! We zetten ons in om een levendige en uitnodigende gemeente te zijn. Maar soms ontbreekt het gemeenten aan financiële middelen of menskracht om haar plannen uit te voeren. In dat geval kunnen zij een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Gemeente Raalte kreeg bijvoorbeeld steun bij de verduurzaming van 'het Annahuis'. Dit ontmoetingscentrum is een plek voor alle activiteiten van de protestantse gemeente, maar ook voor 32 lokale verenigingen. Mede dankzij een bijdrage uit de Solidariteitskas werden er 60 zonnepanelen op het dak gelegd en het oude glas vervangen door HR++ glas. Daardoor is het Annahuis nu heel energiezuinig en dat scheelt enorm in de kosten. De Protestantse Gemeente Raalte is blij dat ze op deze manier voor de hele omgeving van betekenis kan blijven.

Maar met het vertrek van Gerard is er ook gelijk een probleem. Wie wordt onze nieuwe koster? Hier en daar zijn al wat mensen gevraagd, maar tot nu toe zonder resultaat.

Wilt u er eens over nadenken?

Of wilt u ons tijdelijk een poosje uit de brand helpen?

Of wilt u zo nu en dan als hulpkoster helpen dan zijn we al goed geholpen.

Mogen we onder het motto "kerk zijn doe je samen" op jullie rekenen?

Bert Dedden voorzitter

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

P.S. Samen zijn we kerk – verbonden met andere gemeenten!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?

Kijk dan op:

www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas



Koffieconcert Chr. Brassband De Woldklank zondag 9 juni

Na een goed bezocht voorjaarsconcert, waarbij de drie afdelingen van De Woldklank zich hebben gepresenteerd, zijn de leden en dirigent van de A-band nu druk aan het oefenen voor het volgende optreden. Dit keer zal dat zijn op zondag 9 juni. De band geeft dan een koffieconcert in Hoogthij, aanvang 11.00 uur. Tijdens dit koffieconcert kunnen de bezoekers luisteren naar lichte, goed in het gehoor liggende muziekstukken. Zeker de moeite waard om te komen. Iedereen mag gratis naar binnen, wel zal er aan het eind een collecte worden gehouden. De leden hopen weer op een volle zaal op zondag 9 juni.

Daarnaast is De Woldklank voor de zomervakantie nog tweemaal te beluisteren. Op

woensdag 3 juli tijdens een buitenconcert in Tuk en op woensdag 10 juli is er een buitenconcert in Steenwijkerwold. De buitenconcerten beginnen om 20.00 uur en komen bij slecht weer te vervallen.

Meteen na de zomervakantie, op zondag 1 september, mogen we weer meewerken aan de openluchtdienst op De Woldberg. U merkt het wel, De Woldklank laat weer veelvuldig van zich horen de komende periode.

*Namens Chr. Brassband De Woldklank,
Albert Bosscha, voorzitter*

Komen en gaan

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Dhr. H. Rook, Bergweg 76 R411 van Heetveld
Mevr. L.D. de Jong, Gerardus Majellahof 1 van Assendelft

Het volgende gemeentelid is verhuisd:

Mevr. T.J. Kuiper-van Drogen van Pastoor Muitemanstraat 40 naar Joh. Bogermanstraat 20 (Nijenstede)



Pastoraat - aandachtspunten

Gesprek met ouderling of predikant:

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of met de predikant of bezoek van één van onze bezoekers, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen

Bezoek in het ziekenhuis:

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt kerkelijk bezoek op prijs, wilt u dit dan aan de ouderling of predikant melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis horen we graag zo snel mogelijk.

Geboorte:

Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw naar het kerkelijk bureau.

Dopen:

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant of ouderling. Hij kan dan overleggen over een datum van een doopdienst. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders die hun kind willen laten dopen een doopgesprek plaats.

Huwelijksinzegening:

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.

Huwelijksjubileum:

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij de aanwezigheid van een ouderling of de predikant op prijs, neem dan contact op met één van hun.

Dienst bij overlijden:

Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Vermelding in het kerkblad:

Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk bureau, dan weten we dat u vermeld wilt worden.

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
LindeStede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk
Reestdal Revalidatie	Reggersweg 2a	7943 KC Meppel
Huize Weltevrede	IJkenweg 12	8389 TM Zandhuizen
De Herbergier	Mariënwold 20	8341 PR Steenwijkerwold
Jan Thijs Seinenhof	de Wijert 59	7981 AH Diever



Huize Weltevrede



Reestdal Revalidatie

Starten Bijbelstudiegroep voor jongvolwassenen

STARTAVOND | JoVo-Bijbelstudiegroep in het Land van Venno

Datum | 31 mei 2024

Tijd | inloop 19:30 uur – aanvang 20:00 uur – sluiting 22:00 uur

Waar | (volgt na aanmelden)

- voor jongvolwassenen tussen de 20 en 40 jaar,
die graag willen leren begrijpen wat ze in de Bijbel lezen -

In het kort

Deze Bijbelstudie voor jongvolwassenen richt zich op het opnieuw of dieper ontdekken van de Bijbel aan de hand van de oorspronkelijke Joodse achtergrond & context en Hebreeuwse grondtekst. Niet dat we persé zelf Hebreeuws gaan leren ofzo, maar we krijgen les van iemand die daarin thuis is: Debby van Galen. Ze is Bijbellerares, maakt podcasts en geeft sinds kort boeken uit; ze is erg gemotiveerd om haar kennis op een volgende generatie over te brengen (zie ook: www.onderdevijgenboom.nl).

Debby zal onder andere de relevantie van de Bijbel voor vandaag uitleggen, de profetieën daarin, etc. Maar het zal ook veel gaan over thema's en vragen die deelnemers zelf aandragen; dus echt samen ontdekken waarom de Bijbel en échte kennis daarvan voor vandaag zo belangrijk is. De Bijbelstudiegroep is bedoeld voor iedereen van 20-40 jaar, los van kerkelijke achtergrond.

Startavond 31 mei

Tijdens deze startavond zal worden uitgelegd wat de motivaties zijn voor dit initiatief en wat de bedoelingen zijn met deze Bijbelstudiegroep. Debby van Galen zal worden voorgesteld en vervolgens zal zij vertellen wat zij zoal doet. Daarna zal ze beschrijven hoe een JoVo-avond er ongeveer uit ziet en hoe de thema's en het jaarprogramma worden bepaald. Ook zal worden uitgelegd aan welke vormen van samenkomsten gedacht wordt en waarom.

Met degenen die zich willen aansluiten bij de Bijbelstudiegroep zullen we daarna afspreken in welke vorm en op welke locatie de bijeenkomsten wenselijk zijn, net als de frequentie en met welke thema's de groep van start gaat. Daarbij is het de bedoeling om samen een vaste dag en tijdstip te kiezen. Ook zal een praktisch punt worden voorgelegd, namelijk de reiskostenvergoeding voor Debby: we zullen bespreken of & hoe men hieraan wil bijdragen. Zij komt namelijk helemaal uit Noord-Holland (Kennemerland) om hier onderwijs te geven; wat ze overigens graag en pro Deo doet.

Meer informatie & aanmelden:

www.OnderDeVijgenboom.nl/HGLEvendWater/JoVos-Land-van-Venno-ee

Vragen / aanmelden kan ook via sjn@ziggo.nl of 06 216 40 616

Vriendelijke groeten, ook namens Debby van Galen,

Stefan Jansen
Vollenhove