



In dit nummer:

Tweede Pinksterdag.....	1
Belangrijke adressen en andere gegevens.....	2
Van de redactie	3
Agenda	3
Kerkelijk Bureau	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt	3
Overzicht kerkdiensten.....	4
The Passion Hemelvaart 18 mei 2023	4
De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren.....	5
Pinksteren, een riskant feest.....	5
Wij feliciteren de volgende 75-plussers.....	7
Huwelijksjubilea	7
Bloemengroet ds. Meijer.....	8
Pastoraat – gemeenteleden.....	8
Wij gedenken.....	8
Verslag gemeenteavond 17 april 2023	9
Nieuws uit de kerkenraad.....	10
Verantwoording diaconiecollecten	11
Van de kerkrentmeesters.....	12
Solidariteitskas 2023.....	13
Komen en gaan	13
Activiteiten bibliotheek in Steenwijkerwold	14
Pastoraat - aandachtspunten.....	14
Benefietconcert bij jubileum Ronald Knol op 3 juni in Steenwijk.....	15
Philippus.....	15
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen	16

Tweede Pinksterdag

Vrij dankzij de Reformatie

In Nederland kennen we naast een eerste kerst-, paas- en pinksterdag ook een tweede kerst-, paas- en pinksterdag. In de ons omringende landen is het een onbekend verschijnsel; daar gaat iedereen daags na de eerste feestdag weer aan het werk.

De reden van die tweede feestdagen ligt bij de Reformatie. Die schafte de katholieke heiligenfeestdagen af en compenseerde de verloren gegane feestdagen met een extra kerst-, paas- en pinksterdag.

In de middeleeuwen duurden de kerkelijke hoogfeesten zelfs acht dagen. Mensen konden zo vaker naar de kerk en de vrije dagen hadden een belangrijke sociale functie.

In onze tijd laait af en toe de discussie op of we niet van die tweede feestdagen af moeten en er een feestdag van een andere religie voor in de plaats moeten krijgen.

Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant:	vacant		
Preses:	dhr. E. Dedden	06 551 512 01	bertdedden@ziggo.nl
Scriba:	dhr. G. Dekker	06 106 506 72	scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau:		51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
College van Kerkrentmeesters:		kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl	
Voorzitter:	dhr. E. Dedden	06 551 512 01	bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester:	dhr. J.D. Zeefat	51 01 11	zeefatjd@gmail.com
Secretaris	mevr. W.K. Heijman-Hartkamp	51 74 51	kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Gebouwen:	dhr. J. Jongschaap	58 91 94	jongschaapj@gmail.com

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

<u>Ouderlingen:</u>		ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl	
Voorzitter:	dhr. K. Klarenberg	51 31 14	jan-jurk@hotmail.com
	dhr. G.H. Dolstra	58 91 64	gh.dolstra@gmail.com
<u>Diaconie:</u>		diaconie@pk-steenwijkerwold.nl	
Voorzitter:	dhr. H. Linthorst	06 106763 66	fam_linthorst@hotmail.com
Secretaris:	vacature		
Penningmeester:	mevr. A. van Doorn-van der Zouw	44 75 77	adavandoorn@gmail.com
	dhr. J. de Vries	58 91 18	jan.de.vries@hetnet.nl
	dhr. H. ten Wolde	06 194 964 48	htewolde@hotmail.com
Ophaaldienst	dhr. H. Linthorst	06 106763 66	fam_linthorst@hotmail.com

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

<u>Koster:</u>	dhr. G. Wink	58 93 83 / 06-19644064	gerardenlucy@kpnplanet.nl
<u>Organisten:</u>	dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. M. van Dorsten-Lopers, mevr. M. Withaar		organisten@pk-steenwijkerwold.nl
<u>Digiteam:</u>	digiteam@pk-steenwijkerwold.nl		

<u>Andere telefoonnummers:</u>			
Ledenadministratie	kerkelijk bureau	51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Nevendienst/zondagsschool:	mevr. J. Klaverdijk-Ellen	85 16 23	jolandae@hotmail.com
Oppasdienst:	vacature		
Vertrouwenspersoon	dhr. R.A. de Groot	06-55873826	Burg. Kuiperslaan 134, 8375 BP Oldemarkt
Beheer website	dhr. M. Martens		webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad:		(0546) 57 74 75	www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt is het laatste nummer voor de zomervakantie. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 12 juli inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie
W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker

Agenda



Ouderenmorgen	donderdag 1 juni	10.30 uur	Hoogthij
Samen aan tafel	donderdag 1 juni	12.15 uur	Hoogthij
Kerkenraad	maandag 22 mei	19.30 uur	Hoogthij
Kerkenraad	woensdag 5 juli	19.30 uur	Hoogthij

Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.

Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Overzicht kerkdiensten



zondag 21 mei	09.30 uur	dhr. S. v.d. Brug (Oosterzee)	Binnenlands diaconaat
zondag 28 mei 1 ^e pinksterdag	09.30 uur	ds. O. Mulder (Balk)	Zending
zondag 4 juni	09.30 uur	ds. A. Oosting (Balk)	Kerkdienst gemist
zondag 11 juni	09.30 uur	mevr. L. Brugmans (Elburg)	Kosten eredienst
zondag 18 juni	09.30 uur	mevr. E. van Dam (Meppel)	Digitale apparatuur
zondag 25 juni	09.30 uur	ds. J. Perk (Hardenberg)	Werelddiaconaat
zondag 2 juli	09.30 uur	dhr. H. Brouwer (Rouveen)	Werelddiaconaat
zondag 9 juli Openluchtdienst m.m.v. de Woldklank	10.00 uur	ds. P. de Vries (Beilen)	Onderhoud kerkgebouw
zondag 16 juli	09.30 uur	mevr. L. Brugmans (Elburg)	Streekverband
zondag 23 juli	09.30 uur	mevr. A. v. Setten- Ruhrwiem (Ruinerwold)	Beheer en administratie

Op de zondagen 4 juni, 2 juli en 9 juli is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee.

The Passion Hemelvaart 18 mei 2023

'The Passion' krijgt in 2023 weer een vervolg met 'The Passion Hemelvaart'.

Deze editie komt uit de Friese steden Bolsward en Sneek. The Passion Hemelvaart is te zien op donderdag 18 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.



De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren

De Anglicaanse Kerk roept christenen wereldwijd op om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief *Thy Kingdom Come* sluiten de IZB, Alpha Nederland en 24/7prayer aan, maar ook Eerst Dit, EO, Opwekking, GZB, verschillende kerkelijke denominaties en de kindermateriaalmakers van de Wonderwolk zijn van harte betrokken.

Samen nodigen we christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen uit om zich in deze periode open te stellen voor Gods Geest én voor vijf specifieke mensen uit de nabije omgeving - vrienden, familie, burens of collega's - te bidden. *Uw Koninkrijk Kome* is een aanmoediging om betrokken te zijn op deze vijf mensen en hen dagelijks in gebed op te dragen aan God. Er is een speciaal gebedsdagboek ontwikkeld om hier in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren bewust tijd voor te

maken. Zie www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome voor de bijbehorende materialen.

Het is een oud gebruik in de christelijke kerk om in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren bijzondere aandacht te hebben voor gebed om Gods Geest. Zo worden in de Rooms-katholieke traditie gelovigen opgeroepen om een pinksternoveen te bidden om de komst van de Heilige Geest. Een noveen is een gebed of reeks gebeden die gedurende negen dagen worden gebeden om van God een bijzondere gunst te verkrijgen. Het woord 'noveen' is afgeleid van het Latijnse woord 'novem', dat negen betekent. Bekijk hoe de Protestantse Gemeente Arum-Kimsweert in 2021 vorm gaf aan de pinksternoveen: www.tsjerkearumkimswert.nl/pinksteren/pinksternoveen-2021

Pinksteren, een riskant feest

Samen Pinksteren vieren

Het pinksterfeest kunnen we dit jaar gelukkig weer fysiek vieren. De afgelopen twee jaar was dit vanwege corona niet mogelijk. Tienduizenden christenen uit verschillende kerken komen deze pinksterdagen weer bijeen om het feest uitbundig te vieren tijdens de pinksterconferentie van Opwekking. Ook in honderden kerken wordt het feest volop gevierd. Pinksteren is immers het feest van de Geest, van geestkracht, bezieling, lofprijzing en vreugde. Even genieten van de pinksterdagen in de kerk, op een festival, in de natuur of gewoon thuis. Na twee jaar zijn we er wel aan toe. Zeker in deze tijd waarin crises welig tieren.

Een riskant feest

Hoe mooi het ook is om samen volop Pinksteren te vieren, dit feest brengt wel een risico met zich mee. Pinksteren is namelijk een riskant feest. De Geest van God kan het leven, ook dat van u en mij, danig op z'n kop zetten. Een van de kenmerken van de Geest is dat deze niet alles bij het oude laat maar afbreekt en weer opbouwt.

Wie alles bij het oude wil houden, die kan beter niet bidden om de Geest, die kan beter het pinksterfeest niet vieren.

Ze worden andere mensen

Want zie wat er gebeurt tijdens het eerste pinksterfeest. Als tijdens het feest de Geest komt, gebeuren er wonderlijke dingen. Het geluid van een stormwind vult het huis waar de leerlingen van Jezus bij elkaar zijn. Op hun hoofden verschijnen vuurvlammen, en zij beginnen te spreken in vreemde talen. Mensen komen hierop af en begrijpen er niets van. Ze zijn stomverbaasd. Pas als Petrus begint te spreken, dringt het tot hen door waar het om gaat en waar het de Geest om te doen is. De woorden van Petrus, gedreven door de Geest van God, raken de omstanders. Het pinksterfeest gaat de mensen niet in de koude kleren zitten. Zo'n drieduizend mensen komen tot bekering en laten zich dopen. Ze worden andere mensen. Hun 'oude leven' gaat ten onder in het water, om op te staan uit het water als nieuwe mensen, als navolgers van Jezus.

‘Hij gaf de geest’

Pinksteren is een riskant feest. De Geest van God breekt en bouwt. Hij breekt het oude leven, gericht op onszelf, af om een nieuw leven, verbonden met Jezus, op te bouwen. Dat dit diep gaat zien we bij Jezus. Zijn leven wordt afgebroken en opgebouwd. Direct nadat Hij aan het kruis ‘het is volbracht’ heeft geroepen, geeft Hij de geest (Joh. 19:30). Jezus geeft Zijn leven terug aan de Vader. Zijn leven is afgebroken. Hij sterft. Niet om gevangen te blijven in de dood, maar om op te staan tot nieuw leven en om met Pinksteren Zijn Geest met ons te delen. De Heilige Geest is de Geest van Jezus. De Geest waar Hij van leefde. De Geest die breekt en bouwt.

Breken en bouwen

Een aangrijpend voorbeeld van dit breken en bouwen van Gods Geest is de roeping van Jeremia, een jongeman uit een familie van priesters. Op een goede dag wordt hij door God geroepen tot profeet. Hoewel hij nog jong is

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan
een koele bries die zuivert.

(Marijke de Bruijne, Lied 691:1)

*ds. René de Reuver, scriba generale
synode*

moet hij gaan afbreken en opbouwen. Onrecht en goddeloosheid moet worden afgebroken, zodat nieuw leven tot eer van God geplant kan worden. Machthebbers, mensen die leven als god in Frankrijk, zullen zich verzetten. Maar Jeremia moet doorzetten. Eerst moet er afgebroken worden voor er opnieuw gebouwd kan worden. Breken en bouwen, dat is de grondwet van Gods Koninkrijk. De Geest van dit Koninkrijk breekt en bouwt, ook in onze levens en in dat van de kerk. Pinksteren is het feest van de Geest van Gods Koninkrijk: breken en bouwen.

Als een wind

Het is riskant om het pinksterfeest uitbundig te vieren. Het is namelijk het feest van de Geest die mensen laat ondergaan en opstaan uit het water, doet sterven om op te staan. Wie niet van bekering wil weten, die kan het pinksterfeest beter niet vieren. Immers:



Wij feliciteren de volgende 75-plussers

31 mei	G. Veneboer-Bruins, Burght 24, met haar 84 ^e verjaardag
31 mei	G. Bruggen - van Beek, Bakkersveld 11 D, met haar 79 ^e verjaardag
2-jun	M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 85 ^e verjaardag
3-jun	J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 97 ^e verjaardag
5 juni	G. Louis-Groeneweg, Achterveld 11, met haar 77 ^e verjaardag
11 juni	P. de Olde, Bakkersveld 44 met zijn 79 ^e verjaardag
14 juni	H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holthweg 8, met haar 83 ^e verjaardag
20 juni	F. Wardenier-Daan, Zwarteweg 4, met haar 77 ^e verjaardag
24-jun	H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 86 ^e verjaardag
29 juni	K. Dedden, Gelderingen 5, met zijn 77 ^e verjaardag
4 juli	A. Rodenstein-van 't Haar, Pastoor Muite-manstraat 27 met haar 75 ^e verjaardag
4 juli	C.M. Maters-Plaisier, Mienbeken 4 met haar 79 ^e verjaardag
6 juli	S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 83 ^e verjaardag
12-jul	H. Oosting-Kuiper, Steenwijkerweg 49, met haar 93 ^e verjaardag
12 juli	S. Mook-Hoekstra, De Spitzten 6, met haar 82 ^e verjaardag
13 juli	A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 87 ^e verjaardag
19 juli	A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 85 ^e verjaardag
20 juli	H. van Beek, Marijenkampen 8, met zijn 75 ^e verjaardag
21-jul	G. Weijs-Timmerman, A.F. Stroinkweg 1, met haar 81 ^e verjaardag



Huwelijksjubilea

Op 11 juli aanstaande is de dag dat Bauke en Tine de Groot Boersma-Solkema, Boomsluiters 7, 55 jaar met elkaar zijn getrouwd

We wensen hen vanuit de gemeente een mooie dag toe.



Bloemengroet ds. Meijer

Wat een verrassing vanmorgen! (15 april, redactie)

Een heel mooi boeket dat namens uw gemeente gebracht werd. Het was altijd weer fijn en een voorrecht om in die mooie Kerk van Steenwijkerwold te mogen preken: het mooi gerestaureerde kerkgebouw en, vooral, voor mij een lieve gemeente.

.Ik vond het jammer en moeilijk om te moeten bellen dat ik er per direct mee moest stoppen. Gezondheid gaat immers voor.

Daarom mijn dank voor het bij jullie mogen voorgaan. En mijn dank voor de mooie bloemen. God zij met jullie, als gemeente, maar ook als mensen die mogen leven met Zijn zegen.

ds. Kees Meijer, Zwolle

N.B, Dit bericht van ds. Meijer hebben wij ontvangen, voordat hij de kaart, die wij als gemeente naar hem hebben gestuurd, heeft kunnen ontvangen.

Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

Dhr. L. Kolenbrander	woonark 0.9
Mevr. M. Pieffers-Prins	kamer 141
Mevr. A. Bezembinder-Veeloo	kamer 207

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

Mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer	3.33
Dhr. en mevr. J. Orsel	2.01
Mevr. F. Muis-Poepjen	0.19

Huize Weltevrede, IJkenweg 12, 8389 TM Zandhuizen

Mevr. H.A. van Pijkeren-Spithorst

De Meentehof, Meentehof 6/8, 8332 AZ Steenwijk

Mevr. M. Kuiper-Wicherson

Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega

Mevr. H. Oosting-Kuiper de Stoeke, kamer 8420

Wij gedenken

Lucas Oord

Op Koningsdag, 27 april, is Lucas Oord plotseling overleden op de leeftijd van 65 jaar. Vorig jaar, 1 juli, ging Luuk met vervroegd pensioen nadat hij vanaf zijn 17^e jaar gewerkt had. Zijn plotseling dood is natuurlijk een grote schok voor zijn vrouw Jendy, voor hun kinderen Anne Marijn en Jan en hun partners

Rick en Sharon en hun kleinkinderen. Maar ook voor familie, vrienden en bekenden. Op donderdag 4 mei hebben we onder grote belangstelling een afscheidsdienst gehouden in de kerk van Steenwijkerwold voor Lucas Oord, en Luuk daarna naar zijn laatste rustplaats op het Thijhof gebracht. In deze afscheidsdienst hebben wij zijn levensverhaal verteld.

Lucas is opgegroeid, eerst op de Wetering, vervolgens op de Stroïnkweg en de Holthinge Campweg. Vanaf zijn 17^e jaar is Lucas gaan werken, eerst bij een timmerbedrijf voor hij bij de woningbouwvereniging terecht kwam, het latere Hometeam.

In zijn jeugd was hij al druk bezig met wielrennen, maar toen hij op Steenwijkerwold terecht kwam is hij eerst een aantal jaren gaan voetballen. Toen hij daarmee stopte, heeft hij het wielrennen wederom opgepakt en is mee gaan doen aan triatlons. In de loop der jaren heeft hij ook alle wielklassiekers een keer gereden. Schaatsen kon hij ook goed, drie keer heeft hij de Elfstedentocht gereden. Kortom, Lucas was een sportman.

In 1987 is hij met Jendy getrouwd, vanaf 1981 woonden zij al samen. In 1983 kwamen zij op de Witte Paarden terecht. Een groot deel van hun leven heeft zich daar afgespeeld. De kinderen zijn daar opgegroeid, groot geworden en uitgevlogen.

Het leven was goed en zo als het ging had het nog door mogen gaan. Genoten werd van de vakanties op Samos, wat voor hen een tweede thuis is geworden. Genoten werd van de kleinkinderen.

De dood van Luuk maakt alles anders. In de dienst hebben we nagedacht over vragen van leven en dood. Over de dood kunnen we allemaal vragen hebben, hoe het allemaal zit, weten we niet. We weten wel dat als wij de mooie herinneringen over Lucas blijven koesteren en blijven delen, dan blijft Lucas in ieder geval levend onder ons.

Voor het overige laten we het maar aan de Eeuwige over, dat heet vertrouwen, dat het goed zal zijn.

Wij wensen Jendy, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe bij dit grote gemis van Lucas.

ds. Evert van der Veen



Verslag gemeenteavond 17 april 2023

We kunnen terugzien op een geslaagde gemeenteavond op 17 april j.l. Het was een avond waarop we een stapje hebben gezet om na te denken over de toekomst van onze gemeente, om zo te komen tot een profiel voor een nieuwe dominee. Wij waren met een mooie groep van 23 gemeenteleden. Voor diegene die er niet waren, u hebt toch wat gemist. De avond werd, waar het ging over de 'profiel schets', door onze scriba Gerrit Dekker op voortreffelijke wijze geleid. Hij had een aantal mooie stellingen voorbereid, waarop de aanwezigen eerst in groepjes konden overleggen en daarna kon iedereen reageren. Wat belangrijk voor een keus van een nieuwe predikant is, ook de vragen te stellen aan onszelf: 'wat voor gemeente zijn wij? Welk profiel past over 10 jaar? Zijn we überhaupt over 10 jaar nog een gemeente of is het belangrijk tijdig samenwerking te zoeken met buurgemeenten?

We zijn er op deze avond niet uit gekomen, maar we hebben wel een mooie stap gemaakt. Er zullen nog wel een paar avonden nodig zijn, maar dat is niet erg. Daarbij wordt ook belangrijk gevonden hoe wij andere leeftijdsgroepen, jeugd, jong- en midden volwassenen, bij dit proces kunnen betrekken. Het onderwerp is te belangrijk voor onze gemeente.

Op de gemeenteavond is ook besloten om de opstelling van de stoelen in de kerk te veranderen. In het midden van de kerk zijn vaak een aantal rijen vrij terwijl achterin de rijen redelijk gevuld zijn. Nu zijn er achterin een aantal rijen stoelen weggehaald zodat er een betere aansluiting zal komen tussen de voorste- en de achterste rijen. We hopen natuurlijk dat deze verandering tot ieders tevredenheid is. Misschien is het even wennen.

Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen wij als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op dinsdag 11 april hebben wij vergaderd.

- * Met elkaar gesproken over de voorbereidingen van de tentdienst op zondag 14 mei.
- * De laatste puntjes op de i” gezet voor de invulling van de gemeenteavond op maandag 17 april.
- * Bert is bij een bijeenkomst geweest van het Sociaal Cultureel werk in Steenwijkerwold. Er worden toch wel veel activiteiten en dergelijke georganiseerd in Hoogthij. Hij heeft diverse brochures meegekregen en deze liggen achterin de kerk voor belangstellenden.
- * Op de gemeenteavond zal een voorstel worden gedaan voor het opstellen van de stoelen in de kerk en voor de plek van de dienstdoende ambtsdragers in de kerk.

* Er zullen initiatieven worden genomen om de Bijzondere Diensten Commissie weer nieuw leven in te blazen.

Ik merk hierbij op dat bij het vermelden van nieuws uit de kerkenraad niet alles wordt vermeld omdat verschillende punten ook door de ouderlingen en de diaconie in hun nieuws is vermeld.

Gerrit Dekker, scriba



Van de ouderlingen

De lente bloeit.

Genieten van alle natuur die groeit en bloeit in Gods schepping.



De vier kerkdiensten voorafgaand en tijdens Pasen zijn goed verlopen. Er was een mooie belangstelling en de reacties waren positief.

Vóór de vakantie zal er nog éénmaal een ouderenmorgen/Samen aan Tafel zijn. Dit zal zijn op donderdag 1 juni. In de maanden juli en augustus is er geen bijeenkomst. Donderdag 7 september starten we met een nieuw seizoen.

Op zondag 9 juli a.s. willen we weer een openluchtdienst houden op de bekende locatie

van Frion aan de voet van de Woldberg. Bij slecht weer gaan we naar de kerk. Muzikale medewerking zal er zijn door Chr. Brassband “de Woldklank”. Aanvang 10.00 uur.

Zolang er nog geen nieuwe predikant is zullen de erediensten voorgegaan worden door gastpredikanten.

Wat betreft het pastoraat en dan met name het bezoekwerk willen we toch weer een verzoek doen aan u als gemeentelid. Wilt u graag bezoek hebben, of weet u iemand waarvan u denkt die mag wel een keer bezocht worden neem dan alstublieft contact met ons op. Ook is onze vraag of er vrijwilligers bereidt zijn ons te helpen bij bepaalde taken?

Doordat er tijdelijk geen eigen predikant is wordt onze aandacht op veel fronten gevraagd.

Doorgaans worden de bloemen op zondag door de ouderling van dienst weggebracht. Maar als u, als kerkbezoeker, ook eens de bloemen wilt brengen dan kan dat zeker.

Laat u het even weten aan één van de ouderlingen?

Want we willen moedig voorwaarts gaan als gemeente met de blik omhoog en vooruit.

Vanaf deze plaats u allemaal een goede zomer en Gods zegen gewenst.

Namens de ouderlingen, Gerard Dolstra

Van de diaconie

We gaan op weg naar Hemelvaart en Pinksteren.
Hemelvaart, gedenken dat Jezus opging naar het huis van zijn vader.
Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. In feite de geboorte van de gemeente, de kerk. Belangrijke dagen voor ons allen.

In juni is weer de jaarlijkse Roosevelt vakantieweek in Doorn voor alleenstaanden en mensen met een lichte beperking. Dit jaar gaan drie mensen uit onze gemeente hier gebruik van maken. We wensen hen een mooie en gezellige week samen.

Zondag 4 juni is er een collecte voor de voedselbank. Zoals u wellicht weet heeft de voedselbank meer aanvragen om steun. Zij zijn weer afhankelijk van donateurs.
Graag wil de diaconie daar een bijdrage aan leveren. Naast de collecte is het ook mogelijk uw gift te storten op rekening van de diaconie. Onder vermelding van “voedselbank”.

Met opgeheven handen
de zegen daalde neer
ging U van deze aarde
en kwam bij de Vader weer
de engelen zingen ere
aan het verhoogde lam
eeuwig zal Hij regeren
die eens op aarde kwam.

Een wolk heeft U omsloten
bracht U bij de Vader thuis
een engel heeft gesproken
ga nu gerust naar huis
vertel het aan de mensen
wanneer Hij zendt zijn Geest
dat deze grote Herder
op aarde is geweest.

Wij willen U verwachten
Zoals U eenmaal ging
Al zijn de donkere nachten
Ook om ons leven heen
Uw licht is niet te doven
Uw geest geleidt ons pad
Wij mogen Heer geloven
Dat U steeds met ons gaat.

Verantwoording diaconiecollecten

Datum	Opbrengst 1e collecte diaconie	Uitgangscollecte	Opbrengst
26-03-23	€ 29,50	Werelddiaconaat Bangladesh	€ 53,15
02-04-23	€ 38,57		
09-04-23	€ 45,80	Werelddiaconaat Moldavië	€ 77,65
16-04-23	€ 30,40	Kerktv	€ 47,82
23-04-23	€ 32,65		
30-04-23	€ 62,95		

Datum	Opbrengst 1e collecte diaconie	Uitgangscollecte	Opbrengst
07-05-23	€ 33,45	KIA-Noodhulp Oekraïne	€ 56,75

Giften ontvangen:

Via mevr. A. Winters € 20,00, via mevr. J. Martens 1 x € 10,00 en 1 x € 30,00, via ouderling G.H. Dolstra 3 x € 10,00 en 1 x € 5,00, via mevr. L. Schipper € 10,00, via mevr. H.J. Groen 3 x €10,00. Namens de collectedoelen danken de diakenen u hartelijk voor uw bijdrage.

Van de kerkrentmeesters

Verloten van de Paaskaars

Het zal eenieder opgevallen zijn dat er sinds Pasen weer een nieuwe paaskaars in de kerk staat. Nu heeft de kerkenraad besloten om de oude kaars onder de gemeenteleden te verloten.

Dus bij deze een oproep aan u om, als u interesse en een mooi plekje heeft voor de paaskaars, dit dan even door te geven aan de scriba, Gerrit Dekker. Dat kan per mail scriba@pk-steenwijkerwold.nl maar u kunt natuurlijk ook gewoon even bellen 06-106 506 72.

U heeft tot en met zondag 10 juni de tijd om te reageren. De gelukkige winnaar wordt in het volgende Kontakt bekend gemaakt.

Beeld en geluidsinstallatie

We krijgen als kerkrentmeesters nogal eens de vraag over de stand van zaken met betrekking tot de Beeld en Geluidsinstallatie. En dan gaan de meeste vragen over de Ringleiding en de camera's. Is dit het nu? Ook worden er vragen gesteld over de bekabeling enzovoort. Voor wat betreft de camera's is het zo dat ze functioneren, maar van de 3^e camera (de mobiele) is de beeldkwaliteit nog niet optimaal. Dus daar moet nog aan gewerkt worden. De bekabeling moet hier en daar nog beter weggewerkt worden. Het geluid is bijna goed. De ringleiding voor mensen met een gehoorapparaat wordt binnenkort ook weer aangesloten. Dus we moeten nog even geduld hebben voordat alles weer helemaal perfect draait. Het bedrijf dat deze werkzaamheden voor ons uitvoert, Schaaap Sound, heeft wat personele problemen maar

doet er alles aan om ons zo goed mogelijk te helpen. Er wordt door iedereen keihard gewerkt om alles draaiende te houden. Ook past hier een woord van dank aan het Digi-team die alle schoonheidsfoutjes en storingen steeds weer weten op te lossen.



Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond werd gehouden op vrijdag 14 april j.l. De avond die bedoeld is om de vrijwilligers van de kerk te bedanken en een leuke avond te bezorgen is geslaagd te noemen. In het verleden waren er ook wel vrijwilligersavonden, maar die werden dan ingevuld door ook weer diezelfde vrijwilligers. Deze keer wilden we alle vrijwilligers vrijaf geven en daarom hebben we het programma uitbesteed. We hebben 'De Planmadam' uit Steenwijkerwold gevraagd de avond te verzorgen. Dit was een schot in de roos, het was een avond met veel humor. We kijken dan ook terug op een mooie avond die door de vrijwilligers zeer is gewaardeerd. Voor de kerk zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde, dus zo'n avond is zeer verdiend.



Solidariteitskas 2023

We zijn er voor elkaar

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.

Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

De protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost kreeg subsidie uit de Solidariteitskas voor de bouw van een eigen kerkgebouw. Dertig jaar lang kerkte de gemeente in een school, tot er in 2017 een perceel grond beschikbaar kwam voor een eigen kerkgebouw. Eind 2022 werd de fonkelnieuwe kerk 'Oosterlicht' in gebruik genomen met een prachtige kerkzaal, diverse vergaderruimten, een jeugdhonk, een crèche-ruimte, een moderne keuken en een familiekamer om geliefden op te baren. De bouw was mede mogelijk door financiële toezeggingen van gemeenteleden, vele acties, externe fondsenwerving én een

bijdrage uit de Solidariteitskas. Wijkgemeente Oosterlicht kan nu eindelijk kerk in en voor de wijk zijn.

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,00 waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.

Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

P.S. Samen zijn we kerk – verbonden met andere gemeenten!



Komen en gaan

De volgende gemeenteleden zijn verhuisd in onze gemeente:

fam. G. Jongschaap, van Steggerda naar Nieuwstraat 41 de Blesse

De volgende gemeenteleden zijn vertrokken:

Dhr. en mevr. F. Bahlman, van Steenwijkerweg 253 naar Steenwijk.



Activiteiten bibliotheek in Steenwijkerwold

Voorleesmoment

Iedere 1e woensdag van de maand is er een voorleesmoment voor kinderen van 0 t/m 4 jaar van 10:15 tot 11:00.

De leukste verhalen worden met vertelplaten voorgelezen. En daarna gaan we lekker bewegen en luisteren naar bekende kinderliedjes. Er is koffie/ thee en ranja en we geven voorlees tips en tricks mee voor thuis. Deelname is gratis.

Koffiemoment

Iedere dinsdagochtend 10:00 - 11:00 is er koffie ochtend. Voor iedereen die zin in koffie of thee heeft en even gezellig wil kletsen.

Vooraf kun je om wandelen. Om 9:00 start er een groepje wandelaars die aansluitend koffiedrinken. Deelname is gratis

Handwerken

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13:45 gezellig met elkaar handwerken en of puzzelen. Neem je eigen handwerk mee. Deelname is gratis

Gratis Wifi

Werk en studeerplek - krantje/ tijdschrift lezen aan de leestafel

De bibliotheek is alle werkdagen (onbemand) geopend van 9:00 – 17:00.

Op dinsdag- en dondermiddag is er van 14:00 – 17:00 een medewerkster aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Marleen Strampel, Bibliotheek Kop van Overijssel

e-mail:

steenwijkerwold@bibliotheekkopvanoverijssel.nl



Pastoraat - aandachtspunten

Gesprek met ouderling of predikant:

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of bezoek van één van onze bezoekers, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen

Bezoek in het ziekenhuis:

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt kerkelijk bezoek op prijs, wilt u dit dan aan de ouderling melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis horen we graag zo snel mogelijk.

Geboorte:

Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw naar het kerkelijk bureau.

Dopen:

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de ouderling. Hij kan dan overleggen over een datum van een doopdienst. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders die hun kind willen laten dopen een doopgesprek plaats.

Huwelijksinzegening:

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.

Huwelijksjubileum:

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij de aanwezigheid van een ouderling op prijs, neem dan contact op met één van beide ouderlingen.

Dienst bij overlijden:

Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Vermelding in het kerkblad:

Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of-

ontslag in het Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk

bureau of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden.

Benefietconcert bij jubileum Ronald Knol op 3 juni in Steenwijk

40-jarig jubileum

In de grote kerk in Steenwijk vindt op zaterdagmiddag 3 juni om 15.00 uur een bijzonder concert plaats. Organist Ronald Knol viert met dit feestelijke concert zijn 40-jarig jubileum als kerkorganist.

In deze 40 jaren zat hij in allerlei kerken in Nederland achter het orgel als vaste organist, maar ook als veelgevraagde gastorganist bij rouw- en trouwdiensten. Zijn muziek raakt het hart bij vrolijke, maar ook bij verdrietige gebeurtenissen. Zijn muziek maakt blij en is in staat om te troosten.

Voor dit concert heeft Ronald het Chr. Mannenkoor uit Beilen en het Chr. Mannenkoor uit Stadskanaal o.l.v. Harold Kooij uitgenodigd. Ook sopraan Clara de Vries nam de uitnodiging graag aan, evenals Adriaan Stoet, die de viool en Jan Lenselink die de vleugel bespeelt. Ook Harold Kooij zal de vleugel bespelen.

Naast het orgelspel van Ronald zijn met deze bijzondere gasten dus alle ingrediënten aanwezig voor een groot muzikaal en afwisselend concert. Ook is er ruimte voor samenzang.

De algehele leiding bij het concert is in handen van Jan de Boer uit Urk.

Stichting Mensenkinderen

Het concert is gratis te bezoeken, maar Ronald hoopt zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen

voor de collecte, die bestemd is voor de stichting 'Mensenkinderen'.

Ds. Egbert van Beesten van deze stichting zal een korte presentatie geven over de 'Actie Gaarkeuken'. In Moldavië zijn er steeds meer mensen voor wie het voedsel van de gaarkeuken van levensbelang is, want gewoon dagelijks eten is voor arme mensen onbetaalbaar geworden. Voor € 15,00 kan één persoon een maand lang een warme maaltijd krijgen.

Ronald hoopt met zijn jubileumconcert iets te kunnen betekenen voor deze mensen die in bittere armoede leven. Het geld dat de stichting 'Mensenkinderen' inzamelt wordt rechtstreeks ter plaatse besteed.



Philippus

Philippus kwam uit Beth-saida, waar ook Andreas en Petrus hun roots hadden liggen. Philippus vertelde aan Nathanaël dat Jezus degene was waarover Mozes en de profeten geschreven hadden en bracht Nathanaël tot Jezus. De apostel Johannes vertelt dat Philippus woordvoerder is bij de wonderbare spijziging van 5000 man toen hij, Philippus, vroeg: zullen wij dan voor 200 schellingen brood gaan kopen? (Joh. 6:1-15 Marc. 6 :35- 44)

Tijdens het laatste avondmaal, vroeg Philippus aan de Heiland hen de Vader te laten zien, waarop Jezus antwoordde: wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. (Joh. 14: 8-9) In Samaria predikte Philippus het evangelie, waarbij velen geloofden en werden gedoopt. Heeft de Heiland ook hier niet enkele dagen het evangelie verkondigt en er wonderen gedaan? Jeruzalem was aan de vervolging over gelaten, en hier in Samaria was men erg bijgelovig, denk aan de tovenaars Simon (Hand. 8: 4-25) Simon die voor

zijn toverkunsten goed werd betaald. Philippus echter predikte het evangelie voor niets. Geen geld of eerbetoon, maar alles in de naam van Jezus Christus, de opgestane Heiland en Heer, Verlosser en Zaligmaker. Samaria aanvaarde het Woord Gods. Ook mocht Phillipus het evangelie verduidelijken aan de kamerling uit het Morenland. De kamerling, een machtig man, een opper-schatbewaarder van de koningin van Candacë.

Een titel voor de koningin-moeder van de Ethiopiërs. Vrouwen regeerden sommige zuidelijke landen wegens het sterke moederrecht. Denk ook aan de koningin van Scheba, in dat geval. Wij zouden de kamerling minister van financiën noemen, die het niet te druk heeft om God te zoeken. Deze kamerling is een proseliet, een bekeerling tot het Jodendom, die de Schriften wel kent maar niet begrijpt. Philippus brengt hem de Schriften in samenhang met het leven van Jezus, onze Heiland.

En dan is het alleen nog de verrezen Heer, die dit door middel van Zijn getuigen kan doen. (Jes. 53)

In het Nieuwe Testament waren het heidenen die zich door besnijdenis, door een offer en door een ritueel reinigingsbad, in de Joodse gemeenschap lieten opnemen.

Bij een ambt kan men ook een gave bezitten. Philippus bleek evangelist te zijn, hij werd weggenomen en bleek in Asdod te zijn. Later woonde hij in Ceasarea (Hand. 21: 8) Ook had Philippus vier ongetrouwde dochters, welke de gave van profetie bezaten. Bij de oude Grieken ontstak een fakkeldrager zijn fakkel aan het heilige altaarvuur, en gaf dat weer door, en die geeft het weer door en door en zo langs een hele rij menselijke posten, voordat het vuur gedoofd was. Zo droeg Philippus het van hem over naar de kamerling. Zo deden Paulus en anderen later voor onze streken. Doen wij mee?

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
LindeStede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk
Reestdal Revalidatie	Reggersweg 2a	7943 KC Meppel
Huize Weltevrede	IJkenweg 12	8389 TM Zandhuizen



Huize Weltevrede



Reestdal Revalidatie