



In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens	2
Van de redactie.....	3
Agenda	3
Kerkelijk Bureau.....	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Overzicht kerkdiensten	4
Zangdienst zondag 7 augustus	4
Wij feliciteren de volgende 75-plussers	5
Huwelijksjubileum	5
Pastoraat – gemeenteleden	6
Bericht van familie Orsel.....	6
God van de schepping.....	6
Vakantie	7
Nieuws uit de kerkenraad	7
Van de ouderlingen	8
Koorleden gezocht	8
Van de diaconie.....	9
Stichting Voedselbank Steenwijkerland	9
Komen en gaan.....	11
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen.....	11
Zomerzangavonden in Brug-Es Kerk Dwingeloo.....	12
Gebed “Als er muren”	14
Puzzel	14
Bezichtiging kerk op woensdagmiddagen.....	15
Open Monumentendag zaterdag 10 september	16

kerkdienstgemist.nl

Alle geplande diensten (zie “Overzicht kerkdiensten” op bladzijde 4) vanuit onze kerk worden ook online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl of www.pk-steenwijkerwold.nl. De erediensten zijn ‘live’ te volgen, maar u kunt ook de vorige diensten terugkijken.

Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl
Preses: dhr. E. Dedden 06 551 512 01 bertdedden@ziggo.nl
Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72 scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: dhr. E. Dedden 06 551 512 01 bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 51 01 11 zeefatjd@gmail.com
Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 jongschaapj@gmail.com

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen:

Voorzitter: dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com

Diaconie:

Voorzitter: dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com
Secretaris: vacature
Penningmeester: vacature
dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 htewolde@hotmail.com

Ophaaldienst dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl

Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,
mevr. M. van Dorsten-Lopers,
mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl

Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:

Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Nevendienst/zondagsschool:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com
Oppasdienst: vacature
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot 06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,
8375 BP Oldemarkt
Beheer website dhr. M. Martens webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt begin september. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 7 september via e-mail sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Vanaf het Pinksternummer vindt de verspreiding van Kontakt weer plaats zoals dat voor de coronaperiode gebruikelijk was.

Had u een betaald abonnement op Kontakt, dan krijgt u de nummers van Kontakt in de brievenbus. De digitale abonneementhouders krijgen deze per e-mail toegezonden. Wij gebruiken hiervoor de overzichten van voor de coronaperiode.

Had u geen betaald of digitaal abonnement dan ontvangt u alleen met Pasen en met Kerst het Kontakt in de brievenbus.

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigings-formulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie

ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker

Agenda



Kerkenraad	donderdag 15 september	19.30 uur	Hoogthij
Ouderenmorgen	donderdag 1 september	10.30 uur	Hoogthij
Samen aan Tafel	donderdag 1 september	12.15 uur	Hoogthij
t/m 24 augustus kerk geopend	iedere woensdag	13.30-16.30 uur	kerk
Open Monumentendag	zaterdag 10 september	10.00-16.30 uur	kerk

Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.

Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kont

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Overzicht kerkdiensten



zondag 24 juli	09.30 uur	dhr. H. Brouwer (Rouveen)	Beheer en administratie
zondag 31 juli	09.30 uur	ds. C.P. Meijer (Zwolle)	Ouderenwerk
zondag 7 augustus Zangdienst m.m.v. Ronald Knol	09.30 uur		Bezoekwerk
zondag 14 augustus	09.30 uur	mevr. L. Brugmans (Elburg)	Zending
zondag 21 augustus	09.30 uur	ds. R. Gosker (de Wijk)	Stille Hulp
zondag 28 augustus	09.30 uur	ds. E. van Veen	Kosten Pastoraat
zondag 4 september	09.30 uur	mevr. T. Zijlstra (Ruinerwold)	Werelddiaconaat
zondag 11 september	09.30 uur	ds. P. de Vries (Beilen)	Jong Protestant
zondag 18 september	09.30 uur	ds. P.K. Pit (Drachten)	Zending

Op zondag 7 augustus en zondag 4 september is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie of thee.

Zangdienst zondag 7 augustus

Op zondag 7 augustus willen we een zangdienst houden in de kerk, aanvang 9.30 uur.

Het is een dienst waarin veel gezongen zal worden en u wordt op het orgel begeleid door Ronald Knol.

U kunt uw voorkeur voor de te zingen liederen opgeven bij Bauke de Groot Boersma, telefoon 515 854 of btdegb@gmail.com
Het opgeven van de liederen kan tot vrijdag 29 juli aanstaande.

Wij rekenen op uw medewerking om deze zangdienst invulling te geven.



Wij feliciteren de volgende 75-plussers

19 juli	A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 84e verjaardag
21-jul	G. Weijs-Timmerman, A.F. Stroinkweg 1, met haar 80e verjaardag
26-jul	J. Orsel, Johannes Bogermanstraat 201, met zijn 90e verjaardag
29 juli	T.J. Kuiper-van Drogen, Pastoor Muitelemanstraat 40, met haar 81e verjaardag
2 aug	L., Sleurink, Tukseweg 240, met zijn 75e verjaardag
4 aug	A. Veurman-Schutrops, Oldemarktseweg 46, met haar 88e verjaardag
5 aug	A. van Drogen, Oldemarktseweg 141, met zijn 83e verjaardag
15-aug	H.L. Bergsma, Matthijs Kiersstraat 6A, met zijn 79e verjaardag
19 aug	A. Bruggen, Bakkersveld 11D, met zijn 80e verjaardag
20 aug	J. Kuiper, Het Schild 41, met zijn 75e verjaardag
22 aug	A. van Drogen-Mintjes, Oldemarktseweg 141, met haar 82e verjaardag
28 aug	F. Middelbrink-van der Weide, Bakkersveld 13, met haar 86e verjaardag
31 aug	B. Hofstee, Burgemeester Kuiperslaan 6 Oldemarkt, met zijn 85e verjaardag
1 sep	D. Zeefat, Oldemarktseweg 153, met zijn 81e verjaardag
2 sep	A, Hummel-Strijker, Het Schild 43, met haar 75e verjaardag
6 sept	H. Weijs, A.F. Stroinkweg 1, met zijn 83e verjaardag
5 sept	E. Kooij, Bakkersveld 63, met zijn 75e verjaardag



Huwelijksjubileum

Op 24 juli aanstaande is de dag dat Lute en Roelie Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, 60 jaar met elkaar getrouwd zijn.

We wensen hen vanuit de gemeente een mooie dag toe.



Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

dhr. L. Kolenbrander	woonark 0.9
mevr. M. Pieffers-Prins	kamer 141
mevr. A. Bezembinder-Veeloo	kamer 207

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer	3.33
dhr. en mevr. J. Orsel	2.01
mevr. F. Muis-Poepjen	0.19

Bericht van familie Orsel

Lieve mensen,

Bij deze willen wij de kerkenraad en alle leden van de Nederlandse Protestantse Hervormde Kerk te Steenwijkerwold heel hartelijk dankzeggen voor het grote bloemstuk dat wij hebben gekregen en met het gezamenlijk eten in de grote zaal, wat een belangstelling hebben wij gekregen, geweldig!

Diekje is opgenomen in het ziekenhuis Meppel. De volgende dag heeft zij in Zwolle een pacemaker gekregen; alles is goed verlopen.

Voor een bezoekje, graag een berichtje vooraf. Ons telefoonnummer is 589 237, kamer 201 in Nijenstede te Steenwijk.

Hartelijke groeten, Jan en Diekje Orsel

God van de schepping

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en onzekerheid bij de boeren in Nederland. Ds. Marco Batenburg schreef een gebed voor hen:

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.

Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.

Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.

Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.

Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.

U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.

Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken.

Wij bidden: Christus, ontferm U.

U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.

Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.

Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.

Laat uw Geest ons zal leiden.

Door Christus onze Heer.

Amen

Vakantie

In de zomermaanden breken de vakanties aan, zo ook voor mij. Ik zal zelf in de komende periode, eind juli en de eerste weken van augustus mijn vakantie houden. Net zoals in voorgaande jaren proberen we in de vakantieperiode als collega's van de werkgemeenschap elkaars vakanties op

te vangen. De zomer is vooral een tijd om met z'n allen om te zien naar elkaar. Op adem te komen, uit te rusten en dan weer beginnen. Een goede zomertijd toegewenst.

ds. Eric van Veen

Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen wij als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op donderdag 7 juli hebben wij weer vergaderd.

* De route voor de Monumentendag op zaterdag 10 september gaat door Steenwijkerwold. De H. Andreskerk en wij zullen dan open zijn.

* Er is gesproken over onderhoud begraafplaats, de afwatering in verband met lekkage in de kelder van de kerk, paden bij de kerk en tegelpad naar de parkeerplaats voetbalveld. Bij deze zaken is ook de gemeente betrokken.

* Met elkaar kunnen we terugzien op mooie kerkdiensten ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan van de Immanuëlschool en de Openluchtdienst.

* Er is besloten om een nieuwe Paaskaars aan te schaffen.

* Er wordt een Groot Letter Bijbel aangeschaft voor de kerk en hetzelfde kan worden besteld voor de ouderenmorgen.

* De gemeente heeft aangegeven dat zij, nu na corona, voortvarend aan de slag willen met het opstellen van een kerkvisie voor de kerken in Steenwijkerland; als moderamen zullen wij met onze eigen kerkvisie verdergaan. Heeft de afgelopen tijd ook stilgelegen.

Ik merk hierbij op dat bij het vermelden van nieuws uit de kerkenraad niet alles wordt vermeld omdat verschillende punten ook door de diaconie en/of kerkrentmeesters in hun nieuws wordt vermeld.

Gerrit Dekker, scriba



Van de ouderlingen

Gelukkig is alles nu weer een beetje “normaal”, tenminste als u vindt zoals het nu gaat dat het normaal is. Een oorlog niet zo heel ver van ons af die nog lang lijkt te gaan duren. Dreigende hongersnood in Afrika. Onrust in ons eigen land door boeren die voor hun toekomst vrezen. Huisartsen die protesteren omdat de werkdruk te hoog is, en er is nog veel meer te noemen.

Misschien is dit wel het nieuwe normaal waarover tijdens de corona periode gesproken werd.

Dan bid en hoop ik dat dit niet het nieuwe normaal is.

Wat ik wel positief vind is dat we weer “gewone” kerkdiensten mogen hebben. Er is 3 juli j.l. een openluchtdienst geweest die ik als positief heb ervaren, en niet alleen door het mooie weer. Het geeft altijd een speciaal gevoel als je dan tijdens een moment van stilte tientallen vogels hoort fluiten.

Ook de dienst bij en met de Immanuelschool werd heel goed bezocht, en het is mooi dat je dan heel veel kinderen ziet.

Koorleden gezocht

Zingen is een leuke en ontspannende hobby en goed voor je geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Daarnaast is zingen een bewezen goede therapie voor mensen die corona hebben gehad.

Lange tijd mocht er niet gezongen worden en de leden van het voormalige kerkkoor hebben dit enorm gemist. Zij willen graag de draad weer oppakken, maar er zijn helaas door ziekte en ouderdom ook leden weggevallen.

Het plan is nu een hele nieuwe opzet van een regio koor te maken met een nieuw repertoire en andere naam onder leiding van de dirigent dhr. A. Oudkerk.

We hopen dat ook leden waarvan het koor is opgeheven hierop zullen reageren.

En we zijn bezig om 7 augustus a.s. een zangdienst te organiseren. Bijzonderheden zijn nu nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte.

Bij het schrijven van dit stukje zitten we vlak voor de zomervakantie.

Mocht u de komende weken op vakantie gaan dan wens ik u een heel goede vakantie toe, en wat minstens zo belangrijk is, een behouden thuiskomst. Mocht u niet op vakantie gaan om wat voor reden dan ook, dan wens ik u een hele goede zomer toe en dan zie ik u wellicht in de kerk. Want als kerk houden we geen vakantie.

Mocht u zich de komende vakantieperiode eenzaam voelen en behoefte hebben aan een praatje, neem dan gerust contact met ons op.

Tijdens de vakantieperiode is 6 weken lang op woensdagmiddag de kerk geopend.

Namens de ouderlingen, Klaas Klarenberg

Wij zijn **dringend** op zoek naar leden (vooral tenoren en bassen) die graag een avond vrij willen maken om met ons mee te zingen. De toekomst van het koor valt of staat hier mee. De repetities zullen plaats vinden op de donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Naast serieus repeteren is er ook ruimte voor gezelligheid. Deze combinatie zorgt voor een ontspannen sfeer.

Heeft u interesse: in september is er een bijeenkomst in de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. Oudkerk, tel. 06-340 775 00 of Geesje Jongschaap, tel. 06-102 179 18

Van de diaconie

Volop zomer, met zon en vakantie. Waar mogelijk genieten. Maar ondanks zon en vakantie moeten we niet vergeten dat door conflicten in de wereld mensen moeten vluchten van huis en haard. Laten we daar in onze gebeden ook bij stilstaan.

Zoals wij vorige keer al schreven: We hebben als diaconie een Biblebox besteld. Hier zitten allemaal kleine bijbeltjes in, in verschillende talen. Inmiddels zijn twee exemplaren geplaatst in het Fletcher hotel Steenwijk (Hiddingerberg) en hotel Huis ten Wolde aan

de Onderduikersweg. In beide hotels verblijven gevluchte inwoners uit Oekraïne.

De Roosevelt-vakantieweek voor alleenstaanden met een lichte beperking heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel georganiseerde vakantieweek was zeer geslaagd. Gelukkig was er na de corona periode weer veel mogelijk. Enkele gemeenteleden zijn mee geweest en in een volgende editie van Kontakt zal er verslag worden gedaan.

Stichting Voedselbank Steenwijkerland



Bedankt voor alle hulp en steun in de afgelopen tijd.

We kijken met grote zorg naar de ontwikkelingen in het oosten van Europa. Als vluchtelingen uit Oekraïne een beroep op onze hulp doen, zullen wij zoals altijd ons best doen en hopen op voldoende maatschappelijke steun.

Die hulp, maar ook de hulp aan kansarme medelanders, blijven wij voorzetten.

Maar dat kan alleen met uw steun. Mogen we op u rekenen?

Dank u wel.



Van de kerkrentmeesters

Apparatuur voor beeld en geluid

Er is al vaker over geschreven en gesproken maar de apparatuur waarmee de kerkdiensten digitaal worden verzorgd, is verouderd. Keer op keer moeten we constateren dat er weer opnieuw sprake is van een storing. Het digi-team gaat dan, in paniek, op zoek naar het probleem. En bijna altijd wordt het probleem opgelost. Maar dat is natuurlijk niet prettig werken. Nee, regelmatig een servicebeurtje is niet meer voldoende. We moeten vaststellen dat de apparatuur verouderd is.

Een nieuwe installatie is erg duur, duurder dan we dachten. Maar we willen ook niet dat de dienst niet goed overkomt. Zowel in de kerk niet als thuis (Kerkdienst gemist). De kwaliteit moet goed zijn. De kerkelijke financiën zijn gelukkig op orde en er is in de begroting al rekening mee gehouden. Weliswaar minder, maar we kunnen het betalen, ook vanwege een paar financiële meevallers.

In de onlangs gehouden vergadering van de kerkrentmeesters is dan ook het besluit genomen om de gehele installatie te vervangen. Dat houdt in dat zowel de geluidsinstallatie als de beeldapparatuur straks weer up-to-date zijn en we hopelijk weer jaren vooruit kunnen met prima beeld en geluid.

We hopen dan ook dat we over een aantal weken, wanneer de nieuwe apparatuur geïnstalleerd is, van de vervelende storingen af zijn, en dat de overlast tot het verleden zal behoren. De leden van het digi-team kunnen dan weer in 'alle rust' hun belangrijke taak uitvoeren.

Begraafplaats

Het zal u ook opgevallen zijn, dat het onderhoud van de begraafplaats, en dan met name het oude gedeelte rond de kerk, nogal te wensen overlaat. De grafstenen en zerken staan schots en scheef en het onkruid op de graven groeit welig soms tot bijna een meter hoog. Veel families en nabestaanden kijken er niet meer naar om. Natuurlijk de uitzonderingen nagelaten, maar het algemene beeld is ver onder de maat.

Nu is het zo dat het onderhoud van de begraafplaats een gemeentelijke taak is. Dat is in heel veel plaatsen niet zo. Maar daarom worden wij als kerkrentmeesters er vanzelfsprekend nogal eens op aangesproken, maar wij kunnen hier niets aan doen. Wij vinden het ook een afschuwelijk gezicht en respectloos tegenover de overledenen. En wat ook belangrijk is, het doet afbreuk aan het aanzicht van onze prachtige kerk.

Daarom zijn we toch maar in gesprek gegaan met een paar verantwoordelijke ambtenaren. En gelukkig kunnen we melden dat deze gesprekken goed zijn verlopen. Niet dat alle grafstenen over een paar weken weer rechtop staan, maar het begin is er. Er zullen nog wel een aantal gesprekken moeten volgen. Er komt veel werk op de gemeente af.

De gemeente zal alle families moeten zien te achterhalen. Die families moeten dan

vervolgens toestemming geven het graf op te knappen tegen betaling of het te ruimen. We houden u graag op de hoogte.

De paden rond de kerk

We hebben als kerkrentmeesters bij de gemeente ook aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de toegangspaden rond de kerk en het voetpad van de kerk richting de nieuwe begraafplaats. We hebben voorgesteld om de asfaltpaden naast de kerk te verwijderen en hiervoor in de plaats de klinkerbestrating door te trekken. Dit is een ingrijpende en kostbare investering. We zullen als kerk hieraan ook een bijdrage moeten leveren, hetzij in geld of in natura. De gemeente lijkt positief te reageren op ons voorstel maar vanwege de kosten, van vooral het afvoeren van het asfalt, kan er waarschijnlijk dit jaar geen potje voor vrijgemaakt worden.

Het tegelvoetpad richting de nieuwe begraafplaats is erg verzakt en daardoor moeilijk begaanbaar. Dit wordt nog moeilijker gemaakt door de overhangende begroeiing. Ook hier is aandacht voor gevraagd. Ook hierover hoort u later meer.

Water in de kelder

We hebben al jaren last van water in de kelder onder de consistorie. Er is door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is, verschillende keren getracht deze lekkage te stoppen, maar dat is nog steeds niet gelukt. Nu blijkt dat er langs de heg van het kerkhof, aan de Blaankampzijde, vroeger een sloot heeft gelopen. Ouderen weten dat wellicht nog wel. Deze sloot die vrij diep was, is een aantal jaren geleden door de gemeente dicht gegooid. Nu kan het zijn dat, ondanks dat er wel drainage, ter vervanging van de sloot, is aangelegd, dit toch de lekkage in de kelder veroorzaakt. Ook hier is naar gekeken door een ambtenaar van de gemeente en er zal binnenkort begonnen worden met het doorspuiten van de drainage. Als dat niet helpt, zal er waarschijnlijk niets anders op zitten dan de sloot weer in ere te herstellen.

Ook hierover wordt u op een later moment verder geïnformeerd.

Kerkklokken

U heeft vast wel gemerkt dat de kerkklokken niet altijd sloegen, wanneer dat moest. Daar is een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort kerkklokken bij geweest. Ze hebben de zaak

gerepareerd en de aandrijfmotor vervangen. Hierdoor zijn we weer goed bij de tijd en kunnen we de klok weer horen luiden.

Jaarrekening Kerk

De jaarrekening van 2021 is gereed en ligt ter inzage bij de penningmeester. Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn kunnen een afspraak maken met: Dick Zeefat, tel. 510 111.



Komen en gaan

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Mevr. H. de Brouwer-Hansman, Burg.
Boldinglaan 1 van Angeren

Mevr. H. Winters, Zwarteweg 2 van
Terschelling

Mevr. A. Veenstra, Weth. Zeefatstraat 19 van
Utrecht



Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk
Jan Thijs Seinenhof	De Wijert 59	7941 AH Diever
Zorgcentrum de Linde	Thialfweg 44	8441 PW Heerenveen
Reestdal Revalidatie	Reggersweg 2a,	7943 KC Meppel



Zomerzangavonden in Brug-Es Kerk Dwingeloo

Twee zomers was het in Dwingeloo stiller dan normaal omdat er vanwege corona niet gezongen mocht worden. In 2022 is alles gelukkig weer als vanouds. In de Brug-Es Kerk worden er 6 dinsdagen op rij Zomerzangavonden georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waarop uit een lange lijst van bekende en favoriete kerkliederen door de aanwezigen een lied mag worden gekozen om uit volle borst met elkaar te zingen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dinsdag **12 juli**, de eerste avond, is een Urker avond. dhr. Jan de Boer praat de liederen aan elkaar. Ronald Knol is organist en er is zang uit Urk.

Op **19 juli** heeft ds. P. Dekker uit Wierden de leiding. Het orgel wordt bespeeld door Gerco Eggink en er is muzikale medewerking door zanggroep Resin uit Hooghalen.

Ds. J. v.d. Berg uit Appingedam is op **26 juli** de spreker. Geert Meijer bespeelt het kerkorgel en Zwier v.d. Weerd (zang) en Willem Jan Tinke (panfluit) zorgen voor extra zang en muziek.

Op **2 augustus** heeft Naomi van Lobenstein uit Kampen de leiding. Ronald Knol is organist en Lieneke van Eijkelenburg gaat zingen.

Ds. Mark de Jager uit Dwingeloo heeft op **9 augustus** de touwtjes in handen. Geert Meijer bespeelt het kerkorgel.

De laatste avond, **16 augustus**, heeft ds. A. Priem uit Ermelo de leiding. Ronald Knol (orgel) en Harold Kooij (piano) zorgen voor een muzikale avond.

Halverwege de avond, die om 20.00 uur begint, is er een gezellige koffie-/theepauze. Er wordt tot 22.00 uur gezongen.

De avonden en de koffie/thee zijn gratis. Er is wel een collecte om de zangavonden in stand te kunnen houden.

In Jezus is iedereen gelijk

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is in heel Europa en ook in Nederland om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Tegelijkertijd maken Europese kerken zich zorgen dat er hier en daar incidenten zijn geweest van discriminatie van vluchtelingen die uit Oekraïne komen maar een andere etniciteit, religie of herkomstland hebben.

Datzelfde geldt soms voor vluchtelingen uit andere landen, zoals Afghanistan of Afrikaanse landen. In Nederland zien we hoe op dit moment de opvang van asielzoekers spaak loopt. Capaciteit die ruimhartig ter beschikking gesteld wordt voor Oekraïense vluchtelingen, komt niet zomaar beschikbaar voor mensen met een andere etnische achtergrond.

[Daarom roepen Europese kerken alle Europese landen op om iedereen de bescherming te bieden die dat nodig heeft, ongeacht huidskleur of religie.](#)

Een centrale Bijbelse boodschap is immers: "Alles wat jullie hebben gedaan voor één van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan." De oproep van Europese kerken werd door de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland mee onderschreven en geldt ook ons eigen land.

Op het heetst van de dag zat Abraham bij de ingang van zijn tent. Toen zag hij drie mannen staan. Hij liep naar hen toe, maakte een buiging en nodigde hen uit te drinken, zich te wassen, uit te rusten en te eten: "Het is goed dat u hier langsgekomen bent." (Genesis 18,2-5). De schrijver van de Hebreënbriev (13,2) zegt het zo: "Zonder het te weten hebben sommigen van jullie engelen gehuisvest."

Deze maanden zien we een enorme gastvrijheid voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze oorlog, in Europa, zo dichtbij. De gruwelijke beelden van burgers die beschoten worden, steden die worden

belegerd en aangevallen met raketten. Landen aan de oostgrens van de Europese Unie openen ruimhartig hun grenzen. Tegelijkertijd is er ook een ander verhaal. Ibrahim uit Syrië vertelt hoe hij dagenlang doorbracht in de ijzige kou in een bos in Wit-Rusland. Voor hem bleef de deur naar Europa gesloten. Zijn welkom was honden, traangas en een hek. Geen warme koffie. Verhalen sijpelen door van Afrikaanse mensen in Oekraïne, net zo goed op de vlucht voor geweld, die als tweederangs vluchtelingen worden behandeld.

Eenzelfde dubbele houding naar mensen op de vlucht zien we ook in Nederland. Hartverwarmend dat velen klaar staan om Oekraïense burgers op de vlucht een warm welkom te geven. Tegelijkertijd kan Ter Apel de stroom andere vluchtelingen niet aan en wachten 13.000 asielzoekers met een status op huisvesting. Een dubbele standaard?

Voor Abraham maakt het blijkbaar niet uit wie er voor zijn tent stonden. Nomaden in het Midden-Oosten wisten maar al te goed hoe iedereen in de woestijn op elkaar aangewezen was. Daarom komt de eerste levensbehoefte, water, ook het eerst. En pas als alle levensbehoeften, drinken, wassen, rusten, eten, zijn vervuld, voegt Abraham eraan toe, "kunt u weer verder gaan". De gastvrijheid hoeft dus blijkbaar niet tot in het oneindige te duren, of boven je vermogen te gaan, maar wel zolang als nodig is.

Zo brengt Abraham in praktijk wat de God die hem een toekomst beloofde op het oog heeft: Het heil voor alle mensen. Alle mensen zijn immers geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat is een belangrijke rode draad in de Bijbel: Behandel alle mensen zoals je door hen behandeld wilt worden, zegt Jezus, die zelf als kind in Egypte een vluchteling was. Ook de vreemdeling, lezen we op vele plaatsen. Bij Paulus vallen door het geloof in Christus verschillen tussen volken weg (Efeziërs 2,13).

Psalm 87 zingt een loflied over Sion, de stad waar God woont: "Ik noem Rahab en Babel

mijn getrouwen, Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.” Dat waren echt niet allemaal gebieden waar Israël zo’n fijne verwantschap mee voelde. Laten wij dan ook in onze steden en dorpen plaats maken voor

allen die op onze gastvrijheid rekenen: Rahab en Babel, Oekraïners, Syriërs, Afghanen, alle mensenkinderen!

Gebed “Als er muren”

Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.

Amen

- Harmke Heuver

Puzzel

	1=a	5=e	9=i	13=m	17=q	21=u	25=y
	2=b	6=f	10=j	14=n	18=r	22=v	26=z
	3=c	7=g	11=k	15=o	19=s	23=w	
	4=d	8=h	12=l	16=p	20=t	24=x	
1-12-19 7-15-4 15-14-19 15-22-5-18 							
18-15-20-19-1-3-8-20-9-7-5 23-5-7-5-14							
12-1-1-20 7-1-1-14, 26-15-18-7-20 8-9-10							
15-15-11 22-15-15-18 19-20-5-22-9-7-5							
19-3-8-15-5-14-5-14							

Bezichtiging kerk op woensdagmiddagen

**Welkom ter bezichtiging
Protestantse kerk Steenwijkerwold
een bezoek waard**



**Op woensdagmiddag 19 en 26 juli
en 3, 10, 17 en 24 augustus
van 13.30 tot 16.30 uur**

www.pk-steenwijkerwold.nl

~~Oldemarktseweg~~ 94

Op woensdagmiddag 19 en 26 juli en op 3, 10, 17 en 24 augustus is de kerk van 13.30 tot 16.30 uur open voor bezichtiging en nodigen wij u uit een bezoek te brengen aan deze mooie kerk in Steenwijkerwold met een van de mooiste preekstoelen in Nederland

Open Monumentendag zaterdag 10 september



Zaterdag
10 september 2022

Thema: duurzaamheid

Tijdens Open Monumentendag 2022 openen wij letterlijk en figuurlijk de deuren van al onze monumenten voor iedereen. Ook onze kerk is geopend. U bent van harte welkom op zaterdag 10 september van 10.00-16.30 uur.



www.openmonumentendag.nl

