



## In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens .....	2
Van de redactie.....	3
Agenda .....	3
Kerkelijk Bureau.....	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Overzicht kerkdiensten .....	4
Wetenswaardigheden gastpredikant .....	4
Wij feliciteren de volgende 75-plussers .....	5
Pastoraat – gemeenteleden .....	5
Op weg naar Pinksteren.....	6
Verslag gemeenteavond maandag 25 april .....	7
Nieuws uit de kerkenraad .....	10
Koorleden gezocht .....	11
Van de diaconie.....	11
Hemelvaart .....	12
Bible Box.....	12
Feest van de Geest .....	13
Solidariteitskas 2022 .....	13
Komen en gaan.....	14
Feestweekend reünisten Immanuelschool op 10, 11 en 12 juni 2022.....	14
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen.....	15
Voor ds. Irma Pijpers betekenen de psalmen veel .....	16
Pinksterfeest 3 – 16 De Hoeve e.o. Oosterwolde .....	16



Alle geplande diensten (zie “Overzicht kerkdiensten” op bladzijde 4) vanuit onze kerk worden ook online uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of [www.pk-steenwijkerwold.nl](http://www.pk-steenwijkerwold.nl). De erediensten zijn ‘live’ te volgen, maar u kunt ook de vorige diensten terugkijken.

Ik wil het water naar de zee zijn  
de zoden aan de dijk  
het gevecht tegen de bierkaai  
alles wat onhaalbaar lijkt

Ik wil de rots zijn in de branding  
met de verbeelding aan de macht  
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn  
en het daglicht in de nacht

**Stef Bos (Pinksterviering 2019)**



# Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 [ericvveen@ziggo.nl](mailto:ericvveen@ziggo.nl)  
Preses: dhr. E. Dedden 06 551 522 01 [bertdedden@ziggo.nl](mailto:bertdedden@ziggo.nl)  
Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72 [scriba@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:scriba@pk-steenwijkerwold.nl)

Kerkelijk bureau: 51 74 51 [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

## **College van Kerkrentmeesters:**

Voorzitter: dhr. E. Dedden 06 551 522 01 [bertdedden@ziggo.nl](mailto:bertdedden@ziggo.nl)  
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 51 01 11 [zeefatjd@gmail.com](mailto:zeefatjd@gmail.com)  
Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 [kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl)

Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 [jongschaapj@gmail.com](mailto:jongschaapj@gmail.com)

**Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold**

## **Ouderlingen:**

Voorzitter: dhr. K. Klarenberg 51 31 14 [jan-jurk@hotmail.com](mailto:jan-jurk@hotmail.com)  
dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 [gh.dolstra@gmail.com](mailto:gh.dolstra@gmail.com)

## **Diaconie:**

Voorzitter: dhr. H. Linthorst 06 106763 66 [fam\\_linthorst@hotmail.com](mailto:fam_linthorst@hotmail.com)  
Secretaris: vacature  
Penningmeester: vacature  
dhr. J. de Vries 58 91 18 [jan.de.vries@hetnet.nl](mailto:jan.de.vries@hetnet.nl)  
dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 [htewolde@hotmail.com](mailto:htewolde@hotmail.com)

Ophaaldienst dhr. H. Linthorst 06 106763 66 [fam\\_linthorst@hotmail.com](mailto:fam_linthorst@hotmail.com)

**Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold**

**Koster:** dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 [gerardenlucy@kpnplanet.nl](mailto:gerardenlucy@kpnplanet.nl)

**Organisten:** dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,  
mevr. M. van Dorsten-Lopers,  
mevr. M. Withaar [organisten@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:organisten@pk-steenwijkerwold.nl)

**Digiteam:** [digiteam@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:digiteam@pk-steenwijkerwold.nl)

## **Andere telefoonnummers:**

Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)  
Nevendienst/zondagsschool:  
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 [jolandae@hotmail.com](mailto:jolandae@hotmail.com)  
Oppasdienst: vacature  
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot 06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,  
8375 BP Oldemarkt  
Beheer website dhr. M. Martens [webmaster@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:webmaster@pk-steenwijkerwold.nl)  
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546 ) 57 74 75 [www.welkomindekerk.nl/HZ](http://www.welkomindekerk.nl/HZ)



[www.pk-steenwijkerwold.nl](http://www.pk-steenwijkerwold.nl)

# Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt half juli. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 6 juli via e-mail sturen naar het kerkelijk bureau: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Vanaf het Pinksternummer vindt de verspreiding van Kontakt weer plaats zoals dat voor de coronaperiode gebruikelijk was.

Had u een betaald abonnement op Kontakt, dan krijgt u de nummers van Kontakt in de brievenbus. De digitale abonneementhouders krijgen deze per e-mail toegezonden. Wij gebruiken hiervoor de overzichten van voor de coronaperiode.

Had u geen betaald of digitaal abonnement dan ontvangt u alleen met Pasen en met Kerst het Kontakt in de brievenbus.

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigings-formulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. ([kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl))

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. ([kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl))



*De redactie*

*ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker*

## Agenda



Kerkenraad	donderdag 7 juli	19.30 uur	Hoogthij
Ouderenmorgen	donderdag 2 juni	10.30 uur	Hoogthij
Samen aan Tafel	donderdag 7 juli	12.15 uur	Hoogthij
	donderdag 2 juni		
	donderdag 7 juli		

## Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.

Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

[kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



## Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan het kerkelijk bureau: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

# Overzicht kerkdiensten



zondag 29 mei	09.30 uur	ds. A. van Setten-Ruhrwiem (Ruinerwold)	Jong Protestant
zondag 5 juni 1 <sup>e</sup> Pinksterdag	09.30 uur	mevr. L. Brugmans (Elburg)	Zending
zondag 12 juni dienst bij de Immanuëlschool m.m.v. de Woldklank en Elly Zuiderveld	10.00 uur	ds. E. van Veen	
zondag 19 juni	09.30 uur	ds. E. van Veen	Kosten eredienst
zondag 26 juni	09.30 uur	ds. M.R. Veen (Franeker)	Binnenlands diaconaat
zondag 3 juli openluchtdienst op de Woldberg m.m.v. de Woldklank	10.00 uur	ds. E. van Veen	Werelddiaconaat
zondag 10 juli	09.30 uur	dhr. S. v.d. Brug (Oosterzee)	Onderhoud kerkgebouw
zondag 17 juli	09.30 uur	ds. E. van Veen	Streekverband

Op zondag 5 juni en zondag 3 juli is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie of thee.

## Wetenswaardigheden gastpredikant

### 10 juli: dhr. S. van der Brug

Binnenkort mag ik D.V. voorgaan in uw gemeente. Het lijkt mij daarom leuk mij even aan u voor te stellen:

Mijn naam is Siebolt van der Brug. Ik ben getrouwd met Gerbrig en samen hebben we vier prachtige kinderen: Tjeerd, Marije, Froukje en Wytze Edzerd en we wonen in het mooie Oosterzee aan het Tjeukemeer. Net als Gerbrig ben ik als docent godsdienst werkzaam in het voortgezet onderwijs. Gerbrig in Leeuwarden en ik in Groningen.

We hebben elkaar leren kennen op de theologische opleiding, de ETH in

Veenendaal, tegenwoordig verbonden aan de CHE in Ede. Na mijn theologische opleiding heb ik nog de PABO gedaan en momenteel volg ik een studie Nederlands.

Tussendoor (zo voelt het inmiddels bijna) ben ik ook nog 6 jaar lang parttime voorganger geweest van de Baptistengemeente in Lemmer. Een mooie bediening was dat, maar ik kwam er achter dat parttime voorganger zijn eigenlijk niet kan. Uiteindelijk voelde ik mij toch geroepen voor het onderwijs.

Ik vind het heel fijn dat ik mag voorgaan in uw gemeente. Het is prachtig om te zien dat er op deze manier een soort van 'kruisbestuiving' mag plaatsvinden tussen verschillende kerken en denominaties. Preken is zeker een passie

van mij en het maakt niet uit waar: Als Gods Woord maar mag klinken!

Ik hoop u te zijner tijd te mogen ontmoeten. Tot ziens, Siebolt van der Brug

## Wij feliciteren de volgende 75-plussers

2-jun	M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 84 <sup>e</sup> verjaardag
3-jun	J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 96 <sup>e</sup> verjaardag
5 juni	G. Louis-Groeneweg, Achterveld 11, met haar 76 <sup>e</sup> verjaardag
11 juni	P. de Olde, Bakkersveld 44 met zijn 78 <sup>e</sup> verjaardag
14 juni	H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holthweg 8, met haar 82 <sup>e</sup> verjaardag
19 juni	J.C. Kors, Nijberslaan 15, met zijn 78 <sup>e</sup> verjaardag
20 juni	F. Wardenier-Daan, Zwarteweg 4, met haar 76 <sup>e</sup> verjaardag
24-jun	H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 85 <sup>e</sup> verjaardag
29 juni	K. Dedden, Gelderingen 5, met zijn 76 <sup>e</sup> verjaardag
4 juli	C.M. Maters-Plaisier, Mienbeken 4 met haar 78 <sup>e</sup> verjaardag
6 juli	S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 82 <sup>e</sup> verjaardag
9 juli	V. Noordhuis-Faken, Oyershoeve 1, met haar 86 <sup>e</sup> verjaardag
12-jul	H. Oosting-Kuiper, Bakkersveld 11 A, met haar 92 <sup>e</sup> verjaardag
12 juli	S. Mook-Hoekstra, De Spitzten 6, met haar 81 <sup>e</sup> verjaardag
13 juli	A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 86 <sup>e</sup> verjaardag



## Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:  
dhr. L. Kolenbrander                      woonark 0.9  
mevr. M. Pieffers-Prins                      kamer 141  
mevr. V. Noordhuis-Faken  
mevr. A. Bezembinder-Veeloo              kamer 207

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33

dhr. en mevr. J. Orsel 2.01

mevr. F. Muis-Poepjen 0.19

## Op weg naar Pinksteren

We leven in een bijzondere tijd. Letterlijk en figuurlijk. Alles wat er in de wereld op dit moment gebeurt heeft ons in de “greep”. De oorlog in Oekraïne, de alarmerende rapporten over ons klimaat, de inperking van de nieuwsvrijheid in Rusland, de voortdurende onrust in het Midden-Oosten, de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne voor de voedselproductie. De hogere prijzen voor onze dagelijkse boodschappen, de duurdere energie, waardoor miljoenen mensen in ons land het moeilijker krijgen om rond te komen. Voedselbanken die het steeds drukker krijgen en tegelijkertijd minder aanbod hebben.

Er komen door alles wat er gebeurt in de wereld of om ons heen allerlei vragen op ons af, bijvoorbeeld als we denken aan de schietpartij in de Alblasserwaard bij een zorgboerderij of in Amerika, waar een man het gemunt had op mensen met een donkere huidskleur. Voor ons gelovigen is de grootste worsteling als we geconfronteerd worden met al dit nieuws: Wat heeft God met dit leed en lijden van doen?

Deze vragen komen telkens weer naar boven in de wereld waarin wij mensen leven. Alleen we komen er met het ouder worden ook achter dat hier geen passende antwoorden op zijn te

geven. Het blijven raadsels zoals ik een keer las in een boekje van Carel ter Linde. Net als het geloof omringd is met raadsels. Wat betekent het geloof in al deze levensvragen? Soms moet je eerst met moeite helder krijgen wat het geloof daarin niet betekent. Het geloof heeft geen enkel antwoord op de vraag waaróm ziekte ons overkomt, waarom de een jong sterft en de ander oud. Het geloof kan wel een kracht zijn om de weg te gaan die je moet gaan als je dit overkomt. Een kracht die je moed, geduld en vertrouwen geeft om die weg te gaan.

Geloven is je toevertrouwen, het is het durven en willen wagen, met een Woord, met het verhaal van de Eeuwige, met de Geest, die niemand ziet en niemand vangen kan, ongrijpbaar, maar toch –aanwezig, voelbaar, ervaarbaar..

Over een paar weken vieren we op 5 juni het Pinksterfeest. In het liedboek staan vele mooie liederen, die in de Pinkstertijd gezongen kunnen worden. Een lied, wat ik altijd heel mooi vind om te zingen is Lied 841: *Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest.*

Met de woorden van het eerste couplet van lied 841 wil ik eindigen:

*Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest?  
De liefde en de vreugde,  
de vrede allermeeest,  
geduld om te verdragen  
en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen,  
te vragen honderd uit;*

*Ds. E. van Veen*



# Verslag gemeenteavond maandag 25 april

Op deze gemeenteavond kon Bert Dedden ongeveer 25 gemeenteleden welkom heten.

Hierna wordt de heer Appie Wijma uit Opende Groningen door Gerard Dolstra geïntroduceerd om over zijn werk te vertellen. Zie verder onder artikel "Van de diaconie".

Na de pauze gaat Bert in op de activiteiten en plannen van de kerkrentmeesters en over de kerkenvisie. Hieronder volgt zijn bijdrage.

"In het kort even een overzicht van een aantal activiteiten en plannen waar we als college van Kerkrentmeesters mee aan de slag zijn. Een deel van ons werk is natuurlijk zakelijk! We moeten de kerkelijke bezittingen zo goed mogelijk beheren. Dat doen we door het ruilen en aan- en verkopen van landbouwgrond, omdat hierop het meeste rendement zit. Wanneer je echter alle investeringen doet op landbouwgrond, maak je jezelf wel kwetsbaar. Daarom zijn we ook op zoek naar andere soorten van beleggingen. We zijn daarom ook aan het kijken naar andere investeringsmogelijkheden zoals zonne-energie. Andere onderwerpen.... ter verbetering en meer direct te maken hebben bij de kerk.... zijn plannen en wensen.... zoals de kelder die nog steeds lek is, het sauswerk voor in de kerk moet overgedaan worden, we willen het asfalt pad langs de kerk verwijderen en opnieuw bestraten, er moet een nieuwe geluidsinstallatie komen, de laatste tijd hebben we nog al eens te maken met storingen.

Kortom,...er ligt nog veel werk wat gedaan moet worden. We hopen één en ander zo snel mogelijk te realiseren. Het geld is begroot, dus dat is geen obstakel, nu nog de juiste keuze maken met welke bedrijven we in zee gaan.

## **Kerkenvisie!**

Zoals jullie weten waren we voor het Corona tijdperk al bezig, met ons voor te bereiden op het maken van een kerkenvisie. We spraken toen over het maken van een gemeentelijke kerken- en Historische gebouwvisie.

Mede door de Corona is alles - ook bij de gemeente stil komen te liggen. Daarom hebben wij inmiddels, als PKN kerk Steenwijkerwold een brief geschreven naar de gemeente met daarin het verzoek dit onderwerp nu snel weer op te pakken. Want...een strategische..... gemeente Steenwijkerland brede visie, op met name kerkgebouwen is hard nodig,...ook voor ons! Ook wij als kerk... hier in Steenwijkerwold moeten een eigen visie maken!

Ik zei al, we hebben eerder al iets verteld over de noodzaak van een kerkenvisie. We willen daar nu iets dieper op ingaan. Want de tijd dringt! Feitelijk heeft dit onderwerp veel te lang in de ijskast gelegen. We moeten nu echt actie maken...want anders zijn we te laat en missen we de boot. Misschien vraagt u zich af, waarom die haast?

Welnu...al jaren is er een tendens gaande van minder kerkbezoek. Dat zal niemand zijn ontgaan. Corona en de mogelijkheid thuis te kunnen kijken en zo de dienst te volgen... heeft hier zeker aan meegewerkt. Daarom is het van belang na te denken over de toekomst ...van onze eigen kerk.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kerk blijft bestaan? Wat is hiervoor nodig? Het ligt voor de hand dat er wordt gekeken naar een realistische planning. Dat heeft te maken met feiten en niet.. met wat we graag zouden willen.

Het is tevens van belang hierbij te kijken naar een visie voor de korte, midden-lange en lange termijn.

Voor de korte termijn 5 tot 10 jaar gaat het, naar onze verwachting nog redelijk goed en kunnen we het allemaal nog bemensen, en ook financieel kunnen we de zaak rond krijgen. Dat geldt dan zowel voor de kerkelijke gemeente als voor de kerk als gebouw. Tenminste... dat is de verwachting.

Voor de midden-lange termijn 10 tot 20 jaar vooruit, verwachten we, dat er problemen

zullen ontstaan. Zeker wanneer het gaat om het aantal kerkbezoekers. Maar ook zal het steeds moeilijker worden mensen te vinden die bereid zijn de kerk te besturen. Het is nu immers ook al lastig om de kerkenraad te bemensen.

Voor de lange termijn (20 jaar en verder) is het beeld nog onduidelijker en daarmee ook onzekerder. Wanneer we niets doen en gewoon afwachten is het niet ondenkbaar... dat deze kerk dan niet meer als kerk zal functioneren. En niet meer de plek zal zijn, waar elke zondag bijeen gekomen wordt... om het woord van GOD te horen. De kerk zal dan misschien worden gebruikt als een tentoonstellingsruimte, een Bibliotheek of iets dergelijks.

Hier zijn al voorbeelden van... ook in onze omgeving. In onze buurgemeente Westerveld zullen op termijn 10 van de 13 kerken gaan sluiten.

Dat is natuurlijk niet wat wij willen, althans niet bij de kerken die moeten sluiten. Maar kan dat? Moeten we misschien zoeken naar een meer functioneel gebruik van deze kerk, meer dan nu gebeurt? Of zouden er andere mogelijkheden zijn? Zouden we bijvoorbeeld kunnen zoeken naar een blijvende kerkelijke bestemming?

Ooit, meer dan 600 jaar geleden is deze kerk daarvoor gebouwd,...een plek waar gelovigen bij elkaar komen. ...zou het kunnen...één gezamenlijk gebouw waar wij... maar ook andere soorten van geloofsbeleving kunnen plaatsvinden.

In dat licht zou je ook kunnen denken over Samenwerking met bijvoorbeeld Willemsoord of Oldemarkt of misschien nog meer voor de hand liggend met Katholiek Steenwijkerwold. Ook daar hebben ze het moeilijk en hebben te maken met een dalend aantal kerkgangers. We hebben afgelopen week met hen afgesproken dat we alvast meer dingen samen willen doen.

Maar zover is het nog lang niet hoor ik u denken.... Nee klopt, maar als we door de tijd

ingehaald worden overkomt het ons. Dan zijn we te laat en vissen we achter het net.

We zullen alle scenario's moeten onderzoeken en daar ook rekening mee moeten houden. We hebben hier jullie support, ervaring en gevoelens bij nodig.

Want we staan voor een interessant maar ingewikkeld vraagstuk.

Wanneer we niet weer verrast worden door Corona of andere onvoorziene zaken. Zou de PLANNING er als volgt kunnen uitzien: De komende tijd zullen er vragen gesteld worden aan u en ook zal aan u gevraagd worden plaats te nemen in gespreksgroepen, want een visie maak je alleen MET ELKAAR!!!!we hopen op uw aller medewerking.

Er is genoeg stof tot nadenken!"

**Hierna krijgt Klaas Klarenberg het woord om zijn bijdrage te leveren namens de ouderlingen.**

“Eerst even een stukje geschiedenis. Toen ik ongeveer 17 jaar terug bevestigd werd als ouderling waren we met 4 ouderlingen. Dat was toen al aan de krappe kant, want er was toen ook een vacature voor jeugdouderling, maar die is nooit ingevuld. Vandaag de dag zijn we met 2 ouderlingen.

Nu weet ik wel dat er toen veel meer gemeenteleden waren, maar 2 ouderlingen is toch wel het absolute minimum. Na het overlijden van Roeli Boer ben ik een tijdje de enige ouderling geweest, maar dat betekent wel dat je heel veel op je brood krijgt. Dat betekent alleen al dat je iedere zondag dienst moet doen in de kerk.

Ook kwam ik er toen achter dat Roeli heel veel deed buiten de eredienst om. Om een paar voorbeelden te geven: Ze zat in de bijzondere dienstencommissie, was de vertegenwoordigster voor ons bij de Raad van Kerken, zat in het moderamen, deed veel voor de ouderenmorgen en samen aan tafel en niet te vergeten had ze heel veel contact met gemeenteleden en legde ze bezoeken af en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.



Nu blijft er veel van dat werk liggen, ik weet natuurlijk best wel dat corona er ook geen goed aan gedaan heeft, maar toch.

Kerkordelijk is het niet toegestaan dat er maar 1 ouderling in een gemeente is, dus waren we erg blij dat Gerard Dolstra anderhalf jaar geleden besloot over te stappen van de diaconie naar het ouderlingschap. Persoonlijk ben ik er ook blij mee, want iedere zondag dienstdoen vind ik niet erg, maar er zijn soms zondagen dat je privé wat te doen hebt en kunnen we dus ruilen met elkaar.

### **Erediensten**

Dan komen we nu toe aan de erediensten. De erediensten op zondag zijn erg belangrijk voor ons als gemeenteleden. Ik zie het een beetje dat je in de week op reis bent en zondagmorgen stopt om bij te tanken. Volgens mij zijn er tegenwoordig ook mensen die met een lege tank gewoon doorrijden. Maar dat is helemaal niet nodig want hier is de brandstof helemaal niet zo duur. Ik durf zelfs te stellen dat voor diegenen die het niet kunnen betalen de brandstof helemaal voor niets is.

Wat ik ook vind is dat je hier op een prettige manier geholpen wordt, en dat je op sommige zondagen de koffie nog toe hebt, en een gratis praatje.

### **Bezoekwerk**

Dat brengt mij op het bezoekwerk. Wat wij naast de eredienst minstens net zo belangrijk vinden is het omzien naar elkaar, dus niet alleen op zondag maar ook in de week. En dat kunnen we zeker niet alleen, maar daar hebben we u allemaal voor nodig. Ik dacht gistermorgen tijdens de overdenking, dit lijkt wel bedoeld als inleiding op vanavond en bij het verlaten van de kerk bleken er meer gemeenteleden zo over te denken.

Nogmaals we kunnen het niet alleen maar we moeten het samen doen.

We zijn weer begonnen met het bezoeken van gemeenteleden die volgens ons wel een bezoekje kunnen gebruiken. Ik zeg expres **VOLGENS ONS**, want ik kan mij niet

herinneren ooit een telefoontje of mailtje gehad te hebben van: "Ik zou graag willen dat u langskomt, of ik wil een gesprek".

Het staat in iedere uitgave van het Zondagsblad en ik heb het al diverse keren in het Kontakt gezet. Als je dan niets hoort ga je ervan uit dat het wel goed gaat en dat een bezoekje niet zo nodig is.

Wij zijn dan wel ouderlingen maar we kunnen nog steeds geen gedachten lezen. Maar ik zeg het nogmaals, is er behoefte aan contact door middel van een gesprek, bel of mail mij persoonlijk.

Soms wordt er iets gezegd tegen één van de kerkenraadsleden en dan wordt het misschien vergeten.

Dus benader ons persoonlijk.

### **Bijzondere diensten en andere activiteiten**

We zijn ook weer bezig met het opstarten van bijzondere diensten en andere activiteiten. Een deel al voor de zomer, maar we denken ook al weer aan het winterseizoen.

Zo is er weer de tentdienst samen met de Rooms Katholieke kerk op 22 mei in de tent aan de Beek.

Twee jaar is het niet mogelijk geweest om dit te organiseren, dus daar verwacht ik nu wel veel van.

Wie medewerking zullen verlenen in de dienst wat betreft de muzikale invulling is nog niet bekend maar daar wordt hard aan gewerkt.

Ook hebben we weer een openluchtdienst gepland op de Woldberg en wel op 3 juli a.s. De lokatie is denk ik wel bekend bij u want het is weer de Frion-lokatie vlak bij de voormalige camping 't Kappie, nu vakantiepark 't Landgoed Baars.

Wat wel nieuw is, dat we gevraagd hebben aan de Rooms Katholieke Kerk om ook hieraan mee te werken.

Wij denken dat we met deze gezamenlijke activiteiten elkaar kunnen versterken in deze tijd van leegloop in de kerken.

We zitten zelfs te denken aan een tweede openluchtdienst begin september, maar dat hangt er ook vanaf of de eerste goed bezocht wordt.

En natuurlijk staat en valt alles met het weer, want bij regen houden we de diensten gewoon in de kerk.

### **Huiskamergesprekken**

Wat in de toekomst ook weer georganiseerd gaat worden zijn de huiskamergesprekken. Afgelopen winter hadden we diverse opgaves daarvoor, maar door de oplopende coronabesmettingen moesten we toch weer besluiten om de gesprekken op het laatste moment af te zeggen.

We hopen binnenkort ook weer met de bezoekers om de tafel te kunnen, want dat is ook al veel te lang geleden. Er zijn diverse straten in de kerkelijke gemeente waar geen bezoekers meer voor zijn door afzeggingen. Ik denk dat we na moeten gaan denken hoe we dit moeten oplossen, misschien door een andere manier van bezoeken.

*Aanvulling:*

*Op 9 mei is er een bezoekersoverleg geweest. Er was een goede opkomst, want we waren met 12 personen.*

*Wij hebben afgesproken dat als het allemaal weer loopt, we regelmatig informatie gaan geven over ziekte, nieuw ingekomenen en wat verder van belang is met inachtneming van de privacy.*

Ik ben nu zo'n beetje aan het eind van mijn verhaal.

Mochten er urgente vragen zijn kunt u ze nu stellen en anders hoor ik het wel via de telefoon of de mail.

Als laatste wil ik zeggen dat ieder gemeentelid voor ons gelijk is, dus willen we iedereen bezoeken geen een uitgezonderd. Ook al zijn we het misschien niet altijd eens met elkaar, dan mogen we niet vergeten dat we allemaal uit dezelfde bijbel lezen, en ons proberen ernaar te gedragen.”

## **Nieuws uit de kerkenraad**

Graag delen wij als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op dinsdag 11 april en dinsdag 24 mei hebben wij weer vergaderd.

\* Wij hebben een gesprek gehad met de leden van de commissie preekvoorziening, Bauke de Groot Boersma en Egbert Kooij, een gesprek dat wij in principe jaarlijks hebben, maar door corona was daar niet van gekomen. Egbert Kooij heeft aangegeven dat hij er met ingang van 2023 mee wil stoppen. Wij zullen dus op zoek gaan naar een nieuw lid.

\* Voor een aantal diensten in 2022 is nog geen organist beschikbaar. Om alle diensten ingevuld te krijgen wordt lastiger. Wij hebben te maken met een bestaande groep en nieuwe aanwas van organisten is er niet.

\* In de zomerschoolvakantie (16 juli tot en met 28 augustus 2022) willen wij net als vorig jaar de kerk op woensdagmiddag openstellen voor bezoekers.

\* Tijdens de coronaperiode is er geen ophaaldienst geweest voor gemeenteleden die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen. Er is inmiddels weer een start gemaakt met het ophalen van gemeenteleden. Hierbij willen wij er de aandacht op vestigen dat ook familieleden kan worden gevraagd om een zondagse rit uit te voeren en dat het niet altijd mogelijk zal zijn om elke zondag gemeenteleden die geen eigen vervoer hebben, op te halen.

\* Bij de evaluatie van de tentdienst bleekt dat er ook wel veel jongere mensen waren; het is laagdrempelig.

\* Er zijn besluiten genomen over wijzigingen pachtovereenkomsten en verkoop pachtgrond.

\* De geluidsinstallatie in de kerk voldoet niet meer, er zijn te vaak storingen; er zijn de nodige testen gedaan door een erkend bedrijf. Daarbij ook gekeken naar verbeteringsvoorstellen voor aanpassen software in combinatie met werkzaamheden Digiteam. Binnenkort zullen de nodige

besluiten worden genomen. Het moet allemaal goed werken en dat doet het de laatste tijd niet.

\* Wij willen achterin de kerk weer een bord plaatsen, waarop gemeenteleden namen van andere gemeenteleden kunnen vermelden die ziek zijn of wanneer er sprake is van een heugelijke gebeurtenis om hen een kaartje te sturen."

Ik merk hierbij op dat bij het vermelden van nieuws uit de kerkenraad niet alles wordt vermeld omdat verschillende punten ook door de diaconie en/of kerkrentmeesters in hun nieuws wordt vermeld.

*Gerrit Dekker, scriba*



## Koorleden gezocht

Zingen is een leuke en ontspannende hobby en goed voor je geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Daarnaast is zingen een bewezen goede therapie voor mensen die corona hebben gehad.

Lange tijd mocht er niet gezongen worden en de leden van het voormalige kerkkoor hebben dit enorm gemist. Zij willen graag de draad weer oppakken, maar er zijn helaas door ziekte en ouderdom ook leden weggevallen.

Het plan is nu een hele nieuwe opzet van een regio koor te maken met een nieuw repertoire en andere naam onder leiding van de dirigent dhr. A. Oudkerk.

We hopen dat ook leden waarvan het koor is opgeheven hierop zullen reageren.

Wij zijn **dringend** op zoek naar leden (vooral tenoren en bassen) die graag een avond vrij willen maken om met ons mee te zingen. De toekomst van het koor valt of staat hier mee. De repetities zullen plaats vinden op de donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Naast serieus repeteren is er ook ruimte voor gezelligheid. Deze combinatie zorgt voor een ontspannen sfeer.

Heeft u interesse: donderdagavond, 9 juni is er een bijeenkomst in de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Aanvang 19.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Ook kunt u contact opnemen met dhr. Oudkerk, tel. 06-340 775 00 of Geesje Jongschaap, tel. 06-102 179 18

## Van de diaconie

De gemeenteavond op 25 april jl. was een echt succes.

We hebben dhr. Appie Wijma uit Opende uitgenodigd voor een presentatie en uitleg over zijn camping "Polemonium" (Jacobs ladder)

Mensen met een kleine uitkering en een minimaal inkomen kunnen daar gratis een week logeren op de camping. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Ook worden er meerdere activiteiten georganiseerd. Schitterend dat er toch steeds weer mensen zijn die zich volledig inzetten voor medemensen om zich heen. Echt een opgeruimde man met een positief verhaal.

Mooi om aan te horen en over na te denken.

Komende maand, van 25 juni tot 2 juli, is er de jaarlijkse Roosevelt vakantieweek voor alleenstaanden en mensen met een lichte beperking. Ook dit jaar gaan er weer enkele mensen uit onze gemeente mee.

Na de drukke zomervakantie gaan wij een datum prikken voor ons jaarlijks uitje. Vorig jaar wilden we naar de Orchideeënhoeve, helaas gooide corona toen roet in het eten. U hoort van ons wanneer we gaan, en wat het reisdoel zal zijn.

## Hemelvaart

We liepen met hem mee  
Verwonderd om zijn woord  
Hij was een van ons  
Onbegrepen ongehoord  
We proefden pas hoe groot  
Zijn liefde voor ons was  
Toen hij door zijn dood  
Ons heelde en genas  
We kijken naar hem op  
Als hij naar de hemel gaat  
Wij mogen nu gaan delen  
Zijn grote liefdesdood  
Hij die de stormen stilde  
Heeft alles recht gezet  
Straks komt zijn geest in ons  
Wordt zijn wil ons gebed  
Met je hart in de wolken  
Is deze koning heel dichtbij  
Maak bekend aan alle volken  
Jezus leeft voor jou en mij.



## Bible Box

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, heeft een nieuwe manier gevonden om mensen te bereiken met het evangelie: de Bible Box. Dit is een box van hout waarin tien Nieuwe Testamenten in acht verschillende talen kunnen worden gepresenteerd.

### Gratis

Het is bestemd voor wie zelf is geïnteresseerd in het evangelie, maar ook voor de collega of buurman die men graag wil verrassen met een Nieuw Testament in de eigen taal. De boxen worden, met de inhoud, gratis aangeboden en verzonden.

### Vluchtelingen

Ook in ons land zoeken intussen veel vluchtelingen en asielzoekers hun heil. Het is dan een uitgelezen kans om een gratis bijbeltje ter beschikking te hebben in de taal van deze medemensen.

Ook wij hebben een Bible Box besteld en inmiddels geplaatst bij het Fletcher Hotel in Steenwijk waar Oekraïense vluchtelingen zijn gehuisvest.

# Feest van de Geest

Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.

Dit prachtige evenement maakt, vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding met die hedendaagse kunst. Daarmee door beeld, woord en klank bij mensen tot de verbeelding te laten spreken.

Het geheel biedt kansen tot vernieuwing en verbreding onder predikanten, gemeenteleden,

## **Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur**

Donderdag 26 mei (Hemelvaart)

Zaterdag 28 mei

Zondag 29 mei

Zaterdag 4 juni

Zondag 5 juni (1e Pinksterdag)

Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)

## **Deelnemende kerken**

Sint-Pancratiuskerk Diever

Brug-Es Kerk Dwingeloo

# Solidariteitskas 2022

## **We zijn er voor elkaar!**

Wat fijn dat we elkaar na een lastige periode weer mogen ontmoeten. We kunnen weer samen vieren en er zijn voor elkaar en voor onze naasten in de samenleving. Verschillende activiteiten zijn opgestart om weer een plek te zijn waar mensen worden geïnspireerd door Gods woord en lief en leed delen.

We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligersactiviteiten kunnen organiseren. Dat is helaas niet voor alle gemeenten mogelijk,

vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers. Bovendien vindt er een vernieuwende communicatie plaats tussen woord, beeld en klank die de “zender en de ontvanger” nieuwe mogelijkheden biedt tot kennis en begrip. Deze tiende keer, mag de Geest van het Feest door het hele land trekken. Het visioen is dat in de toekomst in alle provincies kerken en kunstenaars mee gaan doen, te beginnen in 2022.



Protestantse Kerk Giethoorn  
Protestantse Kerk Havelte  
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk  
Hervormde Kerk Kolderveen-Dinxterveen  
Grote of Maria Kerk Meppel  
Hervormde Kerk Nijeveen  
Gereformeerde Kerk Nijeveen  
Grote of Sint Clemens Kerk Steenwijk  
Johannes de Doperkerk Vledder  
Protestantse Kerk Wapserveen

omdat behalve ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ontbreekt het gemeenten soms aan. Zij kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. De gereformeerde kerk in Koog Zaandijk deed een beroep op de Solidariteitskas en kon dankzij die bijdrage overstappen van gas- op infraroodverwarming met stroom, deels opgewekt door de zonnepanelen op het zuiddak. Een belangrijke investering met het oog op duurzaamheid en besparing op energiekosten.

## **Van gemeenten voor gemeenten**

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Daarom vragen we u om een gift. Voor het werk

in uw eigen gemeente én in andere gemeenten. Geef uit dankbaarheid voor wat u in uw eigen gemeente heeft ontvangen. We zijn er voor elkaar!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

P.S. Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op [protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas](http://protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas).

## **Komen en gaan**

### **De volgende gemeenteleden zijn verhuisd:**

Mevr. A. Bezembinder-Veeloo, van  
Boomsluiters 11 naar Oyershoeve 207,  
Steenwijk (Zonnekamp)

Fam. G. Joustra-Jongschaap, van Dwarsweg 2,  
Nijensleek naar Steggerda

Mevr. E.R. Vegter, van Weth. Zeefatstraat 24  
naar Steenwijkerweg 235d

Mevr. F. Muis-Poepjen, van Pastoor Muiteymanstraat 14 naar Joh. Bogermanstraat 1 (nr. 19)  
(Nijenstede)



## **Feestweekend reünisten Immanuelschool op 10, 11 en 12 juni 2022**

In 2022 bestaat het Christelijk Onderwijs, de Immanuelschool, in Steenwijkerwold 100 jaar. De kinderen hebben van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni 2022 de themaweek “Expeditie Immanuel”

Voor reünisten is er van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni 2022 een feestweekend.

Op Facebook zijn wij te vinden onder “100 jaar Immanuel” en ook via Instagram “KindcentrumImmanuel”

Op de website  
<https://100jaarimmanuel.weebly.com/>  
vindt u meer informatie en kunt u zich

aanmelden voor de reünie, kerkdienst en het feest voor de 'jonge reünisten' van 12-17 jaar.

Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom dit feestelijke weekend!





## Programma feestweekend

Vrijdag 10 juni

8.30 - 14.15 uur

Feestelijke dag voor de kinderen van ons kindcentrum

16.00 - 19.00 uur

'Jonge' reünisten (12 t/m 17 jaar)

Zaterdag 11 juni

10.30 - 16.30 uur

Reünie in en rondom de school (18 jaar en ouder)

Zondag 12 juni

10.00 uur

Kerkdienst bij de school

## Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede

Joh. Bogermanstr. 1

8331 GZ Steenwijk

Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp

Oyershoeve 1

8331 XR Steenwijk

Isala Meppel

Postbus 502

7940 AM Meppel

Ziekenhuis de Tjongerschans

Postbus 10500

8440 MA Heerenveen

Isala Zwolle

Postbus 10400

8000 GK Zwolle

UMCG Groningen

Postbus 11120

9700 CC Groningen

Verpleeghuis Lindestede

Steenwijkerweg 49

8471 KZ Wolvega

Verzorgingshuis de Menning

Linth. Homanstraat 1

8384 ED Wilhelminaoord

Verpleeghuis de Schiphorst

Reggersweg 11

7943 KC Meppel

De Meentehof

Meentehof 6/8

8332 AZ Steenwijk

Jan Thijs Seinenhof

De Wijert 59

7941 AH Diever

Zorgcentrum de Linde

Thialfweg 44

8441 PW Heerenveen

Reestdal Revalidatie

Reggersweg 2a,

7943 KC Meppel



# Voor ds. Irma Pijpers betekenen de psalmen veel

‘Psalmen zijn al eeuwen oud, maar toch blijven we ze zingen. Eeuw na eeuw en jaar na jaar. En niet alleen in de kerk. Sommige psalmen zijn bedoeld om met elkaar te zingen, andere zijn juist heel intiem: om te zingen als gebed of als lied voor onderweg.

Meer nog dan de andere boeken in de Bijbel, geven de psalmen stem aan de emoties van de mensen die het gewaagd hebben hun weg te gaan met God. Wie de psalmen zingt, voegt zich automatisch in het koor van gelovigen die ons zijn voorgedaan. En merkt dat ze worstelden met dezelfde dingen als waar we vandaag de dag mee worstelen. Al zingend voeg je je dan in het koor van de mensen die je zijn voorgedaan, en geef je stem aan je twijfel en aan je geloof. Aan je hoop en je wanhoop.

Al mijn hele leven reizen de psalmen met me mee. Toen mijn moeder ernstig ziek werd, was dat Psalm 42. Ik was toen boos op God en

twijfelde aan alles, en de psalm gaf aan die emotie een stem. Die beroemde Psalm 42 die een geheel vormt met Psalm 43, heeft een refrein dat drie keer voorkomt. ‘Wat ben je bedroefd mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven. God die mij ziet en redt.’

Die hoopvolle woorden contrasteren met de schreeuw om God die we in het begin van de psalm horen als we het hert om water horen schreeuwen. Iedere keer opnieuw als het refrein klinkt, verandert de toon van de psalm en wordt de God die in eerste instantie afwezig was, een God met een naam en een gezicht. Het wordt een God die bevrijdt en redt. En zo wordt dit een psalm die je de hele nacht door kunt blijven zingen. Net zolang het donker is, tot het licht wordt. Dan wordt deze psalm een lied van hoop, een lied voor onderweg.’

## Pinksterfeest 3 – 16 De Hoeve e.o. Oosterwolde



 **Survival**  
Zondagmiddag 14:30  
Ben jij er klaar voor?  
Leeftijd 12 tot 20 jaar  
Opgave vooraf! **VOL=VOL**  
Mail: tjeerd.devries@outlook.com

**Praise Avond**  
Zondagavond 19:30  
Band Sån  
Komt Allen!  
"Zing en Swing"

**Gezinsdienst**  
Maandagmorgen 10:30  
mmv Piet Rozeboom  
en praise band Sån

  
**Kinderdienst**  
Maandagmorgen 10:30  
mmv Elly Zuiderveld  
Leeftijd 4 tot 12 jaar  
Jij komt toch ook?

Adres Vinkegavaartweg 20,8394 VS De Hoeve  
Parkeren is gratis  
Info 0617505879  
Voor giften scan de toegevoegde QR-code of kijk op  
[www.pinksterfeest316.nl/de-hoeve-eo](http://www.pinksterfeest316.nl/de-hoeve-eo)

