



In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens	2
Van de redactie.....	3
Agenda	3
Kerkelijk Bureau.....	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Overzicht kerkdiensten	4
Toelichting eindcollectes komende periode.....	4
Kerkdiensten.....	6
Veertigdagentijd.....	6
Gedicht passend bij de Veertigdagen tijd.....	7
Pastoraat – gemeenteleden	8
Wij feliciteren de volgende 75-plussers	8
Vermelding huwelijksjubilea in Kontakt.....	9
Wij gedenken.....	9
De balans opmaken na corona	9
Van de ouderlingen	10
Nieuws uit de kerkenraad	11
Herbevestiging en afscheid ambtsdragers	11
De Leesgroep	12
Van de diaconie.....	12
Pastoraat – aandachtspunten	13
Van de kerkrentmeesters	14
Actie Kerkbalans 2022	14
Liederenonderzoek Protestantse Kerk.....	14
Komen en gaan.....	15
Reünie zaterdag 11 juni 2022 Immanuelschool	15
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen.....	16

kerkdienstgemist.nl

Alle geplande diensten (zie “Overzicht kerkdiensten” op bladzijde 4) vanuit onze kerk worden online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl of www.pk-steenwijkerwold.nl, De erediensten zijn ‘live’ te volgen, maar u kunt ook de vorige diensten terugkijken.

Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl
Preses: dhr. E. Dedden 58 85 39 bertdedden@ziggo.nl
Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72 scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: dhr. E. Dedden 58 85 39 bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 51 01 11 zeefatjd@gmail.com
Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 janengeesjejongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen:

Voorzitter: dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com

Diaconie:

Voorzitter: dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com
Secretaris: vacature
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@home.nl
dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 htewolde@hotmail.com

Ophaaldienst dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl

Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. M. van Dorsten-Lopers, mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl

Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:

Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Nevendienst/zondagsschool: mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com

Oppasdienst: vacature

Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot 06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134, 8375 BP Oldemarkt
webmaster@pk-steenwijkerwold.nl

Beheer website dhr. M. Martens

Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt is het paasnummer. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 30 maart sturen via e-mail naar het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigings-formulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie

ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker

Agenda



Leesgroep	maandag 28 februari	10.00 uur	Hoogthij
Kerkenraad	donderdag 3 maart	19.30 uur	Hoogthij
	dinsdag 5 april		
Ouderenmorgen	donderdag 3 maart	10.30 uur	Hoogthij
	donderdag 7 april		
Samen aan Tafel	donderdag 3 maart	12.15 uur	Hoogthij
	donderdag 7 april		

Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken voor de kerkdienst.

Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Overzicht kerkdiensten



zondag 27 februari	09.30 uur	mevr. L. Brugmans (Nunspeet)	Algemeen Kerkenwerk
zondag 6 maart	09.30 uur	dhr. G. Doorn (Oldemarkt)	Zending 40-dagentijd
zondag 13 maart herbevestiging en afscheid ambtsdragers	09.30 uur	ds. E. van Veen	Binnenlands diaconaat
zondag 20 maart	09.30 uur	mevr. M. Hadnagy (Kampen)	Werelddiaconaat
zondag 27 maart	09.30 uur	ds. C.P. Meijer (Zwolle)	Missionair werk
zondag 3 april	09.30 uur	ds. E. van Veen	Werelddiaconaat
zondag 10 april palmpasen	09.30 uur	dhr. H. Brouwer (Rouveen)	Jong protestant, inleven paasverhaal
donderdag 14 april witte donderdag	19.30 uur	ds. E. van Veen	Eredienst
vrijdag 15 april goede vrijdag	19.30 uur	ds. O. Mulder (Balk)	Stille Hulp
zaterdag 16 april stille zaterdag	21.00 uur	ds. E. van Veen	--
zondag 17 april 1 ^e paasdag	09.30 uur	ds. E. van Veen	Wereldiaconaat

Op de zondagen 6 maart en 3 april is er (indien het weer mogelijk is) vooraf aan de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten (op gepaste afstand) bij het drinken van een kop koffie of thee.

Toelichting eindcollectes komende periode

6 maart: 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie. Zending Rwanda

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen

op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.



13 maart: 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie. Binnenlands Diaconaat.

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. De Protestantse Wijkgemeente de Drieklank in Almere-Buiten is zo'n diaconale presentieplek. "Diaconale presentie bepaalt bij je waarom je kerk van Jezus Christus bent," vertelt predikant Rianne Veenstra. "Dat je brood en wijn niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk deelt."

20 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie. Werelddiaconaat.

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

27 maart: 40-dagentijdcollecte Protestantse Kerk. Missionair werk.

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

3 april: 40-dagenolletje Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Moldavië

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

10 april: Collecte Jong Protestant - PaasChallenge: inleven in het paasverhaal

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

Kerkdiensten

Vanaf zondag 6 februari zijn gemeenteleden weer welkom in de kerk. Wel blijven er een aantal basisregels van kracht: blijft thuis wanneer u klachten hebt, we dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk, we houden 1½ meter afstand, ontsmetten de handen, en de garderobe blijft gesloten. Voor het zingen zal 'ingetogen' het advies zijn.

Koffiedrinken blijft voorlopig vóór de dienst.

Afstand houden en elkaar ruimte geven is de regel weer. We willen graag iedereen die ruimte blijven geven. Dit betekent praktisch dat we ongeveer 40 mensen kunnen ontvangen. We hopen zo, met alle voorzichtigheid, toch fijne diensten met elkaar te mogen hebben.

De diensten blijven ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

In plaats van een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank:
Diaconie:

NL 29 RABO 0149 0943 53 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Kerkrentmeesters:
NL 17 RABO 0149 0057 17 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse Gem.
Steenwijkerwold



Op het moment van drukken van dit nummer van Kontakt zijn officieel de versoepelingen, voor de kerken nog niet bekend. De verwachting is dat verschillende maatregelen vervallen. We houden u hiervan op de hoogte via de website van onze kerk, www.pk-steenwijkerwold.nl

Veertigdagentijd

Dat is de periode van Aswoensdag tot Pasen – dit jaar van woensdag 2 maart tot en met zondag 17 april. Als je je agenda er even bijneemt, kan al snel de vraag bij je opkomen: hoezo veertigdagentijd? Kunnen ze in de kerk niet tellen? Want als je van woensdag 2 maart doortelt tot zondag 21 april, dan kom je toch op meer dan veertig dagen uit?

Laten we eerst even stilstaan bij het getal veertig. Dat is een getal dat op allerlei plaatsen in de bijbel opduikt. Zo lezen we bijvoorbeeld in Genesis 7, dat het veertig dagen en veertig nachten lang stortregent terwijl Noach met zijn gezin en de dieren in de Ark schuilt. In het boek Exodus (24:18 en 34:28) horen we dat Mozes veertig dagen en veertig nacht op de berg verblijft voordat hij van God de Tien Geboden ontvangt. De tocht van het volk

Israël door de woestijn naar het beloofde land duurt veertig jaar. En Jezus brengt veertig dagen en veertig nachten vastend in de woestijn door voordat hij door de duivel op de proef wordt gesteld (Matt. 4:1-11; Mark. 1:12-13; Luk. 4:1-13).

Al vroeg in de geschiedenis van de christelijke kerk – ongeveer derde/vierde eeuw – ontstond de gewoonte om je veertig dagen op het feest van Pasen voor te bereiden. Het is bedoeld als een periode van bezinning, een tijd om even stil te staan en je af te vragen waar je staat en hoe het met je gaat. Ben je gelukkig? Wat schenkt je geluk? Waar ben je onrustig over? Waar loop je voor weg? Schuif je iets voor je uit? Hoe zijn de relaties met mensen om je heen? Hoe is je relatie met God?

Vaak werd er in die periode ook gevast. Ook dat heeft bijbelse wortels.

Maar waarom noemt men dan de periode van Aswoensdag tot Paasmorgen veertigdagentijd, terwijl als je goed telt het meer dan veertig dagen zijn? Het antwoord is niet zo moeilijk: de zondagen tellen niet mee! Zo kom je precies op veertig uit.

De reden waarom de zondagen niet meetellen, is dat elke zondag eigenlijk ook een Paasdag is. Elke zondag is er voor ons de mogelijkheid om bij elkaar te komen en samen de bijbel te lezen, te zingen, te bidden, enz. Dat is natuurlijk ook een soort gewoonte. En vaak beseffen we niet meer dat elke zondag ook herinnert aan Pasen.

Die veertigdagentijd brengen we als het ware samen met Jezus door in de woestijn. Daarom wordt traditioneel op de eerste zondag in de veertigdagentijd dat verhaal over de beproeving van Jezus in de woestijn gelezen. Het is een verhaal dat ons bepaald bij de vraag waar voor ons beproevingen en uitdagingen liggen.

Waar laat jij je door meeslepen? Zo meeslepen, dat het een al te grote plaats in je

leven krijgt en gevolgen heeft die levensgeluk in de weg staan? Daar was in het verleden ook dat vasten voor bedoeld. Vanzelfsprekende gewoonten worden even doorbroken om ruimte te scheppen voor iets anders. Vasten is heel lang een gewoonte geweest in de rooms-katholieke traditie. Maar de laatste jaren hebben steeds meer mensen de waarde van vasten herontdekt. Ook in de protestantse traditie.

Je kunt ook iets anders doen! Iets waar je blij van wordt; iets wat je inspireert. Met aandacht iets doen in je tuin en luisteren wat uit de stilte in jezelf opborrelt. Een wandeling op een plek die je lief is en met aandacht kijken naar het licht. Elke dag een kaartje in de brievenbus doen bij mensen die wel wat steun kunnen gebruiken.

Tot slot: we zagen dat de zondagen niet meetellen in de veertigdagentijd. Die zondagen zijn als het ware oases in de woestijn. Dan wordt er niet gevast. Want de zondagen lopen vooruit op het feest van Pasen dat komt.

(Auteur onbekend)

Gedicht passend bij de Veertigdagen tijd

Vastentijd is oefentijd

Is wakker worden na winterslaap
en je opengewezen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf

Is in voorjaarsstilte
je eigen grond ompiten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad
van vrede en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en mensen;

vingeroefening
in solidariteit.
Dat en zoveel meer
is vastentijd:
de grote opwarming
om te herleven.

Carlos Desoete, Naam die zin is van ons
leven



Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

dhr. L. Kolenbrander Woonark 0.9

dhr. J. Gaal kamer 207

mevr. M. Pieffers-Prins kamer 141

mevr. V. Noordhuis-Faken

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33

dhr. P. Dekker 336

Mevr. A. Bezembinder-Veeloo tijdelijk Jan Thijs Seinenhof in Diever

Mevr. F. Muis-Poepjen tijdelijk Zorgcentrum de Linde in Heerenveen

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met de ouderling of met de predikant.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

21 feb	A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 82e verjaardag
23 feb	J. Kooij, Gheerdinge 2 met zijn 80 ^e verjaardag
28 feb	I.G. de Haan-de Jong, Gheerdinge 2, met haar 80 ^e verjaardag
1 mrt	J. Lok, Tukseweg 220B, met zijn 84e verjaardag
2 mrt	G. van Veen-Winters, Croevestraat 2, met haar 77 ^e verjaardag
6 mrt	J. Kuiper, ten Holthweg 8 met zijn 80 ^e verjaardag
13 mrt	L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 86e verjaardag
15 mrt	A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 89e verjaardag
24 mrt	D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 89e verjaardag
30 mrt	F.H. Brandsma, Steenwijkerdiep Noord 2A, met zijn 79 ^e verjaardag
31 mrt	D. van Essen, Vredenburg 77, met zijn 81e verjaardag
8 apr	G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Johannes Bogermanstraat 333, met haar 88e verjaardag
9 apr	P. Wicherson-Verbeek, Mariënwold 24, met haar 86e verjaardag
9 apr	W. Fledderus-Haanstra, ten Holthweg 27, met haar 77e verjaardag



Vermelding huwelijksjubilea in Kontakt

Naast het vermelden van de verjaardagen van gemeenteleden van 75 jaar en ouder willen wij vanaf het volgende nummer van Kontakt ook van 50- en 60- jarige en meer huwelijksjubilea vermelden.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben wilt u dat an doorgeven aan Wilna Heijman, telefoon 0521-51 74 51 of e-mail kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Wij gedenken

Henderika Regina Sok-ten Oever

Op donderdag 9 december is Henderika Regina Sok-ten Oever in het ziekenhuis overleden. Zij woonde aan de ter Zwege in Tuk. Ze was opgenomen in het ziekenhuis omdat zij bij een val haar heup had gebroken. Mevr. Sok is 79 jaar geworden. Wij wensen haar familie veel sterkte en Gods zegen toe.

Anne Brouwer

Op 16 december is overleden dhr. Anne Brouwer, op de leeftijd van 78 jaar. Veel mensen kennen Anne Brouwer als oprichter van Totaal Installateur Brouwer Tuk. Een hersenbloeding in 2003 maakte abrupt een einde aan zijn werkzame leven en dat was best zwaar voor Anne. Gelukkig hebben zijn twee zoons zijn werk kunnen voortzetten. Wij wensen zijn vrouw Marja, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte en God 's troost en nabijheid toe.

De balans opmaken na corona

door Jolanda Tuma

Nu de coronastorm wat is geluwd, de maatregelen worden versoepeld en zelfs de anderhalve meter bijna van de baan is, kan voorzichtig de balans worden opgemaakt. Welke schade is geleden? Wat zijn de gevolgen van de pandemie op de lange termijn? En zijn er, naast eventuele schade, ook goede gevolgen op te merken?

Wat mij, betrokken bij meerdere kerkgemeenten, als eerste in het oog springt is de ruimte in de kerken op zondagmorgen. Hoewel de kerken ook vóór corona bijna nooit vol waren, mis ik nu veel mensen die voorheen trouwe bezoekers waren. In gesprekken bij mensen thuis hoor ik hoe de uitzendingen vanuit de eigen kerk of via andere kanalen eigenlijk wel prima bevallen. En dat men nog veel meer heeft ontdekt op

internet en televisie. Dat behalve van de kerkdienst ook zo wordt genoten van programma's zoals Nederland zingt en De Verwondering, een programma waarin Annemiek Schrijver een gesprek voert met een bijzonder persoon. Ook hoor ik mensen vertellen over de afstand die is ontstaan in de afgelopen anderhalf jaar. Dat ze zich gerealiseerd hebben dat ze de kerk eigenlijk helemaal niet missen. Dat zelfs even is overwogen om het lidmaatschap op te zeggen. Stroomversnelling

De corona-pandemie heeft misschien wel zichtbaar gemaakt wat al langere tijd sluimerde, en in een stroomversnelling gezet wat onbewust al lang in beweging was. De kerk, zo lang vanzelfsprekend in het leven van velen, blijkt niet te worden gemist als die er

(even) niet meer is. Maar het verlangen om te worden gevoed door inspirerende gesprekken en mooie muziek, dát neemt een hoge vlucht. Je zou kunnen zeggen dat corona schade heeft toegebracht aan het bezoekersaantal van de kerkdiensten. Maar ook dat er goede gevolgen zijn, zoals het verlangen dat is gewekt door bijvoorbeeld De Verwondering en goede muziek.

Wat mij beweegt om in de kerken te blijven is nu juist die verwondering en de mooie muziek die iets van die verwondering, dat vermoeden, tevoorschijn tovert. De poëtische taal die wordt gesproken, de zegen die elke zondag wordt meegegeven, de nieuwe week in. De ontmoeting met prachtige mensen en het samen op weg zijn door het leven. In de kerk wordt een andere taal gesproken, waar iets tevoorschijn komt dat niet kan worden bewezen, net zoals in die mooie gesprekken in De Verwondering of Het Vermoeden. Mystiek en spiritualiteit, stilte. En precies dat is onontbeerlijk in een mensenleven.

Meenemen

En ik vraag me af, kunnen we iets leren van de pandemie? Kunnen we iets van die goede gevolgen meenemen in onze eigen kerkgemeenschappen? Er even niet van uitgaan dat de kerkenraad alles wel draaiende zal houden, maar je eigen inspiratie inbrengen en daar elkaar mee voeden.

Het volgende verhaaltje van Paulo Coelho vertelde ik ooit eens in de kerk. Nu, na corona, moet ik er vaak aan denken.

Van de ouderlingen

Bij het schrijven van dit stukje is de kerk op zondag weer open voor gemeenteleden.

Wel nog met de nodige beperkingen d.w.z. bij binnenkomst en verlaten van de kerk dragen we een mondkapje en handen desinfecteren, en we houden anderhalve meter afstand.

Het blijft allemaal nog wel erg onzeker, dus hebben we besloten om de huiskamer-gesprekken dit winterseizoen niet door te laten gaan.

Volgens ons is het risico te groot als je met ongeveer 10 gemeenteleden bij elkaar komt in een huiskamer.

Het kooltje dat buiten het haardvuur lag Juan ging iedere zondag naar de mis. Maar toen hij in de gaten kreeg dat de pastoor altijd hetzelfde zei, ging hij niet meer.

Twee maanden later, op een koude winteravond, kwam de pastoor bij hem langs. Hij zal me wel over willen halen om weer naar de mis te komen, dacht Juan bij zichzelf. Hij vond dat hij natuurlijk niet kon zeggen wat de ware reden van zijn verzuim was: dat die preken altijd hetzelfde waren. Hij moest een smoes zien te verzinnen, en al piekerend zette hij twee stoelen voor de haard, en begon over het weer.

De pastoor zei niets. Juan, die een tijdlang vruchteloos een gesprek op gang probeerde te brengen, hield ten slotte ook maar zijn mond. De twee bleven zwijgend naar het vuur zitten staren, bijna een half uur lang. Toen stond de pastoor op, en met een stuk hout dat nog geen vlam had gevat, wipte hij een gloeiend kooltje uit het vuur. Omdat het kooltje onvoldoende hitte om zich heen had, begon het te doven. Juan gooide het gauw terug in de haard. 'Een goeie avond nog,' zei de pastoor en hij stond op om weg te gaan. 'U ook, en heel erg bedankt,' antwoordde Juan, 'een kooltje dat niet in het vuur ligt, zal snel doven, hoe mooi het ook gloeit, En een mens zonder zijn naasten om zich heen zal zijn warmte en vuur verliezen, hoe intelligent hij ook mag zijn. Zondag zit ik weer in de kerk.'

Al met al ziet het er een beetje rooskleuriger uit dan aan het eind van het afgelopen jaar.

We gaan ook weer aandacht besteden aan het bezoekwerk, dus als u alleen bent of u voelt zich alleen neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of de predikant.

Binnenkort gaan we weer op weg naar Pasen, en we hopen dat we dat gezamenlijk kunnen doen met als afsluiting de mooie erediensten rondom Pasen.

We blijven optimistisch en we blijven bidden en hopen dat alles niet weer teruggedraaid hoeft te worden.

Namens de ouderlingen, Klaas Klarenberg

Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op woensdag 19 januari hebben wij weer online vergaderd.

* Vanaf zondag 6 februari willen wij weer kerkgangers bij de diensten toelaten.

* Er zijn wat problemen met het luiden van de kerkklokken. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.

* Bij de kerstvieringen hebben we geprobeerd er wat van te maken, maar door de afwezigheid van kerkgangers wordt toch de sfeer en de beleving gemist. De groep Maeze willen wij later in het jaar nog eens weer uitnodigen voor medewerking.

* Het komt voor dat wij als kerk niet betrokken zijn of worden rondom het overlijden van een gemeentelid. Wij gaan in die situaties kijken of en zo ja of er al dan niet een steentje wordt geplaatst in de kerk.

* In coronatijd is besloten om het blad Kontakt bij iedereen te bezorgen. In de komende tijd gaan wij kijken of dat zo blijft of niet. Daarnaast willen wij ook kijken naar de kosten van Kontakt.

Gerrit Dekker, scriba



Herbevestiging en afscheid ambtsdragers

De volgende kerkenraadsleden zijn aftredend, maar hebben zich wel herkiesbaar gesteld:

De heer K. Klarenberg, ouderling

De heer E. Dedden kerkrentmeester

De heer J. Jongschaap kerkrentmeester

Het volgende kerkenraadslid is aftredend, maar heeft zich niet herkiesbaar gesteld:

Mevrouw F. Dolstra-Seinen, diaken

De herbevestiging zal plaatsvinden op zondag 13 maart aanstaande.

Stemgerechtigden kunnen bezwaren tegen deze herbevestigingen indienen. Het schriftelijke en ondertekende bezwaarschrift moet uiterlijk vrijdag 5 maart 2022 bij de kerkenraad worden ingediend, scriba G. Dekker, Marijenkampen 2 of via e-mailadres scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Binnen onze kerkenraad hebben we nog vacatures voor ouderling en voor diaken. Wij willen allemaal graag dat ons kerkenwerk doorgaat en daarom vragen wij u of u zelf of iemand anders kent die geschikt zou zijn voor één van deze vacatures.

Voelt u zich aangesproken om ook een taak op u te nemen, schroom dan niet, om voor informatie contact op te nemen met één van de kerkenraadsleden.

De Leesgroep

Ook in 2022 komt de leesgroep weer maandelijks, meestal op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, bijeen.

Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt zijn er veel onderwerpen die besproken kunnen worden, zoals: het klimaat, de eenzaamheid, de verharding in de samenleving, de kerkverlating, hernieuwde behoefte aan spiritualiteit en geloof ook buiten de kerk.

Het geloof en de levensbeschouwing worden niet gezien als alleen binnenkerkelijk gebeuren. Ook andersdenkenden zijn in onze leesgroep van harte welkom.

Om tot gesprekken te komen wordt meestal gebruik gemaakt van een hoofdstuk uit een boek, een tijdschrift of een krant. Dat is een middel, geen doel op zich. Het gaat om het gesprek.

Het op deze wijze met elkaar spreken over belangrijke dingen in ons leven en elkaar zo verder leren kennen schept een band en dat is van betekenis voor onze samenleving hopelijk op weg naar meer verbondenheid.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
ds. E. van Veen, tel 588 568 of
dhr. H. Wubs, tel. 588 632



Van de diaconie

Januari is alweer voorbij, we gaan langzamerhand weer richting voorjaar. Na al de donkere dagen verlangen we weer naar het voorjaar, naar zon en heerlijke temperaturen. Ook met de coronaperikelen gaat het gelukkig weer de goede kant op, wel veel besmettingen, maar gelukkig veel minder ziekenhuis opnames. We houden hoop dit jaar op een zomer zonder veel beperkingen. We mogen vanaf zondag 6 februari weer de wekelijkse erediensten bezoeken, dit alles wel met enige afstand, handen ontsmetten en mondkapje bij in- en uitgaan van de kerk. Mooi dat dit weer mogelijk is, belangrijk om elkaar weer te mogen ontmoeten in en bij de kerk. Een gevoel van positieve saamhorigheid en samen kerk-zijn.

Ook de ouderenmorgen/samen aan tafel wordt weer opgestart, u wordt daarvoor weer uitgenodigd.

Als diaconie hopen we dit voorjaar ons uitje naar de Orchideeënhoeve weer te kunnen oppakken. Vorig najaar gooide corona alles in

de war, we gaan er van uit dat dit straks weer kan.

Op 13 maart is er een collecte voor de voedselbank te Steenwijk. Heel veel gezinnen zijn afhankelijk van de hulp van de voedselbank. Zijn hun baan en inkomen kwijtgeraakt door ontwrichting van de maatschappij door coronamaatregelen.

Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn, en wilt u toch een bijdrage hieraan leveren, dan kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie. Ons rekeningnummer NL 29 RABO 014 90 94 353 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Steenwijkerwold, o.v.v. voedselbank. Heel graag, bij voorbaat dank hiervoor. We zullen de opbrengst bekend maken aan u.

Tuin van Vrede

Maak mij Heer tot een bloem, die stralend
alleen nog maar Uw geur verspreidt.
Een geur van Christus, van hierboven,
die mensen blij maakt en bevrijdt.

Maak mij Heer zoals U bedoeld hebt,
Een kind van U nederig en klein.
Maak mij sterk Heer in mijn zwakheid,
Zodat U in mij overwinnaar kunt zijn.



Pastoraat – aandachtspunten

Gesprek met ouderling of predikant:

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of predikant of bezoek van een van onze bezoekers, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen

Bezoek in het ziekenhuis:

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt bezoek van de predikant op prijs, wilt u dit dan aan de predikant of een ouderling melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis horen we graag zo snel mogelijk.

Geboorte:

Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar de predikant, ouderling of naar het kerkelijk bureau.

Dopen:

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Hij kan dan overleggen over een datum van een doopdienst. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders die hun kind willen laten dopen een doorgesprek plaats.

Huwelijksinzegening:

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met de predikant of het kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.

Huwelijksjubileum:

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij de aanwezigheid van predikant en wijkouderling op prijs, neem dan contact op met een van tweeën.

Dienst bij overlijden:

Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau of de predikant.

Vermelding in het kerkblad:

Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk bureau of predikant of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden.

Van de kerkrentmeesters

Verkoop Pastorie

In het vorige Kontakt schreven we dat we bezig zijn te kijken naar de mogelijkheden om de pastorie te verkopen aan onze predikant. Dit omdat we voor een behoorlijke investering staan met betrekking tot achterstallig onderhoud. We doen dat in nauwe samenwerking met het (KKG) Kantoor Kerkelijke Goederen van PKN Nederland.

Inmiddels is er alweer heel wat gebeurd. De beide taxateurs, de rentmeester van het KKG en die van de predikant, hebben hun taxaties uitgebracht. Ze hebben bij de taxatie rekening gehouden met de huidige staat van het onderhoud, de huidige prijzen op de woningmarkt en dat de woning direct, als het ware, aanvaardbaar zou zijn. Met een verschil van 3.000 euro was er al snel een akkoord bereikt, ten gunste van onze kerk. Inmiddels zijn de voorlopige koopovereenkomsten

getekend en is het de bedoeling om begin maart de akte bij de notaris te laten passeren. Vanwege privacy maken we de verkoopprijs natuurlijk niet openbaar, maar wij denken dat het een goede en eerlijke prijs is. Bovendien zijn we nu niet meer genoodzaakt het achterstallige onderhoud van ongeveer 100.000 euro uit te voeren. Die kosten zijn nu voor de koper. We zijn nog wel in afwachting van de goedkeuring van het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken), maar we denken dat dit geen probleem zal worden.

Wanneer er behoefte is om over dit onderwerp of andere gedane investeringen met ons een gesprek te hebben is dat altijd mogelijk. Even een belletje en het wordt geregeld.

We zijn als kerkrentmeesters erg blij met het uiteindelijke resultaat.

Actie Kerkbalans 2022

De enveloppen zijn weer opgehaald door onze lopers.

Na telling door de kerkrentmeesters blijkt dat de actie Kerkbalans 2022 een bedrag van € 47.839,- aan toezeggingen heeft opgeleverd. Wij zijn blij met deze uitkomst en danken onze leden die de toezegging hebben gedaan.

Uiteraard ook de mensen die de enveloppen gebracht en weer opgehaald hebben hartelijk dank voor de geleverde inspanningen.

Namens de kerkrentmeesters, Dick Zeefat, penningmeester

Liederenonderzoek Protestantse Kerk

Welke liederen worden het liefst gezongen en beluisterd binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Die vraag stond centraal in het liederenonderzoek van de Protestantse Kerk, waarin ook werd gevraagd naar liedbundels, muzikale begeleiding en de rol van muziek in de eredienst. Ruim drieduizend leden deden aan het onderzoek mee.

Een diverse lijst

De twintig meest geliefde liederen zijn afkomstig uit verschillende zangbundels, van het Liedboek 2013 tot de Psalmberijming 1773 en Opwekking. Ze geven zo een mooie dwarsdoorsnede van de breedte van de Protestantse Kerk. Het lied 'Ga met God' werd door maar liefst één op de twintig deelnemers als favoriete lied aangemerkt.

De top 20 liederen ziet er als volgt uit:

1. Ga met God en Hij zal met je zijn

2. Abba, Vader, U alleen
3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
4. 'k Stel mijn vertrouwen
5. De steppe zal bloeien
6. Aan U behoort, o Heer der heren
7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
8. Licht dat ons aanstoot in de morgen
9. Wat de toekomst brengen moge
10. U zij de glorie, opgestane Heer
11. t Hijgend hert, der jacht ontkomen
12. Zolang wij ademhalen
13. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
14. Geest van hierboven, leer ons geloven
15. Lichtstad met uw paarden poorten
16. Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light)
17. Als alles duister is
18. Groot is uw trouw o Heer
19. Jezus Overwinnaar / Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
20. "Op waakt op!" zo klinkt het luide

Komen en gaan

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Mevr. L.C.D. v.d. Berg, Bergweg 76 van Giethoorn
 Mevr. A.J. Peereboom, Blokzijlsegeweg 1

De volgende leden zijn vertrokken:

Dhr. G.J. Hoekman, Duivenslaagte 2-040 naar Urk
 Mevr. J.W.M.R. Roddenhof, Duivenslaagte 2-001 naar Vorchten
 Mevr. M. Spin-Hengsteboer, Weth. Slootstraat 26 naar Steenwijk



Reünie zaterdag 11 juni 2022 Immanuelschool

In 2022 bestaat het Christelijk Onderwijs, de Immanuelschool, in Steenwijkerwold 100 jaar en dat wordt gevierd met een feestweek in de week na Pinksteren van 6 tot en met 12 juni 2022.

In deze themaweek zal naast een kinderfeest, op **zaterdag 11 juni een reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten** worden georganiseerd.

Op zondag 12 juni zal in dit kader een kerkdienst worden gehouden.





Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk
Jan Thijs Seinenhof (Noorderboog)	De Wijert 59	7941AH Diever
Zorgcentrum de Linde	Thialfweg 44	8441 PW Heerenveen

