

## In dit nummer:

Bedankt allemaal .....	1
Belangrijke adressen en andere gegevens.....	2
Van de redactie .....	3
Agenda.....	3
Kerkelijk Bureau .....	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Kerkdiensten .....	3
Overzicht kerkdiensten .....	4
Van de ouderling.....	4
Wij feliciteren de volgende 75-plussers.....	4
Wetenswaardigheden gastpredikant.....	7
Zondag 14 maart: ds. A. van Setten-Ruhrwiem (Ruinerwold).....	7
Zondag 21 maart: ds. R. Gosker (de Wijk).....	8
Pastoraat – gemeenteleden.....	8
Nieuws uit de kerkenraad.....	9
Pastoraat - aandachtspunten.....	10
Kerkbalans 2021 .....	10
Komen en gaan .....	12
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen .....	12

## Bedankt allemaal

Ondanks dat we door Corona, ook wat de kerkelijke zaken betreft, in een lastige periode zitten, gaan zoveel mogelijk zaken ‘gewoon’ door. Gewoon is misschien niet het juiste woord. Het is eigenlijk heel bijzonder dat we op zoveel mensen een beroep kunnen doen wanneer er werkzaamheden moeten gebeuren.

Natuurlijk met inachtneming van de Coronavoorschriften worden er steeds weer creatieve mogelijkheden bedacht om toch iets van de kerk te laten horen of te laten zien.

We denken dan aan wat er de laatste tijd allemaal is gebeurd. Voor het bezorgen van de kerstgroeten, het opzetten en versieren en weer aftuigen van de kerstboom, het regelen, rondbrengen en weer ophalen van de Kerkbalansenveloppen, de prachtige digitale kerkdiensten die worden verzorgd door het Digi-team, enzovoort. Er gebeurt zoveel!

En dat is allemaal gerealiseerd door een fantastische groep vrijwilligers die altijd voor de kerk klaar staat, en waar we altijd een beroep op kunnen doen. We willen deze vrijwilligers allemaal heel hartelijk dankzeggen voor hun steun en hulp. Fijn dat we altijd op jullie kunnen rekenen.

*de Kerkrentmeesters*



# Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 [ericvveen@ziggo.nl](mailto:ericvveen@ziggo.nl)  
Preses: dhr. E. Dedden 58 85 39 [bertdedden@ziggo.nl](mailto:bertdedden@ziggo.nl)  
Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72 [scriba@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:scriba@pk-steenwijkerwold.nl)

Kerkelijk bureau: 51 74 51 [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

**College van Kerkrentmeesters:** **kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl**  
Voorzitter: dhr. E. Dedden 58 85 39 [bertdedden@ziggo.nl](mailto:bertdedden@ziggo.nl)  
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 51 01 11 [zeefatjd@gmail.com](mailto:zeefatjd@gmail.com)  
Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 [kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl)

Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 [janengeesjongschaap@ziggo.nl](mailto:janengeesjongschaap@ziggo.nl)

**Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold**

**Ouderlingen:** **ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl**  
dhr. K. Klarenberg 51 31 14 [jan-jurk@hotmail.com](mailto:jan-jurk@hotmail.com)  
dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 [gh.dolstra@gmail.com](mailto:gh.dolstra@gmail.com)

**Diaconie:** **diaconie@pk-steenwijkerwold.nl**  
Voorzitter: vacant  
Secretaris: vacant  
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 [gh.dolstra@gmail.com](mailto:gh.dolstra@gmail.com)  
dhr. H. Linthorst 06 106763 66 [fam\\_linthorst@hotmail.com](mailto:fam_linthorst@hotmail.com)  
dhr. J. de Vries 58 91 18 [jan.de.vries@hetnet.nl](mailto:jan.de.vries@hetnet.nl)  
dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 [htewolde@hotmail.com](mailto:htewolde@hotmail.com)

Ophaaldienst dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 [gh.dolstra@gmail.com](mailto:gh.dolstra@gmail.com)

**Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold**

**Koster:** dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 [gerardenlucy@kpnplanet.nl](mailto:gerardenlucy@kpnplanet.nl)  
**Organisten:** dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,  
mevr. M. van Dorsten-Lopers,  
dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar [organisten@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:organisten@pk-steenwijkerwold.nl)  
**Digiteam:** [digiteam@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:digiteam@pk-steenwijkerwold.nl)

**Andere telefoonnummers:**  
Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)  
Nevendienst/zondagsschool:  
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 [jolandae@hotmail.com](mailto:jolandae@hotmail.com)  
Oppasdienst: vacature  
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 [aliberthum@hetnet.nl](mailto:aliberthum@hetnet.nl)  
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot 06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,  
8375 BP Oldemarkt  
Beheer website dhr. M. Martens [webmaster@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:webmaster@pk-steenwijkerwold.nl)  
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546 ) 57 74 75 [www.welkomindekerk.nl/HZ](http://www.welkomindekerk.nl/HZ)



[www.pk-steenwijkerwold.nl](http://www.pk-steenwijkerwold.nl)

## Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt dat verschijnt, is het Paasnummer en verschijnt eind maart. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 17 maart sturen via e-mail bij het kerkelijk bureau: ([kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)).

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. ([kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl))

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. ([kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl))



*De redactie*

*ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker*

## Agenda



donderdag 18 februari

kerkenraad

online

## Kerkelijk Bureau



Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11. Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

[kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

## Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau.

Email: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

## Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Zodra reserveringen weer mogelijk zijn dan wordt dat bekend gemaakt. Omdat er op zondagmorgen momenteel zeer veel gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl kan het gebeuren dat de uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Mocht dit zo zijn, dan raden wij u aan om op een ander tijdstip de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren. Downloaden kan ook.

I.p.v. een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank:

Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold



## Overzicht kerkdiensten

zondag 21 februari	09.30 uur	dhr. B. van Dijke	(Buitenpost)
zondag 28 februari	09.30 uur	dhr. H. Brouwer	(Rouveen)
zondag 7 maart	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 14 maart	09.30 uur	ds. A. van Setten-Ruhrwiem	(Ruinerwold)
zondag 21 maart	09.30 uur	ds. R. Gosker	(de Wijk)
zondag 28 maart Palmpasen	09.30 uur	Ds. E. van Veen	

## Van de ouderling

Wisten we bijna een jaar geleden nog niet wat ons te wachten stond, we weten het nu maar al te goed. Al bijna een jaar van beperkingen en regels voor de omgang met elkaar.

Ook wij als kerk hebben er veel mee te maken. We denken aan de winteractiviteiten die geen doorgang konden vinden. De beperkingen wat het aantal gemeenteleden betrof die de eredienst willen bijwonen. En natuurlijk het niet mogen meezingen met de liederen in de eredienst. Hoe lang gaat dit allemaal nog duren, ondanks dat er nu gevaccineerd word.

We kijken vooruit naar Pasen en hopen dat we dan de diensten, in tegenstelling tot vorig jaar, weer met minimaal 30 gemeenteleden mogen vieren in de kerk.

We blijven in ieder geval moed houden, en we hopen met u dat we binnen afzienbare tijd

weer met elkaar in de kerk de eredienst kunnen vieren.

Wat ook moed geeft is dat we weer met twee ouderlingen zijn. Gerard Dolstra is gelukkig bereid gevonden om van de diaconie over te stappen naar het ouderlingschap.

Zo gauw de beperkingen het toelaten zullen we bij elkaar komen om de diverse activiteiten

weer op te starten, en dan met name het bezoekwerk.

Al met al nog steeds een onzekere tijd, maar we houden moed en hebben lief.

*Klaas Klarenberg, tel. 513114*

*mail : jan-jurk@hotmail.com*

## Wij feliciteren de volgende 75-plussers

1 mrt	J. Lok, Tukseweg 220B, met zijn 83e verjaardag
2 mrt	G. van Veen-Winters, Croevestraat 2, met haar 76 <sup>e</sup> verjaardag
4 mrt	F.J. van der Ende, Steenwijkerdiep-Zuid 4, met zijn 90 <sup>e</sup> verjaardag
6 mrt	J. Kuiper, ten Holthweg 8 met zijn 79 <sup>e</sup> verjaardag
6 mrt	R. Mook, De Spitzten 6, met zijn 85e verjaardag
13 mrt	L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 85e verjaardag

15 mrt	A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 88e verjaardag
24 mrt	D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 88e verjaardag
30 mrt	F.H. Brandsma, Steenwijkerdiep Noord 2A, met zijn 78 <sup>e</sup> verjaardag
31 mrt	D. van Essen, Vredenburg 77, met zijn 80e verjaardag



## Veertigdagentijd 2021

We beleven, net als vorig jaar, een bijzondere veertigdagentijd. Het coronavirus beheerst nog steeds ons leven van alledag. Het is nog steeds leven met allerlei beperkingen om besmetting van elkaar te voorkomen. Bij het begin van dit jaar was er de hoop dat het versoepelen van alle maatregelen in februari of maart misschien wel mogelijk zou zijn. De werkelijkheid echter heeft ons ingehaald, er is grote angst voor een derde golf van vele besmettingen vanwege de Britse variant van het coronavirus, en misschien nog meer varianten. Ook het vaccineren gaat langzamer dan gehoopt.

In ieder geval tot 2 maart blijven heel veel beperkende maatregelen van kracht.

Voor talloze kerken in ons land, en ook onze kerk, betekent deze situatie dat we doorgaan met de onlinediensten, waarbij geen kerkgangers aanwezig mogen zijn. We zullen door deze tijd heen moeten. Uit enquêtes gehouden onder kerkgangers in ons land blijkt dat het samen zingen het meest gemist wordt. Het samen zingen geeft natuurlijk ook een verbondenheid. Wat ook gemist wordt zijn de sociale contacten, je ontmoet elkaar rond de diensten, je maakt een

praatje met deze of gene. Het doorbreekt soms voor mensen ook een stukje eenzaamheid.

Op zondag 21 februari begint de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning van oudsher. De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan God. Hij kent ons broze bestaan. Het coronavirus heeft ons er maar eens op gewezen dat wij het leven niet beheersen. We denken vaak in onze tijd dat alles maakbaar is, maar zo is het leven niet. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen.

Als christenen weten we gelukkig wel dat er Eén is die ons draagt, en op wie wij mogen vertrouwen. De veertigdagentijd is de tijd om ons toe te vertrouwen aan God.

Nogmaals, we blijven u missen in de diensten. Maar we zien er naar uit u allen in goede gezondheid zo snel mogelijk weer te kunnen ontmoeten. Houd moed en heb lief en blijf naar elkaar omzien. In gebed zijn wij met u allen verbonden.

*Ds. Eric van Veen*

# Wat gebeurt er allemaal in de Veertigdagentijd?

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat 'as' komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.

De laatste week van de veertigdagentijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, heel veel kerken volgen een paascyclus, die begint met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en die eindigt op de Paasmorgen

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus' laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus' kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood.

*Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?*

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor 'een volle generatie'. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het huis uit gingen.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

*Waarom vasten veel christenen in deze periode?*

Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten.

Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen.

*Hoe kun je vasten?*

Vasten kan op allerlei manieren: de clou is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Denk aan het minderen of volledig stoppen van: alcohol, sociale media, tussendoortjes, tv, etc. Traditioneel is de zondag trouwens de uitzondering: dan hoef je niet vasten, want dat is een feestdag.

*De Veertigdagentijd gaat ook over bezinnen, hoe doe je dat?*

Er zijn altijd talloze 'leesroosters' verkrijgbaar rond de Vastentijd: boekjes met Bijbelteksten die thematisch zijn geordend en daarbij een gedachte.



# Veertig dagen

woorden van Jezus  
gaan veertig dagen  
met ons mee  
vergezellen  
ons denken en doen  
veertig dagen aan één  
hechten zich  
ondanks  
alle uiterlijk vertoon  
aan hart en nieren  
woordeloos  
vormen ze  
maken het hart  
gevoelig  
voor vreugde  
filteren  
ze wat van waarde is  
het overige  
mag aan ons  
voorbij gaan

Aukje Wijma



## Wetenswaardigheden gastpredikant

### Zondag 14 maart: ds. A. van Setten-Ruhrwien (Ruinerwold)

Als toekomstig gastpredikant wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Annelies van Setten en ik woon in Ruinerwold. Mijn huis- en erfgenoten zijn mijn echtgenoot Jan, boxer Bram, twee poezen, drie pony's en een koe Anna. Kinderen waren helaas voor ons niet weggelegd. Jan en ik zijn intussen al een poosje met pensioen/emeritaat en we genieten op onze boerderij van het rustige Drentse leven.

Ik ben in 1949 geboren in Leiden. Mijn moeder was rooms-katholiek en mijn vader christelijk gereformeerd. Daar rustte vooreerst natuurlijk geen zegen op. Toch kwam ik al vroeg in aanraking met het geloof. Mijn oma van vaderszijde vertelde mij de verhalen van Jezus. Ik was weg van hem, hij was mijn idool. Ik heb op een christelijke lagere school gezeten en daarna op een christelijk lyceum. Na mijn eindexamen werd ik doktersassistente, totdat ik

trouwde met Jan en ik -op uitdrukkelijke wens van zijn familie- gereformeerd (synodaal) werd. Voor mij een vorm van thuiskomen. Van oudsher was ik geboeid door de Bijbelverhalen en het geloof. Nu kwam de kerk erbij. Toen ik een jaar getrouwd was ben ik naar de Sociale Academie gegaan en werd na deze opleiding maatschappelijk werker. Dat heb ik 17 jaar met plezier gedaan. In 1987 – toen de VU de algemene studierichting Godgeleerdheid startte - ben ik theologie gaan studeren. In 1995 studeerde ik af en nam direct daarna een beroep aan in Warffum, aan de Groningse waddenkust. In 1999 werd ik ziekenhuispredikant in Hilversum en dat werk -het boeiendste werk ooit - heb ik ruim 15 jaar gedaan. Gelukkig kan ik als predikant nog volop mijn ambt beoefenen en dat doe ik dan ook graag. Ik zie ernaar uit bij u voor te gaan en hoop dat we dan – doordat we ons nu kunnen laten vaccineren - iets van onze vrijheid hebben teruggewonnen. Ook en juist in de kerk. Tot in

het voorjaar en blijf gezond!  
Groet van Annelies van Setten

### **Zondag 21 maart: ds. R. Gosker (de Wijk)**

Ds. Gosker is geboren in Voorburg (1950) Schooltijd in Zwolle: "Ik studeerde aan de Theologische Hogeschool in Kampen en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na mijn studie werd ik vicaris in de Nederlandse Oecumenische Gemeente in Berlijn. De confrontatie met de door de nazi's uitgemoorde Joodse gemeente in Berlijn bracht mij theologisch aan het wankelen, waardoor ik op het spoor van 'Kerk en Israël' terecht kwam. Vanaf '82 predikant in Amsterdam, Scherpenzeel (Gld.), Zuidwolde (Dr.) en Wesepe. Lange tijd redacteur van het blad 'Kerk en Israël Onderweg' (tegenwoordig 'Op weg. Ontmoeting met het Jodendom'). Eenmaal

in Overijssel aangeland voorzitter van de Classicale (voorheen provinciale) Werkgroep Kerk & Israël in Overijssel-Flevoland. Na emeritaat in 2016 secretaris van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk en Israël tot vorig jaar. Ik ben geen hoogvlieger, ook niet op het terrein van de Joods-christelijke dialoog. Maar ik besef, sinds mijn verblijf in Berlijn, dat ik geen geloofwaardig christen en theoloog kan zijn zonder mij rekenschap te geven van het antisemitisme en anti-judaïsme in de geschiedenis van kerk en theologie. Op en onder de preekstoel probeer ik dat waar te maken. Dit alles bood mij – en biedt me nog altijd – een entree tot de boeiende wereld van de veelkleurige Joodse gemeenschap, waarmee ik zou willen dat een gelouterd christendom zich van harte verstaat."

## **Pastoraat – gemeenteleden**

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:  
dhr. L. Kolenbrander                      Woonark 0.9

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:  
dhr. A. Brouwer                              Buitenom kamer 2.01  
mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer    3.33

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met de ouderling of met de predikant.

## **Wij gedenken**

### **Joop Muis**

Op 21 januari hebben we in het crematorium te Meppel afscheid genomen van Joop Muis, die op 16 januari in het ziekenhuis te Heerenveen overleed aan de gevolgen van corona. Zijn vrouw Femmie, die eveneens in het ziekenhuis met corona was opgenomen, herstelt momenteel in het verpleeghuis Linde in Heerenveen. Gelukkig kon zij wel bij het afscheid van haar man Joop zijn.

Joop en Femmie Muis hebben heel lang op ten Holthweg 5 gewoond. Na hun huwelijk in 1960 kwamen zij daar wonen, naast de boerderij van

de familie Linthorst, waar Joop ook heel lang een moestuin had. Aan de ten Holthweg zijn hun drie kinderen geboren, Rieta, Ineke en Erwin.

Als je verhalen hoort over de tijd dat Joop werkzaam was bij de PTT dan was het een mooie tijd. Als Joop op het werk kwam bij de PTT, dan was het eerste wat hij deed, met de bus naar huis rijden, thuis met collega's koffiedrinken, er stonden dan meerdere busjes voor hun huis geparkeerd. Toen hij 52 jaar was kon hij stoppen met werken, toen de PTT KPN werd.



In 2009 kregen zij een woning aangeboden in de Pastoor Muiteymanstraat. Eerst wilden zij daar niet heen, voor Femmie gold dat het katholieke grond was, het was Gelderingen en niet de kerkbuurt, en voor Joop gold dat het te ver van de Spar was.

Het is heel mooi dat zij hun 60-jarig huwelijk nog samen konden vieren op 7 oktober vorig jaar, de dag verliep dan wel anders dan zij voorgesteld en gepland hadden, maar toch hebben zij beide erg van die dag genoten. De kinderen en kleinkinderen hadden er toch iets moois van gemaakt.

Joop en Femmie hoorden gewoon bij elkaar, zo vergroeid met elkaar en zonder Joop is het voor Femmie een groot gemis.

Joop is ook nog heel lang drager geweest bij de Monuta, en maakte daar soms ook wel verdrietige dingen mee, waar hij nog wel eens over vertelde, als je hen bezocht.

Het geloof was voor hen een onderdeel van hun leven. Het hoorde erbij.

In de kerk zijn zij getrouwd in 1960, en als trouwtekst kregen zij een tekst uit Galaten mee, een Bijbelboek wat toegedicht wordt aan Paulus. Die tekst begint met: Draagt elkaars lasten.

Je kunt zeggen dat zij dat hebben gedaan: altijd samengebleven, elkaar verdragen, net zoals in elke relatie valt dat niet altijd mee. Je kent elkaar, je trouwt of gaat samenwonen, je moet elkaars mindere kanten leren verdragen, de roze wolk duurt maar even en hoe ga je dan met

elkaar om. Blijf je elkaar dragen of laat je elkaar vallen.

De bijbel is een oud boek maar ook in oude boeken staan soms heel veel wijze gezegden en uitspraken. Als je luistert naar levensverhalen van mensen hoor je vaak hoe belangrijk het geloof is geweest. Het geloof is vaak een steun geweest in hun leven, juist vaak op moeilijke momenten. Juist als het spant in je leven, is het mooi te ervaren dat je niet alleen bent.

We zijn dankbaar voor het leven van Joop Muis, hij mocht 85 jaar worden, een leeftijd der sterken. We vertrouwen Hem nu toe aan onze levende Heer. Moge God zijn met allen, die Joop zo zullen missen,

### **Tjaltje van Sleen-Moes**

Op 19 januari is overleden Tjaltje van Sleen-Moes. Haar laatste levensjaren verbleef zij in het verzorgingshuis Nijenstede in Steenwijk. Je zag haar steeds verder achteruitgaan, de dood kwam als een verlossing voor haar. Lucas en Tjaltje hebben samen drie kinderen gekregen, Hans, Sita en Gerda. Samen met haar man hebben zij heel lang aan de Witte Paarden gewoond. Sinds 5 mei 2015 was zij weduwe van Lucas van Sleen. Volgens haar wens heeft het afscheid van Tjaltje in besloten kring plaatsgevonden op zaterdag 23 januari. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods zegen toe in het gemis van hun moeder en oma.

## **Nieuws uit de kerkenraad**

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Onze laatste vergadering was 18 november, de eerstvolgende vergadering is donderdag 18 februari en deze willen wij voor de eerste keer online houden.

In de tussentijds houden wij via e-mail en Whatsapp contact met elkaar.

Zo hebben wij ook halverwege december de beslissing genomen om de kerkdiensten voorlopig alleen maar online te houden.

De vraag die ons in december als kerkenraad voorlag, was of wij ons solidair verklaren met de samenleving die zucht onder de beperkingen van

dat moment. Het ging en gaat niet zozeer om het punt of wij kerkdiensten veilig kunnen organiseren, dat kunnen we, en dat hebben we ook steeds gedaan.

Het gaat nu om solidariteit, en wij vonden dat, hoeveel pijn het ook doet, het niet mogelijk is anders te besluiten dan solidair te zijn met de samenleving. Als kerk moeten wij ons van de goede kant laten zien, zo min mogelijk contacten, des te eerder gaan we samen weer de goede kant op. Voorgaande betekende dat wij, tot nader order, alleen online kerkdiensten houden.

‘Houd moed. Heb lief’

*Gerrit Dekker, scriba*

# Pastoraat - aandachtspunten

Het is goed om de onderstaande punten nog eens onder uw aandacht te brengen:

## **Gesprek met ouderling of predikant:**

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of predikant of bezoek van een van onze bezoekers, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen

## **Bezoek in het ziekenhuis:**

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt bezoek van uw predikant op prijs, wilt u dit dan aan de predikant of de ouderling melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis horen we graag zo snel mogelijk.

## **Geboorte:**

Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw predikant, ouderling of naar het kerkelijk bureau.

## **Dopen:**

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Hij kan dan overleggen over een datum van een doopdienst. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders die hun kind willen laten dopen een doopgesprek plaats.

## **Huwelijksinzegening:**

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met de predikant of het kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.

## **Huwelijksjubileum:**

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij de aanwezigheid van predikant en wijkouderling op prijs, neem dan contact op met een van tweeën.

## **Dienst bij overlijden:**

Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau of de predikant.

## **Vermelding in het kerkblad:**

Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk bureau of predikant of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden

# Kerkbalans 2021

De enveloppen zijn weer gebracht en opgehaald. Een grote groep lopers heeft zich weer ingespannen om ook dit jaar, ondanks de moeilijke omstandigheden, de toezeggingen voor de kerk weer op te halen en bij de kerkrentmeesters te brengen. Namens de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold zeer veel dank en waardering hiervoor.

Wij hebben besloten, gezien de huidige maatregelen, geen telavond te houden en de telling, hopelijk éénmalig, anders geregeld, maar zijn toch tot een mooi resultaat gekomen.

De opbrengst is uitgekomen op een bedrag van € 51.551,78.

Dit bedrag is in lijn met wat vorige jaren werd behaald, en er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden dat, ondanks afnemende ledenaantallen, de mensen die verbonden zijn met onze kerk deze ook een warm hart toedragen, en daardoor gemiddeld een hoger bedrag toezeggen.

Wij zijn u hiervoor dan ook zeer erkentelijk.

*Namens de kerkrentmeesters,  
Dick Zeefat*



## Van de Diaconie

We hebben de balans opgemaakt over het jaar 2020. Na afdrachten van de vooraf vastgestelde collecten, bleef er een mooi bedrag over om te besteden aan goede doelen.

Besloten is om de volgende projecten met een bedrag te steunen:

De Voedselbank, komen meer mensen door corona in de problemen, minder werk, soms geen inkomsten meer.

Het Riemkeshuis, heel goed werk door vrijwilligers.

Sri Lanka, project van inmiddels emeritus Pastoor v.d. Sman

Gambia, jullie allen bekend door Fam. Flobbe uit Tuk.

Stichting Woldhulp Steenwijkerwold.

Wilde Ganzen, steunen wereldwijd kleine projecten om armoede aan te pakken.

In maart komt de jaarlijkse inzameling voor de Voedselbank, dit keer gaan we dit doen door middels een collecte hiervoor. We hopen dat volgend jaar weer producten ingezameld kunnen worden, zo jullie gewend zijn van ons. Ook de jaarlijkse Paasgroet zit er weer aan te komen, we bespreken hoe we dit gaan invullen. We houden U allen op de hoogte van het doen en laten van onze Diaconie.

Hartelijk dank voor al Uw bijdragen.

## Leven in het heden

Geduld is iets waar je aan werken moet.

Geduld is iets anders dan

wachten tot er iets gebeurt waar je zelf geen invloed op hebt.

Bijvoorbeeld: wachten tot de bus komt,

tot het ophoudt met regenen,

tot iemand terugkomt,

of tot een conflict beëindigd is.

Geduld is niet hetzelfde als

passief wachten tot iemand anders iets onderneemt.

Voor geduld moet je leren leven in het ogenblik zelf,

helemaal aanwezig zijn in het hier en nu,

zijn waar je bent en dat moment volledig ondergaan.

Als je ongeduldig bent

wil je uit het huidige ogenblik vandaan.

Je doet alsof 'het' eigenlijk ergens anders te doen is,

of morgen,

of later.

Oefen geduld,

vertrouw dat de schat waarnaar je op zoek bent  
verborgen ligt in de grond waarop je staat.

*uit: Brood voor onderweg  
van: Henri Nouwen*

## Komen en gaan

### De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Mevr. H.M. de Vries, Oostwold 1, van Amsterdam  
Fam. W. van Benthem, de Spitzten 8, van Meppel



### De volgende leden zijn vertrokken:

Dhr. R.A. Houwing, van Tukseweg 105 naar Groningen  
Dhr. A.J. de Boer, van Mariënwold 23 naar Steenwijk  
Dhr. B. Klarenberg, van Bergweg 53 naar Lemele

### De volgende leden zijn verhuisd binnen de gemeente:

Mevr. C.M.C. Hirzel, van Marënwold 23 naar Baarsweg 22  
Dhr. E. Pit, van Voshhoek 3 naar Kerkwoerthe 39

## Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk



Lindestede Wovega



De Meentehof Steenwijk

