



In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens	2
Van de redactie	3
Agenda	3
Kerkelijk Bureau	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt	3
Overzicht kerkdiensten	4
Reserveren voor kerkdiensten	4
Straks bijeen	5
Eeuwigheidszondag 22 november	5
Van de predikant	6
Wetenswaardigheden gastpredikanten	8
Pastoraat – gemeenteleden	8
Wij feliciteren de volgende 75-plussers	9
Van de ouderling	9
Nieuws uit de kerkenraad	10
Aangenomen beroep ds. Van Veen en informatieavond predikantsplaats	11
In memoriam	12
Gespreksgroep Kijk op Geloof	14
Van de Kerkrentmeesters	15
Actie Dorcas 2020	15
Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel	16
Pastoraat - aandachtspunten	16
Komen en gaan	17
Bijbelse dagkalender 2021	17
Mattheüs: de man met de naam Levi	18
Nieuwe CD organist Ronald Knol en pianist Harold Kooij	18
Sinterklaashotel	19
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen	19
Puzzel	20



Alle geplande diensten (zie “Overzicht kerkdiensten” op bladzijde 4) vanuit onze kerk worden online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl of www.pk-steenwijkerwold.nl. De erediensten zijn ‘live’ te volgen, maar u kunt ook de vorige diensten terugkijken.



Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant:	ds. E. van Veen	58 85 68	ericvveen@ziggo.nl
Preses:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Scriba:	dhr. G. Dekker	06 106 506 72	scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau:		51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
College van Kerkrentmeesters:			kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester:	dhr. J.D. Zeefat	51 01 11	zeefat@home.nl
Secretaris	mevr. W.K. Heijman-Hartkamp	51 74 51	kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Gebouwen:	dhr. J. Jongschaap	58 91 94	janengeesjongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen: ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com

Diaconie: diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter: vacant
Secretaris: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com
dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com
dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 htewolde@hotmail.com
Ophaaldienst dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl
Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,
mevr. M. van Dorsten-Lopers,
dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl
Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:
Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Nevendienst/zondagsschool:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com
Oppasdienst: vacature
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot 06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,
8375 BP Oldemarkt
Beheer website dhr. M. Martens webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt is het Kerstnummer. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 2 december inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie

ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker

Agenda



donderdag 12 november	Kerk	19.30 uur	Informatieavond predikantsplaats (zie artikel bladzijde 11)
maandag 16 november	Hoogthij	10.00 uur	Leesgroep
maandag 23 november	Hoogthij	19.30 uur	Gespreksgroep Kijk op Geloof (zie artikel bladzijde 14)
dinsdag 24 november	Hoogthij	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering

Kerkelijk Bureau



Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau.

Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Overzicht kerkdiensten



zondag 15 november viering Heilig Avondmaal	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 22 november Laatste zondag kerkelijk jaar	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 29 november 1 ^e advent	09.30 uur	ds. C.P. Meijer	(Zwolle)
zondag 6 december 2 ^e advent	09.30 uur	ds. R. Pasterkamp	(Urk)
zondag 13 december 3 ^e advent	09.30 uur	Ds. E. van Veen	
zondag 20 december 4 ^e advent	09.30 uur	ds. E. van Veen	

Op de zondag 6 december is er vooraf aan de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk. Voor de kinderen is er een glas fris.

Reserveren voor kerkdiensten

Om in onze kerk de 1,5 meter te kunnen garanderen hanteren wij voor het bijwonen van kerkdiensten een reserveringssysteem,

Als je een kerkdienst bij wilt wonen, bel of e-mail hiervoor naar de scriba Gerrit Dekker telefoon 06 106 506 72 of scriba@pk-steenwijkerwold.nl. Ook voor vragen over het bijwonen van kerkdiensten kun je bij hem terecht. De diensten kunt u ook bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

In onze kerk hanteren wij nu ook de regel dat je bij binnenkomst een mondkapje moet dragen, totdat je op de plek zit en vanaf het moment dat je de kerk weer verlaat.

In plaats van een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank.

Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53 t.n.v.

Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057
17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem.
Steenwijkerwold.

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland is veel informatie te vinden over concrete maatregelen, en ook materiaal voor bemoediging en ondersteuning.
Zie: www.protestantsekerk.nl.



Straks bijeen

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:

Straks bijeen” is een nieuw lied! Het is een vertaling van 'We will meet again' dat John Bell schreef in de eerste coronaperiode, waarin mensen ernaar uitkijken elkaar weer te zien en te omhelzen.

Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk



Eeuwigheidszondag 22 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt dit jaar op 22 november, deze zondag wordt ook wel gedachteniszondag genoemd. Deze dag biedt ruimte aan wat mensen bezighoudt. Juist dit jaar is de behoefte groot om overledenen te gedenken.

In veel gemeenten worden traditiegetrouw op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - ook wel Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag genoemd - de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. Vanwege de coronatijd hebben wij gekozen voor twee diensten om op die manier recht te doen aan de families van de nabestaanden. De betrokken families krijgen

ieder een uitnodiging voor welke dienst zij zijn genodigd.

Deze bijzondere dienst zal vanwege de coronamaatregelen anders dan anders zijn. De laatste zondag van het kerkelijk jaar zal daarom ook in twee diensten plaatsvinden. Op dit moment hebben we 11 mensen te gedenken, waaronder een echtpaar. De ene dienst begint om 9.00 uur en de andere dienst om 10.30 uur. De diensten duren ongeveer 45 minuten. De kaarsen in de dienst worden aangestoken door een ambtsdrager. De betrokken families krijgen ieder een uitnodiging voor welke dienst zij zijn genodigd. Voor elke dienst zal er koffie zijn.

*Want niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.*

Huub Oosterhuis

Wij gedenken

Aafje Kuipers-Los overleden op 3 februari 2020, 92 jaar
Jennie de Vries-Grevelink overleden op 17 april 2020, 82 jaar
Anneke Kuijsten-de Vries, overleden op 26 juni 2020, 80 jaar
Evert Jan Veurman, overleden op 19 juli 2020, 88 jaar
Pietje Wijcherson-Kuiper, overleden op 20 juli 2020, 86 jaar
Henk Snijder, overleden op 9 augustus 2020, 87 jaar
Hendrika Miedema-van de Werfhorst, overleden op 14 februari 2020, 91 jaar
Anne Miedema, overleden op 10 augustus 2020, 94 jaar
Willie Verbeek-Wagter, overleden op 5 september 2020, 90 jaar
Roeli Boer-Westerbeek, overleden op 23 september 2020, 78 jaar
Ge Winters-Rodermond, overleden op 19 oktober 2020, 86 jaar

*Dankbaarheid verandert de pijn
door herinneringen in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt.
Een kostbaar geschenk bekijk je
niet aldoor, maar alleen
op bijzondere ogenblikken.
Dan wordt het verleden
een blijvende bron
van vreugde en kracht.*

Dietrich Bonhoeffer



Van de predikant

Op 1 januari begint een nieuw jaar. Dat weten we allemaal. Zo werkt onze kalender, gebaseerd op onze tijdrekening. In de kerk kennen we daarnaast ook nog een andere kalender: die van het kerkelijk jaar. Deze kalender is niet gebaseerd op de tijdrekening maar op de grote kerkelijke feesten, Pasen en Kerst. Daar draait de tijd omheen. Op deze kalender begint het nieuwe jaar op de eerste zondag van advent: de zondag waarop we onze blik richten op Kerst. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is dus de zondag voor advent. En deze zondag noemen we Eeuwigheidszondag.

De eerste adventszondag wordt dit jaar voor mij in ieder geval een bijzondere adventszondag. Op deze eerste Adventszondag zal ik namelijk bevestigd worden als predikant van de Hervormde gemeente

Ruinerwold. Eveneens hoop ik spoedig elders die andere 50 % in te gaan vullen. In de tussentijd blijf ik voor mindere werktijd verbonden hier.

Advent. Een tijd van vooruitkijken, het focussen op het licht dat we ook in onze wereld, ook vandaag de dag mogen verwachten. Een licht, waar we meer naar dan andere jaren naar uitkijken. Advent is eveneens een tijd van verwachting en een tijd om je te bezinnen midden in alle hectiek van het leven. Elke dag biedt de kans om stil te staan, na te denken, te beschouwen. Ondanks de moeilijke tijd waarin we leven, hoop ik dat het lukt om iets van dat Adventsgevoel mee te krijgen.

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant Advent,
toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
aan een wereld, verloren in schuld.
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez' aard gebeuren zal.

We leven in een bijzondere tijd vanwege het coronavirus. En dat zal ook zijn invloed blijven hebben op de komende tijd. Het coronavirus zal dit jaar ook de tijd van Advent, Kerst en de jaarwisseling blijven domineren. Het zal ook van invloed zijn op de kerkdienst rond kerst. Een kerstnachtdienst is bij uitstek een dienst waarin we graag de bekende kerstliederen zingen en dat kan nu niet. We denken op dit moment na wat we eventueel wel kunnen doen. En zo zijn er meer dingen, die momenteel niet kunnen. We zouden graag met de kinderen van de kinderdienst kerst vieren evenals kerst met de ouderen. Het lijkt erop dat dit niet kan. Een tijdje geleden hebben we de deelnemers van de ouderenmorgen uitgenodigd voor een koffie moment in Hoogthij. Eenieder vond het leuk om elkaar weer te zien, de laatste ouderenmorgen was in maart. Maar met de

'God van mensen,
U wilt niet dat wij alléén zijn,
op onszelf, voor onszelf.
U hebt ons aan elkaar toevertrouwd,
en zo wilt u uw trouw en zorg zichtbaar
maken.
U roept mensen op weg,
en wijst ons onderweg de wegen
om door te gaan.

Tot heil en vree, voor 't groot heelal Oh,
Vredevorst, dank voor dit wonder.

Fedde Nicolai.



oplopende besmettingen is het voorlopig niet mogelijk dit nog een keer te doen.

Zoals er zoveel dingen in het dagelijks leven nu niet kunnen, of die op een andere manier moeten gebeuren. Maar wat we wel kunnen doen is elkaar goede moed en uithoudingsvermogen toewensen. En we kunnen wellicht nog wat meer dan anders naar elkaar omzien. We kunnen elkaar bellen, we kunnen elkaar een kaartje sturen, we kunnen best iets bedenken, waarmee de ander laten merken dat wij aan hen denken. Het zou goed zijn als we ieder daar werk van maken, omzien naar elkaar is ieders verantwoordelijkheid.

Een passend gedicht vind u hieronder van Alfred C. Bronswijk

Ds. Eric van Veen

We hoeven ze niet thuis te laten,
onze zorgen, onze blijdschap, onze vragen.
We mogen ze bij u brengen.
Laat ons uw goedheid ervaren,
en geef ons de moed om nieuwe wegen in te
slaan.
Geef dat niets ons in de weg staat,
om ècht te zijn voor u,
en om thuis te komen bij elkaar.'

Wetenswaardigheden gastpredikanten

Zondag 8 november

Op zondag 8 november mag ik bij u voorgaan. Ik ben Aart Veldhuizen en woon in Langweer, waar ik in deeltijd werk als predikant in de Protestantse Gemeente daar. Daarnaast werk ik als geestelijk verzorger bij een grote zorginstelling in Zuidwest Friesland (Patyna) en begeleid ik als supervisor/teambouder predikanten, kerkelijk werkers, pastores en geestelijk verzorgers. Ook verzorg ik de leerbegeleiding voor kerkelijk werkers in hun verplichte nascholing op Hydepark in Doorn. De laatste jaren heb ik de charme van het dorpsleven ontdekt en hoe je daar ook als kleine kerkgemeenschap midden in het dorp volledig present kunt zijn. De Protestantse Gemeente Steenwijkerwold is nieuw voor me en ik hoop op een mooie ontmoeting.

ds. A. C. Veldhuizen, Langweer

Zondag 6 december

Het is altijd ingewikkeld om iets over jezelf te schrijven.

Maar ik doe een poging.

De laatste 8 jaar dien ik de gemeente van Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs in het prachtige Gaasterland. Daarnaast verleen ik al 2 jaar pastorale hulp aan de gemeenten van Sloten en Wijckel. Nog behoorlijk druk dus. De kerkenraden van Hemelum, Sloten en Wijckel zijn nu samen op zoek naar een nieuwe voltijds predikant. Dit alles, omdat ik heb aangegeven, nu ik 68 ben geworden, te willen stoppen. Het zondagse voorgaan wil ik nog wel graag blijven doen.

Mijn vrouw en ik wonen in Urk en zijn weer met z'n tweeën. Gelukkig komen de kinderen en kleinkinderen ons vaak opzoeken en wij hen. In deze vreemde tijd een zegen.

Als het gaat om de verkondiging: Ik wil voor iedereen verstaanbaar zijn en de taal spreken van het hart. En ook preken voor vandaag. Gods Woord midden in ons moderne leven.

Wij hebben een God, die eindeloos veel van ons houdt. En die boodschap moet geproclameerd worden.

Ik hoop 6 december bij u in de dienst voor te gaan. Graag tot dan.

Ds. R. Pasterkamp, Urk

Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

dhr. L. Kolenbrander Woonark 0.9

dhr. K.A. Klaverdijk Woonark 2.19

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

dhr. A. Brouwer Buitenom kamer 2.01

mevr. Tj. van Sleen – Moes 3.05

mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met de ouderling of met de predikant.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

1 nov	C. Plat, Oldemarktseweg 119 G, met haar 87e verjaardag
2 nov	D.J. Wubs-de Groot, Het Schild 3, met haar 85 ^e verjaardag
5 nov	A.B. Brandsma-Bouwer, Steenwijkdiep Noord 2 A, met haar 76 ^e verjaardag
8 nov	A. Schipper, Basserveld 1, met zijn 84e verjaardag
9 nov	Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119J, met haar 83e verjaardag
11 nov	P. Kors-Dijksterhuis, Nijberslaan 15, met haar 76 ^e verjaardag
12 nov	A. van Essen-Dedden, Vredenburg 77, met haar 77e verjaardag
13 nov	J. van Eerde, Mariënwold 15, met zijn 81e verjaardag
26 nov	L.R. Bouwer, Conincksweg 88, met zijn 84e verjaardag
28 nov	J. Fledderus, Ten Holthweg 27, met zijn 75 ^e verjaardag
29 nov	J. Ruiter, Hummelingen 16, met zijn 85e verjaardag
1 dec	Mevr. A.S. Bergsma-Hoekstra, Matthijs Kiersstraat 6 A, met haar 76 ^e verjaardag
11 dec	G. Otten-Pijlman, Blaankamp 30, met haar 81e verjaardag
18 dec	I. Stegink-de Jong, Boomsluiters 3, met haar 77 ^e verjaardag
19 dec	T. de Groot Boersma-van Solkema, Boomsluiters 7, met haar 77 ^e verjaardag
21 dec	G. Zeefat-Bisschop, Hesselingendijk 3, met haar 77 ^e verjaardag
22 dec	G. M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 87 ^e verjaardag

Als je in deze periode jarig bent, zal je verjaardag er waarschijnlijk iets anders uitzien dan je hoopte. Om er toch een feestje van te maken, worden we steeds creatiever: van zingen voor de deur tot visite achter het raam. Maar sommige mensen stellen hun verjaardag maar gewoon uit tot een later moment. Ook kunnen we de jarigen een kaartje sturen.



Van de ouderling

Leek het eindelijk de goede kant op te gaan wat betreft het aantal besmettingen van corona, maar zoals het nu gaat zijn we weer terug bij af.

Het startweekeinde ging al niet door en wat de huiskamergesprekken betreft denk ik hetzelfde.

We gaan ons nu beraden in welke vorm we de laatste zondag van het kerkelijk jaar gaan doen.

Ook wat betreft de kerstvieringen weten we nog niet hoe we die vorm moeten aan geven,

want vooral de kerstliederen wil je graag meezingen en niet alleen naar luisteren.

Ook is na een periode van afnemende gezondheid ouderling Roeli Boer ons ontvallen.

Dit is voor ondergetekende ook heel confronterend, want we hadden vooral de laatste periode heel veel contact.

Roeli was degene die overal aan dacht, want ik kreeg geregeld een telefoontje of ik wel aan de bloemen dacht, en als er een gemeentelijk extra aandacht nodig had.

Toen ze het nog kon bezocht ze vaak gemeenteleden, en toen dat niet meer ging deed ze het pastoraat per telefoon.

Voor de laatste weken waren erg zwaar voor haar, maar klagen hoorde je haar niet. We zullen aan haar blijven denken als een heel

betrokken ouderling, die de kerk een warm hart toedroeg.

Dit betekent dat ik nu alleen ben als ouderling. En ik hoop, dat als er wat te melden valt vanuit de gemeente u dat aan mij doorgeeft of aan de predikant.

Al met al een onzekere tijd, niet alleen voor u, maar ook voor ons als kerk.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat u geen beroep op de kerk kunt doen. Als er iets is, of gewoon de behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met de predikant of de ouderling, want ondanks dat we elkaar niet iedere zondag zien zijn we met elkaar de Protestantse Gemeente Steenwijkerwold e.o.

Klaas Klarenberg, ouderling

Tel.: 513114

Email: jan-jurk@hotmail.com

Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op woensdag 14 oktober hebben wij als kerkenraad vergaderd in 1,5-meter -setting.

* In deze vergadering hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van onze ouderling Roeli Boer-Westerbeek.

* Het aannemen van het beroep van ds. Van Veen (0,5) is voor ons reden om toestemming bij de classis te vragen om de volledige predikantsplaats terug te brengen naar 0,5. De teruggang in het aantal gemeenteleden en de financiën zijn daarvoor de belangrijkste beweegredenen. Een ingrijpend besluit, maar zeker niet verrassend. De laatste jaren is al regelmatig gesproken over de situatie dat bij vertrek van onze predikant de omvang van deze functie zoals die nu is, niet kan worden gecontinueerd.

* Door het overlijden van Roeli is er nog slechts één ouderling; Kerkordelijk moeten er twee zijn. Gerard Dolstra is bereid om tijdelijk de vacature ouderling waar te nemen. Hij zal daarvoor ook worden bevestigd.

* Op 28 oktober was de volgende bijeenkomst van de Raad van de Raad van Kerken e.o, over de kerkensie.

* De verscherpte coronamaatregelen maken dat alle kerkelijke activiteiten op een laag pitje staan. Toch willen wij graag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overleden gemeenteleden herdenken. Hoe wij dat gaan doen kunt u lezen in het artikel "Eeuwigheidszondag 22 november". Ook de invulling van de diensten rondom kerst is nog niet duidelijk, hangt ook vooral af, wat dan mogelijk is.

* Voor het digitaal uitzenden van diensten wordt een nieuwe camera aangeschaft, die flexibel inzetbaar is. Vooral bij huwelijken en uitvaarten is daar behoefte aan.

* De open Monumentendag heeft wel wat bezoekers getrokken, maar toch niet zo veel. Het blijkt dat wij ook niet op de landelijke website stonden dat we open waren.

Gerrit Dekker, scriba

Aangenomen beroep ds. Van Veen en informatieavond predikantsplaats

v

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen heeft onze predikant Eric van Veen een beroep naar de Hervormde Gemeente Ruinerwold aangenomen. In deze gemeente is de predikantsplaats een parttimefunctie (0,5). Het is de bedoeling dat ds. van Veen in Steenwijkerwold zijn functie voor 50% blijft uitoefenen.

Het feit dat ds. Van Veen binnenkort in twee gemeenten gaat werken, betekent niet dat de beide gemeenten gaan samenwerken. De beide gemeenten blijven elk afzonderlijk functioneren. Er moet een werkplan voor de predikant zijn, waarin de uren worden verdeeld tussen de beide gemeenten en welke werkzaamheden daaronder vallen. De kerkenraad heeft, nu de gelegenheid zich voordoet, besloten om toestemming te vragen bij de classis om de volledige predikantsplaats te wijzigen in een parttime predikantsplaats van 0,5 (ordinantie 3.17.2).

Bij het aanvragen van deze toestemming gaat het om het continueren van de bestaande aanstelling voor minder werktijd.

Het classicaal college voor beheerszaken moet zich in één en ander kunnen vinden en het is aan het breed-moderamen van de classis of men goedkeuring kan geven aan ons verzoek. We hebben daar overigens alle vertrouwen in.

Als kerkenraad beseffen wij dat dit besluit wel ingrijpend is voor onze gemeente, maar ook een besluit dat wij, en u wellicht ook, hebben zien aankomen. Immers er is al vele jaren sprake van een teruggang van het aantal gemeenteleden en daarmee ook een vermindering van inkomsten. De afgelopen jaren hebben wij jaarlijks forse tekorten op de begroting.

Over deze voor ons ingrijpende beslissing willen wij u graag ook mondeling, en wat uitgebreider informeren op een te houden informatieavond op **donderdag 12 november 2020 van 19.30 tot 20.30 uur** in de kerk. U kunt, als u dat wilt, vooraf uw vragen indienen, zodat wij op die avond informatie kunnen geven op de vragen die u heeft. Op deze avond zal ook de classispredikant ds. Klaas van der Kamp aanwezig zijn om de nodige informatie te geven en/of gestelde vragen te beantwoorden.

Ook zal er op die avond gelegenheid zijn de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting in te zien. Het inzien van de financiële situatie kan ook altijd op een ander moment. U kunt dan even een afspraak maken met de penningmeester Dick Zeefat.

In verband met de huidige coronamaatregelen mogen op deze avond maximaal 30 personen aanwezig zijn. U moet zich voor deze avond opgeven en wanneer er zich meer dan 30 mensen opgeven, zullen wij tot loting overgaan. Om meer mensen te kunnen bereiken, willen wij deze avond ook digitaal op uitzending gemist uitzenden. Wanneer u dat wilt, moet u dat ook vooraf kenbaar maken. U ontvangt dan een code.

Stuur **uiterlijk maandag 9 november** een e-mail (bij voorkeur) naar de scriba, de heer G. Dekker voor het bijwonen van deze vergadering, het opgeven voor de digitale uitzending en/of voor het indienen van vragen.

Het e-mailadres is scriba@pk-steenwijkerwold.nl. telefoon 06 106 506 72



In memoriam

Willie Verbeek-Wagter

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 september is overleden op 90-jarige leeftijd, mevr. Willie Verbeek-Wagter. Sinds juli was zij opgenomen in het verzorgingshuis Nijenstede.

De cirkel voor Willie Verbeek- Wagter is zaterdag in zekere zin rondgekomen, onder de toren van Steenwijk geboren en onder de toren gestorven.

90 jaar mocht ze worden, ook rond haar verjaardag op 24 mei had ze een moeilijke periode. Zij had haar verjaardag graag grootser gevierd, maar niet alleen haar gezondheid maar ook de corona gooide roet in het eten.

Meer dan zestig jaar heeft ze aan de Oldemarktseweg gewoond. In dat huis liggen alle herinneringen. De 4 kinderen zijn daar geboren en grootgebracht, er liggen daar zoveel herinneringen, over de jeugd van de jongens, en het leven wat zij in de brouwerij brachten.

Het samenleven met Bertus, het bedrijf, alles speelde zich daar af. Ook de zorg voor haar schoonouders, toen die ouder werden. De kinderen zijn daar uitgevlogen, de jaren dat zij daar alleen doorbracht toen Bertus overleden was. Al die herinneringen liggen daar. En daarom valt het niet mee om nog te moeten verhuizen.

Maar als je met haar sprak, vertelde ze ook vaak over haar jeugd in Steenwijk, de tijd op de hbs, die zij drie jaar gevolgd heeft om daarna te gaan helpen in de grossierderij/drogisterij van haar vader. Haar ouders beslisten dit, vertelde ze.

Maar er was ook altijd het vertrouwen dat zij in God had. Dat was er altijd bij haar. Zij had het van huis uit meegekregen. Belangrijk vond zij ook wel de bevestiging dat haar verstand nog goed was, daar was ze trots op. Bij het afscheid hebben we psalm 121 gelezen. Dit lied, psalm 121, is bedoeld om onderweg te zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer. Wat moet je daarvan zeggen?

Op onze reis door het leven, naar onze eindbestemming, gebeurt er van alles. Blijde dagen: hoogtepunten. Droevige dagen:

dieptepunten. Stabiele dagen: hoogvlaktes en laagvlaktes. Soms dreig je te vallen en soms val je. Je staat weer op en reist verder, soms geblesseerd voor lange tijd.

We zijn op reis naar het nieuwe Jeruzalem, naar de Godsstad, naar de Heer. Aan die Heer hebben wij Willie Verbeek toevertrouwd. Moge God zijn met allen, die haar missen.

Roeli-Boer Westerbeek

Op maandag 28 september hebben we afscheid genomen van Roeli Boer-Westerbeek in onze kerk, die haar zo dierbaar was.

Verder leven ging niet meer, haar lichaam was op en haar geest ook. In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 september is zij om 3.15 uur heengegaan. We gunnen Roeli haar rust, we gunnen haar dat zij nu verenigd is met haar man Evert. Thuisgekomen in het huis van de Vader. Roeli's overlijden is natuurlijk allereerst een gemis voor haar drie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Haar zoon Klaas vertelde in de afscheidsdienst over 'moe', hoe zij er altijd voor haar kinderen was. Roeli Boer was bij velen van ons bekend, geboren op Zuidveen, getrouwd met Evert Boer, en samen met haar man hadden zij een boekwinkel hier op Steenwijkerwold. Later verhuisde de boekwinkel naar Delfzijl. Zo rond 2002 kwamen Roeli en haar man terug naar Steenwijkerwold.

Vanaf het moment dat haar man overleed in december 2011 nam zij het jaar daarop als vanzelfsprekend het stokje van Evert over in de kerkenraad. Al met al zijn het hele bewogen jaren geworden.

Je kunt het met haar eens zijn of niet, maar als Roeli ergens voor stond, dan was zij daar beslist niet vanaf te brengen.

Haar afnemende gezondheid speelde haar weleens parten maar dan zei ze altijd: ik ga er weer voor. Ze ging niet bij de pakken neerzitten. Terugkijkend was het moment dat zij moest gaan dialyseren vorig jaar het begin van het einde, de val in december, waarbij zij een barst in haar heup opliep, heeft het allemaal versneld.

We kennen haar ook als voorzitter van het kerkkoor. Als voorzitter heeft zij er veel energie in gestoken om het kerkkoor voort te laten bestaan, het kerkkoor was belangrijk voor haar, het repeteren op donderdagavond sloeg zij niet gauw over.

Ook was zij afgevaardigde van Steenwijkerwold naar de Raad van Kerken Steenwijk e.o.

En zo waren er nog wel meer dingen, die zij deed, ook buiten de kerk. Een aantal jaren is zij ook vrijwilligster geweest bij de hospice in Steenwijk.

Niets was haar te veel, altijd bezig en in beweging. Altijd betrokken bij de medemens. Op haar driewieler onderweg, zo herinneren we Roeli

Kortgeleden in het ziekenhuis in Zwolle las ik bij haar bed psalm 121. Ze zei: lees die maar bij mijn begrafenis. Dit lied, psalm 121, is bedoeld om onderweg te zingen. Zoals wij nog steeds doen, om de moed er in te houden, zeggen we dan. Het zijn woorden om op terug te vallen. Om je door te laten dragen. De Heer is je wachter. De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven. Terugkijkend op een mooi leven en in het vertrouwen dat zij naar Huis zou gaan, kon zij zich overgeven aan het onvermijdelijke. Het leven van Roeli werd herdacht in de kerk van Steenwijkerwold en haar lichaam toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats Thijhof.

Ge Winters-Rodermond

Met een dienst in onze kerk hebben wij vrijdag 23 oktober afscheid genomen van Ge Winters-Rodermond. Ge Winters overleed maandag 19 oktober 2020 op de leeftijd van 86 jaar.

Op 18 december 1933 kwam zij ter wereld in Onna op de, Achterweg 1. Op haar geboortekaartje stond de simpele tekst: Alles wel.

Haar lagere schooljaren doorliep zij in Onna en vervolgens de huishoudschool in Steenwijk. Na die huishoudschool is zij gaan werken en met 17, 18 jaar trok zij het huis uit om te gaan inwonen bij een gezin in Zwolle. Zij heeft daar gewerkt tot 1956. Dat was het moment dat zij trouwde met Jaap Winters.

Na hun trouwen hebben Jaap en Ge op verschillende plekken gewoond op Steenwijkerwold, het langst natuurlijk op Thij bij de werkplaats. In de jaren volgend op hun huwelijk zijn successievelijk de 5 dochters geboren.

In die jaren bestierde Ge natuurlijk het huishouden en de werkplaats. Er was altijd genoeg te doen en Ge kon het allemaal aan.

In 1995 overleed haar man Jaap, na een ziekbed van een maand of negen. Hij overleed aan een hersentumor.

In 2004 verhuisde zij naar de Oostercluft in Steenwijk, het werden jaren dat zij lichamelijk behoorlijk achteruit ging. In 2015 verhuisde zij naar de Meentehof en het zijn daar 5 fijne jaren geworden.

Al heel veel jaren kwam Ge ook op de ouderenmorgen en samen aan tafel. Zij sloeg nooit over. Zij genoot er van om erbij te zijn. Het christelijke geloof leert dat we als mensen onderweg weg zijn. We maken allemaal een levensreis.

Een leven, waarin God met je meegaat, of je nu lang of kort leeft. Een God, die er altijd is vanaf je geboorte tot het graf.

Misschien is dat wel één van de redenen dat het zo moeilijk is om te geloven omdat je moet vertrouwen op iets wat er wel is, maar waar je geen macht over hebt..

In de taal van geloof van het geloof zeggen we vanmiddag dat Ge thuisgekomen is bij haar hemelse Vader, waar zij nu mag uitrusten van een lang leven.

Gespreksgroep Kijk op Geloof

Onze gespreksgroep Kijk op Geloof bestaat al enige jaren. We zijn begonnen met het gezamenlijk lezen van het boek Kijk op Geloof van Henri Veldhuis.

Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Wat geloof je eigenlijk nog en wat betekent het geloof voor jou en je huidige manier van leven? Hoe sta je in het leven?

We komen zo ongeveer eens in de 4 weken bij elkaar, steeds op een avond. Het zijn waardevolle avonden waarop we elkaar inspireren en stof tot nadenken geven en bovenal elkaars mening en opvatting respecteren. De eerstvolgende bijeenkomst is **op maandag 23 november om 19.30 uur** in Hoogthij.

Voor het komend seizoen hebben we nog geen boek of thema uitgezocht.

In deze bijeenkomst bespreken we de komende tijd de Bijbelteksten die in de eredienst worden gelezen. Wilt u meedoen met onze groep, of eens een keer uitproberen of het u bevalt, dan bent u van harte welkom. Neemt u dan even contact op met ds. van Veen telefoon 58 85 68 of de heer. Wubs tel 58 86 32.

Het opstellen van een kerkenvisie

Tijdens de gemeenteavond in maart is door middel van een presentatie het één en ander verteld over het belang van een kerkenvisie. Niet iedereen was daar aanwezig dus nog even kort, het waarom van zo'n visie en hoe ver zijn we er mee.

Met een kerkenvisie wordt beoogd om in gezamenlijkheid met kerkeigenaren, burgers en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor de kerken binnen een gemeente. In de jaren 2019 t/m 2021 stelt de Minister van OCW-middelen beschikbaar zodat burgerlijke gemeenten hiertoe in staat worden gesteld.

Wij zijn hier eind vorig jaar mee begonnen en hebben een soort 'opstap' gemaakt om te komen tot een visie. Die 'opstap' is in maart gepresenteerd aan u als gemeente. Toen is ook de stand van zaken toegelicht. Maar toen kwam helaas de Coronacrisis en alles stond stil. Op een heel laag pitje sudderde het verder, maar de snelheid is eruit. Ook van gemeentelijke zijde wordt weinig respons gegeven. Logisch, er zijn op dit moment wel zaken die belangrijker zijn en aangepakt moeten worden.

Wat we in maart nog niet wisten was, dat ook Dorpsbelang bezig is met het opstellen van

een 'Dorpsvisie'. Daarbij zijn wij ook gevraagd deel te nemen samen met onze Katholieke buurtgenoten. De eerste bijeenkomst zou plaatsvonden op 30 september, maar de projectleider die namens de gemeente Steenwijkerland de kar trekt, had op dat moment Corona, dus ook die bijeenkomst is gecancelled.

Op dit moment is het nog erg onzeker wanneer de draad weer opgepakt kan worden. Als we de berichten volgen kan het nog wel even duren. Zodra er weer aan onze kerkenvisie kan worden gewerkt en daarbij uw hulp gevraagd wordt, laten we dat weten.

College van Kerkrentmeesters



Van de Kerkrentmeesters

Het Corona-virus houdt de gemoederen nog steeds bezig. Lukt het om met de getroffen maatregelen de coronabesmettingen omlaag te krijgen? In het nieuws en de actualiteitenprogramma's voor radio en tv, één onderwerp blijft elke dag weer in het nieuws, Corona!

De gevolgen hebben een grote impact voor iedereen. Er wordt een groot beroep gedaan op onze loyaliteit en creativiteit. Want alleen samen kunnen we het virus stoppen.

Ook in onze kerk is het Coronavirusbeleid natuurlijk van toepassing. Daarom is het aantal vergaderingen gereduceerd tot het minimale. We spreken zaken af per telefoon, mail of whatsapp, dat is goed te doen. Al weken zijn de kerkdiensten te volgen via internet (website en dan uitzending gemist) en mogen een maximaal aantal mensen in de kerk aanwezig zijn. Helaas is niet iedereen in het bezit van internet en/of zijn er mensen die liever niet naar de kerk gaan, omdat zij voorzichtig zijn in contacten met anderen en dat geeft ons toch een onbevredigd gevoel. Wat zou het fijn zijn als we er iets op zouden

kunnen vinden, zodat iedereen mee kan doen. Hebt u ideeën, we horen het graag.

We krijgen van meelevende gemeenteleden regelmatig de vraag hoe gaat het nu met de kerk in deze Coronatijd, financieel gezien? Zeker een niet onbelangrijk vraag! Hier kunnen we het volgende over zeggen. Het orgel wordt niet bespeeld, dat scheelt en minder mensen in de kerk betekent ook minder opbrengst bij de collectes. Gelukkig worden regelmatig giften gestort op onze bankrekening. NL17RABO0149005717 t.n.v. Protestantse gemeente Steenwijkerwold

We kunnen op dit moment nog niet zo goed een inschatting maken, wat het mogelijke verlies uiteindelijk zal zijn. We hopen natuurlijk dat het mee zal vallen.

Geld mag dan wel niet het belangrijkste zijn in het kerkenwerk, maar zonder dat gaat het helaas ook niet. We rekenen op u!

We hopen en bidden dat het binnen niet al te lange tijd weer achter de rug zal zijn en dat we elkaar weer in goede gezondheid in de kerk mogen ontmoeten.

Tot die tijd HOUD MOED – HEB LIEF

Actie Dorcas 2020

Beste mensen, gemeenteleden.

DORCAS; in actie komen voor de allerarmsten. Iets waar we als Diaconie jaarlijks aandacht aan schenken, door middel van een inzameling van voedselproducten.

Door de problemen met het coronavirus, in verband met besmetting, is er dit jaar geen inzameling van voedselproducten.

Door middel van een collecte, tijdens de eredienst van 8 november, willen we uw aandacht hiervoor vragen.

Op deze manier willen we solidair zijn met onze medemens, die echt met een minimum aan middelen moet zien rond te komen.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie,
Banknummer NL 29 RABO 0149 0943 53
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Steenwijkerwold.
(met vermelding: DORCAS)

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.



Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel

De stichting is opgericht in 1992. Aanvankelijk werd alleen thuishulp verleend aan terminaal zieken, meestal in de vorm van waakdiensten.

Vanaf 2007 is de hospice Het Riemkehuis beschikbaar voor mensen die thuis niet verzorgd kunnen worden.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en is afhankelijk van subsidie en giften. De stichting is ANBI geregistreerd.

Op een mooie nazomerdag in september jl. knipte wethouder Trijn Jongman (gemeente Steenwijkerland) de slinger van korenbloemen door. De opening van het derde appartement in Hospice Het Riemkehuis was daarmee een feit. Het appartement heet de Korenbloem, passend bij de Klaproos en de Vlinder, de namen van de andere twee

appartementen. Naast de gerealiseerde uitbreiding is het interieur in het gehele Riemkehuis opgeknapt.

Voor meer informatie;
www.hospicesteenwijkerland.nl



Pastoraat - aandachtspunten

Het is goed om de onderstaande punten nog eens onder uw aandacht te brengen:

Gesprek met ouderling of predikant:

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of predikant of bezoek van een van onze bezoekers, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen

Bezoek in het ziekenhuis:

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt bezoek van uw predikant op prijs, wilt u dit dan aan de predikant of de ouderling melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis horen we graag zo snel mogelijk.

Geboorte:

Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw predikant, ouderling of naar het kerkelijk bureau.

Dopen:

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Hij kan dan overleggen over een datum van een doopdienst. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders die hun kind willen laten dopen een doopgesprek plaats.

Huwelijksinzegening:

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met de predikant of het kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.

Huwelijksjubileum:

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij de aanwezigheid van predikant en wijkouderling op prijs, neem dan contact op met een van tweeën.

Dienst bij overlijden:

Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau of de predikant.

Vermelding in het kerkblad:

Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk bureau of predikant of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden

Komen en gaan

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente:

Mevr. J.W. de Hoop van Holthinge Campweg 27 naar Gelderingen 30
Dhr. F.J. Heijman van Bergweg 64 naar Holthinge Campweg 27

Het volgende lid is vertrokken:

Mevr. S. v.d. Singel van Wethouder Zeefatstraat 36 naar Drachten



Bijbelse dagkalender 2021

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de Bijbelse Dagkalender. De meditatie in de Bijbelse Dagkalender zijn kort en bondig en volgen het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst en voor de belangrijke momenten in het leven zijn er een aantal gebeden opgenomen. Deze 75ste editie is er één met een gouden randje.

De kosten zijn € 8,49. Vanaf 10 exemplaren € 5,99

Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u tot en met 10 december uw bestelling doorgeven aan het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

U heeft het dagboek dan voor het eind van het jaar in huis.



Mattheüs: de man met de naam Levi

Het evangelie, de blijde boodschap wordt ons op verschillende manieren vertelt door vier evangelisten: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Godsgeschenk: hij: Mattheus. Zijn vader heette Alpheüs, evenals de vader van Jacobus, zoals Marcus en Lucas vertellen. Hij was èèn van de twaalf apostelen, een Jood, en woonde in Kapèrnaüm waar hij zich door de gehate Romeinen liet gebruiken als hoofd van een douanekantoor, het geminachte ambt voor de meeste Joden. Zijn tolhuis, dat hij dagelijks gebruikte, lag aan de grote weg van Damascus in Syrië, naar Egypte aan de Middellandse zee. Daar zat hij ook toen Jezus langs kwam, hem riep om zijn winstgevende ambt op te geven en Zijn discipel te worden. Deze roeping was een feit van grote betekenis. De Here Jezus koos een apostel, uit de door Joden verachte groep van tollenaars, Joden die zich in dienst der Romeinen lieten gebruiken, om hun volk uit te zuigen. Hij, Mattheüs, geeft gehoor, maakt zijn bezit te gelde, houdt een afscheidmaal met de Heiland en Zijn

discipelen, en met tollenaars en zondaren, en vele anderen die zich niets gelegen lieten liggen aan de onderhouding van de Mozaische wetten, doet afrekening..... en krijgt van de Heiland een nieuwe naam, Levi. Deze naam betekent: aansluiten bij, of zich hechten aan. De grote maaltijd leert ons hoe gehaat Mattheüs werd door het volk. De Farizeeën die aan- en opmerkingen maakten, kregen van Jezus de woorden te horen dat Hij niet gekomen was om rechtvaardigen doch zondaren tot bekering te roepen

Volgens de overlevering zou Mattheüs na de Pinksterdag naar Ethiopië zijn gegaan om daar het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De Ethiopiërs stonden niet toe dat Mattheüs ging preken. Zij staken hem de ogen uit, sloegen hem in de boeien en wierpen hem in de gevangenis om hem een paar dagen later ter dood te brengen.

Mattheüs moet ergens tussen de jaren 70 en 90 na Christus, de marteldood zijn gestorven. Zijn stoffelijk overschot zou in de eeuwen daarna, naar het Italiaanse Salerno zijn overgebracht.

Nieuwe CD organist Ronald Knol en pianist Harold Kooij

De nieuwe CD heeft de naam "Hoop" meegekregen. Mooie improvisaties op orgel en piano over bekende geestelijke liederen zoals; Ik zal er zijn, Stil mijn ziel wees stil, Ga met God en Hij zal met je zijn, 'k Ben een koninklijk kind en nog veel meer mooie bekende nummers. De CD is te koop bij Evangelische Boekwinkel Immanuel en Bloemisterij Gaal te Steenwijk. Ook is de CD te bestellen via harold@haroldkooij.nl Bestel en ontvang dit album binnen 14 dagen. Prijs; €17,99 incl. verzendkosten.



Sinterklaashotel

Dit jaar zal Sinterklaas voor het 10^e jaar op rij het Sinterklaashotel in Steenwijkerwold bezoeken.

Op zaterdagmiddag 28 november neemt Sint de tijd om ieder kind de aandacht te geven die het verdient.

In kleine groepjes wordt er eerst geknutseld in een gezellig aangeklede ontvangstruimte, daarna begeleidt Piet ouders en kinderen naar de voorleesmevrouw om te luisteren naar een mooi verhaal.

Het hoogtepunt van de middag is natuurlijk het bezoek aan Sinterklaas.

Je bent van harte welkom in de parochie van de st. Andreaskerk te Steenwijkerwold – Gelderingen 79.

In verband met de geldende coronamaatregelen is het noodzakelijk om iedere bezoeker aan het Sinterklaashotel vooraf aan te melden via:

www.sinterklaashotel.wix.com/steenwijkerwold

Daarnaast is het belangrijk dat de instructies opgevolgd worden zodat we een veilige, gezellige middag kunnen vieren.



Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega

