



In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens	2
Van de redactie.....	3
Kerkelijk Bureau.....	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Corona	3
Overzicht kerkdiensten	4
Pastoraat – gemeenteleden	4
Wij feliciteren de volgende 75-plussers	5
Gebed.....	5
Van de ouderlingen	6
Een muzikale zegen.....	7
Nieuws uit de kerkenraad	7
Bericht van het Protestants Kerkkoor	8
In memoriam	8
Open Monumentendag 2020.....	10
Jaarrekeningen 2019.....	10
Rekening.....	11
Jaarthema 2020 PKN.....	11
Komen en gaan.....	12
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen.....	12
Ik gun je.....	12

Alle geplande diensten (zie “Overzicht kerkdiensten” op bladzijde 4) vanuit onze kerk worden online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl of www.pk-steenwijkerwold.nl. De erediensten zijn ‘live’ te volgen, maar u kunt ook de vorige diensten terugkijken.



Om in onze kerk de 1,5 meter te kunnen garanderen hanteren wij voor het bijwonen van kerkdiensten een reserveringssysteem,

Als u een kerkdienst bij wilt wonen, bel of e-mail hiervoor naar de scriba Gerrit Dekker telefoon 06 106 506 72 of scriba@pk-steenwijkerwold.nl. Ook voor vragen over het bijwonen van kerkdiensten kunt u bij hem terecht.

In plaats van een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank.
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold.

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland is veel informatie te vinden over concrete maatregelen, en ook materiaal voor bemoediging en ondersteuning.

Zie: www.protestantsekerk.nl.

Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant:	ds. E. van Veen	58 85 68	ericvveen@ziggo.nl
Preses:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Scriba:	dhr. G. Dekker	06 106 506 72	scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau:		51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
College van Kerkrentmeesters:			kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester:	dhr. J.D. Zeefat	51 01 11	zeefat@home.nl
Secretaris	mevr. W.K. Heijman-Hartkamp	51 74 51	kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Gebouwen:	dhr. J. Jongschaap	58 91 94	janengeesjongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen:		ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
dhr. K. Klarenberg		51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
mevr. R. Boer-Westerbeek		58 75 70 roeliboer@home.nl

Diaconie:		diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter:	vacant	
Secretaris:	dhr. G.H. Dolstra	58 91 64 gh.dolstra@home.nl
Penningmeester:	mevr. F. Dolstra-Seinen	58 91 64 gh.dolstra@home.nl
	dhr. H. Linthorst	06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com
	dhr. J. de Vries	58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
	dhr. H. ten Wolde	06 194 964 48 htewolde@hotmail.com
Ophaaldienst	dhr. G.H. Dolstra	58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster:	dhr. G. Wink	58 93 83 / 06-19644064	gerardenlucy@kpnplanet.nl
Organisten:	dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. M. van Dorsten-Lopers, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar		organisten@pk-steenwijkerwold.nl
Digiteam:	digiteam@pk-steenwijkerwold.nl		

Andere telefoonnummers:			
Ledenadministratie	kerkelijk bureau	51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Nevendienst/zondagsschool:			
	mevr. J. Klaverdijk-Ellen	85 16 23	jolandae@hotmail.com
Oppasdienst:	mevr. R. Boer-Westerbeek	58 75 70	roeliboer@home.nl
Verjaardagsfonds:	mevr. A. Hummel-Strijker	58 92 53	aliberthum@hetnet.nl
Kerkkoor:	mevr. R. Boer-Westerbeek	58 75 70	roeliboer@home.nl
Vertrouwenspersoon	dhr. R.A. de Groot	06-55873826	Burg. Kuiperslaan 134, 8375 BP Oldemarkt
Beheer website	dhr. M. Martens		webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad:		(0546) 57 74 75	www.welkomindekerk.nl/HZ



Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt eind oktober. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 21 oktober inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau:

(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau.

(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie

ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker



Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11. Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau.

Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Corona

Wat kan er wel en wat kan er niet. We worstelen met die vraag van wat kunnen we wel organiseren en wat niet, welke activiteiten kunnen we doen en wat niet?

En wat een eventuele startzondag betreft: ook daar dezelfde vragen. Op de kerkenraad van 27 augustus hebben we gesproken over het organiseren van een openluchtdienst. Of dit mogelijk is en waar weten we nog niet. We hopen daar zo gauw mogelijk nadere bericht

over te kunnen geven. Ook hier geldt: we houden u op de hoogte.



Overzicht kerkdiensten



zondag 13 september	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 20 september	09.30 uur	ds. D. Lagerweij	(Zwolle)
zondag 27 september	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 4 oktober	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 11 oktober	09.30 uur	dhr. A. Weemstra	(Vries)
zondag 18 oktober	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 25 oktober	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 1 november	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 8 november	09.30 uur	ds. A.C. Veldhuizen	(Langweer)

Op de zondagen 4 oktober en 1 november is er vooraf aan de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk. Voor de kinderen is er een glas fris.

De diensten kunt u bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

dhr. L. Kolenbrander Woonark 0.9

dhr. K.A. Klaverdijk Woonark 2.19

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

dhr. A. Brouwer Buitenom kamer 2.01

mevr. Tj. van Sleen – Moes 3.05

mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33

Mevr. W. Verbeek-Wagter

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

20 sep	A. Hofstee-Dedden, Burgemeester Kuiperslaan 6, met haar 82 ^e verjaardag
27 sep	K. van Dijk-Spin, Kerkwoerthe 48, met haar 80 ^e verjaardag
1 okt	H.E.A. Schipper-Dierkes, Basserveld 1, met haar 78 ^e verjaardag
7 okt	B.E. Dolstra, Woldweg 4, met haar 84 ^e verjaardag
8 okt	E. Hartkamp-Otten, Markehof 1, met haar 82 ^e verjaardag
8 okt	J. Kuijsten, Gelderingen 30A, met zijn 82 ^e verjaardag
9 okt	J. van Beek, Holthinge Campweg 110, met zijn 80 ^e verjaardag
10 okt	K.A. Klaverdijk, Oyershoeve 1 Woonark 2.19, met zijn 79 ^e verjaardag
13 okt	M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210, met haar 85 ^e verjaardag
16 okt	J. Muis, Pastoor Muite-manstraat 14, met zijn 85 ^e verjaardag
24 okt	G. Bosscha-Westerbeek, Boomsluiters 5, met haar 86 ^e verjaardag
24 okt	J. van Eerde-van der Horst, Mariënwold 15, met haar 78 ^e verjaardag
26 okt	F. Muis-Poepjen, Pastoor Muite-manstaat 14, met haar 82 ^e verjaardag
30-okt	A. Schokker, Conincksweg 55, met zijn 83 ^e verjaardag

Als je in deze periode jarig bent, zal je verjaardag er waarschijnlijk iets anders uitzien dan je hoopte. Om er toch een feestje van te maken, worden we steeds creatiever: van zingen voor de deur tot visite achter het raam. Maar sommige mensen stellen hun verjaardag maar gewoon uit tot een later moment. Ook kunnen we de jarigen een kaartje sturen.



Gebed

Trouwe God,
We maken ons op voor een nieuw seizoen.
Wat zal het brengen
in werk en kerk, in familie- en
vriendenkring?
Wat zal ik kunnen brengen?
Ik weet wel dat ieder mens talenten heeft
en dat het kleinste kiempje geloof
kan uitgroeien.
Nee, ik hoef geen bergen te verzetten.

Maar geef mij oog voor de talenten
die U mij geschonken hebt.
En maak mij vrijmoedig
in het aanwenden van mijn talent.
Geef mij ook oog
voor de talenten van ieder ander.
Dat we met al die getalenteerde mensen
samen voor het goede leven kunnen gaan.

Van de ouderlingen

Heel langzaam begint het wat te veranderen wat betreft de kerkgang en het pastoraat.

Kwamen we in het begin van de corona-crisis met alleen 3 ambtsdragers samen in de kerk, nu viereen we de eredienst weer met ongeveer 20 gemeenteleden.

En natuurlijk een onbekend aantal mensen die de dienst live bekijken op zondagmorgen of later op zondag, en zelfs in de loop van de week. Op www.kerkdienstgemist.nl kunt u de erediensten terugkijken tot een jaar geleden.

Wij zijn ook weer begonnen met het bezoeken van gemeenteleden, maar wel met inachtneming van de afstand van anderhalve meter.

Mocht er behoefte zijn aan een bezoek of gesprek met een ouderling of predikant neem dan gerust contact met ons op, alle telefoonnummers staan voorin dit nummer van Kontakt.

We hopen met elkaar dat de versoepeling doorzet en dat we weer met een gevulde kerk uit volle borst mee kunnen zingen met de liederen, maar tot nu toe is dat helaas nog

Kerk-zijn in deze tijd

In deze coronatijd is het moeilijk om gemeente te zijn. We ontvangen op zondag wel weer gemeenteleden maar we merken dat heel veel gemeenteleden terughoudend zijn.

Wat je wel merkt is dat gemeenteleden naar elkaar blijven omzien. Het samenkomen blijft lastig en als kerkenraad voelen we ook de verantwoordelijkheid die je neemt bij het nemen van beslissingen om bepaalde activiteiten wel op te starten of niet. Je wil niet dat mensen door kerkelijke contacten besmet raken.

Het is daarom een hele kunst om gemeenschap te zijn en vast te houden. En toch moeten we het blijven proberen, want we hebben elkaar

steeds niet mogelijk omdat we geen risico willen nemen dat we elkaar besmetten.

Maar nu is alles nog steeds erg onzeker en is het moeilijk om iets te organiseren waarvoor de nodige voorbereiding moet worden gedaan.

Ik denk dan aan de startzondag, of de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ja we denken er zelfs al aan hoe we het met de kerstdagen moeten doen.

U zult begrijpen dat het voor ons ook allemaal koffiedik kijken is.

Maar we houden de moed erin, en als het zover is zullen we de erediensten op gepaste wijze proberen in te vullen.

Misschien dat we dan een beroep op u doen om op de één of andere manier medewerking te verlenen.

Want het kerk zijn bestaat niet alleen uit een predikant en een kerkenraad, maar kerk zijn we met de gehele gemeente samen.

Roeli Boer en Klaas Klarenberg

nodig. God schiep mensen niet om eenlingen te zijn maar om betrokken te zijn jegens de ander.

Er zal ongetwijfeld een andere tijd komen dat we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten. De tijd dat we geen afstand meer hoeven te houden.

Dit zal nog wel even duren en tot die tijd moeten we het uithouden met meer contacten via telefoon of email of app.

We weten wel dat God met ons meegaat en ons zal bewaren. Zijn trouw is tot in eeuwigheid.

Een muzikale zegen

Eerbiedig en gedragen deelt de organist die zachtjes speelt zijn gave aan de mensen. Een zachte prelude, voor Gods Woord, weer van de preekstoel wordt gehoord, dan heb ik niets te wensen.

De begeleiding van het lied, de organist speelt, en hij biedt mij Godgewijde klanken. Ja de muziek raakt mij al snel als ik de speler in zijn spel, hoor bidden en hoor danken.

Tot eer van God een zegen zijn, dat maakt Hem groot, en de speler klein, de luisteraar bewogen. De vingers door God zelf geleid, zijn tot Zijn lof en dienst bereid, looft God om dat vermogen.

En als wij dan weer de kerk uitgaan, blijf ik nog heel even staan, een loflied zonder woorden, en dan... klinken door de kerk, soms zacht maar dan weer machtig sterk, de laatste slotakkoorden.

De eredienst is weer voorbij. Gods Woord klinkt door en spreekt in mij, ik hoor de nodigheden. En thuis blijf ik dan vol dank ook zonder zoete orgelklank nog zachtjes psalmen zingen.

M. van Steersel- Kraamer



Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op donderdag 27 augustus hebben wij als kerkenraad weer vergaderd in 1,5-meter -setting.

- * Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. Ook onze kerk is dan open voor belangstellenden.
- * De komende weken zal aandacht worden besteed aan het actualiseren van de website.
- * De huidige werkwijze met betrekking tot de corona maatregelen voldoet. Nu in de afgelopen periode het aantal besmettingen landelijk is opgelopen, blijft het van belang alle coronamaatregelen goed in acht te nemen. Het onvoldoende kunnen ventileren in onze kerk, maakt dat het niet verstandig is om te gaan zingen.
- * Om de 1,5 meter goed in acht te kunnen blijven nemen, lijkt het de kerkenraad goed om niet achteraf, maar voorafgaande aan de dienst een kop koffie te gaan drinken.
- * Er zijn al wat ideeën genoemd om te kijken of en op welke wijze (openluchtdienst?) er toch wat extra aandacht aan worden besteed aan de opening van het winterwerk, Daarnaast wordt bekeken in hoeverre bepaalde reguliere activiteiten weer kunnen worden gestart en op welke wijze daaraan invulling kan worden gegeven.

Zoals wij u eerder hebben bericht, is er een mediationtraject gestart in onze gemeente. Dit traject heeft voor partijen niet het resultaat opgeleverd dat wij met elkaar hadden gewenst. Wij blijven hopen dat dat in de nabije toekomst wel mogelijk zal zijn.

De kerkenraad betreurt dit uiteraard. Desalniettemin blijft de kerkenraad van mening dat, iedereen van harte welkom is en blijft in onze kerk. Immers, dat is en blijft een onmisbare plek om samen gemeente te zijn, ook wanneer je het niet altijd met elkaar eens bent.

Gerrit Dekker, scriba

Bericht van het Protestants Kerkkoor

De corona maatregelen troffen ons de afgelopen tijd allemaal en zo ook ons koor.

Onze laatste koorrepetitie was op 8 maart, daarna werd het stil. Zingen kan een bron van besmetting zijn door de aerosol en zoals het er nu uitziet is er nog veel onzekerheid.

Gezien de gemiddelde leeftijd van de koorleden vallen wij in de risicogroep en is men erg voorzichtig.

Er zijn koorleden die om deze reden voor het koor bedankt hebben. Gezondheidsredenen spelen hierbij ook een rol.

Op dit moment kunnen wij dus, gezien het aantal leden, niet meer aan onze financiële verplichtingen voldoen.

Op de ledenvergadering van 4 juni jl. is besloten het contract met de dirigent dhr. A.

Oudkerk per 1 juli 2020 op te zeggen. Dit is in goed overleg gebeurd.

De overblijvende leden hebben aangegeven het jammer te vinden dat het koor op deze manier moet stoppen en aangegeven wel graag weer te willen zingen als deze crisis voorbij is.

Op het moment dat dit weer kan zal er contact opgenomen worden met deze leden en de dirigent. Van beide kanten zal er dan naar mogelijkheden worden gekeken.

Voor nu is het dus even afwachten en wij hopen op betere tijden.

*Vriendelijke groeten namens het bestuur,
Geesje Jongschaap.*

In memoriam

Als een lid uit onze kerkelijke gemeente is overleden schrijven wij tot nu toe altijd een in memoriam in het Gezamenlijk Zondagsblad. Een blad waarop u zich kunt abonneren en bestemd is voor Protestantse kerkmensen in Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Lang niet iedereen heeft een abonnement op dit blad en daarom hebben wij besloten om een in memoriam ook te plaatsen in Kontakt.

Evert Jan Koop Veurman

Op zondag 19 juli ontviel ons Evert Jan Koop Veurman. Hij werd als oudste van twee broers geboren in Zuidveen, waar hij opgroeide op de boerderij van zijn vader, die hij later opvolgde, om in 1992 plaats te maken voor zoon Harry. In het levensbeeld van haar vader vertelde de oudste dochter Marry hoezeer hij, zorgzaam en zorgvuldig als hij was en toegerust met een helder verstand, boer was in

hart en nieren en daarbij, net als zijn vader, altijd open stond voor innovatie. Al vóór de oorlog was er een melkmachine. Verschillende collega's heeft hij daarmee leren omgaan. In het begin van de jaren '90 kwam hij met zijn vrouw Aly op Thij wonen en maakten zij deel uit van de Protestantse Kerk. Op zondagmorgen bezochten zij trouw de diensten, tot hij twee jaar geleden een

ongelukkige val maakte en het gaandeweg steeds minder met hem ging. Kort voor zijn sterven heeft hij nog de zegen mogen ontvangen. Daarbij lazen we Psalm 23 'De HEER is mijn Herder', de lezing die ook klonk in de dankdienst voor zijn leven welke, voorafgaande aan de begrafenis op De Nieuwe Landen te Kallenkote, in de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold werd gehouden.

Pietertje Wijcherson-Kuiper

Pietertje Kuiper werd op 15 april 1934 geboren op Westenwold in een gezin met nog 3 broers en 1 zusje. Pietje, want dat was haar roepnaam, ging naar de openbare basisschool op de Basse. En de middelbare opleiding volgde ze op de Katholieke huishoudschool te Gelderingen, waar ze les kregen van de nonnen.

Ze hield van pret maken en was daar een voortrekker in. De nonnen moesten goed orde houden. "Wanneer Pietje wat minder stout was", mocht haar zusje ook komen, zeiden ze. En zo gebeurde. Duidelijk was dat ze een vrolijk kind was.

Vanuit haar slaapkamer zag ze Wicher Wijcherson met de melkwagen vaak voorbij rijden, ze vond hem erg leuk en zwaaide naar hem. Ook hij zag haar en vond haar leuk. Het werd een verkering, toen zij elkaar tijdens de catechisaties van de toenmalige Hervormde kerk in Kerkbuurt ontmoetten. Pietjes vriendinnen hadden haar namelijk meegenomen naar de catechisatie, van huis uit was zij "niet-gelovig" opgevoed. Pietje werd geraakt door de verhalen in de bijbel en ging voortaan haar leven door met een sterk geloof in God. Met veel plezier zong zij in het Protestants Kerkkoor en de liederen hielpen haar. Zingen was haar lust en haar leven. Het lied: "Tel uw zegeningen" uit de bundel van Joh. de Heer werd één van haar lievelingsliederen. Deze mochten we ook in de afscheidsdienst laten horen. Pietje was

Hendrik Jan Snijder

Op zondag 9 augustus is overleden Henk Snijder, op de leeftijd van 87 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan Ten Dale 21. Henk Snijder heeft zijn lichaam ter beschikking

Ons gebed en meeleven gaat uit in het bijzonder naar zijn vrouw Aly, nu zij, na een gelukkig huwelijk van 64 jaar, zonder haar geliefde man verder moet, en naar de vier kinderen Aart, Marry, Harry en Greetje en de schoon- en kleinkinderen.

Moge de gedachtenis van Evert Jan Veurman tot zegen zijn voor allen die hem hebben gekend.

geen prater over haar geloof, maar je wist hoe intens ze dat beleefde, zeiden haar kinderen.

Als eerste werd dochter Grietje geboren, daarna kwam zoon Menno en dochter Willie maakte het gezin helemaal compleet. Ze genoot van de kinderen, was er voor hen en ging graag met Wicher en de kinderen op vakantie. Trots was ze op haar kinderen, schoonkinderen en later op de kleinkinderen. Moeilijk was het voor haar en haar gezin toen zij in 2014 afscheid moesten nemen van hun man, vader en opa Wicher. Een aantal jaren kon Pietje nog zelfstandig aan de Tukseweg blijven wonen met hulp van de kinderen en de thuiszorg. Helaas werd door vergeetachtigheid een volledige verzorging noodzakelijk. Gelukkig was er een plekje in Zonnekamp. En daar had zij het goed. Toen de coronatijd kwam, vierde zij haar laatste verjaardag, met taart geschonken door de kinderen, die zagen dat zij ondanks alles toch genoot van dit feest. Gelukkig konden de kinderen haar weer opzoeken, de laatste tijd. Toen kwam de tijd, dat zij haar leven uit handen moest geven. Op maandag 20 juli is ze overleden.

Wij hebben haar herdacht in de kerk die haar zo dierbaar was, de Protestantse kerk van Steenwijkerwold. Vandaar uit is zij op maandag 27 juli naar haar laatste rustplaats gebracht, waar zij samen met haar man mag rusten in Gods liefde, totdat alles nieuw en goed zal worden. De dag dat God voorgoed alle tranen zag drogen.

gesteld aan de wetenschap. Hij heeft dit gedaan als dank voor alles wat de medische wetenschap voor hem gedaan heeft. Want een groot deel van zijn leven heeft Henk

gezondheidsproblemen gehad. Dit zorgde er voor dat hij met vijftig jaar al werd afgekeurd. Aan de andere kant was Henk niet een man die bij de pakken neerzat, als er goede tijden waren genoot hij daarvan, samen zijn vrouw Diekje. Hij had een opgeruimde natuur. Henk en Diekje waren bijna 62 jaar getrouwd, en hebben samen 4 kinderen gekregen en

Anne Miedema

Op maandag 10 augustus is overleden Anne Miedema, in de leeftijd van 94 jaar. Hij woonde sinds een paar jaar in Nijenstede. Afgelopen februari overleed zijn vrouw op 91 jarige leeftijd. Toen Anne zijn dienstplicht vervulde in de buurt van Oldebroek leerde hij zijn vrouw kennen. Hij moest toen echter nog voor drie jaar naar Indië en toen hij terugkwam bleef hij in het leger. Nadat hij terugkwam uit dienst traden Anne en Hendrika in het huwelijk. Samen kregen zij 5 jongens. Lange tijd hebben zij met hun gezin op Kallenkote gewoond. Anne, zo zeggen de

waren opa en oma van 10 kleinkinderen. Het grootste deel van hun leven hebben zij aan ten Dale gewoond, eerst in een gezinswoning en nu in een seniorenwoning.

De laatste weken ging het steeds minder met Henk tot het niet meer ging.

We wensen Diekje, zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen veel sterkte en Gods zegen toe.

jongens, kon streng en koppig zijn. Maar moeder was de kapitein thuis. Door zijn baan bij het leger kon Anne vroeg met pensioen gaan en met zijn vrouw heeft hij genoten van het varen met hun boot.

Anne was dankbaar voor zijn leven en het lange samen zijn met zijn vrouw. Vorige week maandag 17 augustus hebben we Anne naar zijn laatste rustplaats gebracht. In de afscheidsdienst hebben we geluisterd naar psalm 121, waarin staat dat God onze ingang en uitgang bewaard. Moge God nabij hen zijn, die Anne Miedema missen.

Open Monumentendag 2020

De jaarlijkse Open Monumentendag is één van de grootste culturele evenementen van Nederland. Op zaterdag 12 september is het weer zover.

Meer dan 15 monumenten in Steenwijkerland openen dan hun deuren voor geïnteresseerden. Ook onze kerk is op die dag geopend voor bezichtiging. Ook hangen er prachtige foto's in de kerk van ons gemeentelid dhr. Buter. Zeer de moeite

waard om die eens te bekijken. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.



Jaarrekeningen 2019

De jaarrekeningen van de kerk en van de Diaconie van 2019 liggen van 14 tot en met 19 september ter inzage bij de penningmeesters van beide geledingen. Wanneer u de jaarrekening van de kerk in wilt zien kunt u contact opnemen met dhr. D. Zeefat, telefoon 0521 51 01 11, voor de jaarrekening van de Diaconie met mevr. F. Dolstra, tel. 0521 58 91 64.



Rekening

Met een knipoog naar de restauratie van een kerk in onze omgeving, kreeg de redactie het volgende stukje toegestuurd:

Onderstaand briefje vind ik handgeschreven, bij het opruimen van de boekenkast van mijn moeder. Op een klein blocnotepapiertje had ze geschreven:

Van een schilder uit Stockholm, die in 1975 voor een kerkrestauratie de volgende rekening indiende bij het kerkbestuur:

1. Het tweede gebod veranderd en de 10 geboden gelakt.	3 kronen
2. De hemel uitgebreid en verscheidene nieuwe sterren aangebracht. Het eeuwige hellevuur verbeterd en de duivel een redelijk aangezicht gegeven.	15 kronen
3. De wijze maagden schoongemaakt en ze hier en daar leuk beschilderd.	10 kronen
4. De weg naar de hemel duidelijker aangegeven.	1 kroon
5. De vrouw van Potifar gelakt. Haar wat veranderd en haar vuile nek schoongemaakt.	5 kronen
6. Het vliegenvuil uit de Rode Zee gehaald.	2 kronen
7. Het einde van de wereld meer naar achteren verplaatst omdat het veel te dichtbij was.	20 kronen
Totaal:	56 kronen

Jaarthema 2020 PKN

Het jaarthema 2020 heeft de naam "**Het Goede Leven**" meegekregen. Wat maakt in deze tijd het Leven goed, wat geeft het leven zin?

Het zijn vragen waar we niet om heen kunnen, nu niet maar eerder ook niet! Is het onze gezondheid? Natuurlijk was dat altijd al belangrijk, maar deze tijd maakt onze kwetsbaarheid nog zichtbaarder! Is het onze welvaart?

De werkelijkheid laat zien, dat welvaart ook zeer betrekkelijk maar ook zeer onstabiel is! Zijn het onze dagelijkse bezigheden?

Werk – werkzaamheden, school, het vrijwilligerswerk alles is anders, nu en ook nu is er niets zeker!

Het virus is veel omvattend, zodat we er allemaal op één of andere manier mee te maken krijgen! Elke dag zien we de krant, horen het nieuws, dat maakt ons niet rustiger, meer het tegendeel.

Is het de zin van ons bestaan, dat dagelijks de onrust toeneemt, hoe ongenoegen wordt vertaald, hoe vertrouwen aan het wankelen wordt gebracht? Waar een goed gesprek opeens lastig blijkt!

Niet iedereen heeft zomaar een goed leven, er zijn mensen om ons heen die niet gezond of niet gelukkig kunnen zijn, we wensen hen dat zij hoop kunnen houden, uitzicht en steun mogen ontvangen van God en van de mensen om hun

heen, dat zij met elkaar het licht kunnen delen in het soms donkere bestaan! Zet in deze stille tijd de deur van je hart op een kiertje en geef elkaar hoop op het goede van het leven! Het goede leven heeft te maken met oog hebben voor de kleine dingen, genieten van het dagelijkse, het gewone. En zo mogelijk tevreden zijn.”!

We hopen van verschillende werkvormen, die ons aangereikt zijn, bij dit jaarthema, gebruik te kunnen maken, mits de ontwikkeling van corona dit toestaat.



Komen en gaan

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Dhr. en mevr. F.J. v.d. Ende, Steenwijkerdiep Zuid 4 van Nieuwleusen

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijnestede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ	Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR	Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM	Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA	Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK	Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC	Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC	Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ	Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED	Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC	Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ	Steenwijk



Ik gun je...

Ik gun je elke dag een engel
die voor je zorgt wanneer het niet
zal gaan zoals je graag zou willen
en je geen enkel lichtpunt ziet.

Ik gun je zonnige gedachten
die iets verzachten van je strijd
gestreden in de lange nachten
van bange zorg en eenzaamheid.

Ik gun je alle mooie dingen
die ieder mens zo dolgraag wil
en dat je in de trieste dagen

toch even blij kunt zijn en stil.

Ik gun je dat een golf van warmte
vanuit mijn hart in 't jouwe stroomt
en dat er wonderen gebeuren
zoals je ze alleen maar droomt.
Ik gun je elke dag een engel
die steeds tot helpen is bereid
een engel met een hart vol liefde
die met je strijdt en met je lijdt.

Ik gun je dat vanuit de hoge
een stille kracht jouw pijnen stilt
en dat je zegt: "ik ben vandaag weer
als door een wonder opgetild!"

Frits Deub