

juli 2020



Nummer 176

In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens	2
Van de redactie.....	3
Kerkelijk Bureau.....	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Van de redactie.....	3
Overzicht kerkdiensten	4
Zegenen	5
Pastoraat – gemeenteleden	5
Wij feliciteren de volgende 75-plussers	6
Nieuws uit de kerkenraad	7
Examens	7
Van de kerkrentmeesters	8
Als er schoonheid is.....	8
Nieuws van de diaconie.....	9
Roosevelt vakantieweek.....	9
Gebed.....	10
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen.....	10
Komen en gaan.....	11
Tentoonstelling: Redders in Nood.....	11
Boek - Tweecomponentenkerk.....	12
Wegwijs in geloof en theologie	12

Alle geplande diensten (zie “Overzicht kerkdiensten” op bladzijde 4) vanuit onze kerk worden online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl of www.pk-steenwijkerwold.nl. De erediensten zijn ‘live’ te volgen, maar u kunt ook de vorige diensten terugkijken.



Wij zijn blij dat u weer kerkdiensten mag bijwonen. Omdat we in de kerk de 1,5 meter moeten hanteren, kunnen maximaal 35 mensen aanwezig zijn. Wij zijn verplicht om een reserveringssysteem te hanteren.

Als u een kerkdienst bij wilt wonen, bel of e-mail hiervoor naar de scriba Gerrit Dekker telefoon 06 106 506 72 of scriba@pk-steenwijkerwold.nl. Ook voor vragen over het bijwonen van kerkdiensten kun je bij hem terecht.

In plaats van een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank.
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold.

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland is veel informatie te vinden over concrete maatregelen, en ook materiaal voor bemoediging en ondersteuning.
Zie: www.protestantsekerk.nl.

Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant:	ds. E. van Veen	58 85 68	ericvveen@ziggo.nl
Preses:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Scriba:	dhr. G. Dekker	06 106 506 72	scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau:		51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
College van Kerkrentmeesters:			kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester:	dhr. J.D. Zeefat	51 01 11	zeefat@home.nl
Secretaris	mevr. W.K. Heijman-Hartkamp	51 74 51	kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Gebouwen:	dhr. J. Jongschaap	58 91 94	janengeesjongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen:		ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
dhr. K. Klarenberg		51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
mevr. R. Boer-Westerbeek		58 75 70 roeliboer@home.nl

Diaconie:		diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter:	vacant	
Secretaris:	dhr. G.H. Dolstra	58 91 64 gh.dolstra@home.nl
Penningmeester:	mevr. F. Dolstra-Seinen	58 91 64 gh.dolstra@home.nl
	dhr. H. Linthorst	06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com
	dhr. J. de Vries	58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
	dhr. H. ten Wolde	06 194 964 48 htewolde@hotmail.com
Ophaaldienst	dhr. G.H. Dolstra	58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster:	dhr. G. Wink	58 93 83 / 06-19644064	gerardenlucy@kpnplanet.nl
Organisten:	dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. M. van Dorsten-Lopers, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar		organisten@pk-steenwijkerwold.nl
Digiteam:	digiteam@pk-steenwijkerwold.nl		

Andere telefoonnummers:			
Ledenadministratie	kerkelijk bureau	51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Nevendienst/zondagsschool:	mevr. J. Klaverdijk-Ellen	85 16 23	jolandae@hotmail.com
Oppasdienst:	mevr. R. Boer-Westerbeek	58 75 70	roeliboer@home.nl
Verjaardagsfonds:	mevr. A. Hummel-Strijker	58 92 53	aliberthum@hetnet.nl
Kerkkoor:	mevr. R. Boer-Westerbeek	58 75 70	roeliboer@home.nl
Vertrouwenspersoon	dhr. R.A. de Groot	06-55873826	Burg. Kuiperslaan 134, 8375 BP Oldemarkt
Beheer website	dhr. H. Nijenhuis en dhr. M. Martens		webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad:		(0546) 57 74 75	www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt vóór het nieuwe winterseizoen. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 26 augustus inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie

ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker



Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11. Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen? Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau.

Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Pinksteren was het laatste feest van het kerkelijk jaar. Pas met advent gaan we ons voorbereiden op het volgende feest: Kerst. Voor ons ligt nu eerst de zomer, die voor velen anders zal zijn dan vorige zomers en ook anders dan we misschien aan het begin van dit jaar nog hadden gedacht. Vakanties worden afgezegd, verplaatst, en nog steeds zijn er mensen die niet naar buiten mogen of durven. Bovendien verlopen de kerkdiensten ook anders dan we gewend zijn. De anderhalve

meter afstand zal de komende maanden gehandhaafd blijven, waardoor er minder mensen in de kerk kunnen komen. En we mogen niet zingen vanwege besmettingsgevaar. Wel is het zo dat huisgenoten bij elkaar mogen zitten. Iedere dienst zal er een coördinator aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Na de eerste schok van deze crisis en zonder het verdriet en de moeite te ontkennen, hoor ik nu toch ook van mensen dat ze het kleine

weer meer zijn gaan zien en waarderen. Zeker nu de maatregelen wat versoepeld worden, kunnen we intens genieten van wat we eerder voor vanzelfsprekend aannamen. Weer op een terras zitten wordt beleefd als een feest, weer op bezoek bij elkaar, zij het in kleine kring en het liefst buiten en op afstand, voelt nu waardevoller dan ooit. En er wordt heel wat gewandeld en gefietst. In de kerkenraad beginnen we voorzichtig na te denken hoe we de kerkdiensten en het andere werk dat in en rondom de kerk gebeurt weer op een verantwoorde wijze kunnen gaan uitbreiden. Deze tijd heeft ons meer inzicht gegeven in wat echt belangrijk is, namelijk die dingen die

we nu missen. Maar we hebben ook ontdekt dat er dingen zijn waar we best zonder kunnen: onze overvolle agenda's en de haast waarmee we vaak leven. Daarnaast hebben we ook nieuwe mogelijkheden ontdekt. Digitaal werken kan, in beperkte mate, zeker iets toevoegen, ook aan het werk in de kerk. Zo heb ik zeker ook geluiden gehoord van mensen die het gevoel hebben dat zij in deze tijd, in ieder geval op bepaalde momenten, meer tot de kern van het leven kwamen.

Namens de redactie wensen wij u en jullie een goede zomertijd toe.

Overzicht kerkdiensten



zondag 5 juli	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 12 juli	09.30 uur	ds. H. Procee	(Vledder)
zondag 19 juli	09.30 uur	ds. C.P. Meijer	(Zwolle)
zondag 26 juli	09.30 uur	Dhr. H. Brouwer	(Rouveen)
zondag 2 augustus	09.30 uur	Mevr. L. Brugmans	(Nunspeet)
zondag 9 augustus	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 16 augustus	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 23 augustus	09.30 uur	ds. E. van Veen	
zondag 30 augustus	09.30 uur	Mevr. A. Oosting	(Balk)
zondag 6 september	09.30 uur	ds. E. van Veen	

Op de zondagen 5 juli, 2 augustus en 6 september is er na afloop van de eredienst weer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk. Voor de kinderen is er een glas fris.

De dienst kunt u dan ook blijven bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Zegenen

kom tot ons

als de morgen

zegen ons met uw licht....

ZEGENEN,

we ervaren het veelal als heel gewoon.

We laten elkaar los, aan het einde van de dienst,

gaan, als gezegende mensen, naar huis,

om tot zegen te zijn,

voor wie wij ontmoeten.

We proberen lichtvoetiger,

wat ons zwaar valt, weer op ons te nemen.

Zegen bestaat niet alleen uit woorden,

gaat vaak gepaard met aanraken.

Denk maar aan de zegen bij doop, huwelijk,

ambtsdragers. Je voelt het trillen als het ware,

in je handen!

En als je een stervende de handen oplegt,

dan geef je die mens als het ware

uit handen, in de handen van de EEUWIGE!

Dat ontroerende moment raakt wie zegent,

voor wie erbij staan,

en meestal ook nog de gezegende!

Je zegt bij het zegenende gebaar:

niet bang zijn,

nog even,

en het wordt licht!

Het was Janusz Kortzack(1878-1942), joods arts

die schreef: zo nu en dan knielen bij zegening,

maakt je geest ontvankelijk, deemoedig,

voor gezegende woorden,

om zelf tot zegen te zijn.

Om het te zeggen met woorden van Abram:GA!

Met Abram kwam de zegen de wereld binnen!

Zegen is een baken

in de nacht,

tilt je door het donker heen,

brengt ja aan het licht!

Käti van Bergen

Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

dhr. L. Kolenbrander Woonark 0.9

mevr. P. Wijcherson- Kuiper Klipper

dhr. K.A. Klaverdijk Woonark 2.19

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:
 dhr. A. Brouwer Buitenom kamer 2.01
 mevr. Tj. van Sleen – Moes 3.05
 mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33
 dhr. A. Miedema 2.24
 Mevr. W. Verbeek-Wagter (tijdelijk)

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

12-jul	H. Oosting-Kuiper, Bakkersveld 11 A, met haar 90 ^e verjaardag
12 juli	S. Mook-Hoekstra, De Spitzten 6, met haar 79 ^e verjaardag
13 juli	A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 84 ^e verjaardag
19 juli	A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 82 ^e verjaardag
21-jul	G. Weijs-Timmerman, A.F. Sroinkweg 1, met haar 78 ^e verjaardag
26-jul	J. Orsel, Oldemarktseweg 119 E, met zijn 88 ^e verjaardag
28 juli	H.A. Wibbelink-Reterink, Mariënwold 20, met haar 93 ^e verjaardag
29 juli	T.J. Kuiper-van Drogen, Pastoor Muiteymanstraat 40, met haar 79 ^e verjaardag
4 aug	A. Veurman-Schutrops, Oldemarktseweg 46, met haar 86 ^e verjaardag
5 aug	A. van Drogen, Oldemarktseweg 141, met zijn 81 ^e verjaardag
15-aug	H.L. Bergsma, Matthijs Kiersstraat 6A, met zijn 77 ^e verjaardag
19 aug	A. Bruggen, Bakkersveld 11D, met zijn 78 ^e verjaardag
21-aug	P. Dekker, Vredenburg 46, met zijn 85 ^e verjaardag
22 aug	A. van Drogen-Mintjes, Oldemarktseweg 141, met haar 80 ^e verjaardag
28 aug	F. Middelbrink-van der Weide, Bakkersveld 13, met haar 84 ^e verjaardag
30 aug	H.R. Sok-ten Oever, Ter Zwege 7, met haar 78 ^e verjaardag
31 aug	B. Hofstee, Burgemeester Kuiperslaan Oldemarkt, met zijn 83 ^e verjaardag
1 sep	D. Zeefat, Oldemarktseweg 153, met zijn 79 ^e verjaardag
6 sept	H. Weijs, A.F. Stroinkweg 1, met zijn 81e verjaardag

Als je in deze periode jarig bent, zal je verjaardag er waarschijnlijk iets anders uitzien dan je hoopte. Om er toch een feestje van te maken, worden we steeds creatiever: van zingen voor de deur tot visite achter het raam. Maar sommige mensen stellen hun verjaardag maar gewoon uit tot een later moment. Ook kunnen we de jarigen een kaartje sturen.



Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op woensdag 24 juni hebben wij als kerkenraad weer vergaderd in 1,5-meter -setting.

- * Per 1 juli zijn de maatregelen in verband met de corona verder versoepeld. Voor onze gemeente heeft dat verder geen gevolgen. Het samen zingen zit er nog even niet in door het coronavirus. In de afgelopen maand hebben diverse gemeenteleden weer een kerkdienst bezocht.
- * Nu de maatregelen worden versoepeld, willen we ook vanaf juli weer beginnen met het koffiedrinken na de dienst, om zo ook verbinding met elkaar te hebben. Ook bij het koffiedrinken zullen we wel de afstand tot elkaar in de gaten moeten houden.
- * Voor wij het weten is het straks weer opening winterwerk; hoe gaan wij dat organiseren. In de kerk kunnen we maar een beperkt aantal mensen plaatsen; misschien in de open lucht iets organiseren. In de komende tijd gaan we met elkaar kijken wat we kunnen doen.
- * De ouderlingen zijn weer bij elkaar geweest. Het pastoraat gaat nu allemaal via de telefoon. Het bezoekwerk kan weer voorzichtig worden opgestart, maar veiligheid en gezondheid staan voorop. Met elkaar (predikant, ouderling bezoekdame/-heer en gemeentelid) overleggen is dan erg belangrijk.
- * In de afgelopen periode hebben wij geen gastpredikanten gehad en heeft onze predikant alle diensten verzorgd. Vanaf juli willen wij de gastpredikanten vragen of zij bereid zijn de ingeplande preekbeurten te verzorgen.
- * De jaarrekeningen van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters zijn door de kerkenraad vastgesteld.
- * Door de coronatijd lagen de gesprekken met de mediator stil; deze zijn inmiddels weer hervat.
- * Naast dit nummer van Kontakt sturen we een flyer mee om gemeenteleden erop te attenderen dat je weer bij kerkdiensten aanwezig mag zijn. Dit nummer van Kontakt met de flyer wordt bij alle gemeenteleden bezorgd.

Gerrit Dekker, scriba

Examens

Wat een vreemd einde van je schooltijd als je dit jaar examen zou doen. Ineens stopt het spannende jaar en hoor je, na nog wat toetsen dat je geslaagd bent of niet. Echt wel een gemis: geen spanning voor de examens, geen ontlading op de dag dat je weet dat je geslaagd bent, geen gala, eindfeest en waarschijnlijk ook niet de vakantie waar je op had gehoopt.

Dat is best teleurstellend. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar toch voor iedereen die

geslaagd is: van harte gefeliciteerd, je hebt er tenslotte wel al die jaren voor gewerkt. En ook als het nog niet gelukt is: sterkte met de herkansing, hoe die er ook uit ziet. Jij komt er ook!

Ondanks alles een fijne, verdiende vakantie gewenst en straks veel plezier en succes op je vervolgopleiding.

Van de kerkrentmeesters

In kerkbladen en andere media wordt melding gemaakt van het feit dat de landelijke organisatie ‘Actie-Kerkbalans’ voorstelt aan de deelnemende kerken, een extra kerkbalans actie te houden. Ze stellen dit voor vanwege de extra kosten en derving van de inkomsten in verband met de Coronacrisis. Deze extra actie zou dan kunnen plaatsvinden in juni/juli. Afgelopen week is dit landelijke voorstel besproken in onze vergadering. We constateren dat de extra kosten i.v.m. Corona, in onze gemeente tot op dit moment meevallen. Er worden regelmatig giften gestort door betrokken gemeenteleden. Wat

het uiteindelijke resultaat onder de streep zal zijn, zal over een tijdje duidelijk worden. Wij zijn van mening dat deelname aan een extra Actie-Kerkbalans in onze gemeente niet noodzakelijk is. Het zou bovendien het gevoel kunnen versterken dat we de Actie-Kerkbalans nog maar pas hebben gehad. We hebben er alle vertrouwen in dat we met de reguliere Actie-Kerkbalans, straks in januari, weer een beroep kunnen doen op onze gemeenteleden, dat is in voorgaande jaren immers wel gebleken.

Als er schoonheid is...

Voor schoonheid moet je naar een schoonheidsspecialist. Beautysalons in overvloed! Als je er een paar centen voor overhebt, kun je desgewenst je halve lijf laten renoveren. Benen, biceps, borsten, buik en billen (ik kan zo gauw niet nog meer lichaamsdelen verzinnen die met de letter B beginnen), ze kunnen allemaal naar believen worden vergroot, verkleind, onthaard of anderszins behandeld. De klant is koning, de mogelijkheden legio. Als u maar betalen wilt....

De behandeling die ik op het oog heb, is echter geheel gratis. Die betreft niet het exterieur van uw aardse woning, maar het interieur. De behandeling die ik bedoel, wil u helpen aan een schone ziel!

Een mooi lichaam – dat is ‘leuk meegenomen’. Maar van wezenlijk belang is het niet. Dat was in elk geval de ervaring van ex-kankerpatiënt (en ex- wielerkampioen) Lance Armstrong. Hij zei: ‘Feitelijk was die kanker het beste dat me ooit overkwam... Toen ik ziek was, zag ik in één dag meer schoonheid, overwinningen en waarheid dan ik ooit in een wedstrijd had gezien. [...] We beschikken over onvermoede vermogens die soms alleen in crisissituaties aan de oppervlakte komen.’

Maar is ‘ouderdom’ dan geen aartsvijand van de schoonheid? Het is maar hoe je het bekijkt... Iemand zei eens: ‘Sommige mensen verliezen, hoe oud ze ook worden, nooit hun schoonheid. Ze verplaatsen die alleen van hun gezicht naar hun hart’. Een Chinese wijsheid luidt:

Als er licht is in de ziel

zal er schoonheid zijn in de mens. Als er schoonheid is in de mens, Zal er harmonie zijn in het huis. Als er harmonie is in het huis,

Zal er rust zijn in het land.

Als er rust is in het land,

Zal er vrede zijn op aarde.

Een schoon hart....

Achter in het koor van de Engelse Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam staan op de muur deze woorden: Create in me a clean heart, o God. Woorden uit Psalm 51, die centraal stonden in de preek van de dominee John Paget die de kerk op 5 februari 1607 in gebruik mocht nemen voor protestantse diensten. Jarenlang las ik die woorden op zondagavond, lopend naar de kansel. ‘Scheep in mij een rein hart, o God.’

Hoe je aan de hartelijke schoonheid komt? Die kun je in geen beautyshop kopen, in geen schoonheidssalon aanschaffen. Die schoonheid kun je alleen maar als een kind ontvangen – als er licht is in je ziel.

Welk licht?

In haar jeugd vertaalde prinses Juliana een Noors kerklied voor haar moeder: ‘De zon schijnt in mijn ziel vandaag, het duister is gezwicht, en aard en hemel lacht mij toe, want Jezus is mijn licht.’

Als dat geen schoonheid is...

Tekst: André F. Troost

Nieuws van de diaconie

Net als voor iedereen is het ook voor de diaconie een rare tijd geweest, zonder activiteiten, zoals onder andere de Paasgroet en de Pinksterwandeling. Gelukkig gelden vanaf begin juli meer mogelijkheden in het kader van de Corona-crisis.

We zijn blij dat sinds 1 juni er ook, zij het beperkt, mogelijkheden zijn om de kerkdienst op zondag weer te bezoeken.

We hopen dat er na de zomervakantie weer gelegenheid is om elkaar weer te ontmoeten

en om weer samen koffie te drinken na de dienst en samen aan tafel te gaan in Hoogthij.

De diaconie



Roosevelt vakantieweek

Helaas heeft het diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel moeten besluiten dat de Roosevelt vakantieweek niet door gaat. De week zou gehouden worden van 29 augustus tot 6 september. In de accommodatie is wel geprobeerd om aanpassingen aan te brengen om op gepaste afstand van elkaar te kunnen blijven, maar juist deze afstand maakt dat het karakter van deze vakantieweek teveel zou veranderen. Het is juist in deze week zo belangrijk om eens een arm om iemands schouder te kunnen leggen en dicht bij elkaar te komen. Daarbij komt dan nog de angst dat mensen ongewild toch besmet zouden raken met het virus. Voor ieders gemoedsrust en gezondheid is besloten dat het dit jaar niet verstandig is om het door te laten gaan.

Alle gasten die zich hebben opgegeven, hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.

Gebed

Lieve God,
er zijn voor elkaar
als het goed gaat
als het minder gaat
het klinkt zo gewoon.
Er zijn omdat je geeft om de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar
ontvangen van de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar.

God,
of we nou hulp nodig hebben of hulp bieden
we kunnen Uw hulp niet missen
wees met ons.
Amen.
Medemens (2009)

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ	Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR	Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM	Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA	Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK	Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC	Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC	Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ	Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED	Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC	Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ	Steenwijk



Komen en gaan

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Dhr. K. Leenheer, Pastoor Muiteymanstraat 2a van Steenwijk
Dhr. J.W. Groeneveld, Conincksweg 24 van Menaam

Het volgende lid is verhuisd naar een andere gemeente:

Mevr. E. Dolstra, Het Schild 18 naar Groningen

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente:

Dhr. R. Hartkamp, van Bergweg 47 naar Boomsluiters 10
Dhr. G. Wink, van Gelderingen 56c naar Mariënwold 75a
Fam. C. v.d. Hoogen, van Heideveldsweg 2 naar Gelderingen 54a



Tentoonstelling: Redders in Nood

Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwe zomertentoonstelling “Redders in Nood” die tot zaterdag 5 december bezichtigen is in het Israëlcentrum in Nijkerk. De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoordden de nazi's zes miljoen Joden. Onvoorstelbaar! Maar de meeste mensen lieten het gewoon gebeuren. Toch waren er enkelen die opstonden om Joden het leven te redden. De 'rechtvaardigen onder de volken'; redders in nood. Hoe slaagden zij en wat bewoog hen? Daarover leer je meer in de tentoonstelling.

Redders in Nood, deze mensen hielpen, wat zou jij doen?

In de tentoonstelling ontdekt jong en oud aan de hand van opdrachten meer over het werk van de redders. Hoe zou je zelf reageren onder zulke omstandigheden? Het verhaal van de redders wordt verteld aan de hand van unieke voorwerpen, afbeeldingen, tekst, film en opdrachten en het leert de bezoeker nieuwe dingen over de tijd van de oorlog. Daarnaast zet ‘Redders in nood’ aan het denken over wat er allemaal gebeurde.

Vooraf reserveren is verplicht

De tentoonstelling is corona proof en we houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Door de maatregelen rondom de coronacrisis kunnen we een klein aantal mensen iedere 20 minuten toelaten. Groepen tot 6 mensen tegelijk. Vooraf

reserveren voorkomt daarom wachtrijen en het is gratis.

Reserveren kan eenvoudig via:
zomertentoonstelling.nl/reserveren of 033-245 8824.

De tentoonstelling is gratis maar een gift voor de onkosten mag natuurlijk altijd.

Adres en openingstijden

Het adres van het Israëlcentrum is Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

De toegang en een consumptie zijn gratis. Meer informatie: www.cvi.nl/redders

De openingstijden zijn: van maandag tot en met vrijdag 09.30 – 16.30 uur en op zaterdag 10.30 – 15.30 uur.

Op zon- en feestdagen gesloten. Wijzigingen onder voorbehoud. Raadpleeg voor eventuele wijzigingen een dag voor uw bezoek onze website.



Boek - Tweecomponentenkerk

Bouwen aan een kerk van **én én**

Arjan Zantingh, voorganger van de Stadskerk in Groningen en bestuurslid van ABC, heeft een doorleefd boek geschreven over gemeente-opbouw.

Hij wil u kennis laten maken met de Tweecomponentenkerk. Een kerk van én én. Een kerk die vol is van waarheid én vol van genade. Die vol is van woord én vol van Geest. Die de blik naar binnen én naar buiten heeft. Die put uit de rijke traditie van alle generaties voor ons én tegelijkertijd openstaat voor vernieuwing. Die zich uitstrekt naar heelheid én gebrokenheid niet uit de weg gaat.

Juist in deze tijd, waarin we meer dan anders gedwongen worden om bewust na te denken over ons kerk-zijn, leent dit boek zich voor een bredere reflectie.

Voor meer informatie en een seminar (Opwekkingconferentie 2020) over dit boek gaat u naar www.royaljb.com/tck

Uitgeverij: Ark Media, onderdeel van Royal Jongbloed Publishing. ISBN: 9789033826955
Verkrijgbaar in de boekhandel of via royaljongbloed.com.



Wegwijs in geloof en theologie

Verdieping voor geïnteresseerden

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) aan het juiste adres.

Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er voor de manier waarop mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. In drie jaar tijd verdiept u zich in deze wereld van geloof en theologie op 99 dinsdagen van 19.30-22.00 uur.

De cursus TVG is al veertig jaar een traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 17 plaatsen aangeboden. De cursisten komen echter lang niet allemaal uit de PKN, omdat mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van deze cursus weten te vinden en te

waarden. Ieder is dan ook welkom! De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze theologische cursus zijn in de regio IJsselland € 250,00 per lesjaar. De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 15 september 2020 te Kampen, indien de Corona-maatregelen het toelaten.

U kunt een informatieavond over deze cursus te Kampen bezoeken op dinsdag 1 september, vanaf 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16, Kampen. Dat is ook de plaats waar de cursus wordt gegeven. Voor vragen en aanmeldingen (ook verplicht voor het bezoeken van de informatieavond) kunt u per mail of telefonisch terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com, telefoon 0527-624171 (na 19:00)

Kijk op www.tvgjsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland voor meer informatie over de cursus te Kampen. Voor andere cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl