



In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens	2
Van de redactie.....	3
Agenda	3
Kerkelijk Bureau.....	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Eenzaamheid	3
Overzicht kerkdiensten	4
Paasverhaal.....	4
Een heel gewone man.....	6
Pasen 2020 in coronatijd.....	7
Kerk in coronatijd	7
Bij de kerkdiensten van de Stille Week en Pasen	8
Paasgedicht	10
Pastoraat – gemeenteleden	10
Wij feliciteren de volgende 75-plussers	11
Een toepasselijke stukje over aandacht schenken	12
Nieuws uit de kerkenraad	12
Pastoraat - aandachtspunten	13
Nieuws van de Diaconie	13
Vertrouwenspersoon.....	14
Verjaardagsfonds in coronatijd.....	14
Verjaardagsfonds	14
Verslag gemeenteavond 9 maart	15
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen.....	19
Komen en gaan.....	20
Paaspuzzel	20

We zijn van plan om alle geplande diensten (zie Overzicht kerkdiensten op bladzijde 4) vanuit onze kerk online uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl of www.pk-steenwijkerwold.nl, ook de diensten in de Stille Week.

De erediensten zijn ‘live’ te volgen en u kunt ook de vorige diensten terugkijken.



Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant:	ds. E. van Veen	58 85 68	ericvveen@ziggo.nl
Preses:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Scriba:	dhr. G. Dekker	06 106 506 72	scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau:		51 74 51	kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
<u>College van Kerkrentmeesters:</u>			<u>kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl</u>
Voorzitter:	dhr. E. Dedden	58 85 39	bertdedden@ziggo.nl
Penningmeester:	dhr. J.D. Zeefat	51 01 11	zeefat@home.nl
Secretaris	mevr. W.K. Heijman-Hartkamp	51 74 51	kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Gebouwen:	dhr. J. Jongschaap	58 91 94	janengeesjejongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen: **ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl**
dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl

Diaconie: **diaconie@pk-steenwijkerwold.nl**
Voorzitter: vacant
Secretaris: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@home.nl
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@home.nl
dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com
dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
dhr. H. ten Wolde 58 88 27 htewolde@hotmail.com
Ophaaldienst dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl
Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,
mevr. M. van Dorsten-Lopers,
dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl
Digitteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:
Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Nevendienst/zondagsschool:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com
Oppasdienst: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl
Kerkkoor: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot 06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,
8375 BP Oldemarkt
Beheer website dhr. H. Nijenhuis en dhr. M. Martens webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt is het Pinksternummer en verschijnt eind mei. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 13 mei inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie

ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker

Agenda



De agenda blijft de eerstkomende tijd leeg. Samen aan tafel, Ouderenmorgen, Concert van de Woldklank, de 4-mei herdenking en de tentdienst. Het gaat helaas allemaal niet door!

Kerkelijk Bureau

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Tevens kunt u in St munten halen bij de heer E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij mevr. J. Flobb. Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen?

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau.

Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Eenzaamheid

In nieuwsberichten in de media wordt ook duidelijk dat met name ouderen zich nu eenzaam voelen. Het bezoek blijft weg. Dat betekent dat juist ook mensen uit onze eigen gemeenschap nu menselijk contact moeten missen. De maatregelen rondom het Coronavirus raken ons dus in de ziel en het wezen van wie we willen zijn als gemeenschap. U kunt altijd contact opnemen met mij of één van de ouderlingen of de andere kerkenraadsleden voor een gesprek.

Ook doen we de oproep aan elkaar om het initiatief te nemen om te bellen en te informeren hoe het gaat. Voor veel mensen is een dagelijks praatje via de telefoon al fijn.

Ds. Eric van Veen

Overzicht kerkdiensten



zondag 5 april	09.30 uur	ds. E. van Veen
Palmпасen		
donderdag 9 april	19.30 uur	ds. E. van Veen
Witte donderdag		
vrijdag 10 april	19.30 uur	ds. E. van Veen
Goede Vrijdag		
zaterdag 11 april	21.00 uur	ds. E. van Veen
Stille Zaterdag		
zondag 12 april	09.30 uur	ds. E. van Veen
1 ^e Paasdag		
zondag 19 april	09.30 uur	ds. E. van Veen
zondag 26 april	09.30 uur	ds. E. van Veen
zondag 3 mei	09.30 uur	ds. E. van Veen
zondag 10 mei	09.30 uur	ds. E. van Veen
Zondag 17 mei	09.30 uur	ds. E. van Veen
zondag 24 mei	09.30 uur	ds. E. van Veen

Zoals het nu lijkt kunt u tot en met zondag 31 mei de diensten niet bijwonen in de kerk. Wel is de dienst te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Paasverhaal

Een ontmoeting bij Jeruzalem.

Tevreden gonsde de motor van de grote grijze Peugeot, die zich van Beiroet door het Galilese en Jordaanse land, naar Jeruzalem haastte. Simon Pasmaan floot een wijsje tussen zijn tanden door en liet met een soepel gebaar het stuur door zijn handen terugglijden, nadat

hij haarscherp een bocht had genomen. Hij had goede zaken gedaan, eerst in Egypte, toen in Beiroet en straks misschien in Jeruzalem.

Met de felle tegenstellingen tussen de Israëliische en Arabische wereld, bemoeide hij zich niet. Altijd wist hij eventuele conflicten handig te omzeilen. Als één van de weinigen

die ongemoeid van het ene naar het andere land kon reizen, zorgde hij terdege dat zijn pas of visum geen gevaar liep. Nee, Simon hing één onwrikbaar dogma aan: als je geld wilt verdienen, moet je je buiten de godsdienst en politiek houden.

Niet dat hij iets tegen geloof had! Simon behoorde niet bij degenen die smalen op de vrome opvoeding in hun jeugd. Integendeel, hij herinnerde zich nog met genoegen de verhalen die hij vroeger uit de Bijbel gehoord had. Soms kon hij bijna met een tikkeltje weemoed terugdenken aan zijn vader, die elke avond een gedeelte uit de Bijbel voorlas.

Op weg naar het oude land van Galilea en van Samaria naar Jeruzalem, zag hij ineens dat tafereel weer voor zich. Hij hoorde de wat hese stem van zijn vader: en zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem. (Luc. 9:51-56)

Een fleurig landschap van vrolijke bloemen schoof snel langs hem heen. Lelies op het veld! Overigens stamde het levensprincipe van Simon uit een andere geschiedenis: de hand aan de ploeg slaan en niet achterom zien. In de oorlog was hij uitgeweken naar Engeland om van daaruit verder te zwerven. Na de bevrijding had hij zich niet meer in het leven van vroeger kunnen inpassen. Al in de verwarring van de oorlogsjaren had hij voorzien dat er geld, veel geld, te maken zou zijn in de Arabische landen in opkomst, zeker voor de man die handig zaken wist te doen, en daarbij niet al te nauw keek welke zaken dat waren. Je moest hier met hetzelfde gemak handgranaten en revolvers verkopen, als balen rijst en kinderspeelgoed.

Vanuit Serenaika, zijn operatiebasis in het noorden van Libië, reisde Simon nu het hele kustgebied van de Middellandse zee af. Nee met politiek liet Simon zich niet in, en met geloof en godsdienst nog minder.

Het kon helemaal geen kwaad eens een kerk binnen te lopen, als je maar een paar lengtes tussenruimte overliet tussen je eigen leven en de dingen van het geloof.

Daarom durfde hij rustig wat te mijmeren over de Bijbelverhalen van vroeger en deed hij ook helemaal geen moeite om ze te vergeten. Bij wijze van spreken kon hij bij elk dorp dat hij

voorbijkwam en bij elk naambord dat hij passeerde, wel zo'n oude geschiedenis vertellen. Maar Simon had geleerd er afstand van te nemen.

Nog iets dieper trapte bij het gaspedaal in. Verkeer was er niet veel vandaag, en de wagen bekommerde zich niet zoveel om de fikse kuilen hier en daar in de weg. Het stond Simon aan dat zijn reis zo vlot verliep. Voor twaalf uur wilde hij in Jeruzalem zijn. Een belangrijke afspraak, die wel eens op een juweel van een transactie kon uitlopen.

Het Franse chanson dat hij float, ging zondermeer over in een Amerikaanse tophit, tot hij zich er op betrapte bezig te zijn aan een melodie die ze vroeger bij het harmonium hadden gezongen: "Jezus van Nazareth gaat voorbij"..... en dat kwam eigenlijk omdat hij net Jericho achter zich had gelaten. In de verte werden de flats en de moderne hoogbouw van Jeruzalem zichtbaar.

Pas op! Daarginds, voordat de weg een bocht maakte was iets aan de hand. Een opstootje of aanrijding? Simon minderde snelheid. Dichterbij gekomen zag hij soldaten met een geweer in aanslag, en als hij zich niet vergiste lag er ook iemand op de grond en ... natuurlijk wat boeren er om heen, nieuwsgierig volkje is dat toch. Zonder twijfel één van de telkens voorkomende relletjes, of een grensincident. Maar voordat Simon voorzichtig door de berm langs de opstopping heen kon rijden, sprongen Jordaanse soldaten voor zijn auto en gebaarden heftig dat hij moest stoppen. Simon mopperde en taste tegelijk naar zijn tas en autopapieren. Terwijl hij remde en opzij keek zag hij dat de gewonde op de weg een Israëliër was. De soldaten omsingelden zijn wagen, negeerden de uitgestoken hand met papieren, openden de portieren en beduiden hem dat hij hen, mét de gewonde naar de commandopost, enkele kilometers verderop moest rijden. Blijkbaar was de gevangene belangrijk genoeg om hem met enige voorzichtigheid te behandelen, tot ze hem, na een grondig verhoor terecht zouden stellen. Simon vloekte en protesteerde dat hij toch niets met die armzalige Jood te maken had. Als hij niet voor twaalf uur in Jeruzalem was, dan zou hij zich beklagen bij de autoriteiten. Maar de soldaten

hoorden zijn gemopper met Oosterse onverschilligheid aan en hesen intussen de gewonde op de achterbank van de zo goed als nieuwe Peugeot. Of hij wilde of niet, Simon werd gedwongen de rol van de Barmhartige Samaritaan te spelen. Knorrig startte hij de motor. Een ogenblik ging het nog richting Jeruzalem. Toen lieten ze hem een zijweg inslaan. Eigenlijk was het een toppunt. Natuurlijk was er wel een andere auto te vinden geweest, maar zij vertikten het om zelf iets voor zo'n gehate Jood te doen. Daarom moest hij, een buitenstaander die er niets mee te maken had en zich steeds buiten hun politieke en godsdienstige kwesties gehouden had, ervoor opdraaien. Zo maar de eerste de beste voorbijganger grepen ze voor hun eigen smerige affaires.

De soldaat naast hem gromde in korte bevelen de weg die hij volgen moest. Hij was hier in het grensgebied van Jordanië en Israël. Simon herkende de streek. Vroeger was hij er eens geweest met een gids die beweerde dat hier Golgotha gelegen had. Plotseling schrok Simon op! Zo plotseling dat zijn voet van het gaspedaal schoot en de soldaat naast hem bliksemsnel zijn revolver greep. Maar Simon had niets kwaads in zin. Hem was opnieuw een herinnering te binnen geschoten.

Terwijl hij in het spiegeltje het gezicht van de gewonde Jood zag vertrekken van de pijn, hoorde hij de hese stem van zijn vader: En toen zij Hem wegleiden, grepen zij een zekere Simon van Syrene, die van het land kwam, en legden hem het kruis op, om het achter Jezus aan te dragen. En hij, Simon Pasman uit Serenaika in Libië, had zich altijd beijverd politiek en godsdienst op een afstand te houden. Nu was hij zomaar van toeschouwer, medespeler geworden.

Nog lang dacht Simon na over de toevallige ontmoeting in de buurt van Golgotha, lang nadat hij de gewonde Jood had afgeleverd, en zijn eigen weg weer kon vervolgen. Zijn afspraak miste hij, en van de voordelige transactie kwam niets terecht. Toch was het dat niet waarover Simon zolang piekerde. Hij vroeg zich af of deze ontmoeting wel toevallig was geweest. Eerlijk gezegd was hij er niet zo gerust meer op dat hij de herinneringen van vroeger en de dingen van het geloof, in het voorbijgaan, als een min of meer interessant panorama, langs zich heen kon laten glijden. Was het hem gelukt Jezus van Nazareth ongemerkt voorbij te lopen? Jezus op weg naar Golgotha! En zij grepen een zekere Simon.....

Een heel gewone man

Een heel gewone man,
liep zomaar door de straten

Een ieder die Hem zag,
kon zomaar met Hem praten.

Toch was Hij niet gewoon
Men zei: Hij is Gods Zoon

De blinden liet Hij zien
Verlamden liet Hij weer lopen

Een ieder die Hij genas
ervoer wie Hij werk 'lijk was

Oprecht en zo gewoon
een toonbeeld van Gods Zoon

Hij stierf aan 't kruis
stond op uit het graf
nam daarmee onze zonden af

Die heel gewone man,
loopt niet meer door de straten

Maar een ieder die het wil,
kan toch nog met hem praten.

Cobie Verheij-de Peuter

Pasen 2020 in coronatijd



Pasen is het feest dat het leven wint van de dood, het grootste feest van de kerk. Jezus is opgestaan uit de dood. In deze buitengewone weken rondom het coronavirus leven we met dreiging van ziekte en dood. In deze moeilijke tijd ervaren we misschien wel meer dan anders hoe breekbaar ons leven is.

Kerk in coronatijd

Het zijn bijzondere tijden, de kerkklok luidt niet over Steenwijkerwold en omgeving, de kerkdeur blijft dicht, er komt geen gemeente samen. En zo blijft het ook gedurende de zondagen tot juni.

Dat de kerkdeuren lange tijd gesloten zijn is heel lang niet meer voorgekomen. En niet alleen in ons land maar in heel veel landen in onze wereld. De omstandigheden zijn ook vreemd: er waart een virus rond dat vele mensen ziek kan maken, sommigen onschuldig, anderen levensgevaarlijk. Is je beschermen tegen het 'gewone' griepvirus een zaak van ieder apart: je haalt de griep prik, je eet gezond, past op in het contact met anderen. De bescherming tegen het

Sinds de maatregelen rondom het coronavirus zijn deze weken buitengewoon. Zoals het er nu naar uitziet zijn er geen fysieke kerkdiensten tot en met 1 juni. We zijn van plan om alle geplande diensten vanuit onze kerk online uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl, ook de diensten in de Stille Week. In eerste instantie tot 1 juni. En dan maar weer kijken.

Aan de ene kant worden we nu gedwongen tot afstand nemen. In sociale contacten, kinderen mogen niet naar school, veel mensen moeten thuis werken. Het wordt stiller op straat. Het leven wordt stilgezet, zo lijkt het. We worden op onszelf teruggeworpen. Het biedt ook ruimte en kansen voor bezinning.

Maar alle zorg rondom corona geeft ook spanning en angst. Ook het vele nieuws, alle berichten en maatregelen geven spanning en kunnen overspoelen met angst en zorgen. Toch mogen we ons vasthouden aan de belofte van God, dat we in leven en dood geborgen zijn in God. De opstanding met Pasen is het daar het teken van.

Wij als reactie wensen u en jullie gezegende Paasdagen toe.

coronavirus is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is het ook van belang dat we alle voorschriften naleven. Want we willen toch niet dat er straks – bij wijze van spreken – gevochten moet worden om de bedden in het ziekenhuis. Alle maatregelen van afstand nemen, niet zomaar bij ouderen op bezoek gaan, van grote bijeenkomsten die moeten worden afgezegd, accepteren we wel. Maar het sluiten van de kerkdeuren grijpt ons in het bijzonder aan.

Iedere morgen staat de krant vol berichten over het coronavirus. En als je de TV aandoet, lijkt het over niets anders te gaan. Al het andere nieuws lijkt onbelangrijk te zijn

geworden. Ministers, journalisten, dokters en verpleegkundigen, leerkrachten en politici komen langs en geven allemaal een mening. De meesten zijn het met de maatregelen die nu genomen zijn eens. Anderen vinden dat het nog strenger moet.

En als wij stil en alleen in ons huis zitten, denken we: is dit nu allemaal wel nodig? Je hebt zo de neiging om gewoon naar buiten te gaan, je burens te groeten, met iemand een praatje te maken, even naar de stad te gaan, ergens een kopje koffie te drinken. Je hebt zo de behoefte om gewoon te doen en je vrij te voelen. Die behoefte zal de komende weken

alleen maar sterker worden. We zitten in een moeilijke periode, waarin we elkaar hard nodig zullen hebben.

Als mensen die aan elkaar denken, een ander even opbellen, een kaartje sturen, voor elkaar een boodschap doen. Ook als mensen die samen geloven, voor elkaar bidden, elkaar eraan herinneren dat we op weg zijn en dat God ons vasthoudt. De gemeente van Christus, de mensen van God van vandaag, hoeft ook niet alleen te gaan. Onze Heer gaat met ons mee.

Gebed

Heer onze God, als gemeente kunnen wij op deze, Uw dag, niet samenkomen. Maar we kunnen wel samen geloven, danken en bidden in Uw naam. Dat doen we samen, op dit moment.

Wees met allen die ziek zijn, door het coronavirus of vanwege een andere oorzaak.

Wees met allen die treuren om een dierbare die aan het virus is gestorven.

Wees met allen die angst hebben dat zij besmet raken of een besmetting niet zullen overleven.

Wees met de velen die eenzaam zijn en verlangen naar contact, naar sympathie, naar warmte.

Wees met de mensen in de zorg die dag en nacht werken om genezing, om verlichting van zieken.

Wees met de geestelijke verzorgers dat zij moed blijven houden om anderen te kunnen bemoedigen.

Wees met de wetenschappers die zoeken naar een vaccin dat dit virus kan stoppen.

Wees met de ministers die grote beslissingen moeten nemen.

Heer onze God, wees met ons allen, dat wij elkaar weten te vinden – ondanks de beperkingen.

Dat wij ons bewust zullen zijn van Uw herdersstaf die ons een weg zal wijzen uit deze crisis

En die ons op elkaar wijst.

In Jezus' naam die ons heeft leren bidden:

Onze Vader ...

Amen.

Bij de kerkdiensten van de Stille Week en Pasen

Zondag 5 april – Palmzondag

Lezingen: Jesaja 50: 4-7, Mattheüs 21: 1-11

'Ontwaakt, ontwaakt, arm van de Heer, kleed U aan met uw kracht en wees er weer, net als vroeger – over de droge bodem van de zee kon uw volk zo naar Sion komen, juichend van vreugde', zo schrijft Jesaja. Mattheüs neemt het over als hij bij Jezus' intocht de woorden spreekt: "Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!" Maar het is stil ... word dan wakker Jeruzalem, word wakker, sta op! De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver ... (LB 445). De vreugde en de inkeer gaan op deze zondag hand in hand.

Stille week en Pasen

Witte Donderdag 9 april 19.30 uur

Lezingen : Exodus 12: 15-20, Johannes 13; 1-15

De kleur is wit, de kleur van het leven, van het feest, van eeuwigheid. Het verhaal dat Jezus, voorganger en rabbi, de voeten wast van zijn leerlingen hoort bij het begin van het paasverhaal. Een intiem gebaar, zorgend en toelaten, het vraagt om vertrouwen over en weer.

Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur

Een dag zo bitter en zo goed. Jezus gaat dwars door de bitterheid heen, maar wat is er goed aan een gekruisigde? Hoeveel mensen worden tot aan vandaag gekruisigd omwille van ...! Jezus ontwijkt de laatste stap niet. De twijfel is ook hem eigen, het gebed ... 'Vader laat deze beker aan mij voorbij gaan'. Waarom toch? Als er een viering, een moment in ons geloof is waar deze vraag terecht gesteld wordt in het aangezicht van menselijk lijden, dan vandaag! Waarom?! Kunnen we het met die vraag uithouden? Jezus sterft, het licht gaat uit – duisternis over het hele land -. Einde verhaal, einde geloof? Wij blijven achter en hopen desondanks het geloof te houden, dat God zelf de stervenden vasthoudt en ook ons ... en wij Hem ... onzeker in het weten én tegelijk zeker in het geloof. Stil gaan we opnieuw naar huis, wetend dat het verhaal verder gaat. We luisteren naar de lijdensgang die Jezus ging en ons rest slechts de verwondering dat toch Jezus Naam bewaarheid werd: God redt! ...

Zaterdag 11 april – Paasnacht de derde dag 21.00 uur

Er komt een tijd van waken, bidden en luisteren naar oeroude verhalen van góede schepping, van gebed in nood, van kyrie, luisteren naar wat de stilte zegt, naar wat in ons binnenste omgaat ... luisteren. Waar spreekt God, klinkt zijn Woord, zijn Naam, onze hulp. In stilte komen we de kerk binnen, kwetsbaar roepen we om licht. Het licht, de nieuwe paaskaars, wordt binnengedragen, één vlam middenin het donker, deze kwetsbare vlam is teken dat Gods licht ons leven draagt, wat er ook gebeurt. In dit licht kunnen we weer verder kijken, zien wat de toekomst brengen moge, het nieuwe tegemoet gaan, opstaan! Drie vieringen lang hebben we ervaren wat het betekent om te delen, om onder te gaan en op te staan in een ander volstrekt nieuw licht waar je leven op is geijkt.

Zondag 12 april Pasen

Jullie vragen, hoe is de opstanding der doden? – Ik weet het niet. Jullie vragen, komt er een opstanding der doden? – Ik weet het niet. Jullie vragen, komt er geen opstanding der doden? – Ik weet het niet. Ik weet alleen, waarnaar jullie niet vragen: De opstanding van hen die leven. Ik weet alleen, waartoe Hij ons roept: Tot opstanding vandaag en nu. (Kurt Marti)

Jezus heeft een (uit-)weg gebaad ... er is een doorkomen aan de nacht. Er is ons, voorgoed!, een leven in licht en vreugde geschonken, een nieuwe belofte toegezegd en bevestigd: Halleluja.



Paasgedicht

Sta op:
jij ontmoedigde,
jij diep teleurgestelde,
jij verdrietige.
Verstik niet
in je wanhoop,
in je teleurstelling,
in je verdriet.

Sta op:
jij krachtige,
jij vertrouwvolle,
jij met je warmte.
Richt je kracht,
je vertrouwen,
je genegenheid
op allen die krachteloos zijn,
die zonder vertrouwen zijn,
die koud van binnen zijn.

Sta op:

jij kind,
jij jongere,
jij jongvolwassene,
jij midden in het leven,
jij oudere.
Durf te geloven
in het nieuwe leven,
in de toekomst voor elke mens,
in een nieuwe aarde
waar wij van elkaar houden
als broeders en zusters.

Sta op:
laat het Pasen worden
in ons leven.

Marinus van den Berg

Pastoraat – gemeenteleden

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:

Mevr. J. de Vries – Greveling	Woonark 2.45
Dhr. L. Kolenbrander	Woonark 0.9
Mevr. P. Wijcherson- Kuiper	Klipper
Dhr. K.A. Klaverdijk	Woonark 2.19

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:

Dhr. A. Brouwer	Buitenom kamer 2.01
Mevr. Tj. van Sleen – Moes	3.05
Mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer	3.33

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

9 apr	P. Wicherson-Verbeek, Mariënwold 24, met haar 84e verjaardag
9 apr	W. Fledderus-Haanstra, ten Holthweg 27, met haar 75 ^e verjaardag
14 apr	B.T. de Groot Boersma, Boomsluiters 7, met zijn 77e verjaardag
15 apr	P. Wijcherson-Kuiper, Oyershoeve 1, met haar 86e verjaardag
16 april	H.A. Stegink, Boomsluiters 3, met zijn 77e verjaardag
17 april	J. Lijkendijk, Vredenburg 40, met zijn 78e verjaardag
18 april	F. Bakker - de Jong, Capellestraat 40, met haar 84e verjaardag
23 april	A. van Essen, Tukseweg 171, met zijn 76e verjaardag
25 apr	Tj. Sleen-Moes, Johannes Bogermanstraat 305, met haar 89e verjaardag
26 apr	A. Wardenier, Zwarteweg 4, met zijn 76e verjaardag
28 apr	A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 83e verjaardag
29 apr	A. Veneboer, De Burght 24, met zijn 84e verjaardag
30 april	A.P. van den Hoofdakker - van Dijk, Tukseweg 177, met haar 77e verjaardag
30 april	M.E. Pit – Kors, Conincksweg 49, met haar 78e verjaardag
22 mei	S.F. Bakker - van Dam, Het Schild 12, met haar 78e verjaardag
23 mei	K. Zeefat, Hesselingendijk 3, met zijn 76e verjaardag
24 mei	W. Verbeek-Wagter, Oldemarktsweg 171, met haar 90e verjaardag
28 mei	C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 84e verjaardag
31 mei	G. Veneboer-Bruins, Burght 24, met haar 81e verjaardag
31 mei	G. Bruggen - van Beek, Bakkersveld 11 D, met haar 76e verjaardag

Als je in deze periode jarig bent, zal je verjaardag er waarschijnlijk iets anders uitzien dan je hoopte. Om er toch een feestje van te maken, worden we steeds creatiever: van zingen voor de deur tot visite achter het raam. Maar sommige mensen stellen hun verjaardag maar gewoon uit tot een later moment. Ook kunnen we de jarigen een kaartje sturen.



Een toepasselijke stukje over aandacht schenken

Ik zit aan mijn bureau. Op het bureaublad ligt een kaartje. In mijn hand een pen. Ik wil een kaartje schrijven. Ter bemoediging, omdat ik aan hem/haar denk, zomaar.

Maar ik weet niet wat ik schrijven moet. Want welke woorden doen werkelijk recht aan de situatie waarin hij/zij zich bevindt? Wat zijn de goede woorden? Eigenlijk durf ik niet te schrijven.

Ik zit met de telefoon in mijn hand. Het telefoonnummer heb ik opgezocht. Ik wil bellen. Ter bemoediging, omdat ik aan hem/haar denk, zomaar.

Maar ik weet niet wat ik zeggen moet. Want hoe kan ik echt mijn medeleven laten zien? Ik voel toch niet wat hij/zij voelt? Wat zijn de goede woorden? Eigenlijk durf ik niet te bellen.

Het kan soms heel lastig zijn om je medeleven te laten zien of horen. Soms valt het niet mee om naar iemand toe te gaan die iets ernstigs meemaakt of heeft meegemaakt. We zijn bang dat we het verkeerde doen of zeggen of schrijven.

Ik hoor het geregeld van mensen die te maken hebben met een ingrijpende situatie. 'Het lijkt wel of mensen bang zijn om contact op te nemen. En toch heb ik juist nu behoefte aan een kaartje, een belletje, een schouderklop.'

De psychologie heeft vast een verklaring voor dit verschijnsel. Wat die is, weet ik niet. Ik ben niet als psycholoog opgeleid.

Laten we op de momenten dat we twijfelen, toch juist wel gewoon iets op het kaartje zetten. Het geeft niet dat het alleen is: 'Ik denk aan je, Sterkte!' en je naam. Zelfs al stamel je aan de telefoon of aan het ziekenhuisbed alleen: 'Ik leef met je mee, maar ik weet niet wat ik verder zeggen moet.'

Het feit dat we meeleven is voldoende. Gewoon er zijn voor de ander kan een wereld van verschil maken.

God maakt zichzelf kenbaar in de naam 'Ik ben die ik ben' of 'Ik zal er zijn', al naar gelang je vertaling. God is er. Je mag bij hem komen, zelfs als je niets te zeggen hebt.

Samen stil zijn is nog altijd veel waardevoller dan er niet voor elkaar zijn.

Nieuws uit de kerkenraad

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op 16 maart hadden wij een extra kerkenraadsvergadering in verband met het coronavirus en wat dit betekent voor ons als kerk.

Allereerst was er een welkom van de nieuwe diaken Harry ten Wolde. Verder was er al eerder gesproken over het voorzitterschap van de kerkenraad, omdat deze functie nog vacant was. Unaniem is Bert Dedden tot voorzitter van de kerkenraad benoemd.

In deze vergadering hebben wij besloten om bij alle gemeenteleden een nieuwsbrief te bezorgen en een toelichting te geven op de maatregelen die wij als kerk nemen. Toen waren we in de veronderstelling dat wij na 6 april misschien weer kerkdiensten zouden kunnen houden. Dat is inmiddels achterhaald en wij hebben ondertussen besloten om online kerkdiensten uit te zenden.

Gerrit Dekker, scriba

Pastoraat - aandachtspunten

Het is goed om de onderstaande punten nog eens onder uw aandacht te brengen:

Gesprek met ouderling of predikant:

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of predikant of bezoek van een van onze bezoekers, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen

Bezoek in het ziekenhuis:

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt bezoek van uw predikant op prijs, wilt u dit dan aan de predikant of de ouderling melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis horen we graag zo snel mogelijk.

Geboorte:

Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw predikant, ouderling of naar het kerkelijk bureau.

Dopen:

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Hij kan dan overleggen over een datum van een doopdienst. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders die hun kind willen laten dopen een doopgesprek plaats.

Huwelijksinzegening:

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met de predikant of het kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.

Huwelijksjubileum:

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij de aanwezigheid van predikant en wijkouderling op prijs, neem dan contact op met een van tweeën.

Dienst bij overlijden:

Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau of de predikant.

Vermelding in het kerkblad:

Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk bureau of predikant of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden.

Nieuws van de Diaconie

In verband met de Corona-crisis zijn er veel beperkingen ten aanzien van het kerkenwerk.

Ook wijzigt de regelgeving van de overheid regelmatig.

Vanuit de diaconie hebben wij besloten om dit jaar geen Paas-groet te brengen.

Erg jammer, maar we moeten alert zijn.

Wilt u weten wat de actuele stand van zaken is? Kijk op www.pk-steenwijkerwold.nl, facebook of neem contact op met één van de kerkenraadsleden.

De Diaconie

Vertrouwenspersoon

Er zijn dingen waarvan je hoopt dat ze in de kerk nooit zullen gebeuren. Dat geldt zeker voor situaties van seksueel misbruik en seksuele intimidatie binnen de kerk. Helaas zijn er kerken in Nederland waar zoiets mensen wel overkomt. En wie durft er de hand er voor in het vuur te steken dat het in onze kerk nooit zou kunnen gebeuren?

Daarom is het beter om voorzorgsmaatregelen te treffen. Om te beginnen is het nodig dat wie met seksueel misbruik te maken krijgt met haar of zijn verhaal bij iemand terecht kan. Iemand die je kunt vertrouwen. Iemand die

geen positie heeft binnen het bestuur van de kerk en dus vrijuit naar je kan luisteren. Een vertrouwenspersoon.

De kerkenraad heeft Reinier A. de Groot, Burg. Kuiperslaan 134, 8375 BP Oldemarkt (telefoonnummer 06-55873826) bereid gevonden die rol in onze kerk op zich te nemen. Wij hopen dat het nooit nodig zal zijn dat hij in die rol ook actief worden. Maar het is goed dat er iemand is. Hij is, als dat nodig is beschikbaar.

Verjaardagsfonds in coronatijd

In overleg met de kerkrentmeesters is besloten dat ook de dames van het Verjaardagsfonds geen bezoekje meer zullen brengen bij de belijdende leden op zijn/haar verjaardag. Dit om te voorkomen dat ook het Coronavirus toe zal slaan bij u of de bezoekende dames. Voorlopig zal dit tot 1 juni gelden.

Hopende dat u allen gezond blijft en dat na deze datum het “gewone” leven weer opgepakt kan worden.

Met vriendelijke groeten, Ali Hummel.

Verjaardagsfonds

Na de oproepen in Kontakt, GZ en op het scherm in de kerk kunnen de belijdende leden die vele jaren door Jannie Flobbe werden bezocht, weer namens het Verjaardagsfonds een bezoekje verwachten.

De bewoners van de straten: Bergweg, Onderduikersweg, Oosterhoek, Berg en Bos, Steendijk Heerweg, Oostwold, Pasmaanweg, Achterveld, Bakkersveld, De Olde Hof, Spitzen, Capellestraat en M. Kiersstraat zullen

door mevr. Tine de Groot Boersma worden bezocht.

Wij vinden het fijn dat zij deze taak op zich neemt en heten haar hartelijk welkom binnen de groep van het Verjaardagsfonds.

Nu zijn wij nog op zoek naar vrijwillig(st)ers om in een paar wijken de belijdende leden in Steenwijkerwold e.o. te willen bezoeken.

Wie wil dat gaan doen?

Je kunt je melden bij Ali Hummel, tel. 589253.

Verslag gemeenteavond 9 maart

Maandag 9 maart hadden wij een gemeenteavond. Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Ds. van Veen opende de avond met het lezen van enkele verzen uit Genesis 22 waarin Abraham op de proef wordt gesteld, en een overdenking over dit gedeelte. Na het gebed hebben we samen enkele verzen van Lied 838 gezongen.

Kerkenvisie

Daarna is het woord aan Bert Dedden om ons bij te praten over het onderwerp Kerkenvisie.

Dames en heren, van harte welkom!

Ik mag u vanavond namens de kerkrentmeesters bijpraten over het onderwerp Kerkenvisie. Het onderwerp Kerkenvisie is een onderwerp waar al een aantal jaren over wordt gesproken. De laatste tijd komt het steeds meer ter sprake. En dat is niet zonder reden, want dit heeft nogal grote gevolgen! Ik kom daar straks op terug.

Een kerkenvisie is eigenlijk niet meer dan een poging in de toekomst te kijken; dat in de toekomst kijken lukt soms maar ten dele en dat gaat vaak met vallen en opstaan. Logisch want het is heel lastig om in de toekomst te kijken. Ik zeg wel eens gekscherend; Vroeger hadden we daar profeten voor, maar daar kunnen en willen we ons natuurlijk niet mee vergelijken.

Om ook maar enigszins iets over de toekomst van de kerk en kerkgang te kunnen zeggen is het belangrijk ook iets over het verleden te weten. Daarom grijpen we deze kans aan om ook iets over het verleden te vertellen en over de huidige werkzaamheden van de kerkrentmeesters. Voor sommigen is dat gesneden koek, maar dat zal niet voor iedereen het geval zijn.

Als we spreken over deze kerk en deze kerkelijke gemeente - en ons afvragen of deze kerk toekomst heeft, dan zeggen we **ja natuurlijk - heeft deze kerk toekomst en we benadrukken dit graag met een uitroepeten!!** Maar wanneer we ons afvragen hoe ziet onze kerk er dan uit over 10-20 of 40 jaar, dan krabben we ons op het hoofd en moeten het antwoord schuldig blijven. We kunnen daar niet zo veel over zeggen. Dus een

vraagteken. Misschien durven we dat ook wel niet.

Sommigen zullen zeggen, ja hoor - dat gaat wel goed komen met onze kerk, als we ons maar actief opstellen en er keihard tegenaan gaan. Anderen denken het zal mijn tijd wel uitduren, ik doe er niets meer aan. Dan ben ik ook niet de oorzaak als het misgaat.

Maar in beide gevallen komt er een oplossing. Misschien niet een oplossing die we graag hadden gewild maar een oplossing komt er. Omdat we natuurlijk allemaal, zoals we hier zitten, betrokken zijn bij deze kerk, we zijn hier gedoopt, getrouwd of hebben onze dierbaren begraven of zijn hier later komen wonen en voelen ons op die manier betrokken. Daarom gaan we ervanuit dat, zoals we hier zitten, ons eerder thuis voelen bij de groep actieven.

Het zal niet altijd even gemakkelijk worden. We zullen blokkades tegenkomen, maar dat is niet erg als we er maar creatief mee weten om te gaan.

In het kort iets over de werkzaamheden van de kerkrentmeesters vroeger kerkvoogden genoemd. Behalve dat dit college de zorg heeft om voldoende financiële middelen binnen te krijgen door middel van collectes, de actie Kerkbalans en legaten, zorgt het ook voor het onderhoud van de kerk, verwarming en het orgel. De kerstboom en de DIGI apparatuur.

Maar wat we ook doen is, we kopen en verkopen en we verpachten grond. Dat klinkt interessant en we denken dan al snel aan het grote geld. Nou dat valt nogal een beetje tegen. Ik kom hier zo op terug.

Even een stukje geschiedenis.

De meeste - wat oudere Nederlandse kerken (ook de onze) - hebben zolang we weten niet alleen een louter pastorale kant maar ook een bezittelijke kant. Het schijnt dat in de middeleeuwen er in de Katholieke kerk al sprake was het bezit van veel grond. Natuurlijk was dit bedoeld om een appeltje voor de dorst te hebben, maar ook om de arme medemensen te helpen. MAAR SOMS werd HET zelfs wel eens gebruikt om mensen (pachters) te bewegen om de kerk te bezoeken en daaraan bij te dragen. Of om voor de kinderen de juiste school te kiezen.

Dat 'gedoe' dat machtsgebruik want zo kun je het wel noemen bestaat gelukkig niet meer.

Na de reformatie (in 1648) begon ook de protestantse kerk met het aankopen van grond. Goed voorbeeld doet goed volgen, moet men hebben gedacht. Dit aankopen van grond gebeurde zowel door de diaconieën als door de toenmalige kerkvoogdijen. De meeste grond werd aangekocht in de nabijheid van een dorp. Of men toentertijd een voor gevoel had van de planologische ontwikkelingen of men vond dat handiger en overzichtelijker dat weten we niet. Maar één ding is zeker - de marktontwikkeling en daarmee de grondwaarde, is explosief gestegen. Een behoorlijk deel van de vroeger aangekochte grond is later bouwgrond geworden. Deze grond is verkaveld en er zijn woningen op gebouwd.

Voor al die woningen, maar ook voor de andere gronden werden pachtcontracten afgesloten. En zo ging dat, jaar na jaar, met de kennis en expertise van toen. De contracten werden tegen de toen gebruikelijke voorwaarden afgesloten en de daarbij behorende pachtvergoeding die toen gebruikelijk was.

En daar ging het mis. De pachtcontracten werden meestal afgesloten voor een periode die niet was te overzien, meestal een periode van ongeveer 100 jaar. Inflatiecorrectie????nooit van gehoord! Dit is overigens geen vingerwijzing! Zo ging dat in die tijd, ook in de kerk. Het ging zoals het ging.

En nu? Zoveel jaar later? Hoe gaat het nu?

Onlangs heeft onze kerk ook weer grond bijgekocht. Ondanks de jaarlijks toenemende tekorten, hebben we besloten 5.80 ha aan te kopen tegen een opbrengst van 2%. We denken dat het investeren in grond op dit moment de beste resultaten laat zien en met de minste risico's. Overigens dat vinden onze adviseurs ook. We hebben dit contract afgesloten voor 26 jaar met een evaluatiemoment halverwege. Dat biedt de mogelijkheid om tussentijds met wederzijds goedvinden te stoppen of door te gaan. U ziet dat hiermee de contractuele afspraken behoorlijk gemoderniseerd zijn. We hebben deze grond betaald met geld uit de verkoop van Het Centrum. Dit geld kwam een jaar geleden vrij. De banken geven geen rente meer, dus als je dan de kans hebt 2% te vangen dan heb je een goeie deal.

Misschien goed om even wat feiten op een rijtje te zetten: Waar staan we nu?

Onze kerk heeft op dit moment bijna 28 ha landbouwgrond in bezit. Dat is zonder de grond die onder de diverse woningen ligt. Dat komt zo meteen aan de orde! We hebben geen plannen om deze landbouwgronden te verkopen. Mede omdat alle grond volledig wordt verpacht. Jaarlijks ontvangen we van de agrariërs ruim 20.000 euro aan pacht. Dat wordt met het aflopen van de contracten alleen maar meer, denken en hopen wij. Hierover bestaat overigens geen enkele zekerheid.

En verder..... De grond waar ik zojuist over sprak. We verpachten grond onder 34 woningen in de huur- en koopsector. Dit levert (vanwege oude meestal 100-jarige contracten) maar ongeveer 200 euro op. Dat is natuurlijk veel te weinig. We zullen daarom ook... wanneer de contracten aflopen een flinke inhaalslag moeten maken. Maar er zijn contracten die nog doorlopen tot 2040 en langer... Dus geduld is ook hier een schone zaak!

De meeste woningen zijn eerst gemeentewoningen geweest. Later heeft Woonconcept dat overgenomen. Het maakt voor ons niet uit wie de eigenaar is, Het gaat ons natuurlijk alleen om het verpachten van de grond. Vaak zijn dat ook particulieren. De laatste jaren is er een trend om de pacht af te

kopen om daarmee niet alleen eigenaar te zijn van de woning maar ook eigenaar te worden van het kavel. Een van de redenen is vaak omdat er gemakkelijker een hypotheek verkregen kan worden voor de aanschaf van een woning met daarbij eigen grond. Een andere reden is dat de woning ook beter te verkopen is. Er zijn de afgelopen jaren al veel kavels verkocht. Een groot deel van de opbrengst van die verkoop is onder andere ingezet voor de herinrichting van de kerk. We denken dat dit een goede en verantwoorde besteding is geweest en toekomstbestendig. Waar staan we nu? Wat is de actuele stand van zaken?

Aan het begin van deze presentatie zei ik al: Om de toekomst ook maar enigszins te kunnen voorspellen en een visie te kunnen maken moet je het verleden kennen. We weten dat het vroeger dringen was in de kerk, niet te laat opstaan, want anders kon je misschien niet op je eigen plaats zitten. De kerkgangers kwamen dan wel niet met de auto, maar vaak lopend of op de fiets. Ook was er veel jeugd in de kerk te vinden. Maar ook het heden is van belang om mee te nemen. De huidige kerkgang in aantal en leeftijd zijn van wezenlijk belang.

Hoe zien we de toekomstige ontwikkelingen op de lange termijn?

De toekomst kennen we niet!!! Maar we houden ons hart vast. We verwachten dat helaas de huidige trend zich zal doorzetten. En dat is niet best!

Wellicht één van de belangrijkste oorzaken van de daling van het aantal kerkgangers is dat de kerkgang voor heel veel (jonge en oudere) mensen niet meer een vanzelfsprekendheid is. Steeds meer mensen gaan niet meer naar de kerk of niet meer wekelijks zoals vroeger.

Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet en - daar ziet het wel naar uit - zal dit leiden tot leegstand van veel kerken! De kerkbesturen door het hele land, maar ook de Rijksoverheid – zien een geweldig probleem op zich af komen.

Dan nu de visie. Wat is een visie? Wikipedia zegt hier het volgende over: De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie.

Vervolgens zijn er zo ongeveer een 20-tal definities die de betekenis van het woord visie in zich hebben. De Rijksoverheid heeft opdracht gegeven aan de gemeentelijke overheden om een kerkvisie te maken. Hiermee wil de overheid bewerkstelligen dat kerkbesturen gaan meedenken en meepraten over de toekomst van de kerkgebouwen die ze beheren. Het Rijk heeft hiervoor een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro's uitgetrokken. De gemeentes kunnen hierdoor ambtelijke capaciteit in zetten – en voor een bepaald bedrag aanspraak maken op deze pot geld. De grootte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kerken in de gemeente dat als zodanig is ingeschreven. De gemeente Steenwijkerland heeft hiervoor inmiddels 75.000 euro ontvangen.

Het is de bedoeling met elkaar als kerkelijke gemeente in gesprek te gaan, maar ook met de andere kerken in de buurt – ja zelfs met alle kerken in heel Steenwijkerland. Daarnaast moet er ook met de vereniging Dorpsbelangen en er zal met allerlei andere maatschappelijke instellingen worden gesproken. En natuurlijk met de gemeentelijke overheid.

Concreet komt het er op neer dat we zullen moeten aangeven wat we willen en kunnen als PK Steenwijkerwold. Wat kunnen we verwachten van de andere kerken? Moeten we bang zijn te worden opgeslokt of behandelen we elkaar als familie? Kunnen we in gesprek als volwaardige partners of laten we ons ringeloren? Wordt elkaar iets gegund of misgunt? Worden we overgenomen of nemen we over? Staan we op onze strepen of zijn we flexibel en gaan we voor het beste. Zijn er misschien andere mogelijkheden om de exploitatie van de kerk te verbeteren? Allemaal vragen en stellingen waar we mee aan de slag moeten. Eén ding is zeker..... als we niets doen zijn we te laat – dus dat geen optie!!

Onze kerk is vertegenwoordigd in een klein groepje vertegenwoordigers van een aantal kerken uit Steenwijk. Daar wordt voorzichtig gepoogd een aantal zaken duidelijker te krijgen. Hoe bereiden we ons voor? Wat is er nodig? Wat verwacht de gemeente

Steenwijkerland van ons? Wie trekt dit project? Gemeente?

De afgelopen week zijn de kerken in de hele gemeente Steenwijkerland die bij de werkgroep zijn per brief geïnformeerd over het bestaan van deze groep en daarbij is de vraag gesteld of men geïnteresseerd is en mee wil praten over dit initiatief of om op de hoogte te worden gehouden.

Om goed voorbereid te zijn op deze ontwikkeling hebben we als kerkenraad alvast iets in de steigers gezet, waar we mee kunnen starten. Uiteraard nog geen visionaire uitspraken of meningen. Nee, het is een soort praatstuk om mee af te trappen.

We noemen het 'opstap naar een kerkvisie 2020 PK Steenwijkerwold. We willen ons de

komende maanden eerst richten op onze eigen kerk en er vervolgens over praten in bredere verbanden. Het plan is om dit project samen met u te doen. Wat zou het mooi zijn om dit belangrijke onderwerp – wat gaat over de toekomst van onze kerk – met z'n allen vorm te geven.

Dus kortom - wie doet ermee? We zullen als kerkrentmeesters binnenkort mensen benaderen en vragen mee te werken aan dit project en we hopen dat u er dan inmiddels over hebt nagedacht en ja zult zeggen.

Dank voor uw aandacht!



Voedselbank Steenwijkerland

Ilsemary Bruins neemt ons daarna mee in de werkzaamheden van de Voedselbank. Naast het uitdelen van voedsel op vrijdag zijn tal van vrijwilligers dagelijks aan de slag om bij supermarkten e.d. voedsel op te halen. Om "klant" te worden van de voedselbank mag op dit moment het besteedbaar inkomen per persoon niet meer dan 230 euro bedragen. De gemeente heeft onlangs meer subsidie toegezegd om het gebouw te kunnen blijven

huren, maar dat is nog niet voldoende. Graag ziet men verder dat er veel ouderen vrijwilliger zijn en is de wens om dat uit te breiden met jongeren.



Voorzienigheid Steenwijkerwold:

Na de pauze is het woord aan Sjef Damhuis die ons van begin tot eind weet te boeien over de geschiedenis van de Voorzienigheid. Een geschiedenis die eigenlijk al in 1400 begint met de St. Andreaskerk. Tot 1591 was deze katholieke kerk in gebruik bij de parochianen. Omstreeks 1581 was de reformatie doorgedrongen tot Steenwijkerwold. In 1592 werden de katholieke erediensten verboden en de protestanten namen bezit van de St. Andreaskerk. Later, toen er vrijheid van godsdienst kwam, bouwden de katholieken wederom een St. Andreaskerk



De avond wordt besloten met het gezamenlijk zingen van Lied 393, De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt.

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ	Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR	Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM	Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA	Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK	Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC	Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC	Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ	Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED	Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC	Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ	Steenwijk



Komen en gaan

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Mevr. W. Wisman, Vredenburg 43, van 's Gravenhage

Dhr. W. Prummel, Mariënwold 20 (Herbergier) van Steenwijk



De volgende leden zijn verhuisd naar een andere gemeente:

Mevr. M. Braad, van Weth. Zeefatstraat 24 naar Oldemarkt

Dhr. R. Jongschaap, van R Emmelinge 28 naar Steenwijk

Dhr. R.H. Blum, Oldemarktseweg 62 naar Groningen

Paaspuzzel

Hoe loopt Maria naar het graf? Teken een lijn op de goede weg.

