

In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens.....	2
Van de redactie	3
Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt.....	3
Agenda.....	3
Jubileum.....	3
Aan de slag.....	4
Overzicht kerkdiensten.....	4
Wij feliciteren de volgende 75-plussers.....	5
Samen! Een viering voor jong en oud.....	6
Pastoraat	6
Running Dinner	7
Pasen.....	8
De geloofskoffer en samen in gesprek op 12 maart.....	10
Vanuit de Kerkenraad.....	10
Kerkelijk Bureau	11
Huiskamergesprekken.....	11
Gespreksgroep "Kijk op geloof"	12
Verjaardagsfonds.....	13
Nieuws van CJV Steenwijkerwold.....	13
Komen en gaan	14
Ze zijn al thuis.....	14
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen	16



Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl
Wvd. preses: mevr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03 lottyvd1@gmail.com
Scriba: dhr. J. Stoffers 58 95 96 scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: dhr. E. Dedden 58 85 39 bertdedden@ziggi.nl
Penningmeester: dhr. E. Dedden 58 85 39 bertdedden@ziggi.nl
Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 85 91 94 janengeesjongschaap@ziggi.nl

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen:

dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk 58 87 65 rwfvandenhoofdakker@gmail.com
mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl

Diaconie:

Voorzitter: mevr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03 lottyvd1@gmail.com
Secretaris: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@home.nl
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@home.nl

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl

Bloemendienst: mevr. J.L. Martens-Stegink 51 30 86 jannie.martin@home.nl
Ophaaldienst: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl

Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar

Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:

Ledenadministratie: dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com
Oppasdienst: mevr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03 lottyvd1@gmail.com
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl
Kerkkoor: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie

Het volgende nummer van Kontakt is het Paasnummer.

Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met **woensdag 14 maart 2018** inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



De redactie
ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink,
J. de Vries, H. Nijenhuis, G. Dekker

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau.

Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Agenda



donderdag 1 maart	ouderenmorgen en samen aan tafel	10.00 uur	Hoogthij
dinsdag 6 februari	telavond kerkbalans	19.00 uur	kerk
vrijdag 9 februari	running dinner	18.00 uur	kerk
zondag 11 februari	Samen!	10.00 uur	kerk
dinsdag 13 februari	Pannenkoekendag	18.00 uur	kerk
zondag 4 maart	kinderdienst	09.30 uur	Hoogthij
maandag 7 maart	ouderavond over geloofsop- voeding	20.00 uur	Kindcentrum Immanuëlschool

Jubileum

Op 25 oktober 2017 was ds. Van Veen 25 jaar werkzaam als predikant. We willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan, maar omdat ds. Van Veen in oktober nog herstellende was van een burn-out is er toen niets ondernomen. Gelukkig gaat het nu een stuk beter en we hopen in het voorjaar alsnog hier aandacht aan te besteden. Hoe en in welke vorm we dat gaan doen hoort u natuurlijk nog van ons.

Klaas Klarenberg

Aan de slag

Na een jaar van ziekte en langzaam weer opbouwen heb ik kort geleden van de bedrijfsarts groen licht gekregen om per 1 februari volledig aan de slag te gaan. Ik hoop daarmee een moeilijke en bewogen periode achter mij te laten en met nieuwe energie en vertrouwen aan de slag te gaan. Dit geldt gelukkig ook voor mijn vrouw, die ook over enige tijd volledig weer hoopt te werken.

Wij willen nogmaals dank uitspreken, aan een ieder, die het afgelopen jaar met ons hebben meegeleefd.

*Vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen*



Overzicht kerkdiensten

<u>zondag 4 februari</u>	<u>09.30 uur</u>	ds. E. van Veen	Ouderenwerk
<u>zondag 11 februari</u> <u>Samen!</u>	<u>10.00 uur</u>	mevr. L. Winters- Jonas (Kraggenburg)	Missionair Werk en Kerkgroei
<u>zondag 18 februari</u>	<u>09.30 uur</u>	ds. E. van Veen	Noodhulp
<u>zondag 25 februari</u>	<u>09.30 uur</u>	dhr. H. Brouwer (Rouveen)	Binnenlands Diaconaat
<u>zondag 4 maart</u>	<u>09.30 uur</u>	ds. E. van Veen	Zending Papoea
<u>zondag 11 maart</u>	<u>09.30 uur</u>	ds. E. van Veen	Binnenlands Diaconaat
<u>zondag 18 maart</u>	<u>09.30 uur</u>	mevr. L. Brugmans (Nunspeet)	Kinderen in de knel
<u>Zondag 25 maart</u> <u>Palmpasen</u> <u>m.m.v. De Woldklank</u>	<u>09.30 uur</u>	ds. E. van Veen	Kerk in actie

Op de zondagen 11 februari en 4 maart is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk. Voor de kinderen is er een glas fris.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

- 8 feb E.M.B. de Looze-Keizer, Boomsluiters 12, met haar 80^e verjaardag
15 feb G. Snijder-Kappe, Vredenburg 60, met haar 92^e verjaardag
16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met zijn 81^e verjaardag
16 feb J. Lok-Lodewijk, Tukseweg 220B, met haar 81^e verjaardag
20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 85^e verjaardag
21 feb A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 78^e verjaardag
23 feb J. Kooij, Gheerdinge 2 met zijn 76^e verjaardag
24 feb H.Wardenier-van Elp, Oldemarktseweg 194, met haar 86^e verjaardag
28 feb I.G. de Haan-de Jong, Gheerdinge 2, met haar 76^e verjaardag
1 mrt J. Lok, Tukseweg 220B, met zijn 80^e verjaardag
1 mrt H.J. Snijder, ten Dale 21, met zijn 85^e verjaardag
6 mrt J. Kuiper, ten Holthweg 8 met zijn 76^e verjaardag
6 mrt R. Mook, De Spitzten 6, met zijn 82^e verjaardag
13 mrt L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 82^e verjaardag
15 mrt A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 85^e verjaardag
24 mrt D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 85^e verjaardag
31 mrt D. van Essen, Vredenburg 77, met zijn 77^e verjaardag



Bid-en dankdag

In de kerkenraadsvergadering van 6 december jongstleden is gesproken over de kerkdiensten op biddag en dankdag voor gewas en arbeid. We zien al enige jaren een afnemende belangstelling voor deze doordeweekse diensten. De kerkenraad is daarom tot het besluit gekomen om op deze dagen geen aparte kerkdiensten meer te houden. Natuurlijk beseft de kerkenraad dat daarmee een einde wordt gemaakt aan een betekenisvolle traditie. In de zondagse kerkdienst aansluitend op deze dagen zal stilgestaan worden bij het bidden en danken voor gewas en arbeid. Mocht u hierover vragen hebben, spreek gerust één van de kerkenraadsleden aan.

Samen! Een viering voor jong en oud

Vier keer per jaar wordt er een dienst van *Samen!* georganiseerd.

Samen! is een dienst voor jong en oud. Iedere **Samen!** heeft een eigen thema. Rondom dat thema komen we samen.

Eerst wordt er gezongen, gebeden en klinkt er een (bijbel)verhaal. De woorden die gezegd worden zijn eenvoudig, zodat ook jonge kinderen ze kunnen begrijpen.

Daarna staat iedereen, op en zoekt een activiteit om het onderwerp te beleven. Vaak kan er worden gespeeld, gezongen, gepraat of

een filmpje worden bekeken. Er is iets te beleven voor jong en oud!

Na een half uur komen we opnieuw bij elkaar en worden belevenissen gedeeld. We zingen een lied en delen Gods zegen.

Tenslotte ontmoeten we elkaar bij een kopje koffie of glas limonade met iets lekkers.

Samen! Dat is Vieren, Beleven en Ontmoeten in de kerk!

U/jij bent van harte welkom.

De eerstvolgende **Samen!** is op 11 februari aanstaande Het thema is "Dromen."



Samen!
Een dienst voor jong en oud

11 februari PKN Steenwijkerwold
Om: 10.00 uur

Thema: **Dromen**

Pastoraat

In de laatste consistorievergadering is afgesproken om vanaf nu af aan gemeenteleden, die permanent in een tehuis zijn opgenomen in Kontakt te vermelden. Gemeenteleden, die tijdelijk zijn opgenomen, blijven we vermelden in het zondagsblad.

Hieronder ziet u een overzicht van de tehuizen in Steenwijk. Als u iets te melden hebt of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met een van de ouderlingen of predikant.

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk

Mevr. J. de Vries - Grevelink	Woonark 2.45
Mevr. M. Hetebrij -Veen	Tjalk kamer 5
De heer L. Kolenbrander	Woonark kamer 0.9
Mevrouw K. Tuit-Raggers	Woonark kamer 1.39
Mevrouw P. Wijcherson- Kuiper	Klipper

Woonzorgcentrum Nijestede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk

Mevrouw K. van Dijk van - Lok	Buitenom kamer 3.08
De heer H. Rodenstein	3.35
C. Vries - Baas	Hoge Meintje k. 3.25
De heer A. Brouwer	Buitenom kamer 2.01
Mevrouw T. Nijk -Bosma.	0.11
T. van Sleen - Moes	3.05

De Meentehof, Westercluft 1, 8332 AA Steenwijk

Mevrouw C. Veenstra - Jager	Kleinschalig wonen nr. 6
Mevrouw G. Winters - Rodermond	Flat huisnummer 56

Running Dinner



De Commissie Gemeenteopbouw organiseert ook dit seizoen weer een Running Dinner. Een Running Dinner wil zeggen dat u elke dinergang op een ander adres geserveerd krijgt. U eet uw voor-, hoofd- en nagerecht dus telkens bij iemand anders thuis! Het doel is gezellig eten met en bij mensen die je misschien minder goed kent.

Lijkt het u leuk om aan dit Running Dinner mee te doen? Dat kan als deelnemer, maar ook als gastheer/gastvrouw. U kookt dan 3 gangen voor verschillende gasten.

U hoeft zelf de ingrediënten niet te betalen. U krijgt een vergoeding van € 10,00 per gast. De gezelligheid is het belangrijkste en niet het bereiden van culinaire hoogstandjes.

Deelname is fietsend of met de auto mogelijk en staat open voor iedereen. Indien gewenst kunt u worden gehaald en gebracht door één

van onze andere deelnemers, u kan dit aangeven bij opmerkingen.

We beginnen vrijdag 9 februari om 18.00 uur met een hapje en drankje in de Protestantse Kerk. Hier hoort u op welk adres u uw 1e gerecht geserveerd krijgt.

De kosten zullen € 12,50 per persoon bedragen. Van dit bedrag zullen de onkosten van de organisatie en het diner betaald worden.

In januari zal het opgaveformulier in de kerk uitgedeeld worden. Maar wilt u zich nu al opgeven? Dat kan!

Vul dan het formulier achterin dit nummer van Kontakt in en lever dit in bij Roeli Boer (Conincksweg 4).

Mailen kan ook naar roeliboyer@home.nl.

Hopelijk tot ziens op 9 februari!

Kinderdienst

De afgelopen tijd hebben we met de kinderen veel leuke dingen gedaan en beleefd. Begin december hebben we voor alle mensen in de kerk een taartje gemaakt: een cadeautje. We hebben het verhaal van Elisabeth gelezen: zij kreeg een prachtig cadeau van God. Samen met de kinderen hebben we het gehad over cadeaus geven en krijgen. Het was dan ook erg leuk en gezellig om met elkaar een cadeau te maken.

Natuurlijk hebben we ook samen kerst gevierd. Gezellig ontbijten, kletsen en daarna in de kerkdienst helpen met kaarsen aansteken, een gedicht of verhaal voorlezen en collecteren. Langs deze weg willen we nogmaals alle mensen bedanken die hebben geholpen met het lopen van de zondagsschoolijst en natuurlijk de mensen die een donatie hebben gedaan. We hebben een prachtig bedrag mogen ontvangen. Bedankt allemaal!

Het jaar zijn we goed begonnen: tijdens de kinderdienst van januari hebben de kinderen het verhaal gehoord over God die de aarde maakte. Een nieuw begin. Goede voornemens horen daar ook bij. Samen hebben we gesproken over wat goede voornemens eigenlijk zijn, wat God graag wilde voor de mensen en wat wij zelf graag zouden willen.

Pasen

Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood.

Veertigdagentijd

Voorafgaand aan Pasen wordt gedurende veertig dagen naar dit centrale feest toegeleefd. In de protestantse traditie wordt deze periode de lijdenstijd of veertigdagentijd genoemd. De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag tot Stille Zaterdag.

Veel christenen vasten in de veertigdagentijd. Zij onthouden zich in deze periode van bepaalde gewoontes zoals alcohol, drinken, snoepen, maar ook bijvoorbeeld televisie kijken of het gebruik van sociale media. Vaak wordt het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een goed doel gegeven. Er is binnen het protestantisme geen expliciete gezamenlijke traditie van vasten. Het wordt op individuele basis gedaan of door kleine groepen, binnen kerkelijke gemeenten.

De [Veertigdagentijdkalender en de app van Kerk in Actie](#) bieden tijdens de veertigdagentijd dagelijks teksten ter bezinning.

We hebben een wensboom getimmerd en daarin mooie kaartjes gehangen met goede voornemens daarop. Achterin de kerk kunt u rustig alle foto's en gemaakte werken van de kinderen bekijken.

Op 4 februari hebben we weer een Kinderdienst met als thema: Liefde is overal! Natuurlijk gaan we weer een mooi verhaal lezen, samen erover praten en daarna iets moois maken. Een schat. Wat die schat is, is nog een verrassing...

We hopen jullie allemaal te zien op zondag 4 februari. De dienst begint om 9.30 uur in Hoogthij. Welkom!

Hartelijke groet, Jannie, Fokie, Fijke, Froukje en Jolanda



Goede Week

Donderdag voor Pasen herdenkt de kerk dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. De volgende dag sterft Jezus aan een kruis. Zijn dood betekende echter niet alleen een einde, maar ook een nieuw begin. Het kruis is teken van verzoening tussen God en mensen. Daarom heet de vrijdag 'Goede Vrijdag'. Dit lijdensverhaal wordt op een eigentijdse manier uitgebeeld in *The Passion*, elk jaar in een andere stad.

[The Passion](#) wordt uitgezonden via tv, en veel kerken organiseren daarom allerlei activiteiten.

Pasen

Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding: er is verzoening tussen God en mensen, alle leed en schuld is door Jezus weggedragen. Ook de dood heeft het laatste woord niet meer.



40 dagen..... Dromen en ontdekken

God,
help ons om zo nu en dan
even stil te staan,
zoals nu.
Om na te denken
over onszelf en de wereld.
Geef dat we dan dromen
over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
wat er nog moet veranderen.

Uit: Medemens

De geloofskoffer en samen in gesprek op 12 maart

Sinds april reist de geloofskoffer door onze gemeente. Iedere veertien dagen logeert de koffer bij een ander gezin. In de koffer zitten boeken, een paar kinderbijbels, een spelletje, een knuffel en een kaars. Op deze manier hopen we jonge ouders een steuntje in de rug te geven bij de geloofsopvoeding.

Dat de koffer ook daadwerkelijk effect heeft blijkt uit de reacties van de ouders. In de koffer zit een boekje waarin iedereen een reactie mag schrijven. De één schreef: 'Wat fijn, deze koffer. We lezen iedere avond voor uit de Prentenbijbel' Een ander schreef: 'We hebben samen gespeeld en het schaapje ging mee naar bed.' Een derde reageerde: 'Eigenlijk is veertien dagen te kort....ik zou de koffer graag nog een keer te logeren hebben.'

Wanneer ik de koffer ophaal, is er altijd een pastoraal gesprek met de ouders en soms ook met één van de kinderen. Samen wordt nagedacht op welke manier geloof een rol kan spelen binnen het gezin. Soms is er extra aandacht nodig voor een bepaald onderwerp. 'Hoe ga je om met de dood?' of: 'Hoe leg je de kinderen uit dat papa niet in God gelooft maar mama wel?' Mooie vragen die leiden tot boeiende gesprekken.

Omdat veel gezinnen nogmaals vragen om de geloofskoffer, wordt er gekeken of er nog een koffer kan worden samengesteld. In de tweede

Vanuit de Kerkenraad

Er zijn de afgelopen tijd ontwikkelingen geweest die we graag met jullie als gemeente willen delen.

De heer H.A. Bakker is gestopt als technisch voorzitter. De kerkenraad heeft gemeend i.o.m. de visitatoren deze functie weer uit eigen gelederen te kunnen bemensen. Gelukkig heeft mevr. Lotty Nijenhuis-van Drogen, thans waarnemend voorzitter, aangegeven het voorzitterschap wel te willen invullen.

koffer zullen dan weer andere boekjes zitten maar natuurlijk ook opnieuw enkele kinderbijbels.

Daarnaast bieden we de kans om als jonge ouders samen in gesprek te raken over geloofsopvoeding. Dat doen we in samenwerking met de Immanuëlschool. Zij bieden de locatie en de koffie. Ik zal voor het programma zorgen. Alle jonge ouders zijn deze avond welkom. (Dus je kind hoeft niet deze school te bezoeken om toch aanwezig te zijn!!!)

De ouderavond over geloofsopvoeding is:

Maandag 12 maart om 20.00 uur

Plaats: Kindcentrum Immanuël te Steenwijkerwold

*Een hartelijke groet,
Liesbeth Winters-Jonas*



We willen de heer Bakker bedanken voor zijn inzet voor onze gemeente.

20 maart is er weer een evaluatie moment met de visitatoren gepland. Hierover zullen we jullie t.z.t. nader informeren.

*Namens de kerkenraad,
Lotty Nijenhuis*

Kerkelijk Bureau

Met ingang van het nieuwe jaar heeft het kerkelijk bureau geen zitting meer in de consistorie.

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij de heer

E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11.

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen? Dan kun u bellen (517451) of mailen met het kerkelijk bureau:
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Pannekoekendag

Op dinsdag 13 februari mag u de pannen in de kast laten staan en in de kerk een pannenkoekenmaaltijd komen nuttigen. Al eeuwenlang wordt in Engeland, Ierland en Australië op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag, de eerste dag van de Christelijke vastenperiode, 'pannenkoekendag' gevierd. Wij sluiten ook dit jaar aan bij deze oude traditie.

Leden van de kerk gaan deze avond pannenkoeken voor u bakken. Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage in de pan. De opbrengst komt ten goede aan de diaconie .

Als u dinsdag 13 februari een makkelijke dag wilt hebben en ons project wilt ondersteunen, geeft u zich dan op voor deze pannenkoekenmaaltijd.

Opgeven kan bij Roeli Boer tel.587570, roeliboyer@ziggo.nl; ds. Eric van Veen, ericvveen@ziggo.nl en Gerard Dolstra, gh.dolstra@home.nl.

Graag tot dinsdag 13 februari om 18.00 uur in de kerk

PANNENKOEKENDAG



Huiskamergesprekken

Als u dit stukje onder ogen krijgt zijn de huiskamergesprekken nog net bezig of al weer afgelopen. Het onderwerp dit jaar was "Nieuwkomers in de kerk". De opgaves waren dit jaar iets minder dan voorgaande jaren. Ook moest onze vaste gespreksleider Auke Feenstra afzeggen vanwege een val door gladheid waardoor hij een bekkenfractuur opliep. We wensen hem natuurlijk heel veel sterke en van harte beterschap toe. De

avonden zijn daardoor even uitgesteld, maar daar heeft een ieder die zich opgegeven heeft inmiddels bericht van gehad.

Zoals ieder jaar word er nog een middag in Woldleite georganiseerd. Daar is de datum nog niet van bekend.

Klaas Klarenberg

Gespreksgroep “Kijk op geloof”

De gespreksgroep komt bijeen op elke laatste maandag van de maand en wordt gehouden in de consistorie onder leiding van ds. Van Veen, aanvang 19.30 uur.

Jong en oud, iedereen kan aan het gesprek deelnemen. Aan de hand van het boekje van ds. Henri Veldhuis kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Hoewel verschillende gezichtspunten uit de belijdenis van de kerken het startpunt van het gesprek zijn, is het niet de bedoeling de traditionele leer als absolute waarheid over te dragen. Het is meer een vertrekpunt om zicht te krijgen op het eigen persoonlijke geloof, dat natuurlijk ook kan afwijken van wat generaties voor ons op schrift hebben gesteld. Wij zoeken een persoonlijke geloofsweg in onze veranderende en zeer boeiende tijd.

Opgave bij ds. E. van Veen, tel 58 85 68 ,
bellen tussen 12 en 13 uur
of bij H.Wubs, tel. 58 86 32.



Kerkbalans 2018

Deze week zijn de antwoordenvellen van Kerkbalans weer bij u opgehaald.

A.s. dinsdag 6 februari verwachten wij de lopers van kerkbalans met de enveloppen tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de kerk.

Rond 21.00 uur hopen wij de totaalstand van Kerkbalans bekend te maken.

Ook u als gemeentelid bent van harte welkom op deze avond.

De koffie staat klaar.

Mocht uw antwoordenvolp niet bij u zijn opgehaald, dan kunt u deze nog afgeven bij één van de kerkrentmeesters, of op zondag achterin de kerk.

U kunt uw toezegging over maken op rekeningnummer: NL17 RABO 0149 0057

17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse
Gemeente te Steenwijkerwold.



Verjaardagsfonds

De busjes voor het Verjaardagsfonds zijn weer gelegegd, en wel op maandag 22 januari jongstleden

In 2017 werden de volgende bedragen opgehaald door de dames

Ittie Stegink € 33,75; Jannie Flobbe € 154,70; Gé Otten € 19,00; Geke Gaal € 51,80;

Rinnie Daan € 30,00; Gea Klaster € 52,50; Hilly Wardenier € 88,65;

Fokie ten Wolde € 50,00;

Geesje Bijkerk € 45,40; Jannie Martens € 111,50; Geer van Sleen € 16,00; Lies Schipper € 40,60; Roelien Flobbe € 99,00 en de heer Piet Dekker € 193,75.

Opgeteld wordt dit het mooie bedrag van € 986,65.

Lopers en gevers ook deze keer weer hartelijk dank.

Boven genoemde personen (behalve Geesje en Piet) zullen ook dit jaar bij u komen om u te feliciteren namens onze kerk. Fijn dat jullie dit weer willen gaan doen. Bedankt!!

Mevrouw Geesje Bijkerk en de heer Piet Dekker zijn nu gestopt met het lopen voor het Verjaardagsfonds. Geesje en Piet nog-maals heel hartelijk bedankt voor de vele uren die jullie hieraan hebben besteed.

Zoals u heeft kunnen lezen in Kontakt en het Zondagsblad zijn wij op zoek naar lopers die

dit van hen willen overnemen. Helaas heeft zich nog niemand gemeld.

Lijkt het u of jou leuk om de belijdende leden te feliciteren namens onze kerk? Neem dan contact met mij op. Zolang er geen opvolgers voor Geesje en Piet zijn zullen de jarigen in hun wijken niet worden bezocht.

Mevrouw Hillie Wardenier had ook aangegeven dat zij wilde stoppen, maar heeft besloten nog een jaar door te gaan. Heel fijn.

Door de Kerkrentmeesters zal de opbrengst van 2017 gebruikt worden voor de aanschaf van een grote kunstkerstboom in de kerk. Voor de opbrengst van 2018 zal nog een doel gezocht worden, maar dit zal zeker een goede bestemming krijgen. Zo gauw dit bekend is laten wij het u weten.

Ali Hummel, telefoon 58 92 53



Nieuws van CJV Steenwijkerwold

Vrijdagavond 19 januari jongstleden hebben we, zoals we meestal elk jaar doen, een film gekeken. De kinderen van groep 3 tot en met 5 keken naar “Kung Fu Panda” en de kinderen van de hogere groepen hebben “Peter en de Draak” gezien. Natuurlijk kon de popcorn niet ontbreken en hebben we weer een gezellige avond gehad met z’n allen.

In februari gaan we beginnen met het repeteren voor het jaarfeest, dat zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart om 19:30

uur in het Vestzaktheater van De Meenthe. U ben van harte welkom om te komen kijken.



Komen en gaan

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:

Mevr. H. Krijnen-van Hemert, Oldemarktseweg 140, van Huizen
Fam. A. van Klaveren, Achterveld 34, van IJmuiden
Mevr. H.H. van der Goot, Wethouder Zeefatstraat 22, van Steenwijk
Mevr. W. Hofenk, De Olde Hof 10, van Bathmen
Mevr. L.C.D. v. d. Berg, Bultweg 29, van Oosterbeek
Dhr. J.P.G. Ligthart, Weldadigheid 53, van Drachten

De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken:

Mevr. M. Wardenier, Oldemarktseweg 188, naar Oldemarkt
Mevr. B.Y. de Groot-Grin, St. Andreasstraat 14, naar Hilversum
Dhr. S. Limburg, Steenwijkerweg 241, naar Steenwijk

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente:

Dhr. F. Blei, Croevestraat 5, naar R Emmelinge 12
Dhr. J. Wicherson, Zr. Canisiahof 14, naar Mienbeken 3

De volgende leden zijn overgeschreven naar onze gemeente:

Fam. R.F. Veeneman, ter Zwege 11, overgeschreven van Protestantse gemeente te Steenwijk
Mevr. E. Wagteveld en dhr. B.G.S. Frederiks, Burgemeester Boldinglaan 12, overgeschreven
van Protestantse gemeente te Steenwijk



Ze zijn al thuis

Protestantse kerken tekenende kort geleden de petitie 'Ze zijn al thuis' voor een ruimer kinderpardon. Onder meer ds. Dekker van de Joriskerk in Amersfoort en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zetten afgelopen week hun

handtekening. Eerder tekenden veel andere bekende Nederlanders de petitie, waaronder Arie Boomsma, Trijntje Oosterhuis en Jan Terlouw.



“Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug”, zegt Karel Jungheim, specialist vluchteling bij de Protestantse Kerk. “De Kinderombudsman wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk is. Daar moet beter naar geluisterd worden”, vindt Jungheim die het belang van deze kinderen noemt als belangrijkste reden om als kerken in actie te komen voor een ruimer kinderpardon.

Rechtvaardig én barmhartig

De Sint Joriskerk in Amersfoort merkte van dichtbij wat het voor kinderen betekent die al lange tijd hier verblijven toen vorig jaar een Armenia Hambartsjumian van twee kinderen werd uitgezet naar Armenië. “Ik vind dat wetgeving op het punt van het kinderpardon niet alleen rechtvaardig maar ook barmhartig moet zijn, aldus ds. Dekker die predikant is van de Amersfoortse kerk.

Er wordt door verantwoordelijken (politiek; rechters; IND e.a.) nu heel scherp langs alleen de regels gezeild. Dan wordt wetgeving hard en wordt er geen rekening gehouden met het welzijn van kinderen. Als de procedures die wij zelf bedacht hebben ertoe leiden dat asielaanvragen zo lang kunnen duren dan moeten we die procedures tegen het licht houden, maar kinderen mogen hiervan niet de dupe zijn.”

400 kinderen leven in onzekerheid

Voor ongeveer 400 kinderen uit alle windstreken duurt deze onzekerheid al meer dan vijf jaar. “Ze zijn onze burens, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten, onze kerkgenoten en onze vrienden geworden. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, ze zijn het op papier nog niet”, zo vertelt Jungheim. “Ze dreigen te worden uitgezet en leven ook in een land dat veilig moet zijn met de angst dat er iemand voor hun deur staat om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een onbekend land. Dat vinden wij onwenselijk.” Om aan die onzekerheid een eind te maken hopen de kerken de politiek te dwingen tot een waardig kinderpardon. Tot en met eind januari kan iedereen die dat wil de [petitie](#) tekenen om de politici te overtuigen van wat iedereen die deze kinderen kent allang weet: ze zijn al thuis.

Wat is het kinderpardon?

Het Kinderpardon is een ander woord voor de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Kinderen die op hun achttiende langer dan vijf jaar in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd komen in aanmerking voor het Kinderpardon mits ze voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. Aan het Kinderpardon is een jarenlange strijd voorafgegaan voor de erkenning van de rechten van gewortelde kinderen in

Nederland. De belangrijkste groepen die buiten het Kinderpardon vallen zijn jongeren die geen asielaanvraag hebben ingediend, kinderen van een ouder die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden – de zogenaamde 1F-ers –, jongeren die een tijd in het buitenland hebben verbleven en jongeren die tijdens de peilperiode 21 jaar of ouder zijn.

Wat staat erover in het regeerakkoord?

In het [regeerakkoord](#) staat dat de permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.

Wat vindt Kerk in Actie ervan?

- Als kerk komen we op voor wie en wat zwak is, barmhartigheid en gerechtigheid (we hoeven dus niet op de stoel van de overheid te gaan zitten)
- Internationale verdragen (waarop Kerk in Actie zich vaak oriënteert

Wat u kunt doen?

- Teken de [petitie 'Ze zijn al thuis'](#).
- Bid voor de kinderen die in Nederland zijn neergestreken en daar willen blijven, thuis of in de kerk.

(rechtenbenadering)) gaan ervan uit dat overheden moeten handelen in het belang van het kind.

- Onderzoek van Mevr. Kalverboer (nu kinderombudsman) heeft aangetoond dat het schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind als het meer dan 5 jaar in Nederland heeft verbleven en dan terug moet naar een land dat het niet kent.
- Dus pleit Kerk in Actie met andere organisaties al jaren voor een ruimer kinderpardon.

Met andere organisaties blijft Kerk in Actie er bij de politiek op aandringen dat een ruimer kinderpardon wordt toegepast. De criteria zijn nu zo scherp, dat bijna geen enkel kind voldoet aan de voorwaarden en het pardon daardoor maar heel zelden wordt verleend.

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk

