

In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens	2
Van de redactie	3
Berichten voor HZ en Kontakt	3
Overzicht kerkdiensten	3
Overzicht diensten	4
Kerstmis	5
Nieuwjaarsbegroeting 1 januari 2017	7
Wij feliciteren de volgende 75-plussers (oud)	7
Bedankt	8
Op weg naar het nieuwe pastoraat in onze gemeente	8
Huisbezoek	9
Huiskamergesprekken	9
Geloven doe je in de kerk. Nadenken ook	10
Verkort* verslag gemeenteavond 7 november 2016	11
Maaltijd voor minima 2016	13
Hoog tijd voor een kerstbestand	14
Uitnodiging zangdienst zondag 22 januari	15
Vrijwilligersavond vrijdag 3 februari	15
Openingstijden kerkelijk bureau	16
Eindejaarscollecte 2016	16
Kerkbalans 2016	16
Running Dinner	17
Komen en gaan	19
Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat: meer dan wandelen alleen	19
Fietsen in Uganda	20
Wijkindeling	22
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen	22



Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl
Preses: dhr. H. Heinhuis 58 75 20 henk.heinhuis@ziggo.nl
Scriba: dhr. J. Stoffers 58 95 16
scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters: **kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl**
Voorzitter: dhr. H. Heinhuis 58 75 20 henk.heinhuis@ziggo.nl
Penningmeester: dhr. J.J. Flobbe 51 24 57 flobbesteenwijk@hetnet.nl
Gebouwen: dhr. H. Falkena 85 05 02 hansmientje@ziggo.nl

Banknr.: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen: **ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl**
Wijk1: dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
Wijk 2: vacant
Wijk 3: vacant
Wijk 4: mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk 58 87 65 rwfvandenhoofdakker@gmail.com
Eredienst: vacant
Gemeentebouw: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl

Diaconie: **diaconie@pk-steenwijkerwold.nl**
Voorzitter: mevr. A. Bergsma-Hoekstra 51 74 88 hl.bergsma@gmail.com
Secretaris: dhr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03 hnijenhuis@hetnet.nl
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Bloemendienst: mevr. J.L. Martens-Stegink 51 30 86 jannie.martin@home.nl
Samen aan Tafel: mevr. M. Falkena-Ensing 85 05 02 hansmientje@ziggo.nl
Ophaaldienst: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29RABO0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl
Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar
Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:
Ledenadministratie: dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
Jeugdcoördinator: dhr. G. Veenstra 06-37 20 49 69 rennie-grietus@ziggo.nl
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com
Oppasdienst: mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 w.heyman@zonnet.nl
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl
Provider: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl
Kerkkoor: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 77 www.welkomindekerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl



Van de redactie

Dit kerstnummer van Kontakt is bezorgd bij alle gemeenteleden. De andere nummers van Kontakt worden alleen bezorgd bij gemeenteleden die geabonneerd zijn.

Wanneer u alle nummers van Kontakt wilt ontvangen, kunt u kiezen voor 2 opties:

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



Het volgende nummer van Kontakt komt uit in **week 7**. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u **tot en met woensdag 8 februari 2017** inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

*De redactie
ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Oord, H. Stegink,
J. de Vries, H. Nijenhuis, G. Dekker*

Berichten voor HZ en Kontakt

Als u berichten heeft voor het HZ en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau. Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl dat deze vragen of opmerkingen op de juiste plaats binnen het kerkelijk bestuur terechtkomen.

Overzicht kerkdiensten



<u>zaterdag 24 december</u> <u>m.m.v. de Woldklank</u> Kerstnachtdienst	22.00 uur	ds. E. van Veen	Jeugdwerk
<u>zondag 25 december</u> <u>m.m.v. Protestants Kerkkoor</u> 1 ^e kerstdag	09.30 uur	ds. E. van Veen	Kerk in actie Kinderen in de knel
<u>Zaterdag 31 december</u> Oudejaarsavond	17.00 uur	ds. E. van Veen	Eindejaarscollecte
<u>zondag 1 januari</u> Nieuwjaarsdag	11.00 uur	ds. E. van Veen	Kerkdienst gemist
<u>zondag 8 januari</u> Top2000 dienst	10.00 uur	ds. E. van Veen	Energiekosten



<u>zondag 15 januari</u>	09.30 uur		
Oecumenische viering in de Grote Kerk in Steenwijk			
<u>zondag 22 januari</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Catechese en Educatie
<u>zondag 29 januari</u>	09.30 uur	ds. E.R. Veen (Zwolle)	Missionair werk en kerkgroei
<u>zondag 5 februari</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Werelddiaconaat
<u>zondag 12 februari</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Kosten Eredienst
Heilig avondmaal			
<u>zondag 19 februari</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Bejaardenwerk

Op de zondagen 1 januari en 5 februari (de eerste zondag van de maand) is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk en voor de kinderen is er een glas drinken.

Overzicht diensten

Kerkdienst zondag 18 december 2016 – 9.30 uur. Deze zondag, vierde advent, lezen we Mattheüs 1:18-25. Daarin wordt de komst van Jezus aangekondigd, met de woorden uit het Eerste of Oude Testament die alleen Mattheüs oppakt: Immanuel, God-met-ons. In Jezus zal de zorg van God voor ons en voor onze wereld zichtbaar worden. Sterker: in Jezus is God bij ons. Voor de kinderen levert dat de zin op ‘Het komt goed!’ De ster is bijna af.

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst - 22.00 uur. Op deze avond zet onze kerk de deuren wijd open en nodigt u uit om te komen naar de kerstnachtdienst. Deze dienst staat in het teken van de geboorte van Jezus Christus in onze wereld. Medewerking in deze dienst wordt verleend door de Woldklank onder leiding van Karel Jager. De kribbe, de herders en de engelen. Allemaal hebben ze een verhaal dat jaar in jaar uit mensen in beweging brengt. Een verhaal over Gods komst in een mensenleven is niet anders te verstaan dan in de geboorte van een kind. Dit kind. God zien we in het kwetsbare. Het is een paradox. Het kleine dat ergens aan de rand van het bestaan ligt en daar vinden we Gods aanwezigheid. Voluit zingen we de bekende liederen; als er een plek is waar Stille Nacht gezongen mag worden, dan in deze nacht.

Zondag 25 december Eerste Kerstdag - 9.30 uur. We vieren de geboorte van Jezus en sluiten in deze dienst het adventsproject af. Medewerking is er deze dienst van ons Protestants kerkkoor onder leiding van Adriaan Oudkerk. Wij hopen op een fijne en feestelijke kerstdienst met elkaar.

Ruim baan voor alle vreugdebodes
Die op deze nieuwe morgen
Richting wijzen naar de Zoon.
Zie hoe in Hem Gods luister schittert
Waarmee Hij heel de wereld schraagt
Als eeuwig woord dat altijd leven wekt.



Alles wat ooit was
Alles wat nu is,
En dat wat ooit zal zijn,
En heel dat kleine bestaan van mij,
Wordt doortrokken met zijn licht
Van liefde en trouw en vrede en redding.

Breek uit in gejubel!
Want het ware licht dat ieder mens verlicht
Is steeds weer komende in de wereld.
Geen spoor van duister krijgt het ooit klein.'

Viering 2e Kerstdag 26 december - 10:00 uur Raad van kerken Steenwijk e.o.

Katholieke kerk H. Clemens Molenstraat 21-23 te Steenwijk
Voorganger: Pastor Theo van der Sman
De viering zal worden opgeluisterd door het gezamenlijk zingen van
kerstliederen. Dit alles in een mooi versierde kerk.



Eindejaarsbijeenkomst 31 december - 17.00 uur. Dit jaar 2016 willen we net zo op besluiten als vorig jaar. Geen oudejaarsdienst maar een samenkomst, waarin ruimte is voor ontmoeting maar we ook stilstaan bij het bijna afgelopen jaar. We lezen de psalm, die bij het oudejaar past, we bidden om Gods en nabijheid voor het nieuwe jaar en we zullen eveneens een enkel lied zingen. We nodigen u en jullie graag uit om met elkaar het oudejaar te besluiten.

Zondag 1 januari 2017 - 11.00 uur. In een korte dienst begroeten we het nieuwe jaar. Na deze korte dienst is er om 11.30 de nieuwjaar begroeting. We willen elkaar ook geluk wensen voor het nieuwe jaar, als gemeenschap maar ook voor ieders eigen leven: moge 2017 een gezegend jaar zijn.

Zondag 8 januari 2017 - 10.00 uur. De Top 2000 van Radio 2 aan het eind van het jaar, is voor veel mensen een begrip geworden. Eind november kunnen luisteraars hun favoriete muziek doorgeven en wordt er een lijst met 2000 nummers samengesteld. Van Heavy Metal tot een Nederlandstalige meezinger, van een topper van toen tot een hit van nu, alles komt voorbij tussen Kerst en Oud en Nieuw. Muziek doet wat met mensen! Het raakt ons. Soms een melodie en soms een tekst. In die Top2000 staan ook veel nummers die iets van ons geloof laten horen, zien en/of voelen. Bij een aantal daarvan willen we even stil staan (of juist lekker swingen!) in onze eigen Top2000 Kerkdienst op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Iedereen is van harte welkom om deze speciale dienst mee te beleven.

Kerstmis

Het is een bekende riedel in de kerk: o die feestdagen zijn zo vrolijk niet, je zit maar alleen te wachten op bezoek, je mist degene die er niet meer is, je moet zo nodig vrolijk zijn, er zitten zoveel mensen in de kou of zonder dak – en dat terwijl dat andere feest, Pasen, veel meer het hart van het christelijk

geloof is. En dat is tenminste niet helemaal ingepakt door de commercie. Nee, we zijn maar blij als het allemaal weer voorbij is.

En toch. Als we even kans zien gaan we er iets moois van maken, horen we de klokken luiden op Kerstavond, is het huis – bescheiden misschien maar toch – versierd, zijn er



kaarsen, denken we zelf ook aan die vriendin die nu alleen zit, nodigen we zelf ook vrienden uit, koken we iets speciaals, zingen we zelf ook uit volle borst mee.

Het lijkt erop dat Kerst sterker is dan onze overwegingen en tegenwerpingen. Dat heeft vast en zeker te maken met onze min of meer Germaanse inborst en met de periode van het jaar. Dat het al maanden steeds vroeger donker wordt dat voelen we wel degelijk, ook al hebben we binnen gewoon de lamp aan. En dat je de zon in deze tijd dan mist, dat je hoopt dat er toch wel weer een voorjaar komt – ja, dat voelen we heus wel. Misschien niet zo intens en zo afhankelijk als onze voorouders, maar toch.

Dus die – zeg maar – heidense kant van het feest doet ons wat. Nu nog de christelijke. Want dat midwinter of zonnwende is ooit in beslag genomen, gezegend, ingekleurd, overgenomen, geadopteerd door de mensen die ons heidenen het evangelie hebben gebracht. Nou net op dit feest gingen ze vertellen over de geboorte van God in een menselijke gestalte, een kind. God een kind – dat moet bevreemding hebben gewekt. Kwetsbaar, arm.

Voor de Germanen waren de goden allesbehalve kwetsbaar, die waren groots als de natuur, de donder, geboorte en dood, winter en zomer, en die maakten dat wij ons klein en afhankelijk voelden, en voor zover wij diezelfde manier van denken nog meedragen, is die bevreemding zeer herkenbaar.

Almachtig, boven alles verheven, misschien zelfs liefdevol en zorgzaam – oké. Maar kwetsbaar? Zomaar ergens, toevallig? ‘In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu.’

Hoe meer we ons in de aloude sfeer van het winterfeest thuis voelen, des te meer zal die verbijstering van Kerst ons overkomen. Een kwetsbare God, stel je voor. Een kind. God is naar christelijke overtuiging niet onkwetsbaar, maar lijdt mee aan wat mensen doormaken. Rust niet tot het goed is met ons. Dat is in het evangelie een rode draad, en die begint hier. ‘Ons eigen levenslot met uw geluk verweven, zo zijt Gij onze God.’

En telkens als die vreemdheid je treft, ben je ontvankelijk voor wat het Kerstverhaal vertelt, voor de vrede die alle verstand te boven gaat, en het onuitroeibare verlangen dat die vrede het op de aarde gaat winnen. Dat dat kind ons regeert, spelenderwijs.

Tenslotte: In gedachten zijn we bij iedereen die zich door de donkere dagen aan het worstelen is. Voor wie ziek zijn, voor wie een groot verlies hebben moeten ondergaan, voor wie teleurstellingen moeten verwerken, voor wie zoeken naar een baan, voor wie eenzaam zijn. Dat er een plek mag zijn om te komen, om te helen, om verder te gaan.

Een heel vriendelijke groet’,
ds. Eric van Veen

Top 2000 kerkdienst zondag 8 januari

De Top 2000 is al jaren een begrip op de Nederlandse radio tussen kerst en oud & nieuw! Veel van de gespeelde songs hebben een boodschap op levens- of religieus gebied.

De commissie Gemeente Opbouw heeft plannen om, na het succes van dit jaar, deze dienst wederom te organiseren. De bedoeling is om de dienst samen met de Katholieke parochie (Steenwijkerwold) vorm te geven.

Muzikaal talent, met een instrument maar ook vocaal, kan zich nog aanmelden voor een bijdrage aan deze dienst! De ervaring van de eerste dienst heeft laten zien dat alle betrokkenen zeer enthousiast waren!

Uiteraard zal de invulling van de dienst vooraf besproken worden en zullen er zeker ook enige repetities plaatsvinden. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 20 december, 19.30 uur in de Protestantse kerk te Steenwijkerwold.



Uiteraard wil de commissie deze dienst organiseren op een datum die dicht bij de radio-uitzending ligt. De dienst wordt gehouden op zondag 8 januari 2017.

e-mail; rfalkena@home.nl of
Roeli Boer (0521) 58 75 70
e-mail roeliboyer@home.nl

Muzikale talenten die enthousiast zijn en willen meewerken kunnen zich opgeven bij

TOP2000

Roelof Falkena (0521) 85 28 56

Nieuwjaarsbegroeting 1 januari 2017

Op zondag 1 januari 2017 is er gelegenheid elkaar de beste wensen te doen toekomen. We hopen natuurlijk dat vele gemeenteleden, jong en oud, dit zullen doen.

Deze nieuwjaars-begroeting wordt natuurlijk gehouden in de kerk.



Komt allen.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

- 5 jan L. de Vries-Sies, Bergsteinlaan 114, met haar 77^e verjaardag
- 6 jan W. Kuiper-Kuiper, Vredenburg 8, met haar 78^e verjaardag
- 8 jan A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 82^e verjaardag
- 16 jan H. van Dijk, Kerkwoerthe 46, met zijn 78^e verjaardag
- 18 jan W.L. Wijcherson-Schuurer, Basserweg 33, met haar 84^e verjaardag
- 18 jan H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 83^e verjaardag
- 18 jan R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 77^e verjaardag
- 20-jan C. Veenstra-Jager, De Meenthehof 6, met haar 87^e verjaardag
- 26 jan M. Pieffers-Prins, Hummelingen 10, met haar 81^e verjaardag
- 2 feb D. Zeefat, Holthinge Campweg 144, met zijn 83^e verjaardag
- 2 feb R. Kreulen sr, Bergsteinlaan 25, met zijn 81^e verjaardag
- 3 feb J.C. Klaassen, Vredenburg 4, met zijn 86^e verjaardag
- 8 feb E.M.B. de Looze-Keizer, Boomsluiters 12, met haar 79^e verjaardag
- 15 feb G. Snijder-Kappe, Vredenburg 60, met haar 91^e verjaardag
- 16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met zijn 80^e verjaardag
- 16 feb J. Lok-Lodewijk, Tukseweg 220B, met haar 80^e verjaardag
- 20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 84^e verjaardag



21 feb A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 77^e verjaardag

24 feb H.Wardenier-van Elp, Oldemarktseweg 194, met haar 85^e verjaardag



Bedankt

Graag wil ik op deze manier mijn dank uitspreken voor alle lieve berichtjes en kaarten met goede wensen voor beterschap.

Gelukkig gaat het langzaam beter, maar er zit vooruitgang in.

Toen was er 4 december jl. een geweldig boeket bloemen als groet van U als gemeente en ter bemoediging.

Hiervoor wil ik U, mede namens mijn man hartelijk dank zeggen.

Hartelijk gegroet, Ria v.d. Hoofdakker -v. Dijk.

Op weg naar het nieuwe pastoraat in onze gemeente

Zo nu en dan is het nodig om de manier van werken aan te passen aan wat de tijd vraagt. Dat geldt voor bedrijven en overheden, maar ook voor de kerk en voor onze gemeente. Het wezen van de kerk, en ook van de plaatselijke gemeente verandert daar natuurlijk niet van. De gemeente is de plaatselijke gemeenschap van gelovigen, van de mensen die geloven dat God met hen wil gaan in hun persoonlijke leven en ook in het leven van hun kerkgemeenschap.

Wat dat laatste betreft: de Bijbel vertelt ons al dat de beginnende kerk zijn roeping zag op drie fronten: pastoraat, diaconaat en missie. Concreet dus: zorg voor elkaar in geestelijk en in materieel opzicht en ook zorg voor anderen om ze het goede te

tonen dat God in Jezus ons leert en ook hen wil leren.

Doorgaans weten mensen in een dorp vaak veel van elkaar. Maar omdat de samenleving dynamischer geworden is en het levenstempo hoger dan vroeger, gebeurt het ook dat we niet van elkaars wel en wee op de hoogte zijn. Wie ziek thuis ligt en belangstelling van de kerk verwacht, om die vervolgens niet te krijgen, beleeft een teleurstelling. *Meeleven kan alleen als we elkaar kennen, zelf gekend willen zijn en van elkaar weten wat we op prijs stellen.* In onze gemeente proberen we met elkaar mee te leven zonder opdringerig te zijn. Dat wil zeggen dat we anonimiteit en de



behoefte met rust gelaten te worden ook respecteren.

Onder pastoraat hebben wij altijd verstaan dat vanuit de kerk er aandacht was voor al degenen die er bij hoorden. Onze gemeente hadden wij daarom in wijken ingedeeld waar bezoeken werden gebracht door de wijkouderling of bezoeker, die zich met name richtte op de ouderen. Maar dat systeem werkte de laatste tijd niet goed meer. Het is steeds moeilijker geworden om ouderlingen te vinden. Bovendien is de behoefte aan “huisbezoek” tegenwoordig bij veel van de jongere mensen niet meer zo aanwezig. Die zoeken liever zelf uit waar ze wel of niet aan mee zullen doen, ook in de kerk. Dus aan twee kanten is onze kerkelijke wereld veranderd en wordt het dus tijd dat wij ons daar bij aanpassen.

De wijkindeling is losgelaten, maar voor pastoraat, aandacht en zorg waar dat nodig is, zijn we hard bezig een pastoraal team van predikant, ouderlingen en bezoekmedewerkers op te zetten. Een team waar u contact mee kan opnemen bij ziekte en overlijden, bij huwelijk en geboorte, maar ook anders, wanneer u dat nodig hebt.

Huisbezoek

Door de predikant, wijkouderling en bezoekers wordt regelmatig huisbezoek afgelegd bij mensen waar sprake is van vreugde of verdriet of anderszins. Heeft u behoefte aan een bezoek laat het ons weten.

Huiskamergesprekken

Zoals ieder winterseizoen worden ook deze keer weer de huiskamergesprekken gehouden.

Deze avonden hebben altijd een thema en deze keer is dat: “Deel je leven”.

Met de burens deel je misschien heel letterlijk een hark of een ladder, met collega's rijd je samen naar het werk.

U kunt ook dingen die u zelf of anderen betreffen, doorgeven aan dit team. Dat team probeert in de gaten te houden wat er allemaal speelt in de gemeente en dus ook waar er extra aandacht nodig is. Daarvoor is het nodig dat u belangrijke dingen doorgeeft, ook dus als het gaat om dingen bij mensen in de buurt of anderszins. Wij proberen overal in de gemeente voldoende bezoekers te vinden, die een klein stukje aandacht voor de ander op zich willen nemen. Het mooiste zou zijn als er voldoende bezoekers zijn die elk die ieder ±10 adressen voor haar/zijn rekening nemen. Het liefst bij een bezoeker in de buurt. Daar gaan we in de komende tijd hard aan werken om dit voor elkaar te krijgen.

Pastoraat was altijd en is nog steeds, uiteindelijk een zaak van de hele gemeente. “De kern van pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus”. Dat is dan dus een opdracht voor ons allemaal, ieder op zijn eigen manier. 1 Petrus 4 10a zegt het zo: *‘Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen’*.

En in de familie deel je wellicht de zorgen om ouder wordende ouders of een zieke.

We leven ook in een kerkgemeenschap en daar delen we ons geloof.

Zo zijn er nog veel meer dingen op te noemen die we samen delen en daar willen we op deze avonden van gedachten over wisselen.



De meeste opgaven zijn inmiddels binnen, dus de groepen kunnen ingedeeld worden. De avonden worden gehouden in januari/februari 2017.

Mocht u zich al opgegeven hebben dan krijgt u tegen die tijd een uitnodiging.

Klaas Klarenberg, telefoon (0521) 5131 14

Geloven doe je in de kerk. Nadenken ook.

In vele gemeentes staan prachtige monumentale kerkgebouwen die vaak alleen maar gebruikt worden voor de traditionele kerkdiensten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de trouw en rouwdiensten maar zou de kerk in deze tijd ook nog een andere functie kunnen vervullen?

Wij zien verschillende ontwikkelingen. Veel kerken worden multifunctioneel gemaakt omdat dit vaak extra inkomsten genereert. Kerkgebouwen worden soms in stichtingen ondergebracht om het kerkgebouw een onafhankelijke functie te kunnen geven zodat er meerdere groeperingen gebruik van kunnen maken.

Kunnen we de kerk ook openen voor anders denkenden? Voor mensen die zich even terug willen trekken en rust zoeken? Mensen die op een andere manier geloven? Mensen die op zoek zijn naar een zingevende en of spirituele ervaring?

Het zou mooi zijn als de kerken deze rol en functie op zich zouden kunnen nemen. De Kerk als een baken van rust en bezinning in de

gemeente. Je kunt er gewoon even naar binnen lopen en in alle rust, in een serene omgeving, je even terugtrekken uit de sleur van de dag. Even een moment van onthaasten. Even geen internet en even los van de drukte om je heen. Even heel dicht bij jezelf komen.

De protestantse kerk in Nederland heeft het initiatief genomen om in de maand van de spiritualiteit, welke duurt van 13 januari t/m 12 februari 2017 een campagne te organiseren met als titel; Geloven doe je in de kerk. Nadenken ook.

Voor meer informatie zie: <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/kerk-alleen-voor-gelovigen>

Als Protestantse gemeente Steenwijkerwold willen wij hier ook aan meedoen en de kerkdeuren tijdens deze campagne op een tweetal momenten open doen.

Een en ander zal de komende tijd nader gecommuniceerd worden.



DE PROTESTANTSE KERK IN STEENWIJKERWOLD E.O. HEEFT OOK DIT JAAR UW STEUN WEER HARD NODIG.

DOET U OOK DIT JAAR WEER MEE?



Verkort* verslag gemeenteavond 7 november 2016

*Het uitgebreide verslag staat op de website <http://pk-steenwijkerwold.nl/verslag-gemeenteavond/>

De onderstreepte zaken in dit verslag zijn aangedragen door de kerkenraad. Daar waar een de tekst *cursief* staat is het een reactie van één van de kerkgangers en de reactie daarop. De voorzitter van de kerkenraad Henk Heinhuis heet de circa 42 aanwezigen welkom.

De opening doet ds. Eric van Veen en heeft als thema “bezinning” daarna hij gaat voor in gebed.

Onze kerk in 2025

-Vraag Hendrik van Beek: “Staat alles dan al vast en heeft het dan nog zin om er over te praten”?

Henk kring van mensen wordt kleiner Jan legt procedure uit.

-Sietse Kraak vraagt naar het kopje Mensen opleiden om taken te vervullen. Heeft zorg over grijsgehalte in de kerk.

-Auke Feenstra: “Kerk blijft ruimte voor bezinning, misschien anders vormgegeven”.

-Grietus Veenstra mobiliteit predikanten verbaast hem, staan we stil?

-Jan Jongschaap 50% van de gemeente heeft een andere band.

-Henk Heinhuis geeft aan dat we geen gezagsverhouding (werkgever-werknemer) met predikant hebben. Predikanten zijn in dienst van PKN-Nederland.

-Klaske Hornstra werkgeversrol naar voren brengen.

-Jan Flobbe op een gegeven moment hebben we geen middelen meer.

-Auke Feenstra landelijk geen faciliteiten vanuit de landelijke PKN?

-Henk Heinhuis kun je pr. 7 jaar betalen dan is het goed... (formeel gezien)

-Jan Jongschaap geeft aan dat bij bezoekwerk door predikant er een band moet zijn met het gemeentelid.*

**In reactie op de stelling dat in een gemeente verschillende deeltijdpredikanten kunnen werken.*

We moeten als kerkenraad nog reageren op een PKN-Notitie die medio november uitkomt.

Project kinderdiensten

- Liesbeth Winters-Jonas, kinderpastor • Onderzoek, periode maart t/m juni 2016
- 34 gezinnen, leeftijd ouders 25 tot 45 jaar • 14 gezinnen bezocht
- 18 gezinnen telefonisch contact • Wat kan de kerk voor jou en je kind betekenen?

Wat kan onze kerk voor jou en je kind betekenen? Avond op 28 juni 2016

Hoe nu verder?

Stap 1: Eén contactpersoon voor jonge gezinnen. • Betrek kindernevendienst/zondagschool bij het proces

Stap 2: Vorm een (werk)groep meedenkende ouders

Stap 3: Professional verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe vieringen.

Ontwikkel samen met de werkgroep een format. Evaluatie in maart 2017.



Kinderdienst

- Groep is gevormd • Samen met commissie Eredienst • Kinderdienst Mei/juni 2017
- Zondagschool – nevendienst • Denkt na over eigen toekomst en structuur.

Samenwerking andere kerken

• Regionale samenwerking met PKN gemeentes • Samenwerking met RK kerkgemeenschap
Auke Feenstra vindt het een goed initiatief. Hannie Feenstra: in Emmeloord collecteren kinderen in de dienst. Henk Heinhuis we hopen volgend voorjaar een mooie kinderdienst te houden.

Bij eventuele samenwerking met Willemsoord was de eis dat de predikant daar zou moeten wonen.

Kanselruil besproken in werkgemeenschap (kerken in de regio)

Er is besproken of en hoe er samenwerking kan komen, helder antwoord op de vraag: geen behoefte.

Er is ook gesproken met katholieke kerk. Met hen werken we in de praktijk al op een paar fronten samen. Dit o.a. in de tentdienst, oecumenische kerkdiensten, pinksterwandeling etc.

Mobiliteit predikant

- Eventuele verplichte mobiliteit moet door PKN nog een besluit over genomen worden
- Gemeente is in 16 jaar gehalveerd *Zie voor de reacties ook het kopje Kerk 2025*

Organisatie bezoekwerk

- Bezoek Dronten • Huidige stand van zaken • Belang van bezoekers • Hoe verder

Hillie Sleurink: hoe stellen we ons als gemeente op, hoe vorm je een gemeenschap.

Eric van Veen vraagt naar visioen/motivatie, wat willen we ...

Eric meer aandacht voor elkaar en elkaar meer kennen, dan heb je meer gemeenschap.

In de Evangelische Kerk in Drachten zien mensen meer naar elkaar om.

Bezoek kerkenraadsleden aan de kerk in Dronten n.a.v. artikel in blad Kerkinformatie

Men komt elke week bij elkaar, men investeert in een goede structuur.

Probleem is het bezoeken van mensen onder de 75.

Eric waarschijnlijk zal het bij ons op termijn gaan lopen zoals het in katholiek Steenwijk e.o. loopt.

Anders is niet perse slechter.

Winterprogramma 2016-2017

Eric van Veen licht het boekje toe. Bijvoorbeeld synagogebezoek Zwolle (binnenkort)
40 dagen tijd naar Engels voorbeeld pannenkoeken eten. *Verder geen opmerkingen.*

Financiële situatie gemeente

Vooruitblik financiën (verkorte weergave)

Totaal Exploitatie	Begroting 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
totaal baten	€ 121.040	€ 112.555	€ 102.862
totaal lasten	€ 158.350	€ 160.625	€ 162.903
Saldo baten - lasten	€ 37.310-	€ 48.070-	€ 60.041-
Exploitatie resultaat -	31% -	43% -	58%-

Vraag Dirk Bijker n.a.v. de bovenstaande kolom: "Hoe lang kun je zo nog doorgaan".

Antwoord; "Als het zo doorgaat ben je binnen de 5 en ongeveer 7 jaar failliet".

Inrichting Kerk



*Hendrik van Beek zo goed, in de kring hoeft voor hem niet.
Egbert Kooij zo goed (café opstelling gelukkig in onze vakantie) vraagt aandacht voor licht op predikant.
Klaske Hornstra stoelen staan zo met minder zicht naar voren.
Hannie Feenstra; Waarom stoelen niet meer voor in de kerk en daar een kaal stuk, geeft zoals het nu is verhuisindruk.
Lottie Nijenhuis we hadden het hier 20 jaar geleden al over. Vraag aandacht voor een goede indeling met het oog op gebruik kerk voor meerdere zaken.
Albert Bosscha ook voor Woldklank is het een beperking dat alles vast staat.
Het gaat niet passen bij kerstnachtdienst.
Hans Andere opstelling koor
Henk en wat is nu de conclusie?
Goede opstelling voor normale dienst. Bij bijzondere diensten meer flexibiliteit.
De kerkenraad zal zich buigen over een opstelling/oplossing voor de bijzondere diensten.*

Rondvraag

Sietse Kraak geeft als tip: Vraag aan nieuwe leden wat ze voor de kerk kunnen/willen betekenen.
Hendrik van Beek vraagt aan kerkenraad zich te beraden op vredesgroet bij avondmaal.

De avond werd besloten door Eric van Veen waarbij hij een ieder bedankt voor de aanwezigheid en de inbreng. Hij gaf aan dat ook in 1800 er sprake was van een matig bezochte kerk, het is van belang goede moed te houden.
De avond werd afgesloten met het zingen van lied 248.

Jan Stoffers, scriba

Maaltijd voor minima 2016

Op woensdag 21 december zal er weer een maaltijd voor minima worden georganiseerd bij Huis ten Wolde in Steenwijk. In 2015 hebben 75 volwassenen en 56 kinderen een leuke en lekkere avond gehad.

Wij hopen opnieuw op een gezellige avond in gastvrije sfeer voor hen die wel eens een opstekertje kunnen gebruiken.

De maaltijd is een initiatief van de Stichting JIJ, de Stichting Voedselbanken Steenwijkerland en de Stichting Diaconaal Platform Steenwijkerland.

Veel partijen werken kosteloos of tegen kostprijs mee om deze avond te laten slagen.

Om deze avond door te laten gaan vragen wij u of u een bijdrage wilt overmaken op NL 21 RABO 0302 6056 30 ten name van St. Diaconaal Platform Steenwijkerland.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij :
Janien van der Linde:

e-mail: janien.vdlinde@stichting-jij.nl

Annelies van den Berg:

e-mail: dpsteenwijkerland@outlook.com



Hoog tijd voor een kerstbestand

Tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd er op initiatief van de manschappen in de loopgraven een kerstbestand gesloten. In de loopgraven kwamen de tegen elkaar strijdende Britse en Duitse soldaten bijeen om kerst te vieren. Onder de kerstboom werden zelfs cadeaus uitgewisseld.

De legerleiding was zeer verbolgen en wilde absoluut niet meewerken aan het kerstbestand. De mannen aan het front kwamen namelijk met elkaar in gesprek en zagen de zinloosheid van de oorlog in. Zij zagen in dat zij het slachtoffer geworden waren van de spelletjes van de heersende politici.

Als we nu zien wat er in de wereld gebeurt, zien we dat populistische politici hun uiterste best doen om de menigte te mobiliseren. Het kan zo niet langer roept men dan. Ook de media doet er volop aan mee. Het kan zo niet langer wordt zo vaak verkondigd dat menigeen denk dat het ook nog waar is. Hoezo kan het niet langer?

Wij leven hier in Nederland in één van de vijf meest welvarende landen ter wereld! Ons systeem van gezondheidszorg krijgt de allerhoogste scores in een internationaal onderzoek. Onze levensverwachting is nog nooit zo hoog geweest en blijft nog verder stijgen. Uit onderzoek van de WHO blijkt dat de Nederlandse jongeren, behoren tot de gelukkigste jongeren ter wereld en dat de groep 55-plussers nog nooit zo vermogend is geweest.

Waarom zijn er dan zoveel mensen opstandig. Komt dat door de politieke beïnvloeding, door de rol van de media, of is de mens nu zoveel mondiger geworden. Er is een groot gebrek aan vertrouwen. Mensen zijn niet alleen mondiger maar ook veel kritischer geworden en...denken dan ook dat alles maar gezegd kan en moet worden. Ook de kerk ontkomt niet aan deze kritiek. Als je ziet welke misstanden er de laatste jaren boven tafel komen is dat terecht.

Maar ook vrijwilligers, mensen die zich inzetten voor de kerk en daar veel tijd en energie in steken ontkomen niet aan de (on)nodige kritiek. Vaak gaat het inhoudelijk echt nergens over

maar men wil het wel even gezegd hebben. Nou ja denk ik dan, als het je hart lucht, doe dan maar even.

Het lijkt er meer en meer op dat ieder voor zichzelf aan het leven is en zich steeds minder om het lot van de medemens of van de aarde bekommert. Laten de mensen die na ons komen het toch lekker zelf uitzoeken.

Blijkbaar trekken steeds minder mensen er zich iets van aan dat er opnieuw een paar honderd mannen, vrouwen en kinderen verdrinken op de Middellandse Zee. Als ze maar niet hier komen dan is alles goed en geoorloofd. Blijkbaar trekken mensen zich er niets van aan dat presidentskandidaten elkaar in het openbaar schofferen. Blijkbaar wennen wij er aan dat dit soort, eerder ondenkbare, zaken plaatsvinden.

Op het moment dat ik dit schrijf, 5 december 2016, lees ik dat alle records weer gebroken zijn. Ja, alle records zijn in 2016 inderdaad weer gebroken. Zowel die van de opwarming van de aarde als van die van de all time high Sinterklaas verkopen.

Ik denk dat de kerstverkopen en ook de vuurwerkverkoop dit jaar weer alle records zullen breken.

Zou er, in deze adventstijd, ook tijd voor bezinning kunnen zijn? Bezinning over waar we nu met zijn allen, eigenlijk mee bezig zijn? Is het niet de hoogste tijd voor een kerstbestand? Een tijd waarin we net als de soldaten in de eerste wereldoorlog, ons tijdens dit kerstbestand bezinnen op niet alleen de uitspraken van de politici maar ook op die van onszelf.

Er zijn 195 landen op deze aarde. Als wij behoren tot de vijf meest welvarende landen ter wereld dan zijn er dus heel, heel veel andere landen waar de mensen niet onze perfecte gezondheidszorg hebben. Heel veel landen waar geen democratisch gekozen regering regeert. Heel veel gevangeniszellen waar mensen zonder enige juridische grond gevangen zitten, gemarteld en zonder mededogen vermoord worden.



Er zijn naar schatting 65 miljoen mensen op de vlucht en natuurlijk zitten daar ook economische vluchtelingen bij, wat zouden u en ik doen, maar wat ben ik blij dat ik niet hoeft te bepalen voor wie er wel of geen plaats is.

Want, hoe was het ook alweer met Jozef en Maria? Ook voor hen was geen plaats en dus brachten zij de nacht door in een stal waar Jezus

werd geboren. En de engelen zongen; Ere zij God in de hemel, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Ik wens u allen een hele fijne kerstperiode.

Henk Heinhuis

Uitnodiging zangdienst zondag 22 januari

Reserveer alvast in uw agenda: zondag 22 januari 2017 om 16.30 uur.

Zangdienst Zingt u ook mee?

Heeft u een wens? Welk lied wilt u graag zingen?

Vul het s.v.p. in op de lijst welke achter in de kerk ligt of stuur een e-mail naar: Hillie Sleurink: bergstein240@home.nl of Henk Heinhuis: henk.heinhuis@ziggo.nl

Komt u ook? Graag tot ziens op 22 januari 2017 om 16.30 uur in onze kerk aan de Oldemarktseweg.



Vrijwilligersavond vrijdag 3 februari

In onze kerk zijn gelukkig veel vrijwilligers actief. We willen al deze vrijwilligers op gepaste wijze bedanken voor hun inzet met een gezellige avond. Uiteraard is de deelname ook geheel en al vrijwillig...

Bij ons leeft terdege het besef dat we als kerk niet zonder vrijwilligers kunnen draaien.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 3 februari in de kerk en begint om 19.30 uur. De vrijwilligers kunnen deze avond alvast in de agenda noteren.

Nadere informatie volgt medio januari.



Openingstijden kerkelijk bureau

Op elke 1e dinsdag van de maand heeft het kerkelijk bureau weer zitting in de consistorie van de kerk. U kunt hier o.a. terecht voor collectemunten. Ook kunt u wijzigingen doorgeven voor de ledenadministratie.

Heeft u vragen of opmerkingen? Ook hiervoor kunt u terecht tussen 19.00 en 19.30 uur.
Mailen mag ook: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Eindejaarscollecte 2016

‘Deel je leven’.

Op Oudejaarsdag wordt in de meeste kerken gecollecteerd voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. Dit jaar is het thema ‘Deel je leven’.

Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Corinthiërs 12 vers 26: ‘Als een lid lijdt, lijden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde’.

Wij delen ons geloof met elkaar: onze zekerheden en onze twijfels, onze vragen en onze overtuigingen. We viëren, zingen en bidden samen en delen brood en wijn.

Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met vrienden, burens en collega’s. Met mensen die op ons pad komen, iedere dag weer. Ook mogen we gul delen met mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun nodig hebben.

Kerkbalans 2016

Nu we bijna 2016 achter ons laten, willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen.

De meesten van u hebben inmiddels hun toezegging voor 2016 voldaan maar er zijn toch nog een aantal gemeenteleden die dit niet hebben gedaan.

Aan het begin van het jaar is er aan vrijwillige bijdragen toegezegd een bedrag van € 61.274,29. Hiervan is tot december iets minder dan 90% ontvangen totaal € 54.628,54.

Het verschil € 6.645,75 moet dus nog binnen komen.

Graag willen we u vragen, wanneer u dit nog niet hebt gedaan, of u dit voor het einde van het jaar in orde wilt maken.

De Kerkrentmeesters.

KERK  **BALANS.nl**
2016



Voor het boekjaar 2017 voorzien wij een tekort van € 37.310,00

Helpt u ons om dit tekort zo klein mogelijk te houden?



Running Dinner

Vrijdag 28 oktober jongstleden organiseerde de commissie Gemeente Opbouw het “Running Dinner” of in het Nederlands: “We zijn te gast bij meerdere families thuis en genieten van een goede sfeer, heerlijk eten en een goed gesprek, en telkens treffen wij weer andere tafelgenoten en een verrassende dis”.

De reacties na afloop, van de 33 deelnemers waren zeer positief en daarom wil de commissie in 2017 een volgend “Running Dinner” organiseren.

Dat zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober 2017. Opgeven is zeker al mogelijk!”

Hieronder 2 reacties van deelnemers:

“Een paar weken geleden werd ik gebeld door Roelof Falkena of ik ook naar Running Dinner ging. Running Dinner? Wat is dat nu weer? Roelof legde mij dit uit...wat leuk, ja ik ga mee. Vrijdag 28 oktober was het zover...om 18.00 uur werden we in de kerk verwacht.

Er waren al verschillende mensen in de kerk aanwezig.

Als voorafje kregen we in de kerk al een glaasje prosecco of een alcoholvrij drankje en een klein hapje.

Roelof en Roeli legden ons uit wat de bedoeling was. Vijf gezinnen hadden een 3 gangen-diner voorbereid. We gingen in groepjes uit-een om het voorgerecht te nuttigen bij 1 van deze gezinnen.

Ik begon bij de familie Veenstra. Hier kregen we een glaasje pompoensoep, eendeborstfilet en een gebakken broodje met paddenstoelen. Wat een verwennerij en zeer belangrijk, wat was het gezellig. We zouden bijna de tijd vergeten...Rennie las ons snel voor waar ieder het hoofdgerecht zou krijgen. En daar stond de volgende groep al op de stoep.

Ik ging met mevrouw De Groot naar Roelof en Hilde aan de Nijberslaan. Hier kregen we een quiche en salade van couscous en tomaatjes...heerlijk. Ik heb nog even het recept aan Hilde gevraagd, want die quiche was wel erg lekker. Roelof las ons na het eten voor waar ieder het toetje ging nuttigen.

En daar ging ik weer met mevrouw De Groot, dit keer naar de familie Berrevoets. En ook dit keer was het weer een hele verwennerij...chocolademousse, chocoladetaart, ijs met slagroom en aardbeitjes.



En ineens kwamen we erachter dat het al 22.00 uur was. Wat is de tijd voorbij gevlogen. En tijdens het eten heel wat mensen gesproken.

Roeli had ons als opdracht gegeven, dat mocht tijdens het eten er een stilte vallen, dan konden we eens praten over de toekomst van de kerk... sorry Roeli daar zijn we niet eens aan toe gekomen.

En zo kwam er een eind aan een ontzettend leuke en gezellige avond waar zowel jong als oud aan deel nam. Ga ik volgend jaar weer? Zeker weten!

Groetjes Alberdina Wiersma”

“28 oktober 2016: 19.15: de snijbonen moeten op het vuur.”

Zomaar een zin uit ons eigen draaiboek, bij het eerste running diner binnen de Protestantse gemeente te Steenwijkerwold.

De instructies van Roeli Boer en Roelof Falkena waren duidelijk geweest: “Kook voor 6 - 8 mensen een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. Zorg dat het eten op tijd klaar staat en dat de gasten weer op tijd vertrekken. Wie er aanschuift is deels een verrassing, maar het zullen steeds verschillende gasten zijn. Veel plezier!”

We vonden het best wel spannend:

- Wie zitten er straks bij je aan tafel?
- Kunnen de gasten het onderling met elkaar vinden?
- Past wat wij serveren bij wat je gasten al eerder gegeten hebben en/of nog zullen gaan eten?
- Pakken de gerechten uit, zoals we hopen?

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde avond. Met mensen gegeten, waar je anders misschien nooit mee aan tafel had gezeten. Gesproken met ‘min of meer vreemden’ over onder andere onze kerk, vrijwillige levensbeëindiging, muziek maken en natuurlijk over zwarte Piet!

Complimenten voor de organisatie, gasten en gastgezinnen voor het zo goed laten slagen van deze avond. Volgend jaar weer?

Fijke en Co Berrevoets”

CJV nieuws - verslag Sirkelslag Kids

Nadat 's middags alle materialen in de Woldschool waren klaargezet was het op vrijdagavond 18 november zover.

Om kwart over zeven heette Jan Kuit alle kinderen, ouders en leiders van harte welkom. Er was een grotere deelname dan vorig jaar. Van de Immanuelschool [CJV] deden 18 kinderen mee en van de Woldschool 8 kinderen. De kinderen waren verdeeld in drie groepen.

1. De Woldtoppers 1 o.l.v. Christa en Marco
2. De Woldtoppers 2 o.l.v. Jan en Roderik
3. De Woldtoppers 3 o.l.v. Savannah en Ineke

De kinderen hebben vijf spelletjes gespeeld en waren om 21.00 uur klaar.

Er was veel variatie in de spelletjes. Om met een potlood voorzien van vier touwtjes naar alle windrichtingen samen een tekening te maken, die de ander moest raden, viel niet mee.

Er was volop strijd. In de pauze verzorgde directeur Daniël Jansma voor limonade en een knabbeltje. De avond eindigde met karaoke met tot slot een polonaise.



Met dank aan alle vrijwilligers en de gastvrijheid van de Woldschool gingen de kinderen huiswaarts.

De uitslag: landelijk deden er 241 groepen mee. **Woldtoppers 2** eindigde op een gedeelde 45ste plaats, **Woldtoppers 1**

eindigde op een gedeelde 53ste plaats en **Woldtoppers 3** eindigde op een gedeelde 56ste plaats. Geweldig gedaan.

In december is er geen activiteit. De CJV leiding wenst jullie alvast goede feestdagen.

Komen en gaan

De volgende leden zijn gevestigd in onze gemeente

dhr. G.H. van den Berg, Marienwold 20 van Vledder
dhr. R.R. Zwiggelaar Kerkwoerthe 33 van Meppel



De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente

dhr. H.W. van Beek van Gelderingen 2 naar Steenwijkerdiep Noord 2

De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken

mevr. J.E.M. Stoffers van Ten Holthweg 3a naar Steenwijk
mevr. G. Wardenier van Oldemarktseweg 188 naar Steenwijk
dhr. J.H. de Vries van Weldadigheid 3 naar Steggerda

Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat: meer dan wandelen alleen

Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat organiseert klooster- en pelgrimswandelingen. Vier kernwoorden staan hierbij centraal: ontmoeten, stilte, onthaasten en verwondering. Het is dus meer dan wandelen alleen. In 2017 biedt de organisatie 28 wandelingen aan in binnen- en buitenland, waaronder een aantal nieuwe.

Pelgrim Henricus

Pelgrim Henricus is de oprichter van De Wandelmaat. Hij organiseerde vanaf 1996 vanuit zijn eenmansbureau jarenlang kloosterwandelingen. Sinds 2013 zet Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat zijn werk voort. Donateurs ondersteunen het vrijwilligerswerk. In ruil daarvoor krijgen zij korting op de prijs van wandelingen. Iedereen is welkom om mee te

wandelen, of je nou gelooft of niet, rijk bent of arm, jong of oud.

Getijden

Er zijn kloosterwandelingen van twee tot zeven dagen. De deelnemers volgen het dagritme van de broeders of zusters. Belangrijk hierin zijn de 'getijden' (gebedsdiensten) in de kloosterkerk en de maaltijden. Ontmoeten, onthaasten, stilte en verwondering ontvouwen zich elke dag op uiteenlopende wijze. Het gesprek met een broeder of zuster is één van de hoogtepunten. De deelnemers trekken - onder leiding van een gids - met elkaar op in groepjes van drie tot zestien personen. Zoveel mogelijk tussen de maaltijden en getijden door wordt er gewandeld.

Binnen- en buitenland



De Wandelmaat heeft ook nu weer een gevarieerd aanbod van klooster- en



pelgrimswandelingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Vanuit kloosters als Abdij Lilbosch in Echt, Priorij Onze Lieve Vrouw van Bethanië in Loppem (België) en Communauté Grandchamp, een oecumenisch zusterklooster in Areuse (Zwitserland). Soms van klooster naar klooster. In Duitsland kunnen deelnemers de oecumenische pelgrimsweg van Leipzig naar Eisenach volgen.

Nieuw aanbod

Fietsen in Uganda

Ik ben van zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober naar Uganda geweest om daar voor het project Go4Uganda te fietsen. Na een goede voorbereiding en training, maar het belangrijkste om geld op te halen voor dit schitterende project.

We hebben in Kampala, Jinja (de Nijl), Kamuli, Luwero, Mukono en Lake Victoria Kampala gefietst. Ik heb het minimale bedrag van 5.000 euro overschreden en tevens de andere fietsers ook. Door sponsors, giften en donaties die dit mooie bedrag mogelijk hebben gemaakt. Het project staat voor om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden. De stichting Hope of the Nations (met ANBI-status, Algemeen Nut beoogde Instelling) heeft dit project "het bouwen van een technische lasschool" en de faciliteiten, de leerkrachten en het lesprogramma/materiaal om daadwerkelijk structureel wat te kunnen betekenen voor de Oegandese kinderen. De school komt in Kamuli. We hebben een rondleiding gehad op het terrein waar de school gebouwd gaat worden. Dit heeft mij

In 2017 biedt De Wandelmaat ook een aantal nieuwe kloosterwandelingen aan: in Hierden (Priorij De Essenburgh), het Duitse Ellwangen (kennismaking met het werk van priester-schilder Sieger Köder) en het Belgische Brecht (Abdij O.L.V. van Nazareth). Voor het eerst is er ook een pelgrimswandeling op het Hogeland in de provincie Groningen.

Informatie

Het gehele programma en nadere informatie is te vinden op de website van De Wandelmaat: www.dewandelmaat.nl

De brochure met een kort overzicht verschijnt binnenkort.

Wilt u deze ontvangen? Een mailtje naar aweemstra@gmail.com is voldoende.

Wij begroeten u graag als reisgenoot in 2017!

positief verrast. Er is al een elektrahuis gebouwd, en elektra bovenleidingen is al aangelegd en er is al elektra aanwezig.

Er is al een waterpomphuis gebouwd en functioneel werkend. Er werd een diep gat gegraven door twee Oegandese mensen voor de wc en de stenen voor het wc gebouw waren geleverd. Nu wordt er voor nood twee zeecontainers gekocht, 1 voor de lascarabines en de andere voor de opslag en tussen beide komt een overkapping. En met een kleine groep wordt begonnen met de school om dit jaar de pilot te kunnen starten. En later als er meer geld is worden de stenen gebouwen gebouwd. Er is nog veel geld nodig en ik wil u vragen om dit project te blijven steunen door giften op

www.go4uganda.nl/han-ten-wolde/geef

De organisatie bestaat uit Nederlandse en Oegandese mensen met passie en doorzettingsvermogen en daadkracht. Er verblijft momenteel een gezin op het terrein die het terrein onderhoud en tevens beveiligd.



U kunt ook op mijn “Blog” kijken om het project te volgen: www.go4uganda.nl/han-ten-wolde

Wat een mooie fiets avontuur, schitterende natuur. Wat een wereld van verschil, wat een cultuur verschil, wat een armoede, wat een krotten, wat leven ze basic, wat dicht bij; arm en wat beter bedeeden - dat contrast, wat warm en vriendelijk zoals wij als blanken in de zwarte cultuur werden begroet en ontvangen, wat kan er nog veel gedaan worden en wat is het nodig. Toch 61 % van de bevolking is christelijk, Wat mooi, Wat een mooie mensen, innerlijk bedoel ik.

Wat kunnen wij daar nog veel van leren, tevreden zijn met niets, basic leven, hoe wij omgaan met onze medemens (blank of zwart).

Nog een dankwoord: Dank u wel voor de giften die we hebben mogen ontvangen, we kunnen hier weer een stukje mee verder, maar het is nog niet genoeg om het project te realiseren en af te maken. En blijven we vragen of u dit project wil blijven steunen door een gift.

Han ten Wolde - Wezep



**60% van onze begroting bestaat uit
vrijwillige bijdragen**

Doet u ook dit jaar weer mee?



Wijkindeling

Hieronder vindt u een overzicht van de wijken van de ouderlingen met de straatnamen erbij, zodat u kunt zien en lezen wie uw ouderling is.

Met **vette letters** is een wijziging aangegeven.

Wijkteam 1 wijkouderling K.Klarenberg, tel. 51 31 14
diaken mevr. A. Bergsma, tel. 51 74 88

Achternveld, Bakkersveld, Berg en Bos, Bergsteinlaan, Bergweg, Boomsluiters, Heerweg, Hooijdijk, Hummelingen, de Krimpe, Markehof, de Olde Hof, Oldemarktseweg 1-41 – 2-28, Oosterhoek, Oostwold, J.H.W. Pasmaanweg, Remmelinge, Schutterswoerthe, de Spitzen, Steendijk, Tukseweg, ter Zwege, Burgermeester Boldinghlaan, de Erfgenamen, Wethouder Wintersstraat, de Heerlijkheid, Weldadigheid

Wijkteam 2 wijkouderling vacant
diaken mevr. J. Martens, tel. 51 30 86

Basserveld, Basserweg, de Beek, Boslaan, Dennenweg, Gheerdinge, Heideveldsweg, Hesselingendijk, Lage Egge, ir. Luteynweg, Marijenkampen, Mienbeken, Ongeleg, Paasloregel, Schapendrift, Steenwijkerdiep Noord, Steenwijkerdiep Zuid, A.F. Stroinkweg, Thijendijk, Thijlengerhof, Voshoek, Westenwold,

Wijkteam 3 wijkouderling: Vacant

St. Andreasstraat, Zr. Canisiahof, Croevestraat, Geert Mosweg, Gelderingen, Gerardus Majellahof, Holthinge Campweg, Kerkwoerthe, Kwikkels, Marienwold, Oldemarktseweg 30 t/m 94 en 43 t/m 115, Pastoor Muiteymanstraat, het Schild, Vredenburg,

Wijkteam 4 wijkouderling: mevr. R. v.d. Hoofdakker, tel. 58 87 65
diaken: mevr. M. Falkena, tel. 85 05 02

Baarsweg, Bakkersteeg, de Berg, Blaankamp, Brauweringen, Bultweg, Duivenslaagte, de Eese, 't Goor, ten Holthweg, van Karnebeeklaan, Kolonienpad, Oldemarktseweg boven 165 en boven 132, Onderduikersweg, de Pol, Steenwijkerweg, Pr. Willem Alexanderlaan, Witte Paarden, Woldweg, Wolterholten, Woudveld, Zwarteweg,

Wijkteam 5 wijkouderling: mevr. R. Boer-Westerbeek, tel. 58 75 70
Conincksweg, ten Dale, Nijberslaan, Oldemarktseweg 94 t/m 130 en 117 t/m 163, Woldleite

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk

