

In dit nummer:

Belangrijke adressen en andere gegevens.....	2
Overzicht kerkdiensten	3
Startactiviteit op zaterdag 17 september voor jong en oud.....	3
Thema Startzondag 2016 is 'Deel je leven'	4
De Activiteitengids 2016 - 2017	4
Van de redactie	5
Berichten voor HZ en Kontakt.....	5
Agenda kerkelijke activiteiten	5
Wij feliciteren de volgende 75-plussers.....	5
Komen en gaan	6
Leven met vragen	7
Toekomst	8
Nieuwe ambtsdragers gezocht.....	8
Voorbereiding kerkdienst	9
Indeling van de kerk	9
Running Dinner (u kunt zich nog opgeven).....	10
Kerk & Hobby	10
Kerk in 2025.....	11
Openingstijden kerkelijk bureau.....	12
Bloemenzondag	12
Dorcas.....	12
Groei groep.....	13
www.go4uganda.nl.....	13
Antwoorden Bijbelse puzzel.....	14
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen	15
Wijkindeling.....	15
Bijbelse woordzoeker	16



Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl
Preses: dhr. H. Heinhuis 58 75 20 henk.heinhuis@ziggo.nl
Scriba: Mevr. H. Sleurink-Winters 37 13 15 bergstein240@home.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters: **kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl**

Voorzitter: dhr. H. Heinhuis 58 75 20 henk.heinhuis@ziggo.nl
Penningmeester: dhr. J.J. Flobbe 51 24 57 flobbesteenwijk@hetnet.nl
Gebouwen: dhr. H. Falkena 85 05 02 hansmientje@ziggo.nl

Banknr.: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Ouderlingen: **ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl**

Wijk1: dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com
Wijk 2: dhr. H. Oord 37 12 82 h.oord@hetnet.nl
Wijk 3: dhr. B.T. de Groot Boersma 51 58 54 btdegb@gmail.com
Wijk 4: mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk 58 87 65 rwfvandenhoofdakker@gmail.com
Eredienst: vacant
Gemeenteopbouw: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl

Diaconie: **diaconie@pk-steenwijkerwold.nl**

Voorzitter: mevr. A. Bergsma-Hoekstra 51 74 88 hl.bergsma@gmail.com
Secretaris: dhr. H. Nijenhuis 58 93 03 hnijenhuis@hetnet.nl
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Bloemendienst: mevr. J.L. Martens-Stegink 51 30 86 jannie.martin@home.nl
Samen aan Tafel: mevr. M. Falkena-Ensing 85 05 02 hansmientje@ziggo.nl
Ophaaldienst: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29RABO0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl

Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar

Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:

Ledenadministratie: dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl
Jeugdcoördinator: dhr. G. Veenstra 06-37 20 49 69 rennie-grietus@ziggo.nl
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com
Oppasdienst: mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 w.heyman@zonnet.nl
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl
Provider: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl
Kerkkoor: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl
Gezamenlijk Zondagsblad: (0546) 57 74 77 www.welkominderkerk.nl/HZ



www.pk-steenwijkerwold.nl

Overzicht kerkdiensten



<u>zondag 28 augustus</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Diaconie
<u>zondag 4 september</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Missionair werk en kerkgroei
<u>zondag 11 september</u>	09.30 uur	ds. A.P. Oosting (Balk)	Jop Jeugdwerk
<u>zondag 18 september</u> startdienst	09.30 uur	ds. E. van Veen	Vredesweekcollecte
<u>zondag 25 september</u> bevestiging en afscheid ambtsdragers	09.30 uur	ds. E. van Veen	Eredienst
<u>zondag 2 oktober</u> viering heilig avondmaal	09.30 uur	ds. E van Veen	Collecte Kerk en Israël
<u>zondag 9 oktober</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Kerkdienst gemist
<u>zondag 16 oktober</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Kerk in Actie Werelddiaconaat
<u>zondag 23 oktober</u>	09.30 uur	ds. P. Brongers (Drachten)	Stille Hulp

Op de zondagen 4 september en 2 oktober (de eerste zondag van de maand) is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk en voor de kinderen is er een glas drinken.

Startactiviteit op zaterdag 17 september voor jong en oud

Op zaterdag 17 september om 16.00 uur beginnen we met een puzzelwandeling medegeorganiseerd door het CJV. De wandeling start en eindigt bij de Immanuelschool. Tijdens de wandeling zullen we ook onze kerk aan doen.

We besluiten deze puzzelwandeling met een maaltijd om 17.30 uur.

Iedereen wordt uitgenodigd iets van huis mee te nemen en dat met anderen te delen voor bij de soep.

Opgeven voor deze activiteit kan bij:

Roeli Boer, telefoon 58 75 70, roeliboer@home.nl,

Gerard Dolstra, telefoon 59 81 64, gh.dolstra@home.nl

ds. Eric van Veen, telefoon 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl.

Geef je uiterlijk op vóór donderdag 14 september. Graag tot dan!



Thema Startzondag 2016 is 'Deel je leven'

Op zondag 18 september staat de Startzondag gepland. Een feestelijke dag aan het begin van het nieuwe seizoen. De Protestantse Kerk in Nederland, reikt daarvoor jaarlijks een thema aan, met inspirerende ideeën, liturgiesuggesties, werkvormen en materialen.

We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega's, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega's. Maar we delen ons leven ook in de

kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen.

We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken, maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.

Daar zal het over gaan op zondag 18 september. Over 'Deel je leven'. Je leven en je geloof delen met anderen.

Julie allemaal zijn van harte welkom!



De Activiteitengids 2016 - 2017

De commissie gemeente-opbouw is druk bezig met het vervaardigen van de activiteitengids voor het komende seizoen. In de activiteitengids staan alle geplande activiteiten en programma's voor het komend kerkelijk jaar vermeld.

Het boekje wordt op alle adressen van de leden van onze gemeente bezorgd.

De volledige inhoud van de gids kunt u ook altijd raadplegen op onze website, evenals actuele informatie en eventuele wijzigingen.

Van de redactie

Als u dit nummer van Kontakt ontvangt, staan wij aan het begin van een nieuw seizoen.



Het is de bedoeling dat u het volgende nummer van Kontakt eind oktober in huis heeft. Uw bijdrage daarvoor kunt u **tot en met woensdag 12 oktober 2016** inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).

In de week van 17 oktober kan dan Kontakt worden verspreid.

De redactie

*ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Oord, H. Stegink,
J. de Vries, H. Nijenhuis, G. Dekker*

Berichten voor HZ en Kontakt

Als u berichten heeft voor het HZ en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau. Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl dat deze vragen of opmerkingen op de juiste plaats binnen het kerkelijk bestuur terecht komen.

Agenda kerkelijke activiteiten



kerkelijk bureau	6 september en 4 oktober (van 19.00 – 19.30 uur)
ouderenmorgen en samen aan tafel	donderdag 1 september en 6 oktober
Expositie Kerk & hobby	zaterdag 10 en 17 en zondag 11 en 18 september
Startactiviteit jong en oud	zaterdag 17 september om 16.00 uur (Immanuëlschool)
Startzondag	zondag 18 september om 9.30 uur
Groei groep	zondag 18 september en 16 oktober
Running dinner	vrijdag 28 oktober

Wij feliciteren de volgende 75-plussers

3 sept	H. Schippers-Luchtmeijer, Oldemarktseweg 141 D, met haar 77e verjaardag
6 sept	H. Weijs, A.F. Stroinkweg 1, met zijn 77e verjaardag
13-sep	J. Koers, Hummelingen 6, met zijn 94e verjaardag
15 sep	J. Middelbrink, Bakkersveld 13, met zijn 85 ^e verjaardag
20 sep	A. Hofstee-Dedden, Oldemarktseweg 58, met haar 78 ^e verjaardag
25 sep	A. Winters-Eker, Bergsteinlaan 30, met haar 81 ^e verjaardag
27 sep	K. van Dijk-Spin, Kerkwoerthe 48, met haar 77 ^e verjaardag
27 sep	J. de Vries-Grevelink, Oyershoeve 245, met haar 79 ^e verjaardag
7 okt	B.E. Dolstra, Woldweg 4, met haar 80 ^e verjaardag
8-okt	J.J. Groen-Gaal, Oyershoeve 37, met haar 86 ^e verjaardag

8 okt	E. Hartkamp-Otten, Markehof 1, met haar 78 ^e verjaardag
8 okt	J. Kuijsten, Gelderingen 30A, met zijn 79 ^e verjaardag
10-okt	H. Rodenstein, Johannes Bogermanstraat 335, met zijn 97 ^e verjaardag
13 okt	M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210, met haar 81 ^e verjaardag
16 okt	B. Oostra-Kempenaar, Vredenburg 126, met haar 87 ^e verjaardag
16-okt	M. Hetebrij-Veen, Oyershoeve 1, met haar 84 ^e verjaardag
16 okt	J. Muis, Pastoor Muitemanstraat 14, met zijn 81 ^e verjaardag
24 okt	G. Bosscha-Westerbeek, Boomsluiters 5, met haar 82 ^e verjaardag
26 okt	F. Muis-Poepjes, Pastoor Muitemanstaat 14, met haar 78 ^e verjaardag
30-okt	A. Schokker, Conincksweg 55, met zijn 79 ^e verjaardag



Komen en gaan

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente

mevr. M.J.A. Prins, van Vredenburg 120 naar Witte Paarden 251
 fam. Verra-Blei, van 't Westert 3 naar Burgemeester Kuiperslaan 77, Oldemarkt
 mevr. P. Wicherson-Verbeek, van Lage Egge 7 naar Marienwold 24
 fam S. Klaverdijk, van De Heerlijkheid 36 naar Gelderingen 14



De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken

dhr. M.N.H. van der Knokke, van Marienwold 8 naar Groningen
 mevr. N. Groen-van der Zwan, van Conincksweg 21 naar Nieuw Vossemeer
 mevr. C.S.S. Otten, van Bergweg 70 naar het buitenland

De volgende leden zijn binnengekomen in onze gemeente

dhr. J. de Grootte, Steenwijkerweg 251, van Stuifzand
 dhr. G. Vink en mevr. A.M. van Houten-Vink, Bergsteinlaan 26, van Utrecht
 mevr. T.E.Z. Prins, mevr. L. van Benthem en dhr. T. van Benthem, Vredenburg 75, van Marknesse
 dhr. W. Hartkamp, Bergweg 72, van Dronten
 mevr. H.M.J. van Grinten, mevr. K.R.G. Kuiper, mevr. S.F. Holtrop en dhr. B.M. Holtrop, Weldadigheid 35, van Steenwijk
 dhr. J.J. Bakker, Croevestraat 9, van Amsterdam

Leven met vragen

Leven met vragen hóort bij wat ons leven is. Ook in het Nieuwe Liedboek staan de twee liederen met de titel Een mens te zijn op aarde: de nummers 538 en 807.

Vers 3 van lied 538 zingt, dat een mens op aarde in deze wereld óók is: het aanvaarden van de vragen en de angsten. In lied 807 worden nog méér levensvragen gesteld. Vragen die zich ook aan Jezus opdrongen: “Wie is voor ons de weg? Wie kent de dag van morgen? Hoe zullen wij volbrengen een mens te zijn die sterven moet?”

Vooral de vragen van leed en lijden dringen zich vroeg of laat aan ons op: Waarom overkomt mij dit? Waaraan heb ik dit verdiend? Enzovoort.

En voor ons gelovigen is de grootste worsteling: Wat heeft God met dit leed en lijden van doen?

Onontkoombare vragen. Vragen die gesteld mogen en moeten worden, die juist hóren bij hartstochtelijk leven, bij het leven omarmen en beamen.

Naarmate we méér ontdekken wat het is om mens te zijn op aarde, leren we ook te aanvaarden dat er geen voor het hart én verstand bevredigende antwoorden op vele van deze vragen zijn.

Wat betekent het geloof in al deze levensvragen? Soms moet je eerst met moeite helder krijgen wat het geloof daarin niet betekent. Het geloof heeft geen enkel antwoord op de vraag waaróm ziekte ons overkomt. Het geloof kan alleen een kracht zijn om de weg te gaan die je moet gaan nu je dit is overkomen. Een kracht die je moed, geduld en vertrouwen geeft om die weg te gaan. Het geloof dat de kracht kan geven om – door alles heen – op die weg uiteindelijk innerlijke vrede te vinden. Het geloof dat je er zelfs toe kan brengen om uiteindelijk te

kunnen belijden dat het leven tóch ten diepste goed is.

Ik heb aan mensen die getroffen zijn door ziekte of verlies wel eens een gebedstekst meegegeven die voor mezelf veel betekent. Het begin daarvan luidt:

‘In het wachten en niet-weten,
in de stilte van mijn denken,
in de vragen van mijn hart ...
wees aanwezig als een Vriend,
in de vrienden die nabij zijn,
in de handen die verzorgen,
in de woorden die zij zeggen,
in het zuchten en het bidden,
in de liefde die blijft spreken’.

God aanwezig op de weg die te gaan is: in nabije vrienden, verzorgende handen, in uitgehouden zwijgen, in intens luisteren, in een enkel voorzichtig woord.

Hopelijk wordt het ons gegeven om in geloof ándere vragen te stellen. Als de tijd er rijp voor is, verstommen al die radeloze en redeloze waarom vragen, vragen die juist zo kwellend en afmattend zijn omdat de antwoorden erop veelal ontbreken.

Hopelijk wordt het ons gegeven te komen tot de vraag: “Nu mij (ons) dit is overkomen, hoe kan ik (kunnen wij) hier doorheen komen?”

En dat de vraag naar ‘God achter het leed en lijden’ omgevormd raakt tot de bede om God als Bondgenoot op de weg daar doorheen:

“Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil woordloos zijn geworden.

Blijf bij ons met een enkel woord, een eenvoudig gebaar vol troost en gemeenschap. Blijf bij ons, blijf ons nabij, blijf ons bij”.

Ondertussen branden wij in dat een mens op aarde zijn van verlangen – zoals de laatste regel van lied 807 – hunkert, tot alles is voltooid

Toekomst

Het pad naar de toekomst
is soms niet meer dan een spoor.
Je zult je eigen weg moeten vinden.
Dat je daarbij
de wind in de rug mag hebben
en de zon op je gezicht mag voelen.
Dat je
in het zachte suizen van de stilte
de stem herkent
die jou influistert
wat toekomst heeft.

*van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Zinboekje - Toekomst*

Nieuwe ambtsdragers gezocht

In september zullen er weer ambtsdragers de kerkenraad verlaten omdat zij aftredend en niet herkiesbaar zijn. We roepen u op om namen te noemen van mensen die u geschikt acht om de taak van Ouderling op zich te nemen. En ook hebben we altijd nog de vacature Jeugdouderling.

Na het onderzoek verricht door de Jeugdpastor Liesbeth Winters onder de ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar willen we graag dat dit werk doorgaat. Wij vragen u, wilt u alstublieft met ons mee te denken, want we willen allemaal graag dat ons kerkenwerk

doorgaat. We zijn ook erg blij dat al 2 ambten weer vervuld zijn.

Voelt u zich aangesproken om ook een taak op u te nemen, schroom dan niet, om voor informatie contact op te nemen met onze predikant ds. E. van Veen, telefoon (0521) 58 85 68 of de voorzitter van de kerkenraad Henk Heinhuis, telefoon 06 - 531 482 48.

De namen kunt u doorgeven aan scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com

De volgende mensen zijn aftredend en niet herkiesbaar:

De heer H. Oord, ouderling

De heer H. Nijenhuis, diaken

Mevrouw L. Nijenhuis-van Drogen heeft aangegeven om de taak van diaken op zich te nemen.

Mevrouw H. Sleurink-Winters, scriba

De heer J. Stoffers heeft aangegeven om de taak van scriba op zich te nemen.

Ook de heer B. de Groot Boersma, heeft aangegeven te willen stoppen met zijn Ouderlingschap.

De volgende mensen zijn aftredend en wel herkiesbaar:

De heer H. Falkena, Kerkrentmeester

De heer J. Flobbe, Kerkrentmeester, penningmeester

De (her)bevestiging en afscheidsdienst zal plaatsvinden op 25 september.

Vorbereiding kerkdienst

Eerder was de gewoonte dat ambtsdragers zich voorbereidden op de kerkdienst in de consistorie. Daar sprak de dienstdoende ouderling het zogenaamde consistoriegebed uit. Daarin vroeg hij God om zijn zegen over de dienst, in het bijzonder van de voorganger, opdat de gemeente er weer tegen kan en aan haar dienst gewaagd is.

Een aantal jaren geleden hebben wij dit consistoriegebed verplaatst, naar het begin van de dienst in de vorm van een drempelgebed. De intentie van het consistoriegebed (de zegen over de dienst en alle medewerkers) past prima in het drempelgebed. Bovendien wordt zo de hele gemeente erbij betrokken. Wel spreken we het consistoriegebed uit bij huwelijksdiensten en rouwdiensten omdat we daar niet beginnen met een drempelgebed.

Nu we al enige tijd met elkaar beginnen in de kerk en niet meer in de consistorie zullen dienstdoende ambtsdragers en voorganger niet meer voor de dienst samenkomen in de consistorie maar in de kerk. Dit draagt bij aan een gastvrije gemeente, die wij willen zijn en uitstralen. Het geeft gelegenheid tot ontmoeting en medeleven.

Op een teken van de voorganger gaan de dienstdoende ambtsdragers en voorganger naar voren en kan de dienst zijn aanvang nemen. Met dit besluit gaan we verder op de weg, die we ingeslagen zijn, met het beginnen van de dienst met elkaar in de kerk.

Vanaf september zullen we deze voorbereiding op bovengenoemde manier gaan doen.

Indeling van de kerk

Een van de argumenten van de herinrichting van onze kerk was een einde te maken aan het gat in de kerk. Gemeenteleden zaten her en der verspreid in de banken en vooral achterin.

In de heringerichte kerkruimte zien we echter dat gemeenteleden nog steeds het liefst achterin plaatsnemen en stoelen voorin leeg blijven. Wat te doen?

- * Het aantal stoelen drastisch verminderen opdat mensen wel voorin plaats moeten nemen.
- * Het koor sluiten en de lezenaar naar voren halen. Dit betekent dat de preekstoel niet meer gebruikt zal worden.

Als voorganger sta ik het liefst dichtbij of tussen de mensen. De huidige situatie creëert afstand en voelt voor mij als voorganger niet prettig. Welke weg we hier ook mee verder gaan, de afstand, die er nu is, zal verkleind moeten worden. Na de kerkdienst van 4 september zullen we hier bij het koffiedrinken over spreken. Hoe gaan we 'dit gat' dichten?

Running Dinner (u kunt zich nog opgeven)

De commissie Gemeente Opbouw nodigt belangstellenden uit voor een “Running Dinner”!

De opzet is dat deelnemers op een avond meerdere diner-gangen geserveerd krijgen, maar elke gang is op een ander adres ofwel bij een andere gastheer of gastvrouw (of beide).

Tijdens het dineren bestaat de mogelijkheid om met elkaar te praten, wellicht met betrekking tot het thema; “de kerk in 2025”. “Running dinner” is een bijzondere, andere, manier om elkaar als kerk-leden te ontmoeten in een ontspannen sfeer.

De datum voor dit diner is vrijdag 28 oktober, en van elke deelnemer vragen wij een bijdrage van € 12,50.

Lijkt het u leuk om aan dit “Running Dinner” deel te nemen, dat kan als deelne(e)m(st)er of als gastvrouw/gastheer, dan kunt u zich aanmelden bij Roeli Boer (587 570) e-mail:

roeliboer@home.nl of bij Roelof Falkena: rfalkena@home.nl

We maken dit plan nu al bekend want er zijn veel voorbereidingen nodig!

Uiteraard wordt u vooraf op de hoogte gesteld van de “spelregels” en het juiste tijdstip.



Kerk & Hobby

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 wordt het open monumenten-weekend georganiseerd.

De commissie Gemeente Opbouw van de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold organiseert in dit weekend voor de 2e maal de expositie “Kerk & Hobby” ! Ook is de expositie te zien in het weekend van 17 en 18 september.

Er hebben zich al enkele deelnemers gemeld die, aan de hand van het gekozen thema “Deel je leven”, op creatief gebied iets kunnen maken voor deze expositie! **Maar nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom!!** Mogelijk op het gebied van pottenbakken of handwerken?

Bent u creatief op het gebied van fotografie, houtbewerking, breien, boetseren, schilderen of iets anders meld u zich dan bij:

Roeli Boer, tel. 58 75 70 of e-mail: roeliboer@home.nl

of Lucy Wink, tel. 58 93 83 of e-mail: gerardenlucy@kpnmail.nl

Maandag 29 augustus wordt met alle deelne(e)m(st)ers overlegd over de invulling. Aanvang 19.30 uur in de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold.



Kerk in 2025

De Generale synode van de PKN heeft naar aanleiding van de in november 2015 uitgekomen nota van Arjan Plaisier, Kerk 2015; *Waar een woord is, is een weg*, vergaande besluiten genomen. Graag wil ik op enkele belangrijke besluiten even kort ingaan.

De PKN gaat van de huidige 74, naar 11 classis waarmee men een lichtere organisatie structuur wil bewerkstellingen. Arjan Plaisier pleit in zijn nota om minder tijd te besteden aan organisatorische zaken en meer tijd te creëren voor zaken waar het werkelijk om gaat: het evangelie.

De voorzitter van de regionale classis zal als regio-predikant en regionale visitator gedeeltelijk worden vrijgesteld om onderlinge regionale ontmoetingen met buurgemeentes te stimuleren.

Persoonlijk vind ik het jammer dat er gekozen is om het ambt van regio-voorzitterschap te laten vervullen door predikanten omdat de regiovoorzitter in de nieuwe situatie tevens een belangrijke regionale bestuursverantwoordelijkheid krijgt. Mijns inziens had men hier voor ervaren bestuurders moeten kiezen en niet voor predikanten die daar niet voor opgeleid zijn.

Nagenoeg alle voorstellen uit de nota Kerk 2025 zijn inmiddels aangenomen. Er is echter een heel belangrijk punt blijven liggen en dat gaat over de mobiliteit van de predikanten. In de nota van Arjan Plaisier was na 12 jaar een verplichte roulatie van predikanten opgenomen. Dit is nu van tafel. Een verplichte overplaatsing van predikanten na 12 jaar ging de synode te ver. Het moderamen van de generale synode zal samen met de Bond van Predikanten en het Georganiseerd Overleg

Predikanten in gesprek gaan om er voor te zorgen dat er in 2017 een meer aanvaardbaar besluitvoorstel ligt.

Ik begrijp ook dat een verplichte overplaatsing na 12 jaar te ver gaat. Wat ik echter niet begrijp is dat men dat niet heeft zien aankomen en er straks twee jaar voorbij zijn en er nog een jaar extra ruimte wordt genomen om tot een besluitvoorstel te komen.

Predikanten zijn bij de PKN niet in dienst bij de plaatselijke gemeente maar hebben een vrij beroep en zijn in dienst bij de landelijke kerk. De plaatselijke gemeente heeft dus niets te zeggen over de eigen predikant. Er is namelijk geen gezagsverhouding. Door de krimp in alle kerken en dus ook in de PKN zijn er maar heel weinig predikantsplaatsen beschikbaar en wordt er nog maar mondjesmaat gerouleerd. Dit zorgt voor ongewenste situaties. Door de krimp komen veel gemeentes in de financiële problemen. Maar omdat predikanten noodgedwongen nog maar weinig rouleren, blijven gemeentes wel met de hoge kosten zitten van een volle predikantsplaats. Ook voor de predikanten is dit een zorgelijke situatie. Zij willen na verloop van tijd ook graag wel eens naar een andere gemeente maar krijgen daarvoor nagenoeg geen gelegenheid. Door de huidige situatie ontstaat er dan ook veelal onnodig wrijving tussen predikant en bestuur. Dit is jammer en maakt het beroep van predikant er ook niet aantrekkelijker op. Het is te hopen dat men met gezond verstand, op korte termijn, met een goed besluitvoorstel komt om deze ongewenste impasse te doorbreken.

Henk Heinhuis, voorzitter.

Openingstijden kerkelijk bureau

Op elke 1e dinsdag van de maand heeft het kerkelijk bureau weer zitting in de consistorie van de kerk. U kunt hier o.a. terecht voor collectemunten. Ook kunt u wijzigingen doorgeven voor de leden--administratie.

Heeft u vragen of opmerkingen? Ook hiervoor kunt u terecht tussen 19.00 en 19.30 uur.

Mailen mag ook: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl



Bloemenzondag

Op donderdag 10 november is het de jaarlijkse mantelzorgdag en dan willen wij deze mensen weer in het zonnetje zetten. Maar niet alleen de mantelzorgers, ook willen wij denken aan zieken en ouderen, kortom aan alle mensen die wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit willen we doen op zondag 13 november.

Om deze dag tot een succes te maken willen wij u als gemeentelid vragen hiervoor een bos(je) bloemen mee te nemen voor iemand die u wilt verrassen. Doet u er dan wel even een kaartje aan met de naam erop voor wie ze bestemd zijn. U kunt ook een bos(je) bloemen zonder kaartje meenemen, dan zoeken wij hier iemand voor die een bloemetje goed kan gebruiken.

Dit hoeft niet beslist iemand te zijn van onze eigen gemeente.

Zo kunnen we gezamenlijk denken om de zieken en ouderen in onze gemeente, maar

ook aan de mantelzorgers, de mensen die om hen heen staan.

Om het een en ander goed te laten verlopen verzoeken wij u de bloemen zoveel mogelijk op zaterdagmiddag 12 november van 15.30 tot 17.30 uur in de kerk te brengen.

Voor deze actie delen we nog een flyer uit op 6 november.



Dorcac

Dorcac is een organisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.



Een inzameling voor Dorcas houden we op Dankdag woensdag 2 november en op 30 oktober, de zondag vóór dankdag.

Als herinnering zullen we op 23 oktober nog een flyer uitdelen.

Groei groep

Duizenden mensen komen samen in kleine huiskamerkringen om hun geloof en visie met elkaar te delen. Er ontstaan prachtige gesprekken en er worden ontdekkingen gedaan. Ook in Steenwijkerwold en omgeving gaan wij het komende seizoen weer verder met de groei groep. Hieronder de data van onze bijeenkomsten.

18 september

16 oktober

13 november

11 december

8 januari

5 februari

5 maart

2 april

30 april

28 mei



Grietus Veenstra

www.go4uganda.nl

Hallo allemaal,

De Protestantse Gemeente in Steenwijkerwold was mijn gemeente. Ik kwam speciaal op de fiets vanuit Pesse om toch in Steenwijkerwold te kerken. Ja dat is bijzonder te noemen. Het gevoel was heel sterk. En deze gemeente zal ook altijd een warm plaatsje bij mij hebben. De doop en belijdenis was een schitterend mooi moment en ik was vol vreugde en blijdschap. De Heilige Geest was zeker aanwezig.

Ik heb mooie herinneringen aan die tijd. En deze koester ik. Dit was één van de eerste momenten dat ik in een groep het geloof belijd. Het is bij mij niet meer gestopt. En voor mij een nieuwe way of life.

Ik ben in aanraking gekomen met het project Hope of the Nations, Go4uganda. Ik ga mij volledig inzetten voor het project Go4uganda. En hoop giften en donaties binnen te kunnen halen voor dit schitterende project. Dit project is voor de kansarme kinderen in Oeganda, Afrika.

Door geld in te zamelen voor dit project, wordt de volledige 100% giften en donaties besteed aan het financieren van het bouwen voor een technische school. Om de kansarme kinderen een kansrijke toekomst te kunnen bieden.

En kunnen ze een opleiding volgen en hiermee aan het werk.

Ik ben naast het inzamelen van geld, nu bezig om te trainen. Ik ben aan het fietsen, grote afstanden en bos cross. Om een goede conditie te krijgen en zo ook de 400 km in Oeganda te kunnen fietsen in de hitte en minder begaanbare wegen over glooiende landschappen. We fietsen naar het project toe. Ik zoek ook nog bedrijven die mij/het project willen sponsoren (belasting aftrekbaar).

Ik hoop dat u ook sponsor wil worden en een donatie of gift wil doen. Dit kan door op de site www.go4uganda.nl naar mijn persoonlijke/deelnemers pagina Han ten Wolde te gaan en te doneren www.go4uganda.nl/han-ten-wolde/geef Bij voorbaat mijn hartelijke dank !

Misschien kunt u ook als ambassadeur optreden. En mij steunen en nog belangrijker het project te steunen, de kans arme kinderen in Oeganda. Geeft het door aan mensen in je omgeving , familie of bedrijven, en dan kan dit project voor de kinderen een schitterend resultaat worden.

P.S. Misschien is het ook mogelijk om naast een persoonlijke donatie of gift een collecte in de kerk te realiseren. Mocht hier mogelijkheden zijn laat het mij dan even weten. Ik wil ook best een collecte woordje doen. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Hartelijke groet, Han ten Wolde, Wezep



Antwoorden Bijbelse puzzel

In het vorige nummer van Kontakt stond een puzzel om met de gegeven letters zoveel mogelijk namen te maken die in de Bijbel voorkomen.

Er was ruimte voor 18 namen, maar natuurlijk zijn er nog meer namen. Hier zie je de bekendste namen die je had kunnen maken:

Aäron	David	Hanna	Martha	Set
Abraham	Debora	Isaäk	Naomi	Simson
Adam	Esther	Kain	Nathan	Thomas
Barnabas	Eva	Manasse	Nehemia	
Batséba	Gideon	Maria	Sara	

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC Meppel
De Meentehof	Meentehof 6/8	8332 AZ Steenwijk

Wijkindeling

Hieronder vindt u een overzicht van de wijken van de ouderlingen met de straatnamen erbij, zodat u kunt zien en lezen wie uw ouderling is.

Met **vette letters** is een wijziging (Woldleite) aangegeven.

Wijkteam 1: Wijkouderling K. Klarenberg, tel. 51 31 14 Diaken mevr. A. Bergsma, tel. 51 74 88 Achterveld, Bakkersveld, Berg en Bos, Bergsteinlaan, Bergweg, Boomsluiters, Heerweg, Hooijdijk, Hummelingen, de Krimpe, Markehof, de Olde Hof, Oldemarktseweg 1-41 – 2-28, Oosterhoek, Oostwold, J.H.W. Pasmaanweg, Rummeling, Schutterswoerthe, de Spitz, Steendijk, Tukseweg, ter Zwege, Burgermeester Boldinghlaan, de Erfgenamen, Wethouder Wintersstraat, de Heerlijkheid, Weldadigheid

Wijkteam 2: Wijkouderling H. Oord, tel. 37 12 82 Diaken mevr. J. Martens, tel. 51 30 86 Basserveld, Basserweg, de Beek, Boslaan, Dennenweg, Gheerdinge, Heideveldsweg, Hesselingendijk, Lage Egge, ir. Luteynweg, Marijenkampen, Mienbeken, Ongeleg, Paaslorege, Schapendrift, Steenwijkerdiep Noord, Steenwijkerdiep Zuid, A.F. Stroinkweg, Thijendijk, Thijlingerhof, Voshoek, Westenwold,

Wijkteam 3: Wijkouderling: B. de Groot Boersma tel. 51 58 54 St. Andreasstraat, Zr. Canisiahof, Croevestraat, Geert Mosweg, Gelderingen, Gerardus Majellahof, Holthinge Campweg, Kerkwoerthe, Kwikkels, Marienwold, Oldemarktseweg 30 t/m 94 en 43 t/m 115, Pastoor Muitelemanstraat, het Schild, Vredenburg,

Wijkteam 4: Wijkouderling: mevr. R. v.d. Hoofdakker, tel. 58 87 65

Diaken: mevr. M. Falkena, tel. 85 05 02

Baarsweg, Bakkersteeg, de Berg, Blaankamp, Brauweringen, Bultweg, Duivenslaagte, de Eese, 't Goor, ten Holtheweg, van Karnebeeklaan, Kolonienpad, Oldemarktseweg boven 165 en boven 132, Onderduikersweg, de Pol, Steenwijkerweg, Pr. Willem Alexanderlaan, Witte Paarden, Woldweg, Wolterholten, Woudveld, Zwarteweg,

Wijkteam 5 Wijkouderling: mevr. R. Boer-Westerbeek tel. 58 75 70

Conincksweg, ten Dale, Nijberslaan, Oldemarktseweg 94 t/m 130 en 117 t/m 163, Woldleite

Bijbelse woordzoeker



Streep de namen en woorden door die hierna zijn vermeld. Ze zijn horizontaal, verticaal en diagonaal – in alle richtingen – in deze woordzoeker te vinden. Soms doen letters meer dan één keer dienst, bijvoorbeeld bij een kruisend woord.

Als alle vermelde namen en woorden uit de Bijbel in de puzzel zijn doorgestreept, blijven er nog 27 letters over. Die letters vormen – achter elkaar gelezen – de oplossing van de puzzel.

E	S	H	K	I	U	R	T	S	M	A	A	R	B	K	Z
E	L	Y	M	A	S	M	E	N	S	E	O	M	L	A	A
M	L	I	N	T	T	U	G	N	I	N	O	H	C	F	A
L	E	K	S	A	F	S	I	E	L	B	E	H	E	E	J
A	K	U	V	E	G	D	R	A	A	K	E	E	G	G	N
S	K	S	O	V	B	O	N	S	H	U	T	R	M	Y	A
P	A	P	M	A	L	A	G	E	S	C	A	T	E	P	F
W	F	N	Z	C	K	N	R	E	G	A	E	D	L	T	E
F	E	U	B	L	E	D	I	O	N	M	E	D	K	E	Z
O	I	K	E	A	E	D	U	T	P	A	L	M	R	I	T
N	K	U	R	R	L	D	E	E	S	U	H	O	P	O	A
T	E	E	D	A	A	L	L	R	R	E	R	P	A	L	M
E	V	N	I	L	O	T	A	R	W	E	O	P	R	I	B
I	A	I	T	O	E	A	F	T	N	R	G	W	E	F	O
N	T	A	G	E	N	T	G	O	A	E	I	I	L	R	E
P	A	L	E	E	U	W	R	Z	H	N	A	E	U	N	R
R	K	A	L	F	B	U	A	O	S	R	R	R	R	T	I
A	A	L	S	E	M	O	S	T	T	D	O	O	E	K	N
H	O	E	B	N	E	D	O	R	B	N	O	O	T	N	R
T	I	U	L	F	O	K	D	M	E	D	N	K	V	I	D

AALMOES - ALSEM - ALTAAR - AREND - ARK - ALOE - BAZUIN -
 BRAAMSTRUIK - CEDER - DOORN - DRAAK - EED - EGYPTE - EIK - EL -
 ELISEBA - ELKANA - ELYMAS - FAKKEL - FLUIT - FONTJN - GOUD - GRAAN
 - GRAS - HARP - HERDER - HERT - HONING - HOP - INKT - KAF - KALF - KUS
 - LAMP - LEEUW - MELK - MORDECHAI - MUS - NIL - OLIJF - PALM - PAREL
 - PSALM - PURPER - SAMBALLAT - SYNAGOGE - TAMBOERIJN - TARWE -
 TEMPEL - TERE Bint - TOLLENAAR - TOONBRODEN - TORTELDUIF - VAT -
 VIJGEBOOM - VOORHOF - VOS - WASVAT - WIEROOK - WINSTOK -
 WOESTIJN - ZACHEUS - ZEFANJA - ZIPPORA