

## In dit nummer:

### Inhoudsopgave

Belangrijke adressen en andere gegevens .....	2
Overzicht kerkdiensten .....	3
PASEN Joh. 20 : 1-18 .....	4
Bij de diensten in de stille week .....	4
Agenda kerkelijke activiteiten .....	5
Nieuws vanuit de kerkenraad .....	6
Van de redactie .....	6
Wij feliciteren de volgende 75-plussers .....	7
Inventarisatie Kontakt .....	7
Komen en gaan .....	8
Positieve reacties op TOP2000 Kerkdienst .....	8
Ds. Th. Veenstra belicht gevangenispastoraat .....	9
Verder na verlies – rouwgroep .....	9
Kijk op geloof .....	9
Paasgroeten .....	10
Project Veertigdagentijd en Pasen 2016: Stap voor stap .....	10
Op weg naar Pasen .....	11
Veertigdagentijd .....	12
De bijzondere dienstencommissie zoekt versterking .....	12
Ensemble Salute op zondag 3 april .....	13
Voorjaarsconcert Chr. Brassband De Woldklank op zaterdag 16 april .....	13
Vraaggesprek met dhr. Heije Wubs .....	14
Muziekcommissie stopt! .....	15
Mooi resultaat Actie Kerkbalans .....	16
Kerkelijk Bureau .....	16
Berichten voor HZ en Kontakt .....	16
Vrijwilligers gezocht voor de vakantieweek in het nieuwe Rooseveltthuis/Hydepark .....	17
Verjaardagsfonds .....	17
Kerk & Hobby .....	18
Pinksterwandeling "Samen op weg" .....	18
Nieuws vanuit de CJV groep. ....	19
Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen .....	19
Wijkindeling .....	20



# Belangrijke adressen en andere gegevens

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 [ericvveen@ziggo.nl](mailto:ericvveen@ziggo.nl)  
Preses: dhr. H. Heinhuis 58 75 20 [henk.heinhuis@ziggo.nl](mailto:henk.heinhuis@ziggo.nl)  
Scriba: mevr. H. Sleurink-Winters 37 13 15 [bergstein240@home.nl](mailto:bergstein240@home.nl)

Kerkelijk bureau: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

## **College van Kerkrentmeesters:**

Voorzitter: dhr. H. Heinhuis 58 75 20 [henk.heinhuis@ziggo.nl](mailto:henk.heinhuis@ziggo.nl)  
Penningmeester: dhr. J.J. Flobbe 51 24 57 [flobbesteenwijk@hetnet.nl](mailto:flobbesteenwijk@hetnet.nl)  
Gebouwen: dhr. H. Falkena 85 05 02 [hansmientje@ziggo.nl](mailto:hansmientje@ziggo.nl)

**Banknr.: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold**

## **Ouderlingen:**

Wijk1: dhr. K. Klarenberg 51 31 14 [jan-jurk@hotmail.com](mailto:jan-jurk@hotmail.com)  
Wijk 2: dhr. H. Oord 37 12 82 [h.oord@hetnet.nl](mailto:h.oord@hetnet.nl)  
Wijk 3: dhr. B.T. de Groot Boersma 51 58 54 [bdegb@planet.nl](mailto:bdegb@planet.nl)  
Wijk 4: mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk 58 87 65 [rwfvandenhoofdakker@gmail.com](mailto:rwfvandenhoofdakker@gmail.com)  
Eredienst: vacant  
Gemeenteopbouw: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 [roeliboer@home.nl](mailto:roeliboer@home.nl)

## **Diaconie:**

Voorzitter: mevr. A. Bergsma-Hoekstra 51 74 88 [hl.bergsma@gmail.com](mailto:hl.bergsma@gmail.com)  
Secretaris: dhr. H. Nijenhuis 58 93 03 [hnijenhuis@hetnet.nl](mailto:hnijenhuis@hetnet.nl)  
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 [gh.dolstra@home.nl](mailto:gh.dolstra@home.nl)

Bloemendienst: mevr. J.L. Martens-Stegink 51 30 86 [jannie.martin@home.nl](mailto:jannie.martin@home.nl)  
Samen aan Tafel: mevr. M. Falkena-Ensing 85 05 02 [hansmientje@ziggo.nl](mailto:hansmientje@ziggo.nl)  
Ophaaldienst: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 [gh.dolstra@home.nl](mailto:gh.dolstra@home.nl)

**Banknr.: NL29RABO0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold**

**Koster:** G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 [gerardenlucy@kpnplanet.nl](mailto:gerardenlucy@kpnplanet.nl)

**Organisten:** dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar

**Digiteam:** [digiteam@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:digiteam@pk-steenwijkerwold.nl)

## **Andere telefoonnummers:**

Ledenadministratie: dhr. J. de Vries 58 91 18 [jan.de.vries@hetnet.nl](mailto:jan.de.vries@hetnet.nl)  
Jeugdcoördinator: dhr. G. Veenstra 06-37 20 49 69 [rennie-grietus@ziggo.nl](mailto:rennie-grietus@ziggo.nl)  
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:  
mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 [jolandae@hotmail.com](mailto:jolandae@hotmail.com)  
Oppasdienst: mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 [w.heyman@zonnet.nl](mailto:w.heyman@zonnet.nl)  
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 [aliberthum@hetnet.nl](mailto:aliberthum@hetnet.nl)  
Provider: ds. E. van Veen 58 85 68 [ericvveen@ziggo.nl](mailto:ericvveen@ziggo.nl)  
Kerckoor: mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 [roeliboer@home.nl](mailto:roeliboer@home.nl)  
Gezamenlijk Zondagsblad: [www.welkomindekerk.nl/HZ](http://www.welkomindekerk.nl/HZ) tel. 0546-577477



[www.pk-steenwijkerwold.nl](http://www.pk-steenwijkerwold.nl)



## Overzicht kerkdiensten

<u>zondag 6 maart</u> (4 <sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd)	09.30 uur	ds. J. Bolt (Drachten)	Kerk in actie Noodhulp
<u>woensdag 9 maart</u> (biddag voor gewas en arbeid)	19.30 uur	ds. E. van Veen	2% ontwikkelingsamen- werking
<u>zondag 13 maart</u> (5 <sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd)	09.30 uur	ds. J.G.M. Peters (Darp)	Kerk in actie Binnenlands Diaconaat
<u>zondag 20 maart</u> (6 <sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd) Palmzondag	09.30 uur	Ds. E. van Veen	Kerk in actie m.m.v. Protestants Kerkkoor
<u>donderdag 24 maart</u> (witte donderdag) (viering HA)	19.30 uur	ds. E. van Veen	Eredienst
<u>vrijdag 25 maart</u> (goede vrijdag)	19.30 uur	ds. E. van Veen	--
<u>zaterdag 26 maart</u> (stille zaterdag) Paaswake	21.00 uur	ds. E. van Veen	--
<u>zondag 27 maart</u> (1 <sup>e</sup> paasdag)	09.30 uur	ds. E. van Veen	Paascollecte JOP/jeugdwerk m.m.v. de Woldklank
<u>zondag 3 april</u>	09.30 uur	ds. A. van Ligten (Sneek)	Stille hulp Diaconie
<u>zondag 10 april</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Algemeen Kerkenwerk
<u>zondag 17 april</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Onderhoud Interieur
<u>zondag 24 april</u>	09.30 uur	ds. E. van Veen	Eredienst en Kerkmuziek
<u>zondag 1 mei</u>	09.30 uur	ds. E.R. Veen (Zwolle)	Missionair werk en Kerkgroei
<u>donderdag 5 mei</u> (hemelvaartsdag)	09.30 uur	ds. E. van Veen	Streekverband

Elke eerste zondag van de maand (6 maart, 3 april en 1 mei) is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk en voor de kinderen is er een glas drinken.

# PASEN

## Joh. 20 : 1-18

Zoals bekend begint het paasverhaal vroeg in de morgen. Het is nog niet eens licht als Maria uit Magdala op pad gaat. Maria gaat op weg naar haar verloren Heer, tegen de donkere achtergrond van die niet-goede Vrijdag. Jezus had zó veel voor haar betekend, ze had een nieuw leven gevonden bij Hem. En nu moet ze weer alleen verder. Een gebeurtenis, die veel mensen overkomt. Kun je verder met je leven als je een geliefde hebt moeten afstaan aan de dood? Er is een stuk van jezelf weg. Je moet opnieuw leren leven. Maar hoe breng je dat op? Afscheid nemen. Ieder doet dat op een eigen manier. Voor Maria hoort daar op dit moment kennelijk bij naar het graf gaan. Velen zullen haar begrijpen, maar anderen zeggen: wat vind je daar nou, bij een graf? Maar wat voor de één soms troost brengt, geldt voor een ander niet. Wat Maria doet is haar eigen leven zoeken bij deze geliefde gestorvene. En dat vindt ze ook, alleen anders dan ze van tevoren gedacht had. Ze kijkt naar het geopende graf en ze weet niet wat ze ziet! Leegte. Leerlingen gaan op haar woord mee en komen weer terug van het graf, vol verwondering en verwarring. En Maria blijft weer alleen achter en huilt. Ze blijft bij het graf, ze ontvlucht de leegte niet. Ze blijft trouw aan de werkelijkheid. De enige zekerheid in dit leven is toch de dood? De schaduw van het kruis lijkt nog over deze vroege zondagmorgen heen te vallen. Dan ... : de Opgestane. Maar ze ziet Hem niet, herkent Hem niet. Zijn het de tranen, is het de schemering? Is het haar eigen herinnering aan Hem die het beeld van Hem nu al heeft vertekend? Is Jezus dezelfde, maar toch ook anders na zijn opstanding? Voor Maria is Hij nog een ander: de tuinman. Dat maakt geloven soms zo moeilijk, je weet niet altijd wat je ziet, er is soms zo weinig te zien, de Heer laat zich wel eens zien zonder dat je Hem herkent. En dan lijkt geloven inderdaad meer uit het hóren, dan uit het zien te zijn: "Maria!" Haar naam, een woord van bevrijding. Het woord maakt Hem zichtbaar, nu pas verdwijnt de schemering: "Rabboeni!" Het wordt Pasen voor Maria, nieuw leven. Want HIJ leeft. Bevrijdend en verblijdend evangelie, liefde sterker dan de dood, genade groter dan de schuld. Het verhaal van de Levende mag ook óns verhaal zijn, ook in een wereld vol verdriet en een leven vol verlies. In zijn opstanding is er hoop op nieuw leven waarin, waartoe wij mogen opstaan. We zijn onderweg in deze gebroken wereld, waarin het vaker niet-goede vrijdag lijkt te zijn dan Pasen. Je hoeft de krant er maar voor open te slaan of het journaal te zien. Oorlog, geweld, vluchtelingen ..... Maar tòch mogen we geloven dat de dood en alle doodsheid niet het laatste is. Hij leeft, staat bij je, staat je bij, er is leven vóór de dood en erná. Het nieuwe leven van Gods Koninkrijk, door kruis en opstanding. Het werd Pasen en het mag daarom in ons leven steeds weer opnieuw Pasen worden. Geschenk van nieuw leven. In en met de levende Heer!

## Bij de diensten in de stille week

### **Palmzondag 20 maart.**

Op deze zondag begint de Stille Week. Ons kerkkoor werkt mee aan de dienst. Het is de laatste week in de Veertigdagentijd die uitloopt op het feest van de opstanding van de Paasmorgen. We staan aan de rand van Jeruzalem, we zien de koning binnenrijden op een ezel. "Hier ben Ik", zegt hij. En wij zijn er ook. De hoofdrolspelers van het paasverhaal zijn op het toneel verschenen. De mens die één is met God is in de stad. Maar ook de omstanders zijn er, juichend en schreeuwend.

Hopelijk mogen we deze zondag ook veel kinderen begroeten om een palmpaasstok te maken en zien we hen later in de dienst in optocht weer binnen komen.

### **Witte Donderdag 24 maart.**

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn een doorgaande dienst. We lopen als het ware de laatste dagen van Jezus op aarde mee. Op de dag van het Joodse Paasfeest vierde Jezus met zijn vrienden de sedermaaltijd. Hij wilde de minste zijn en waste de voeten van zijn leerlingen. In de broden die op de tafel liggen zien we het leven van Jezus getekend, en de weg die Hij ging; het wordt gebroken en het gaat van hand tot hand opdat wij leven! Dat wordt tastbaar in het vieren van het avondmaal met elkaar, in het delen van brood en wijn.

### **Goede Vrijdag 25 maart.**

We staan stil bij het lijden en het sterven van Jezus, zoals de evangelist Marcus het ons vertelt. De Paaskaars, teken van licht van Christus in ons midden wordt gedoofd: er rest ons bij dit gedenken slechts stilte en in stilte verlaten wij dan ook de kerk.

### **Stille Zaterdag 26 maart.**

In de loop van de nacht slaat verdriet om in vreugde; Hij is opgestaan, het is Pasen! We dragen de paaskaars naar binnen en ontsteken zelf een lichtje.

### **1<sup>e</sup> Paasdag Zondag 27 maart**

Op deze zondag vieren we het Paasfeest. We beluisteren het Paasevangelie, Johannes 20:1-18 en we zingen veel paasliederen met elkaar. De Woldklank zal aan deze feestelijke dienst meewerken. En de kinderen sluiten hun project "Stap voor Stap" af.

## **Agenda kerkelijke activiteiten**

23 Maart	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering
03 April	15.00 uur	Ensemble Salute
04 April	19.30 uur	ds. Th. Veenstra, gevangenispastoraat
04 April	13.30 uur	Verder na verlies - Rouwgroep
05 April	19.00 uur	Kerkelijk Bureau
05 April	19.30 uur	Kijk op geloof
16 April	20.00 uur	Voorjaarsconcert Chr. Brassband de Woldklank
03 Mei	19.00 uur	Kerkelijk Bureau

# Nieuws vanuit de kerkenraad

We gaan ons schema van kerkenraadsvergaderingen aanpassen. Het voorstel is om 5 vergaderingen per jaar te houden. Het moderamen zal maandelijks bij elkaar komen. Voor bijzondere agendapunten zullen de geledingen een verzoek voor de vergadering van het moderamen kunnen indienen. De terugkoppeling zal dan gebeuren via de vertegenwoordiging in het moderamen.

Rode draad in 2016, prioriteiten voor de komende jaren:

- a. Blijven ontwikkelen en bevorderen van kerkelijk georiënteerde jeugdactiviteiten
- b. Buiten de kerkdienst om activiteiten voortzetten zoals de ochtenden voor ouderen en Samen aan Tafel
- c. Betere en intensievere contacten met buurgemeenten om op nog te bepalen gebieden samen te gaan werken met behoud van zelfstandigheid
- d. Ontwikkelen van nieuwe en aansprekende vormen van liturgie en muziek, door middel van moderne communicatie-middelen
- e. Actief beleid ontwikkelen voor vorming en toerusting van de ambtsdragers
- f. Het stimuleren van deelname aan cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG).
- g. Het kerkgebouw benutten voor maatschappelijke, culturele en zingevende activiteiten

Punt f zal naar een volgend jaar verzet worden, omdat de cursus al begonnen is.

Er zal extra aandacht zijn voor de jeugd en de 30 t/m 50 jarigen in onze gemeente. Er zal op korte termijn contact gezocht worden met Hogeschool Windesheim te Zwolle voor aanvraag van een stagiaire. Waarom willen wij een stagiaire? Wat is onze opdracht? Wij willen graag uitzoeken, wat de jonge mens mist in onze kerk, gemeente/wat verwachten ze van ons als kerkelijk instituut.

Ook zal er gezocht worden naar versterking in de commissie Eredienst. Wordt u gevraagd, zeg niet direct nee. Of wordt u niet gevraagd en u hebt er wel zin in, meld u zich dan aan. De commissie is er blij mee. Aanmelden bij ds. E. van Veen.

Samenstelling moderamen:

Ds. E. van Veen, predikant

H. Heinhuis, voorzitter kerkenraad

J. Flobbe, kerkrentmeester

H. Oord, ouderling

A. Bergsma-Hoekstra, diaken

H. Sleurink-Winters, scriba

## Van de redactie

Als u dit nummer van Kontakt ontvangt, zitten wij midden in het winterseizoen. De verschillende kerstactiviteiten liggen al weer achter ons. De reguliere kerkelijke activiteiten zijn volop aan de gang.



Het is de bedoeling dat u het volgende nummer van Kontakt voor Hemelvaartsdag, op 5 mei, in huis heeft. Uw bijdrage daarvoor kunt u **tot en met woensdag 20 april 2016** inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau ([kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)).

De redactie:

*ds. E. van Veen, H. Oord, H. Stegink,  
J. de Vries, H. Nijenhuis, G. Dekker*

# Wij feliciteren de volgende 75-plussers

13 mrt	L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 79 <sup>e</sup> verjaardag
15 mrt	A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 82 <sup>e</sup> verjaardag
24 mrt	D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 82 <sup>e</sup> verjaardag
28 mrt	H. Dupon, Vredenburg 146, met zijn 89 <sup>e</sup> verjaardag
8 apr	G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Boomsluiters 31, met haar 82 <sup>e</sup> verjaardag
9 apr	P. Wicherson-Verbeek, Lage Egge 7, met haar 80 <sup>e</sup> verjaardag
10 apr	J.L. Bijl, Hummelingen 8, met zijn 86 <sup>e</sup> verjaardag
15 apr	P. Wijcherson-Kuiper, Tukseweg 206, met haar 82 <sup>e</sup> verjaardag
18 april	F. Bakker-de Jong, Bergweg 62, met haar 80 <sup>e</sup> verjaardag
25 apr	T. Sleen-Moes, Witte Paarden 256, met haar 85 <sup>e</sup> verjaardag
28 apr	A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 79 <sup>e</sup> verjaardag
29 apr	A. Veneboer, Thijendijk 12, met zijn 80 <sup>e</sup> verjaardag

## Inventarisatie Kontakt

Het decembernummer 2015 van Kontakt, was een vernieuwde uitgave. Daarin hadden wij een inventarisatie geplaatst, of u het blad Kontakt wilde blijven ontvangen.

Er zijn al veel reacties binnen gekomen, maar nog niet van iedereen. Dit omdat het niet bij u is opgehaald, of misschien is het aan uw aandacht ontsnapt. Daarom krijgt u deze keer nog een papieren versie van Kontakt in de bus.

Reageert u niet op onderstaande opties, dan krijgt u de volgende keer **geen** Kontakt meer in de bus.

Heeft u het formulier al ingeleverd, dan hoeft u niet opnieuw te reageren.

Er zijn drie opties:

1. Papieren versie: wilt u het blijven ontvangen, dan vragen wij een kleine vergoeding van € 6,50 per jaar. Wij vragen u om dan de eenmalige machtiging in te vullen.
2. Wilt u Kontakt via de mail, dan graag het mailadres doorgeven aan het **kerkelijk bureau**: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)
3. Wilt u Kontakt helemaal niet meer ontvangen, dan kunt dit ook doorgeven aan het **kerkelijk bureau**

Ook zal het blad Kontakt op de website worden geplaatst: [www.pk-steenwijkerwold.nl](http://www.pk-steenwijkerwold.nl)

U kunt ons ook volgen op Facebook.

Wilt u de machtiging afgeven in de kerk, of bij uw wijkouderling, of doorgeven aan het: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

# Komen en gaan

## De volgende leden hebben zich gevestigd in onze gemeente:

mevr. H.C. Philipse-Boot, Marienwold 65 in Steenwijkerwold van Heerenveen  
dhr. H. Brouwer, Wethouder Slootstraat 1 in Tuk van Kuinre  
dhr. H.C. Nolles, de Olde Hof 5 in Tuk van Steenwijk  
mevr. J.A. Oord, Paasloregeel 112 in Basse van Oldetrijne  
dhr. E.M. de Goede, Vredenburg 104 in Steenwijkerwold van  
Amsterdam



## De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken:

mevr. S.R. Kooij van Bakkersveld 63 naar Giethoorn  
dhr. H.D. Wicherson van Bergsteinlaan 13 naar Johannes Bogermanstraat 7  
mevr. L. Braad van Oosterhoek 53 naar Eindhoven  
dhr. J.J. Bakker van Croevestraat 9 naar Amsterdam  
dhr. D.P. Zeefat, Oldemarktseweg 12 naar Zwolle

## De volgende gemeenteleden zijn verhuisd binnen de gemeente:

mevr. S. Alferink van Oldemarktseweg 30 naar Ten Holthweg 35 in Steenwijkerwold  
dhr. en mevr. Linthorst-Brandenburg van Oldemarktseweg 113 naar Bakkersveld 19 in Tuk

# Positieve reacties op TOP2000 Kerkdienst

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, hebben vele muziekliefhebbers uit onze gemeente de Top2000-dienst bijgewoond. Deze dienst stond dan ook echt in het teken van (pop)muziek die een mooie verbinding met het geloof heeft.

Het idee voor deze dienst kwam van Roelof Falkena. Samen met Jacco van Beek en Arjan Kroes heeft hij de muziek voor de dienst samengesteld. Zowel Jacco (trompet) als Arjan (orgel) hebben veel gevoel voor muziek en lieten dit ook horen tijdens de dienst. Naast beide heren werkten ook Erik en Esther Dolstra (klarinet en piano), Marit Broer (zang), Hilde Hartman (dwarsfluit) en natuurlijk ds. Eric van Veen mee aan de dienst.

Iedereen leverde op verschillende momenten tijdens de dienst een (muzikale) bijdrage. Er waren liedjes om naar te luisteren, zoals "Arrival" van Abba en "Hallelujah", gezongen door Marit. Erik en Esther speelden samen "God only knows" van de Beach boys. Ook waren er nummers om mee te zingen. Zo begonnen we de dienst met "Dit is een morgen als ooit de eerste". Dit lied uit het nieuwe liedboek is geschreven op de melodie van "Morning has broken" van Cat Stevens. Tijdens de collecte werd er steeds luider door iedereen meegezongen met het nummer "Let it be".

De begeleiding van de nummers werd erg mooi verzorgd door het digiteam. Vele mooie beelden van zowel muziekclips als beelden uit de kerk waren te zien op de schermen. Dit alles is te danken aan Mark Wink en Co Berrevoets!

Roelof: "Af en toe zat ik met kippenvel op de armen, bij nummers als "My way" of "Einsamer Hirte. Onbetwist een topdienst!". De mensen genoten na met een kop koffie of thee en dat hoort ook bij het kerkwezen, vindt Roelof. "De kerk is ook een plek om samen te komen en te genieten; een ontmoetingsplek." Kortom, een dienst die voor herhaling vatbaar is.



## **Ds. Th. Veenstra belicht gevangenispastoraat**

Ds. Veenstra is sinds 2015 predikant in de gevangenis te Veenhuizen. Ds. Veenstra was hiervoor predikant van de Protestantse Gemeente te Havelte. Op maandagavond 4 april komt hij vertellen over pastoraat in de gevangenis.

De avond begint om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Protestantse kerk te Steenwijkerwold. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere lezing.

## **Verder na verlies – rouwgroep**

Het kan best moeilijk zijn om na de dood van een dierbare de draad van het leven weer op te pakken. Je kan van slag raken, geen concentratie meer opbrengen, het leven lijkt ontdaan van elke glans. Na een tijdje lijkt het of je omgeving geen ruimte meer heeft voor je verdriet. Een rouwgroep is geen therapie, maar wel een ontmoetingsplaats om ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn. We komen 5 keer bij elkaar. Onderwerpen worden in overleg bepaald, maar kunnen bijvoorbeeld zijn: het daadwerkelijke afscheid, alleen verder, feestdagen, reacties uit je omgeving, rouw en geloof, troost. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers. Het verlies kan kort of lang geleden zijn, maar minder dan 6 maanden is meestal nog te vroeg voor deelname aan een rouwgroep. Voor meer informatie en opgave kunt u bij ds. Eric van Veen terecht. De eerste bijeenkomst is op maandagmiddag 4 april van 13.30 – 15.00 in Hoogthij.

## **Kijk op geloof**

Een gespreksgroep voor wie zich wil verdiepen in geloof, bijbel en kerk. Ook als je bent opgegroeid met kerk en geloof kun je het gevoel hebben dat je nog maar een beginneling bent. Waar geloof ik nu eigenlijk in? Wat geeft de traditie ons mee? Hoe past mijn eigen levensverhaal tussen al die grote woorden die in de kerk gesproken worden? Deze cursus biedt gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen uit het christelijk geloof, zoals: God, Drie-eenheid, Jezus, het kwaad, het kruis, de opstanding, vergeving, vrijheid, gebed, kerk, Israël, man en vrouw en seksualiteit. We gebruiken daarbij het boek 'Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd' van Henri Veldhuis. De avonden zijn geschikt voor ieder, die zich weer eens wil bezig houden met het geloof. Je kunt het ook zien als ópfriscursus.

Meer informatie bij ds. Eric van Veen, email; [ericvveen@ziggo.nl](mailto:ericvveen@ziggo.nl), tel.0521-588568. De eerste avond is op dinsdagavond 5 april om 19.30 in Hoogthij. We komen 7 keer bij elkaar.

# Paasgroeten

We brengen weer een bloemetje naar de mensen uit onze gemeente die 80 jaar of ouder zijn en naar langdurige zieken.

Wilt u ook helpen bij het rondbrengen?

De bloemen kunnen opgehaald worden op zaterdag 19 maart vanaf 9.30 uur in de kerk.

U heeft dan tot zaterdag 26 maart de tijd om de groeten te bezorgen.

We rekenen op uw komst!

## Project Veertigdagentijd en Pasen 2016: Stap voor stap

14 februari was de eerste zondag in de veertigdagentijd, we gaan stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.

Bij het veertigdagenproject zijn zeven posters gemaakt, die iets laten zien van de reis die we maken. Op de posters staan de Bijbelverhalen van deze periode.

De lezingen van deze periode bestaan uit twee onderdelen. Er is een doorgaande lezing uit de brief aan de Hebreëen en we lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. We volgen daarbij de lezingen uit het Gemeenschappelijk Leesrooster. Het zijn de bekende verhalen van de veertigdagentijd:

	Lezingen	Verhaal	Thema
Vierde Zondag 6-3-2016	Hebr. 8:1-13 Lucas 15:11-32	De verloren zoon	Geloof in de toekomst
Vijfde Zondag 13-3-2016	Hebr. 9:15-28 Lucas 20:9-19	De oneerlijke oppassers	Eind of begin?
Palmpasen 20-3-2016	Hebr. 10:1-10 Lucas 19:29-40	Intocht in Jeruzalem	'Hier ben ik.'
Pasen 27-3-2016	Hebr. 13:9-21 Johannes 20:1-18	Het graf is leeg	Verder gaan

Samen met de kinderen ontdekken we welke bagage we onderweg nodig hebben en welke souvenirs we meenemen. En natuurlijk zijn er ook liederen voor onderweg. Elke zondag gaan we ook op zoek naar 'richtingwijzers' die ons verder helpen. Met de kinderen maken we een verwerking die past bij het thema van die zondag.

# Op weg naar Pasen

Wanneer het carnaval voorbij is, beginnen we met Aswoensdag aan de 40 dagentijd. Als we het uitrekenen zitten er 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen. Als je de 6 zondagen in mindering brengt kom je weer aan 40 dagen. Voor velen is de 40 dagentijd een tijd van bezinning, door het inlassen van rustmomenten in je leven. Tijd nemen om na te denken over de snelheid waarmee de dagelijkse zaken vaak in een sneltreinvaart aan je voorbij trekken. Nadenken over je ware ik. Nadenken over je relatie met je partner, je kinderen, je naaste en ...je relatie met God. Dat dit moeilijk is, juist in de tijd waarin wij nu leven, moge duidelijk zijn.

Dicht bij jezelf komen is ontzettend moeilijk. Hoe zou je willen dat je naasten, je kinderen en je kleinkinderen over je praten als je er zelf niet meer bent. Waarom is dat nu zo moeilijk? Was dat vroeger anders? Tja, de wereld was veel kleiner en we leefden veel dichter bij elkaar. Je had elkaar meer nodig. Ik weet nog dat de stofzuiger van mijn moeder, toen nog op een slee in plaats van op wielen, niet alleen in ons huis maar ook bij mijn tante en de burens gebruikt werd. Zaken die je nu bijna niet meer voor kunt stellen. Of....gaan we nu juist weer meer die kant op. De voorspellingen geven aan dat we weer meer gaan delen in plaats van bezitten. We gaan naar een deeleconomie, van bezit naar gebruik. Onderzoek geeft aan dat we liever delen met vreemden dan met vrienden en of bekenden. Via een app op de Smartphone zie je waar de dichtstbijzijnde auto staat en door middel van een persoonlijke code neem je de auto mee en via de satelliet wordt bepaald hoever je hebt gereden. De boordcomputer geeft je brandstofgebruik door en het bedrag wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven. Lekker anoniem en geen gedoe.

Wat heeft dat nu met de 40 dagentijd te maken zult u denken. Nou, anoniem kunnen we niet leven. Dat kan wel voor je omgeving maar niet voor God. Wij kunnen ons heel lang verstoppen, maar eens komt de dag waarop ons gevraagd wordt naar de wijze waarop wij ons leven, naar vermogen, inhoud hebben gegeven. Hoe moeilijk zal dat zijn. Is dat dan iets waarmee wij vooral in de laatste dagen van ons leven mee geconfronteerd worden, of is het goed om daar nu ook dagelijks mee bezig te zijn. Dagelijks mee bezig zijn is misschien wel een beetje teveel van het goede.

De 40 dagentijd voor Pasen is daar nu juist een hele mooie tijd voor. De Protestantse Kerk helpt je daarbij. Je kunt zelfs een app downloaden en dan krijg je op het door jou gewenste tijdstip een berichtje om even stil te staan bij deze bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Dit jaar is het thema 'Ik ga. Zet een stap naar de ander'.

Een mooie periode om een stap naar de ander te zetten maar ook naar jezelf. Als je in de spiegel van je leven kijkt zie je hier en daar wel een vlekje. De één wat groter dan de ander maar wat is nu mooier dan daar ook gewoon over na te denken en te weten dat je op weg naar Pasen bent. Weten dat Jezus ook voor ons aan het kruis is gestorven. Dat maakt het misschien wat makkelijker om tijdens de 40 dagentijd wat meer over je invulling van je eigen leven na te denken.

Goede paasdagen gewenst.

*Henk Heinhuis*  
*voorzitter kerkenraad.*

# Veertigdagentijd

Dat wij in deze weken op weg naar Pasen zijn, dat zal bij de meeste gemeenteleden bekend zijn. En dat die Veertigdagentijd vroeger, zeker voor mensen in de Rooms-katholieke Kerk, een bezinningstijd was weten veel mensen ook wel. Maar deze tijd was vroeger óók de tijd van de voorjaarsschoonmaak, misschien realiseren wij ons niet dat dit ook met die bezinning te maken had. Je moest van binnen en van buiten rein zijn, en sommigen waren maar wát blij dat de schoonmaak van de buitenkant klaar was: mijn tante vertelde begin maart altijd met een stralend gezicht ‘dat ze het hele huis had gedaan’. Het is gek, maar van zulke gebruiken is de laatste jaren weinig overgebleven. Weken voor Pasen zijn voor veel mensen hele gewone weken geworden. Weken om uit te zien naar nieuw leven dat in de tuin weer naar boven komt, dát wel. Een enkele collega laat in deze tijd de koekjes staan, een andere collega drinkt maximaal één glas alcohol per dag. Maar een tijd die écht anders is, dat geldt toch niet voor veel mensen. In de kerk is het wel anders in de diensten. Als je er oog voor hebt, valt op dat we ons werkelijk voorbereiden op wat komen gaat in de Goede Week. In de verhalen trekken we samen met Jezus voort naar Jeruzalem. We komen in de woestenij, op een hoge berg, op het tempelplein, aan de oever van een meer en uiteindelijk komen we met Jezus de stad binnen. En steeds staan we stil bij deze mens Jezus. Die als een zoon van God op weg is. Wie is toch deze voor ons?

## De bijzondere dienstencommissie zoekt versterking

De commissie bijzondere diensten is op zoek naar versterking. Leden van de commissie bijzondere diensten houden zich bezig met het voorbereiden van enkele bijzondere diensten in een jaar. De opzet is dat de commissieleden deze diensten voorbereiden, maar zij vragen ook gemeenteleden om mee te doen. Voor meer informatie: ds. E. van Veen, tel. 588568, [ericvveen@ziggo.nl](mailto:ericvveen@ziggo.nl) of Geesje Jongschaap, tel. 589194. We hopen dat we op korte termijn weer op sterkte zijn om aan de slag te kunnen.

## **Ensemble Salute op zondag 3 april**

Op zondag 3 april a.s. om 15.00 uur verzorgt het ensemble voor Renaissance-muziek Salute een concert in de Protestantse kerk van Steenwijkerwold. De kerk is om 14.30 uur open.

Entree € 6,50 inclusief een kopje koffie/thee.

Ensemble SALUTE neemt haar bezoekers mee op een muzikale reis, en zingt en speelt muziek uit Engeland, Frankrijk, Spanje, de Balkan, Italië en Noord- en Zuid Nederland. Het is ook een reis in de tijd, want de liedjes komen uit de periode 1450-1650. Volksliedjes, maar ook liederen van beroemde musici als John Dowland, Josquin des Prez, Alonso Mudarra en Constantijn Huygens. Liedjes van verlangen en verlies, van plezier en pijn: dezelfde thema's dus als in onze eigen tijd...

Het repertoire wordt afwisselend gebracht door het gehele ensemble, als solo of als duet.

De leden van het ensemble komen allen uit de regio.

SALUTE bestaat uit: Mieke Kok, sopraan; Ellen Rustige, alt; Dick Korf, tenor; Syte Krist, bas en Theo Holland, luit.

Het ensemble Salute trad eerder op tijdens o.a. Kopje Cultuur te Steenwijk, het Feest van de Geest in Ruinen en Nijeveen, in de Cultuur Salon te Meppel en in het kerkje van Jubbega/Schurega".

## **Voorjaarsconcert Chr. Brassband De Woldklank op zaterdag 16 april**

Op zaterdag 16 april geeft Chr. Brassband De Woldklank uit Steenwijkerwold o.l.v. Karel Jager het traditionele voorjaarsconcert. Dit concert vindt dit jaar plaats in de Grote Kerk in Steenwijk en begint om 20.00 uur. Er wordt meegewerkt door het koor 'The Euphonion Singers' uit Wilsum. Dit regionale koor bestaat uit ca. 80 leden en zingt o.a. gospels, licht klassiek, maar schuwt ook zeker het populaire genre niet.

De Woldklank laat deze avond ook weer vele muzikale kanten zien. Er is een gevarieerd programma samengesteld: van gedragen koraalmuziek tot popmuziek en van echte brassbandnummers tot een statige concertmars. Hierdoor kunt u deze avond genieten van de veelzijdigheid van De Woldklank.

Het wordt een avond die u niet wil missen. De entree is daarom geen belemmering, want deze is gratis. Wel wordt er aan het eind van het concert een deurcollecte gehouden.

We ontmoeten u daarom graag op zaterdag 16 april in de Grote Kerk te Steenwijk.

*Namens Chr. Brassband De Woldklank,  
Albert Bosscha, voorzitter*

# Vraaggesprek met dhr. Heije Wubs

## **Wat voor vrijwilligerswerk doe je?**

Mijn vrouw en ik doen samen vrijwilligerswerk voor bewoners van Profila, een instelling voor begeleid wonen in Steenwijkerwold. Wij zijn gastgezin voor een bewoner, die wij eens per week als gast ontvangen. Meestal zondags tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Verder worden wij gevraagd voor allerlei diensten, veelal verband houdende met het vervoer van bewoners.

Voorts ben ik beschikbaar voor gehandicapten die graag wandelen, maar dit vanwege hun beperkingen niet alleen kunnen. Afhankelijk van hun eigen behoefte wandel ik dan samen met hen een bepaalde route binnen een vaste tijd. Daarnaast ondersteun ik waar nodig de mantelzorgers van de gehandicapte. Mochten er nog mensen zijn, die mijn hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij alleen wandelend de weg naar huis niet kunnen terugvinden, dan kunnen ze mij bellen (588632).

In een gesprek proberen we dan na te gaan of en wanneer we samen kunnen wandelen.

## **Hoe lang doe je dit al?**

Het begeleiden van bewoners van Profila doen wij nu ongeveer 12 jaar. De tijd zal gemiddeld 2 uur per week in beslag nemen. Het wandelen met gehandicapten heb ik nu bijna 8 jaar gedaan, en was er tot dusver ongeveer 12 uur per week mee bezig.

## **Waarom bent je hiermee begonnen?**

Wij gingen met pensioen en kregen dus veel vrije tijd. Wij vonden dat we een deel van deze tijd moesten besteden aan hulpverlening. Daarin waren we ook vanuit ons geloof gemotiveerd.

## **Vindt je dat het werk van vrijwilligers voldoende wordt gewaardeerd ?**

Diegenen die van onze hulpverlening gebruik maken waarderen het meer dan voldoende. Maar ook de instelling Profila laat regelmatig hun waardering blijken. Zij hebben nog gebrek aan vrijwilligers en hebben kortelings nog een beroep gedaan op alle kerken. Dat heeft spijtig genoeg niets opgeleverd. Profila zoekt vrijwilligers met christelijke geloofsovertuiging.

## **Heb je ooit de aanwezigheid van God gevoeld in je leven?**

God zelf is niet te zien en niet te voelen maar zijn aanwezigheid des te meer. Zijn aanwezigheid is te voelen in de schepping. En elke zondagmorgen begint de dienst met een belijdenis :”Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft”. Als je deze woorden goed tot je door laat dringen kan je daarvan gelovig genieten. Je hebt geloof nodig om te voelen dat de Onzienlijke er ook echt is. Maar het is jammer als we er niet met onze aandacht en gevoel bij zijn. Met onze dagelijkse zorgen nog in ons hoofd glijden de geloofswaarden dan bij onze koude kleren af. We zingen als gemeente over het heilgenot, het bezwijken van verlangen en het uitroepen van het hart tot God. Zijn dat alleen maar vrome woorden? Het is m.i. wel het niveau waarop de gemeente zich mag leren bewegen, maar hoe leer je dat ? Volgens mij bewoog Jezus zich constant en duurzaam in het absolute grenzeloze heilgenot.

## **Wat is je belangrijkste motivatie om te blijven geloven?**

Religieus genot is voor mij het hoogst denkbare en meest duurzaamste genieten. Dat wil je natuurlijk niet missen. Ik denk dat al die gelovigen die onkerkelijk zijn geworden vaak het genieten van de liefdevolle aanwezige God in de kerk hebben gemist. Wat anders hadden zij er ook te zoeken?

Vorige generaties in de kerk van mijn jeugd zijn veelal opgevoed met een straffend en intolerant godsbeeld, vaak uitmondend in weinig ruimte biedende belijdenisgeschriften, met veel verstandelijkheid en te weinig gevoel. Dat heeft in menige ziel pijnlijk blijvende littekens achter gelaten. Kun je niet beter ongelovig worden dan in zo'n kerk te blijven? Is dat ongenietbare godsbeeld nu uit onze kerkgemeenschap weg? Dat kost tijd. Maar veel kerken zijn volgens mij onderweg naar een andere godsbeleving. Door Jan Wagenvoort in zijn boekje "God is blauw" treffend weergegeven als: "Betrouwbare Nabijheid Liefdevolle Aanwezigheid".

In de westerse wereld is het leven doordrongen van allerlei genieten. Je zou kunnen zeggen dat de schuldcultuur langzaam plaats maakt voor een genotscultuur. Woongenot, bed, bad en brood zijn voor de meesten in voldoende mate aanwezig en daarnaast zijn er andere vormen zoals het genieten van vervoersmogelijk, vakanties, natuur, seks, kunst en cultuur en nog zoveel meer. Jammer dat onze tijd zo rusteloos is want echt genieten verdraagt geen haast. De zondag is eigenlijk een dag voor het mateloos genieten.

Genieten alleen van de betrouwbare nabijheid en liefdevolle aanwezigheid van God? Nee, natuurlijk ook van al die genietingen die ik hiervoor noemde. Geniet met volle teugen, want dat heeft volgens Prediker de Onzienlijke allang zo gewild. Doordat Jezus zich blijvend en onbeperkt bewoog in de trouwe en liefdevolle aanwezigheid van zijn Vader, heeft hij het in de woestijn en aan het Kruis volgehouden. God heeft hem, naar mijn overtuiging, nooit verlaten. Hij was, volgens mij, ook maar een gewoon mens. Waarom dan dat kruiswoord "Mijn God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Maar natuurlijk het voelde wel alsof zijn Vader hem in de steek had gelaten. Hij was ook maar een mens en soms een prooi van zijn gevoelens, zoals ook wij dat kennen als ons geloof wordt verduisterd en wij in het donker dwalen.

### **Heb je nog een persoonlijke paaswens ?**

Religieus genot, het genieten van Gods aanwezigheid mag het doel van de geloofsgemeenschap zijn. Ik geloof dat het alleen kan groeien als het wordt gedeeld met anderen en dan niet alleen het religieuze genot. Ik denk dat ook alle wereldse genietingen, zoals woongenot, het genieten van een goed inkomen enz. enz. mogen worden gedeeld met hen die niet of te weinig hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingen.

Misschien kan Pasen ook de opstanding worden vanuit een oud naar een nieuw kerkmodel. Ik wens de gemeente en mijzelf een goede reis naar deze vernieuwing toe. Ook al weten wij nog niet waar wij uitkomen.

*Heije Wubs*

## **Muziekcommissie stopt!**

De zangavond met het Byzantijns Mannenkoor Friesland is de laatste avond die de muziekcommissie heeft georganiseerd. De formule "Roept U maar", met begeleiding van Ronald Knol en een koor, als zangdienst in onze kerk had meestal over belangstelling niet te klagen. Maar de opbrengsten van de collectes waren meestal niet kostendekkend. Aangezien we als commissie niet steeds een bijdrage kunnen vragen aan de kerkrentmeesters, zij werken ook met tekorten, hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met onze activiteiten. De muziekcommissie: Henk Oord, Egbert Kooij, Ronald Knol, Bauke de Groot Boersma.

# Mooi resultaat Actie Kerkbalans

Na twee jaar van daling zien we nu gelukkig een positief resultaat van Actie Kerkbalans.

Dit jaar hebben wij als kerkrentmeesters gewerkt met vier verschillende brieven.

- 1) Gemeenteleden die al meerdere jaren niet financieel bijdragen
- 2) Gemeenteleden die minder dan € 50,- bijdragen
- 3) Gemeenteleden die meer dan € 50,- bijdragen
- 4) Jeugdleden

Wij hebben gezien dat dit toch tot een beter resultaat leidt.

Ondanks het dalende ledenaantal, door verhuizing en of overlijden van gemeenteleden, is de opbrengst van Actie Kerkbalans dit jaar met 2,2% gestegen tot € 60.236,78

Wij bedanken alle gemeenteleden, zowel jong als oud, die ook dit jaar hun bijdrage weer toegezegd hebben. Zonder uw vrijwillige bijdrage heeft onze kerk geen bestaansrecht.

Ook is er toch een punt van zorg. Er zijn nog steeds gemeenteleden die gewoonweg niet financieel wensen bij te dragen. Als kerkrentmeesters zullen wij aan deze groep komend jaar extra aandacht schenken. Het lijkt mij goed om deze groep te enquêteren over de wijze waarop zij wel lid willen blijven van een kerkgemeenschap en niet financieel wensen bij te dragen.

Een woord van dank is op zijn plaats aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, met het halen en brengen van de enveloppen, waardoor ook dit jaar Actie Kerkbalans succesvol is verlopen. Hier zijn wij erg blij mee. Dank daarvoor.

*Namens het college van Kerkrentmeesters,  
Henk Heinhuis*

## Kerkelijk Bureau

Op elke 1e dinsdag van de maand heeft het kerkelijk bureau van 19.00-19.30 uur zitting in de consistorie van de kerk.

U kunt hier terecht voor kerkmunten. Ook kunt u wijzigingen doorgeven voor de ledenadministratie.

Vragen of opmerkingen? Ook hiervoor kunt u terecht.

Mailen mag natuurlijk ook: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

## Berichten voor HZ en Kontakt

Als u berichten heeft voor het HZ en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau. Email: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)



# Vrijwilligers gezocht voor de vakantieweek in het nieuwe Roosevelthuis/Hydepark

Met de hulp van zo'n 35 vrijwilligers wordt er jaarlijks een onvergetelijke vakantieweek georganiseerd voor mensen die er door ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd niet zelfstandig meer tussenuit kunnen.

Deze mensen worden door de verschillende diaconieën in Overijssel aangemeld bij het Diaconaal Streekverband Noord-West Overijssel.

Om deze vakantieweek goed te laten verlopen zijn er ook dit jaar weer veel vrijwilligers nodig om de mensen te helpen bij de dagelijkse zorg, maar ook om samen te wandelen, spelletjes te doen, te praten, te eten en te genieten van het programma.

De week is dit jaar van 18 t/m 25 juni.

Iedereen in de leeftijd van 18-60 jaar kan als vrijwilliger mee. Misschien iets voor jou?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Joke Menkveld, tel. 0522-701108

e-mail: [jokemenkveld@solcon.nl](mailto:jokemenkveld@solcon.nl)

Mocht u belangstelling hebben om deze week mee te gaan als gast, dan kunt u contact opnemen met Femmie Dolstra, tel. 589164.

## Verjaardagsfonds

De busjes voor het Verjaardagsfonds zijn weer geleegd, en wel op maandag 25 januari 2016. In 2015 werden de volgende bedragen opgehaald door de dames Ittie Stegink € 63,90; Jannie Flobbe € 109,30; Gé Otten € 42,04; Geke Gaal € 49,60; Rinnie Daan € 33,80; Gea Klaster € 45,20; Hilly Wardenier € 82,55; Fokie ten Wolde € 24,00; Geesje Bijkerk € 48,88; Jannie Martens € 121,75; Geer van Sleen € 10,00; Roelien Flobbe € 36,40 en de heer Piet Dekker € 219,48. Ook werd in 2015 door de heer Dirk Wicherson € 121,30 opgehaald.

Opgeteld wordt dit het mooie bedrag van € 1008,20.

Lopers en gevers ook deze keer weer hartelijk dank.

Bovengenoemde personen en Lies Schipper zullen ook dit jaar bij u komen om u te feliciteren namens onze kerk. Mensen, fijn dat jullie dit weer willen gaan doen. Bedankt!

Door de Kerkrentmeesters is de opbrengst over 2015 besteed aan een anti-tochtdeur, die inmiddels al geplaatst is voor de nooduitgang in de kerk. De opbrengst van het komend jaar zal gebruikt worden voor een lectuurkast of iets dergelijks in het portaal van de kerk en enkele opklaptafels.

*Ali Hummel.*

# Kerk & Hobby

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 wordt het open monumenten-weekend georganiseerd.

De commissie Gemeente Opbouw van de PKN kerk Steenwijkerwold heeft plannen om de 2e editie van de expositie "Kerk & Hobby" in dit weekend te openen.

Er hebben zich al enkele deelnemers gemeld die, aan de hand van het gekozen thema "Goede Buren", op creatief gebied iets kunnen maken voor deze expositie! Maar nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom!

Bent u creatief op het gebied van fotografie, houtbewerking, breien, boetseren, schilderen of iets anders. meld u zich dan bij Roeli Boer (58 75 70) of Lucy Wink (58 93 83)  
Vooraf zal er een overleg bijéénkomst zijn waar alle details worden besproken!

## Pinksterwandeling "Samen op weg"

De Protestantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Parochie in Steenwijkerwold organiseren ook dit jaar weer een gezellige gezamenlijke wandeling op de zaterdag voor Pinksteren (14 mei).

De wandeling wordt georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Voor, tijdens en na de wandeling is er gelegenheid om gezellig bij te praten en van gedachten te wisselen. Iedereen die van wandelen houdt is van harte welkom. Jong, oud, kerkelijk gezind of niet. We starten dit jaar vanuit de RK kerk. Na een kopje koffie en een openingswoord vertrekken we voor een mooie tocht rond Steenwijkerwold. Halverwege is er een interessante tussenstop met een drankje en een kleine versnapering. We lopen door met als einddoel de PKN kerk/Hoogthij.

De wandeling is ongeveer 6 kilometer. We starten om 14.00 uur en komen rond 17.00 bij het eindpunt aan. Daar wordt een lekker broodje geserveerd en sluiten we gezamenlijk de dag af. Deelname is € 2,50 per persoon en kinderen lopen gratis mee.

*Vriendelijke groet,  
Sarissa Sloot*

## Nieuws vanuit de CJV groep.

Op 22 Januari 2016 hebben we een leuke avond gehad voor de groepen 3 t/m de brugklas. Voor deze avond stond grimeren van wonden op het programma. Jammer genoeg zeiden de dames die de avond zouden leiden net van te voren af. Gelukkig vonden we iemand anders die wel heel goed kon grimeren maar nu werden het mooie bloemen of enge spinnen of andere afbeeldingen, allemaal heel mooi en soms levensecht. Zo werd het toch een geslaagde avond.

Op 12 februari 2016 hebben we een leuke avond gehad met het Thema Valentijn. Er kon een glazen potje worden beplakt waarna er harten snoepjes in gedaan werden. Een lapje stof over de deksel en een kaartje aan de pot en de potjes waren klaar om aan je Valentijn te geven. Na het plakken was er nog wat tijd over zodat we het nog even gehad hebben over het komende jaarfeest.

Ook hebben we een geslaagde worstenactie gehouden. De kinderen hebben goed hun best gedaan om lekkere gerookte slagers worsten te verkopen aan familie, vrienden en burens. De opbrengst was een kleine 550 euro, en kunnen we goed gebruiken voor het komende kamp en andere activiteiten.

Omdat we na dit seizoen afscheid nemen van leidster Riekie zoeken we nog iemand anders om ons te komen helpen met het leiden van de club. Lijkt het u wat om samen met de andere 9 mensen clubleiding te worden, laat het ons weten. Vele handen maken licht werk.....

*Namens alle clubleiding, Christa Hoornstra.*

## Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te sturen.

Verzorgingshuis Nijenstede	Joh. Bogermanstr. 1	8331 GZ	Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp	Oyershoeve 1	8331 XR	Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel	Postbus 502	7940 AM	Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans	Postbus 10500	8440 MA	Heerenveen
Isala Zwolle	Postbus 10400	8000 GK	Zwolle
UMCG Groningen	Postbus 11120	9700 CC	Groningen
Verpleeghuis Reggersoord	Reggersweg 1	7943 KC	Meppel
Verpleeghuis Lindestede	Steenwijkerweg 49	8471 KZ	Wolvega
Verzorgingshuis de Menning	Linth. Homanstraat 1	8384 ED	Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst	Reggersweg 11	7943 KC	Meppel

# Wijkindeling

Hieronder vindt u een overzicht van de wijken van de ouderlingen met de straatnamen erbij, zodat u kunt zien en lezen wie uw ouderling is.

**Wijk 1:** Wijkouderling K. Klarenberg tel. 51 31 14 Diaken mevr. A. Bergsma tel. 51 74 88  
Achterveld, Bakkersveld, Berg en Bos, Bergsteinlaan, Bergweg, Boomsluiters, Heerweg,  
Hooijdijk, Hummelingen, de Krimpe, Markehof, de Olde Hof, Oldemarktseweg 1-41 – 2-28,  
Oosterhoek, Oostwold, J.H.W. Pasmaanweg, Remmelinge, Schutterswoerthe, de Spitzen,  
Steendijk, Tukseweg, ter Zwege, Burgermeester Boldinghlaan, de Erfgenamen, Wethouder  
Wintersstraat, de Heerlijkheid, Weldadigheid, Wethouder Slootstraat

**Wijk 2:** Wijkouderling H. Oord tel. 37 12 82 Diaken mevr. J. Martens tel. 51 30 86  
Basserveld, Basserweg, de Beek, Boslaan, Dennenweg, Gheerdinge, Heideveldsweg,  
Hesselingendijk, Lage Egge, ir.Luteynweg, Marijenkampen, Mienbeken, Ongeleg,  
Paasloregel, Schapendrift, Steenwijkerdiep Noord, Steenwijkerdiep Zuid, A.F. Stroinkweg,  
Thijendijk, Thijlengerhof, Voshoek, Westenwold,

**Wijk 3:** Wijkouderling: B. de Groot Boersma tel. 51 58 54  
St. Andreasstraat, Zr. Canisiahof, Croevestraat, Geert Mosweg, Gelderingen, Gerardus  
Majellahof, Holthinge Campweg, Kerkwoerthe, Kwikkels, Marienwold, Oldemarktseweg 30-  
130, 43-71, Woldleite, Pastoor Muite-manstraat, het Schild, Vredenburg,

**Wijk 4:** Wijkouderling: mevr. R. v.d. Hoofdakker tel.588765 Diaken mevr. M. Falkena tel  
850502  
Baarsweg, Bakkersteeg, de Berg, Blaankamp, Brauweringen, Bultweg, Duivenslaagte, de Eese,  
't Goor, ten Holthweg, van Karnebeeklaan, Kolonienpad, Oldemarktseweg boven 165 en boven  
132, Onderduikersweg, de Pol, Steenwijkerweg, Pr. Willem Alexanderlaan, Witte Paarden,  
Woldweg, Wolterholten, Woudveld, Zwarteweg,

**Wijk 5:** Wijkouderling: mevr. R. Boer-Westerbeek tel. 58 75 70  
Conincksweg, ten Dale, Nijberslaan, Oldemarktseweg 73-139